

Dear Wilnis Family

Prijs de Heer!!

Wij groeten u in de naam van Jezus Christus.

We zijn aan het einde van 2017 gekomen en we danken God hiervoor.

We danken God voor de verbintenis van ons met u/jou. Het was een grote vreugde om deel uit te mogen maken van de Wilnis-gemeente.

We hebben liefde van jullie ervaren, te beginnen met de UMOJA-taakgroep onder leiding van broeder Nico, dominee Veerman (die inmiddels verhuist is), het kerkbestuur en de hele Wilnis-gemeente.

We waarderen alle inspanningen die jullie voor ons gedaan hebben om geld in te zamelen om de minderbedeelden in de sloppenwijken van Mathare te ondersteunen.

Ook hartelijk dank voor de gift t.b.v. de kerstmaaltijd.

Op 17 december hadden we een geweldige tijd in de kerk. We nemen dit niet als vanzelfsprekend aan.

We bidden dat wat er in de bijbel staat in Mattheüs 5: 7 op u allen van toepassing zal zijn.

Onze broeders en zusters, we zullen het nooit vergeten dat we Wilnis mochten bezoeken, maar ook om in uw kerk te dienen en dat u uw huizen voor ons hebt opengesteld. We danken God heel erg voor jullie allemaal.

Als we Kerstmis naderen, wensen we jullie een vrolijk kerstfeest en een gezegend en welvend 2018. Mogen allen die verbonden zijn met de kerk van Wilnis Gods zegeningen en gunst ontvangen! Moge Hij uw gebieden uitbreiden en uw gebeden verhoren !!

We kijken uit naar het ontvangen van de groep die de Moederkerk in 2018 komt bezoeken. U bent van harte welkom, beste broeders en zusters!



Veel groeten van dominee Joel, ikzelf, dominee Daniel, dominee Aaron en de hele kerkgemeente van de RGC Mother Church.

VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!

Joel en Magdaline

