

Muzikale begeleiding: Kees Matze

Opening en gebed door Gert van Kreuningen

Zingen komt allen te samen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige
schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Kerstevangelie Lukas 2:1-21 wordt voorgelezen door de kinderen van de zondagsschool

Zingen in een stalletje

In een stalletje, in een stalletje zo arm
ligt een baby'tje, ligt een baby'tje zo warm
Op een bedje van stro, in een wiegje van hout
niemand weet nog hoeveel Het van mensen houdt
hoeveel Het van mensen houdt.

In een kribbetje, in een kribbetje zo klein
ligt een baby'tje, ligt een baby'tje zo fijn
en Het is nog zo teer, nu zijn leven begint
maar toch is het voor ons als een Koningskind
en toch is Het een Koningskind.

Maar toch is Het voor ons als een Koningskind
En toch is Het een Koningskind.

Gedicht In verwachting voorgelezen door Sem en Joëlle van Kreuningen

Zingen o kom o kom Immanuel

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

Muzikale begeleiding: Kees Matze

Vertelling vrij verhaal door Celia Vis

Zingen wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Kijken naar een filmpje van het knutselen voor kerst met de kinderen van de zondagsschool

Zingen Mary did you know

Mary did you know, that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary did you know, that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know, that your baby boy
Has come to make you new?
This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

Mary did you know, that your baby boy
Will give sight to the blind man?
Mary did you know, that your baby boy
Would calm a storm with His hand?

Did you know, that your baby boy
Has walked where angels trod
And when you kiss your little baby,
You've kissed the face of God?

Oh, Mary did you know?
Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb?

Mary did you know, that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary did you know, that your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know, that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?
And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM

Gedicht: Een toekomst vol van hoop voorgelezen door Casper Vis

Muzikale begeleiding: Kees Matze

Zingen: God zal met ons zijn

God zal met u zijn,
God is Immanuel,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

God zal met ons zijn,
God is Immanuel,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

Refr.
God zal met ons zijn,
God is Immanuel,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.

Refr. 3x

Dankgebed en afsluiting door Gert van Kreuningen

Zingen Ere zij God

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen