

2^{de} Paasdag 2021

Marcus 16: 1 – 14

Maar hij zei tegen hen:

Wees niet ontgaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde.

Hij is opgewekt!

Hij is hier niet;

zie de plaats waar ze

Hem gelegd hadden.

Nieuw leven!

In deze dienst nemen

Ruben Fokkens

Hessel Hulsman

Julia van Kreuningen

Joëlle van Kreuningen

Eloïse Leeflang

Joëlle Meijers

Levi Nap

Naomi Nap

afscheid van de basiscatechese

Kijk mee: youtube.com/hervormdwilnispkn

Voorganger: Ds. M. van de Ruitenbeek

Organist / pianist: Kees Matze

Inleidend orgelspel

De kerkenraad komt binnen

Welkom en afkondigingen

Zingen: OTH 112 (Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem)

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein:

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:

uw genade is mij genoeg.

Stil gebed, Votum en groet

Aanvangstekst Romeinen 8 : 11

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij
Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend
maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Zingen: Weerklank lied 463 : 1 (Psalm 8)

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

Wetslezing

(door Julia en Eloïse)

We gaan nu de Wet lezen, maar eerst horen wij Wie ons deze wet heeft gegeven. Er staat namelijk eerst: 'Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde heeft bevrijd.' Hoe kun je bij God blijven, Die jou bevrijdt van zonde? Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg.



1. Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net zoveel of meer liefhebben als God.
2. Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is.
3. Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek dus niet.
4. God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.
5. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zal je een goed leven hebben.

6. Je zult niemand vermoorden of blijven haten.
7. Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in andere relaties die je hebt.
8. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden.
9. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.
10. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.

Samengevat

Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met je hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zul je liefhebben als jezelf. Dat is kort en goed wat God in het hele Oude Testament tegen ons zegt!

Zingen: Psalm 25 : 2

HEER, *ai, maak mij* Uwe wegen,
 Door Uw woord en Geest bekend;
 Leer mij, *hoe die* zijn gelegen,
 En waarheen *G' Uw* treden wendt,
 Leid mij *in Uw* waarheid, leer
 Ijv'rig mij *Uw wet* betrachten;
 Want Gij *zijt mijn* heil, o HEER,
 'k Blijf U *al den dag* verwachten.

Breng de vrouwen naar
het graf!



Gebed

Schriftlezing: Marcus 16 : 1 - 14 (De opstanding)

(door Joëlle Meijers)

¹ En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, *de moeder* van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.

² En heel vroeg op de eerste *dag* van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging.

³ En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf weggrollen?

⁴ En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.

⁵ En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.

⁶ Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

⁷ Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

⁸ En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

⁹ En toen *Jezus* opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste *dag* van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.

¹⁰ Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden.

¹¹ En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.

¹² En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen.

¹³ Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.

¹⁴ Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet *hun* hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

Zingen: Weerklank Psalm 12 : 3 en 4

"Nu zal ik opstaan", spreekt de HEER der heren,

"om wat zij armen hebben aangedaan.

Ik zal het lot van de verdrukten keren.

Ik red hen uit. Hun klacht heb Ik verstaan".

Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen,
zuivere woorden, onvervalst en klaar,
als zilver dat de smeltkroes zeven malen
gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.

Preek over Marcus 16 : 6 (Nieuw leven!)

Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontgaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de
Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd
hadden.

Luistervragen bij de preek:

1. Hoe gingen de vrouwen onderweg naar het graf?

2. Wat is opstanding?

3. Wat maakt de opstanding van de Heere Jezus anders?

4. Waarom is de opstanding van de Heere Jezus niet ongeloofwaardig?

5. Wat heb jij nu aan de opstanding van de Heere Jezus?

6. Wat wil jij graag onthouden van de preek?

Zingen: Psalm 84 : 2 en 6

Zelfs vindt *de mus een huis*, o HEER,
De *zwaluw legt haar jongskens* neer
In *'t kunstig nest bij Uw altaren*,
Bij *U, mijn Koning en mijn God*,
Verwacht mijn ziel een *heilrijk lot*;
Geduchte HEER der *legerscharen*,
Welzalg hij, die *bij U woont*,
Gestaâg *U prijst en eerbied toont*.

Want God, *de HEER, zo goed, zo mild*,
Is *t' allen tijd een zon en schild*;
Hij *zal genaad' en ere geven*;
Hij *zal hun 't goede niet in nood*
Onthouden, zelfs *niet in de dood*,
Die *in oprechtheid voor Hem leven*.
Welzalg, HEER, die *op U bouwt*,
En *zich geheel aan U vertrouwt*.

Afscheid en uitreiking van de Bijbels aan:

Ruben Fokkens, Hessel Hulsman, Julia van Kreuningen, Joëlle van Kreuningen,
Eloïse Leeflang, Joëlle Meijers, Levi Nap en Naomi Nap

Toezingen: Gezang 12 (Avondzang) : 7

O Vader, dat Uw liefd' hen blijk';
O Zoon, maak hen Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost hen neer;
Drieënig God, U zij al d' eer!

Danken voor de dienst en voorbede voor de basiscatechisanten

Collecte voor: 1. Kerkbeheer.
 2. De Sleutelbloem

Zingen Weerklank lied 433

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen

Zingen: Psalm 136 : 1 en 26

Looft den *HEER*, want Hij is goed;
 Looft Hem met een blij gemoed;
 Want Zijn *gunst*, alom verspreid,
 Zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft den *God des hemels* eer;
 Lof zij *aller* scheps'len *HEER*;
 Want Zijn *gunst*, alom verspreid,
 Zal bestaan in eeuwigheid.



In de heuvel van het open graf zie je woorden staan. Die moet je opzoeken op de weggerolde steen. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft er een zin over!