

DANKEND DOORGAAN

LITURGIE DANKDAG

HERVORMDE GEMEENTE WILNIS

WOENSDAG 3 NOVEMBER 14:30 UUR



Voorganger – Ds. M. v. d. Ruitenbeek

M.m.v. Kinderkoor Ismaël
Liesbeth Nap en Christien Meijers
Donderdagclub Menorah

CODE KRAKEN

Kun jij de volgende zin ontcijferen? In de tabel vind je de bijbehorende letters.

\$!;- { \$!/ { }>>. +() Ω>:&/ %; \$!/ !=/()\$ Ω!= @=(})% ; \$>%;

!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	=	+
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
;	>	?	©	⊙	±	/	{	}	∞	β	€	Ω
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	IJ	Z

MIXWOORDZOEKER

Hieronder zie je letters door elkaar staan. Nu zijn het geen echte woorden. Maak er echte woorden of namen van. Zoek daarna de woorden in de woordzoeker hieronder.

Y	D	A	N	K	E	N	D	N	W	HOCAN	_____
N	E	T	I	U	B	R	I	E	U	RAK	_____
D	O	F	F	E	R	V	E	N	P	TEINUB	_____
K	R	A	L	T	A	A	R	E	R	OGORD	_____
R	U	O	C	L	S	G	E	O	C	ATALRA	_____
W	X	G	O	H	K	T	N	Z	P	REINED	_____
D	O	O	R	G	A	A	N	I	J	ZOESEINEN	_____
W	W	G	E	U	R	J	Z	E	G	KADENDN	_____
M	F	C	B	U	C	Q	M	S	M	GAROODAN	_____
										FROEF	_____
										REGU	_____

AFKONDIGINGEN

ZINGEN: PSALM 36:2

*2. Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.*



STIL GEBED

VOTUM EN GROET

TEKST: PSALM 105: 7 EN 8

*Hij is de HEERE, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties.*

ZINGEN: PSALM 77: 7

*7. 'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k Zal de wond'ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelve uitkomst merken;
En, in plaats van bitt're klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.*

DE 10 GEBODEN:

God zegt:

Ik ben de HEERE, jullie God, die jullie uit de slavernij heeft bevrijd.

1. Jullie mogen geen andere goden dienen.
2. Jullie mogen geen afbeeldingen maken van Mij of van andere goden om die te aanbidden.
3. Gebruik de Naam van God niet zomaar.
4. Zet de zondag apart als een bijzondere dag. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is speciaal voor God.
5. Heb respect voor je ouders en wees ze gehoorzaam.
6. Jullie mogen niemand vermoorden.
7. Jullie mogen het huwelijk niet kapot maken.
8. Jullie mogen niet stelen.
9. Jullie mogen niet liegen.
10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft.

De Heere Jezus vat Gods wet kort samen:

Heb de Heere, jullie God, lief met heel je hart, heel je verstand en al je kracht en heb je naaste lief als jezelf.

Eigenlijk kun je de 10 geboden dus in één woord samen vatten: Liefde.

ZINGEN: PSALM 93: 3 EN 4

³ Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

⁴ Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.



GEBED

LEZEN UIT DE BIJBEL: GENESIS 8: 15 – 9: 17

Einde van de zondvloed

¹⁵ Toen sprak God tot Noach:

¹⁶ Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u.

¹⁷ Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.

¹⁸ Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem.

¹⁹ Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit.



Offer van Noach

²⁰ En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

²¹ En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem

voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

²² Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.



Gods verbond met Noach

¹ Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!

² Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.

³ Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.

⁴ Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, *er nog in* mag u niet eten.

⁵ Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.

⁶ Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

⁷ Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.

⁸ En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem:

⁹ En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u,

¹⁰ en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.

¹¹ Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.

¹² En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, *alle* generaties door *tot* in eeuwigheid:

¹³ Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

¹⁴ Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,

¹⁵ dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.

¹⁶ Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.

¹⁷ God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.



KINDERKOOR ISMAËL

- Ken je dit verhaal
- Mijn Vader dank U wel
- Heere Jezus

Ken je dit verhaal

1. God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen.
Maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen.
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen.

2. De ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen.
De dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen.
Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen.
De regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen.

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal!

3. De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven.
Slechts de dieren in de ark die zouden overblijven.
Maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen,
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen.

4. De aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien.
Er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien.
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
om elk weer op z'n eigen plek op aarde terug te keren.

5. Toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren.
Luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren.
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen.
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen.

Mijn Vader, dank U wel

1. Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, mijn Vader, dank U wel.

2. Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, mijn Vader, dank U wel.

3. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, mijn Vader, dank U wel.

4. Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
'k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer, mijn Vader, dank U wel.

5. Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan, mijn Vader, dank U wel.

Heere Jezus

Heere Jezus, Heere Jezus, ik wil heel graag bij U zijn.

Heere Jezus, Heere Jezus, en ik geef mijzelf aan U.

Ik wil U volgen heel mijn leven, van U houden elke dag.

Ik wil U kennen, U aanbidden. Dank U dat ik bij U komen mag.

PREEK MET ALS THEMA:

DANKEND DOORGAAN

Genesis 8:20: *En Noach bouwde een altaar voor de HEERE;*

LUISTERVragen

1. Wie komen er allemaal uit de ark?

.....
.....

2. Wat gebeurt er met de dieren die uit de ark komen?

.....

.....

3. Wat doet Noach als eerste als hij uit de ark komt?

.....

.....

4. Waarvoor zijn wij vandaag de Heere dankbaar?

.....

.....

5. Welk teken geeft de Heere aan Noach en de hele wereld?

.....

.....

KINDERKOOR ISMAËL

- Maak je niet druk
- Eén ding weet ik zeker
- Ik zal er zijn

Maak je niet druk

1. Maak je niet druk over wat je zult eten
wees niet bezorgd over kleren of geld
vergeet niet dat God jou nooit zal vergeten
ja, Hij heeft zelfs al je haren geteld

Maar geef God de eerste plaats in je leven
en Hij zal je alles geven
wat je nodig hebt, elke dag steeds weer
leef dus gewoon bij de dag met de Heer

2. Maak je niet druk voor de dag van morgen
wat er misschien wel niet komen kan
want iedere dag heeft z'n eigen zorgen
en weet je, je wordt er geen dag ouder van

Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren. Het is jullie Hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij? (n.a.v. Matt. 6:25-34)

Eén ding weet ik zeker

Eén ding weet ik zeker, dat Hij, die het goede werk begonnen is,
ja, in mij het werk begonnen is, dit ook zal volbrengen
tot op de dag, tot op de dag dat Jezus komt.

Ik zal er zijn

Kinderkoor 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Samenzang 2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Kinderkoor 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Samenzang 4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

DANKGEBED VOOR GEWAS EN ARBEID

ZINGEN: WEERKLANK 600

¹. God de Heere is almachtig,
kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Die dit alles aan ons geeft.

². Al het voedsel dat wij eten
geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten,
zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Hij houdt alles steeds in stand.

³. God zorgt voor ons, alle dagen.
Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen
bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Wij getuigen: God is goed!

ZEGEN



COLLECTE BIJ UITGANG VOOR DE DORCAS VOEDSELACTIE

Veel ouderen in Oost-Europa moeten rondkomen van € 45,00 per maand. Dorcas wil voedsel in de landen zelf inkopen en pakketten uitdelen met houdbaar en vers voedsel. Een pakket is voor hen daarom meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken via de **App** Appostel of op **Rekeningnummer** NL17 RABO 0373 7101 94 o.v.v. Dorcas dankdagcollecte.

