



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

April 2022

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
Telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/>

Inhoud

- **Meditatie**
- **Beroepen en meer**
- **Stichting Kinderzorg Utrecht**
- **Eenvoudig leven**

... en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee (Joden en heidenen) in zichzelf één nieuw mens te scheppen. Efeziërs 2: 15

In de wereld van de Bijbeluitleggers woedt een strijd om de brieven van Paulus uit te leggen. Lang is gezegd dat de brief aan de Efeziërs niet van Paulus zou zijn. In de laatste tijd wordt de brief weer steeds vaker aan Paulus toegeschreven. Efeziërs 2 wordt dan gezien als belangrijk in het verstaan van zijn theologie en de opdracht die hij ziet voor de kerk. Want in dat hoofdstuk wordt het feit dat de geboden en voorschriften buiten werking worden gesteld niet verbonden aan rechtvaardiging of redding van het individu maar aan het feit dat Joden en heidenen die van elkaar gescheiden leefden, nu met elkaar verbonden worden. Voor Paulus is dat beslissend in het zelfverstaan van christenen. Het antagonisme van Jood en heiden is in Christus opgeheven. De muur van vijandschap die hen scheidde, is afgebroken. Zo staat er te lezen. God brengt de kerk voort, een levende gemeenschap die durft te staan in het verbond dat Hij met Abraham sloot. Bij de muur moet zeker aan de muur in de tempel in Jeruzalem gedacht worden die de heidenen waarschuwde niet verder te gaan. De muur is verdwenen door Christus, omdat in Hem een nieuwe tempel is gebouwd. Door samengaan van Joden en heidenen is de kerk in het leven geroepen. Dit samenkomen van Joden en

heidene is voor de briefschrijver het hart van het Messias-geheim, een geheim dat al eerder onthuld was maar nu publiekelijk bekend gemaakt wordt.

Wat zou dit betekenen? Waarom zoveel aandacht voor het samengaan van Joden en heidenen? Misschien is dit wel het belangrijkste: de kerk wordt tot leven geroepen. God brengt mensen samen om met Hem het koninkrijk te verkondigen. Er worden mensen gevraagd. In het verleden werd er niet zoveel aandacht geven aan de kerk als het om Paulus ging. Maar Paulus weet zich in het bijzonder geroepen om het geheim van de kerk te openbaren. De kerk die verenigd werd door God, is namelijk het teken voor de machthebbers dat hun tijd voorbij is. De nieuwe gemeenschap zal duidelijk maken wie het voor het zeggen heeft. Denk aan de verhalen uit Handelingen waar duidelijk wordt dat christenen de verordeningen van de keizer overtreden door te beweren dat een ander dan hij koning is, namelijk Christus. (Handelingen 17:7) Door samengevoegd te worden, in het licht geroepen te worden ontvangt de kerk haar opdracht. In het samengaan vindt ze kracht om getuige te worden van Gods koninkrijk.

Ik vind dat spannend. Het evangelie gaat voorbij aan het individualisme. We zijn samen op weg naar Pasen. We worden getuigen van dood en opstanding van onze Heer. Sterker: we delen in dood en opstanding van Christus. Pasen maakt dat duidelijk. Het verbond dat God sloot met zijn volk om er te zijn voor de wereld, wordt bevestigd. Joden en heidenen komen samen, mensen van diverse pluimage. We worden geroepen met het oog op het heil voor de wereld. Onze roeping staat vast. Christus is onze koning. God weet hoezeer deze wereld een kritische gemeenschap kan gebruiken.

Ik wens u allen goede Paasdagen.

Beroepen en meer

Mw. Ds. N. Rietveld – de Jong werd beroepen naar Eemdijk, alwaar ze afgelopen maand bevestigd is. Op 8 mei hoopt ds. A.J. Hagedoorn bevestigd te worden en intrede te doen in de Hervormde Gemeente Zegveld.

Wij wensen beide predikanten en gemeenten een goede tijd samen.

Gemeenten hebben gemerkt dat ik mij soms op korte termijn af moest melden wegens ziekte. Ik wacht op dit moment op een operatie. (Op het latere moment dat deze brief verstuurd wordt is de operatie achter de rug en mocht Trinette weer thuiskomen. *toevoeging w.s.*)

Ds. Trinette Verhoeven

Stichting "Kinderzorg-Utrecht"

Stichting “Kinderzorg-Utrecht” wil noodzakelijke financiële steun wil bieden aan kinderen en jongeren t/m 22 jaar in de provincie Utrecht. Steun die niet door overheden of andere instellingen wordt verleend.

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan kinderen van bijstandhouders in bepaalde situaties, kinderen die –door welke omstandigheid ook- onvoldoende ontwikkelingskansen hebben, voorzieningen voor kinderen met een handicap, kansen geven aan asielzoekers (waarvan de definitieve status nog niet bekend is).

Aanvragen komen via bijv. Buurtteams of wijkteams, hulpverleningsinstanties voor crisisopvang, scholen en vluchtelingenwerk.

Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor Stichting Kinderzorg-Utrecht.

Iemand met een diaconale instelling en affiniteit met jeugd en jongeren.

Iemand die bij voorkeur weet wat speelt in het werkveld van jeugdzorgorganisaties en weet hoe financiële lijnen lopen.

Een bestuurslid dient lid te zijn van een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland en woonachtig in de provincie Utrecht.

Het is een vrijwilligersfunctie (reiskosten worden vergoed); in de regel wordt vier maal per jaar vergaderd (maart/juni/september/december) meestal aan het eind van een middag.

Bij interesse in de bestuursfunctie of bij vragen neem contact op met de secretaris van de stichting: Jacqueline van der Wilt, telefoon 030-6342638, of info@kinderzorg-utrecht.nl.

Duurzaam leven

Geloof en duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de kerk. De werkgroep 'Eenvoudig Leven', een netwerk van theologen en andere betrokkenen, heeft met inbreng van classispredikanten, een enquête opgesteld, om te peilen waar behoeften op dit thema liggen bij predikanten en kerkelijk werkers in de verschillende classes. De enquête heeft 10 vragen en het invullen kost nog geen 10 minuten en kan zowel persoonlijk als anoniem. Alle input is van harte welkom! U vindt de enquête [HIER](#). "

