

Zending? Is dat ook in 2019 nog nodig? Een vraag die ook in de kerk wel eens gesteld wordt. Er is toch in ieder land inmiddels wel een kerk? Ja dat klopt. Maar toch zijn die kerken niet bereikbaar voor iedereen. Dat kan te maken hebben met afstand, met etniciteit of gewoon omdat er geen christen is die over Jezus vertelt en uitnodigt om mee te gaan.

Met het evangelie hebben we als kerken goud in handen. Dat kunnen we toch niet voor onszelf houden als je bedenkt dat twee derde van de wereldbevolking Jezus niet kent?

In onze eigen land, maar ook wereldwijd, zetten mensen zich in om het Goede Nieuws te delen in woorden en met daden. Doe ook mee: door van betekenis te zijn in uw eigen omgeving en door mee te bidden, mee te leven en te geven voor broeders en zusters uit de wereldkerk.

Wanneer u vragen heeft, of opmerkingen, neem gerust contact op met een van de leden van de Commissie voor Zending en WereldDiaconaat (CZWD). U vindt het emailadres op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Familie Vogelaar

Wonen in Palopo

Sinds 21 september 2018 woont de familie Vogelaar in Palopo. En dat is toch héél wat anders dan Yogyakarta, want hier zijn ze zo ongeveer de enige buitenlanders en blanken, Engels spreken kan hier niet én het is veel warmer. Al met al heel wat uitdagingen, maar ook veel om dankbaar voor te zijn. Het gezin heeft (voor Indonesische begrippen) een mooi huis, ze zijn goed ontvangen door de gemeente hier, en de kinderen hebben het naar hun zin op school!! Ook met baby Amos gaat het goed, ze genieten allemaal veel van hem.



Amos gedoopt

Op Eerste Kerstdag is Amos gedoopt! Hij gedroeg zich voorbeeldig en is de hele dienst in de kerk geweest. Ook hier wordt, voorafgaand aan de doop, een formulier gelezen. Het lijkt erg op het klassieke doopformulier, maar dan ingekort. De structuur is hetzelfde. Eerst nadenken over wat de doop voor ons betekent. Daarna wordt ingezoomd op het kind dat gedoopt

wordt. Het kind mag nu al delen in de rijkdom van de doop, maar de ouders blijven voor het kind instaan tot hij/zij zelf zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Voortgang van het werk

Intussen is Laurens Jan bezig met het leren kennen van de GPIL, dit is de kerk waarvoor ze uitgezonden zijn en waar ze bij horen. Elke zondag gaat het gezin naar een lokale GPIL-gemeente om te preken, maar ook over zichzelf te vertellen en vragen te stellen, zoals: waar is behoefte aan binnen de gemeente? Ook is hij

Handelingen 13: 47
Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

VISJE

**HET EVANGELIE
IS ALLEEN GOED
NIEUWS ALS HET
OP TIJD BIJ IEMAND
AANKOMT**



AGENDA

- 31 mrt Presentatie Kerúb door Fekete Sandra
- 10 april Verjaardag Lourina Vogelaar
- april Paasgroetactie
Friedenstimme
- 20 april Zingen op straat Mijdrecht
- 22 april Verjaardag Febe Vogelaar*
(5 jaar)
- 2 mei Verjaardag Antonie Treuren
- 5 mei Rommelmarkt
- 30 mei Fietspuzzeltocht
- 23 t/m 28 juli Vakantie Bijbel Week

*Post komt goed aan. Het adres vindt u op de website:

www.gzb.nl/zendingswerkers/laurans-jan-en-lourina-vogelaar/contact

Maar u kunt hiervoor uiteraard ook bij de CZWD terecht.



bezig met taalstudie, boodschappen doen, en allerlei betalingen doen (maandelijks) voor onder andere elektriciteit en internet. Daarnaast werkt hij aan een voorstel voor vorming en toerusting. De bedoeling is dat er interactief materiaal komt voor allerlei doelgroepen binnen de gemeente.



Bijgeloof

In Indonesië worden honden geslacht en gegeten omdat men denkt dat honden je beschermen tegen kwade machten. Daarom wordt er ook vaak een hondenkop in de tuin begraven. Ook onder kerkmensen en zelfs predikanten leeft dit! Laurens Jan reageerde verbaasd toen hij dit hoorde, en hij vertelde dat Jezus de overwinning heeft behaald op deze krachten en machten en dat je daar dus geen hondenvlees voor nodig hebt. Goed om daar tijdens de verkondiging meer aandacht aan te besteden, dat Jezus niet alleen onze zonden heeft verzoend, maar ook dat Hij OVERWINNAAR is over het rijk van de duisternis.

Gebedspunten

- Dat het gezin zich snel thuis zal voelen in Palopo.
- Een zegen op het werk van Laurens Jan: het trainen van predikanten en ouderlingen.

Dankpunten

- Dat Laurens Jan al kan voorgaan in gemeenten.
- Dat het goed gaat met de kinderen ondanks alle wisselingen van het afgelopen jaar.

UMOJA, samen één



In deze zendingsnieuwsbrief blikken we terug naar het afgelopen jaar.

De reisgroep die in juni 2018 naar Mathare afreisde, heeft voorafgaand aan de reis aan de gemeente gevraagd om onder andere voetballen en kleurpotloden bij te dragen. Daarnaast kon ook een geldbedrag worden gegeven om ter plaatse te besteden. Zoals u wellicht hebt gelezen in het kerkblad zijn hier prachtige boeken van gekocht, waardoor de kinderen weer een betere educatie kunnen krijgen. Hartelijk dank voor uw giften!

Stroomvoorziening

Hoe belangrijk stroom is realiseer je vaak pas als het er niet meer is. Zeker als dit voor langere tijd is, of op zeer regelmatige basis. In Mathare valt helaas zeer regelmatig de stroomvoorziening uit. Soms voor enkele dagen en soms langer. Dit probleem is in het afgelopen jaar zo verslechterd dat het functioneren van onder andere het WILMA trainingsinstituut en de waterpomp zodanig verstoord worden dat deze niet of nauwelijks nog kunnen draaien. Er wordt al langere tijd gezocht naar een oplossing, maar dat is niet zo eenvoudig. Joel en Magdaline vragen dan ook om uw gebed voor uitkomst.



Kerstmaaltijd

In december zijn er verschillende acties gedaan en is een collecte gehouden voor de kerstmaaltijd bij de Redeemd Gospel Church in Mathare. In grote getalen waren de mensen gekomen en hadden zelfs vrienden meegenomen naar de maaltijd. En wat hebben zij van de maaltijd genoten! Magdaline schreef het volgende in haar brief als dank voor de maaltijd: "Lieve vrienden, broeders en zusters, u hebt ons in de Redeemd Gospel Church kerst laten zien door andere ogen, door het delen van de maaltijd met elkaar.' 'Moge een ieder van u gezegend zijn door de Heer. Dat het werk van uw handen gezegend mag zijn. Het is ons gebed dat u vrede en gunst vindt in



NADENKERTJE

Gebed moet niet om onszelf draaien. Het moet niet alleen ontstaan wanneer we onze eigen nood als last voelen die we op God moeten leggen, maar het moet ook ontstaan omdat we zo in liefde betrokken zijn op onze medemens, dat we hun last als onze eigen last voelen. Voorbede is de meest krachtige en praktische manier waarmee we onze liefde voor anderen kunnen uiten.

(Johannes Calvijn)

GEZOCHT: M/V

Vind je zending belangrijk maar ben je niet persé het type om uitgezonden te worden? Dan kun je ook bijdragen door in de Commissie voor Zending en WereldDiaconaat (CZWD) van onze gemeente mee te draaien. We hebben 2 vacatures dus we informeren je graag en vrijblijvend als je interesse hebt. Contact ons via: czwd@hervormdwilnis.nl

COLLECTEN

2 ^e kwartaal	Zendingsbussen voor familie Treuren
26 mei	Umoja, Kenia
9 en 10 juni	IZB en familie Treuren, Colombia

ZENDINGSEXPERIENCE

Een bijzondere manier om iets van het zendingswerk te zien, christenen in een andere cultuur te ontmoeten en samen de verbondenheid te ervaren is een reis met GZB-Experience. Er zijn verschillende mogelijkheden voor alle leeftijden. Kijk eens op: gzbexperience.nl/reizen

het werk dat jullie hebben verricht in de sloppenwijken door het financieel ondersteunen van onze gemeenschap.

Let op: uw werk is niet tevergeefs. In Hebréeën 6:10 staat 'Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zult vergeten en de liefdevolle inspanningen die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.'



De kerk blijft het evangelie van Jezus Christus aan iedereen prediken. Vorige week hadden we een openluchtbijeenkomst waarin vijf mensen hun leven aan Jezus gaven. Op de foto is te zien hoe het koor zingt tijdens deze bijeenkomst.

Pastor Joël en zijn medewerkers delen het Evangelie en de kerk staat sterk in het geloof. De mensen die in de sloppenwijken wonen die naar de kerk komen, laten dat zien: als je naar hen kijkt, stralen ze geen armoede uit vanwege hun geloof in Jezus Christus. Het Woord geeft hoop aan de hopelozen. Geprezen zij Zijn heilige naam."

Gebedspunten

- Voor uitkomst in de problemen van de stroomvoorziening.
- Dat er meer mensen van de RGC een vaste baan mogen krijgen.

Dankpunten

- De heerlijke maaltijd tijdens Kerst.
- Alle steun via gebed en financiële middelen.

Antonie en Cora Treuren

Leven in afhankelijkheid

In november hadden we een gesprek met Jaime Molina, een Colombiaanse arts. Een aantal maanden daarvoor, bij het uitwisselen van contactgegevens, gaf hij zijn telefoonnummer onder voorbehoud dat het mogelijk was dat zijn nummer in de loop van tijd veranderd zou zijn, zijn telefoon wordt namelijk regelmatig gestolen. Jaime is arts en hij voelt het als zijn roeping om arts te zijn voor daklozen. Een tijd lang heeft hij in een woning gewoond waarin hij 30 daklozen verzorgde. Veel van zijn spullen zijn onvreemd door zijn patiënten. Vaak zijn zij verslaafd aan verdovende middelen en voor een telefoon en zelfs een medische encyclopedie kan je een aantal shotjes kopen.



Jaime heeft gekozen voor een leven in armoede, naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi.

We vroegen hem waarom hij er niet voor koos om als arts een goedbetaalde baan te hebben.

Als medicus kun je in Colombia een leven leiden met een hoog inkomen. Jaime vertelt ons het 'geheim' dat schuilgaat achter een leven in afhankelijkheid. Hij heeft

nauwelijks bezittingen en heeft geen geld om ver vooruit te plannen. Via deze levensstijl heeft hij mogen ontdekken dat God altijd voorziet voor hen die in



volledige afhankelijkheid van Hem leven. Hij zei: "ik geloof niet in Gods voorzienigheid, ik weet het zeker!" Jaime vertelde dat een leven in afhankelijkheid een heel 'licht' en gelukkig leven is. Hij hoeft zich niet druk te maken om van alles en nog wat, zoals bezittingen, want hij weet dat God voor hem zorgt. De blijdschap op zijn gezicht was mooi om te zien en deed ons beseffen dat Jaime een voorbeeld is.

Gebedspunten

- Bid dat Jaime Molina mensen inspireert met zijn leven in afhankelijkheid van God en voor veiligheid tijdens zijn werk met de daklozen.
- Bid voor goede conferenties over 'barmhartige gerechtigheid' in lokale kerken in Colombia zodat zij geïnspireerd worden om Gods gerechtigheid in de praktijk te brengen.

Dankpunten

- Dank voor de nederige levenshouding van Jaime Molina.
- Dank dat er binnen de kerk veel enthousiasme is over de module 'barmhartige gerechtigheid'.

Ervaringen uit de Alpha

De cursus in Wilnis

Ieder jaar starten we ergens in januari om dan tegen Pasen zo'n beetje klaar zijn. Het is een van de activiteiten die vanuit de evangelisatiecommissie wordt opgezet. Vanuit onze gemeente mogen we al een aantal jaren met een groep optrekken die elke keer weer heel anders is qua leeftijd, ervaring en motivatie. Gesprekken vanuit de Bijbel hebben veruit de voorkeur en daar zijn we elke keer weer dankbaar en verheugd over. Het gaat ook ergens over! En men beseft en begrijpt dit. De mensen die aanschuiven kunnen werkelijk overal vandaan komen. De een heeft het gehoord van... De ander is weer meegenomen door... Weer een ander heeft het ergens op een website zien staan en zo voort. Voor ons maakt dat niet uit, het wordt al bezig zijnde maar al te duidelijk dat God ze heeft gestuurd, hoe dan ook.



Over de deelnemers

Iedereen is welkom, ook kerkmensen (als ze iemand meenemen). De samenstelling van de groep wisselt per jaar en daarom is de aanpak per groep ook steeds weer anders. Het is de bedoeling dat het een laagdrempelige ontmoetingsplek is waar eerlijke gesprekken gevoerd kunnen worden in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect.



Hoe verder?

U heeft afgelopen tijd een groep in de kerk zien zitten en het zou zo maar kunnen zijn dat deze groep met elkaar door wil gaan na dit seizoen. Wel, graag zelfs! Als mensen verder willen gaan met God is dat toch heerlijk? En als ze op een gegeven moment besluiten om dat volgen en zoeken in een andere kring of kerkgenootschap voort te zetten, is dat ook prima! Want het gaat er tenslotte om mensen bij God te brengen en niet bij een groep, kring of kerk. Het is mooi als mensen bij je eigen kring van gelovigen aansluiten maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen God leren kennen. En dat kan, zoals de Bijbel ons al eeuwen leert, anders zijn dan wij in gedachten hebben. We hopen dat u mee wilt bidden voor de Alpha.

Gebedspunten

- Zegen voor de groep die nu de Alpha cursus volgt zodat ze Gods leiding in hun leven mogen ervaren.
- Kracht voor mensen uit onze gemeente om nieuwe deelnemers te vragen om ook naar de cursus te komen.

Dankpunten

- De open en eerlijke gesprekken die we met elkaar mogen voeren.
- Dat God steeds weer mensen roept om naar Hem op zoek te gaan.

