

# ZENDINGSNIEUWSBRIEF

Over zending dichtbij en ver weg

Hervormde Gemeente Wilnis

Juli 2019, editie 4

Het is steeds weer inspirerend om te ontdekken dat we als gemeente in Wilnis niet op onszelf staan. We zijn onderdeel van een wereldwijde kerk. Hoewel de verschillen in taal, cultuur en leefomstandigheden vaak groot zijn, zijn de vragen en uitdagingen waar gemeenten wereldwijd voor staan vaak hetzelfde: hoe deel ik het Evangelie met mijn burenen? Hoe laten we zien dat we anders zijn in onze zorg voor de schepping? In het omzien naar elkaar?

Door onze verbondenheid aan Kenia, Indonesië en Colombia horen we hoe kerken elders met deze vragen omgaan en kunnen we met en van elkaar leren. Gelukkig hoeven we het werk niet zelf te doen: Gods Geest gaat voor ons uit en wil ons inspireren en wijsheid geven. Dat bidden we elkaar toe!

## Familie Vogelaar

Een interview over preken in een andere taal en cultuur



Hoe is het om voor te gaan in een taal die je net spreekt? Al een aantal maanden mag ik meestal de hele dienst leiden. Dat is fijn, maar vraagt wel veel voorbereiding. De GPIL kent een viertal orde van diensten. Voor elke week van de maand een iets andere orde van dienst. Bij de ene orde van dienst worden de mededelingen bijvoorbeeld op een ander moment in de dienst gedaan, de ene keer lezen we de apostolische geloofsbelijdenis, de andere keer de tien geboden. Wat eigenlijk wel altijd terugkomt is een apart gebed om schuld te belijden, met daarna de verkondiging van Gods genade met een tekst uit de Heilige Schrift. Mooi om zo elke zondag bepaald te worden bij eigen gebrek en tekort om daarna gezet te worden in het licht van Gods genade.

Noem eens wat verschillen met het preken in Nederland? Ik ben best even bezig om een preek te schrijven, vooral vanwege de taal die me natuurlijk lang niet zo eigen is als mijn moedertaal. De preek schrijf ik helemaal uit en vervolgens neem ik die dan nog met iemand door zodat ik de taalfouten nog kan corrigeren. Voordat ik de preek daadwerkelijk houdt, spreek ik de preek in mijn studeerkamer een aantal keer hardop uit. Dat is nodig om de voor mij vreemde woorden een beetje soepel en op toon te kunnen uitspreken. In den Haag preekte ik ook wel eens met steekwoorden, maar dat durf ik hier echt nog niet aan.

Hier in Indonesië besef je des te meer hoe bijzonder het is dat de Heilige Geest ons aanspreekt in onze moedertaal en hoe moeilijk het is om in taal die niet jouw moedertaal is over dingen van het hart te spreken.

Waar preek je over in Indonesië?

Ik ben begonnen met een preek over het gebed. Gewoon... Wat is bidden? Daarna heb ik gezocht naar thema's die aansluiten bij het kerkelijk jaar en bij dat wat er speelt binnen de GPIL (de kerk die wij dienen). Er zijn best veel conflicten binnen de GPIL. Daarom preekte ik in de lijdentijd over het kruiswoord van Jezus: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' Ik riep op om Jezus na te volgen in Zijn woorden en houding. Ik vond het wel spannend hoor om juist over deze tekst te preken want je weet dat het natuurlijk gevoelig ligt. Tegelijkertijd ben ik niet betrokken bij de conflicten en voel ik me vrijer om daar vanuit de Bijbel wat over te zeggen.

Handelingen 1: 8  
Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

## AGENDA

- 22 juli Verjaardag ds. Joel Gitahi
- 23 t/m 28 juli VakantieBijbelWeek
- 15 aug. Verjaardag Amos Vogelaar (1 jaar)
- 24 aug Verjaardag Jefta Vogelaar (8 jaar)
- 14 sept. Monumentendag – welkom in de kerk
- 24 dec.. Kerstzangdienst
- 19 jan. Terugkomdienst Antonie en Cora in Woerden

## VAKANTIEBIJBELBOEKJE VOOR ONDERWEG

Gaat u binnenkort op vakantie? Het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB is een handzaam boekje voor onderweg. In veertien portretten vertellen christenen wat het geloof voor hen betekent en hoe dat hen in beweging heeft gebracht. Naast hun verhaal vindt u iedere dag een korte tekst, een suggestie voor een bijbehorend bijbelgedeelte en een korte overdenking.



(Gratis) exemplaren liggen in de kerk onder de toren.

Een ander thema waar ik over gepreekt heb is evangelisatie. Ik probeer dan aan te sluiten bij het gevoel van de gemeenteleden. Ze willen graag in vrede samenleven met hun moslimburen. Begrijpelijk natuurlijk. Maar dat weerhoudt hen ook wel om tegenover goede vrienden en familie te getuigen van Jezus, hun Bron van hoop en licht. In zo'n preek probeer je dan aan te vuren. Als concrete tip noem ik dan bijvoorbeeld het gebed. Bid elke ochtend of God je wil leiden en een ontmoeting wil geven waarin je op een ongedwongen wijze wat kan vertellen over de hoop die in je is.



Wat vind je het mooiste aan dominee zijn in Indonesië?

Wat is er nu mooier dan het Woord van God doorgeven?! Dat is toch waar je als ds. toe geroepen bent. Mijn rol hier is anders dan mijn rol in Den Haag.

Ik kom uit een andere cultuur en mijn ervaringen mag ik inbrengen om de GPIL toe te rusten. Ik kom gelukkig genoeg GPIL leden die graag toegerust willen worden en ernaar verlangen om een licht van Christus te zijn.

(Interview van Tineke Smith uit Den Haag - met toestemming en dank overgenomen).

#### Gebedspunten

- Wijsheid om in het preken aan te sluiten bij de lokale cultuur.
- Moed voor gemeenteleden van de GPIL (en onszelf) om van Jezus te getuigen.

#### Dankpunten

- Dat er wederzijds vertrouwen aan het groeien is.
- Het bezoek van de ouders van Laurens-Jan aan Palopo.

## UMOJA, samen één



### Bezoek

Afgelopen week is dochter Rachel van dominee Joel en Magdaline met de kinderen overkomen uit Amerika voor een bezoek. Ze waren blij en dankbaar dat ze hen weer konden zien. Dominee Joel heeft de afgelopen weken getobd met een hoge bloeddruk, maar dankzij nieuwe medicatie is dit weer gestabiliseerd, voelt hij steeds wat beter en wordt hij sterker.

### De stroomvoorziening

Zoals u heeft gehoord tijdens de voorbeden en gelezen in de laatste nieuwsbrieven valt in Mathare met grote regelmaat de stroom uit. Deze komt pas na vele dagen of weken terug. Dit heeft met name te maken met het illegaal tappen van het net door een deel van de inwoners van Mathare, waardoor het net overbelast wordt. Het Wilma training centrum en de waterpomp zijn afhankelijk van stroom om te kunnen draaien. Doordat de stroom er zo vaak af ligt kunnen deze zaken nauwelijks nog functioneren.

Als zustergemeente van de Redeemd Gospel Church (RGC) grijpt ons deze situatie aan. De onuitgesproken roep om hulp konden we dan ook niet naast ons neerleggen.

De afgelopen maanden hebben de CZWD met Magdaline en enkele gemeenteleden die in Kenia geweest zijn gekeken naar de mogelijkheden om hierin iets te betekenen. Aangezien het veel uitzoekwerk was hebben we dit nog niet eerder met u gedeeld. Een eenvoudige oplossing is niet altijd de beste voor de lange termijn voor Mathare. Inmiddels lijkt er een goede oplossing in beeld en daarom willen we dit met u en jullie delen.

### Het plan

Het plan dat nu nog verder wordt uitgediept en bekeken is zonnepanelen waar de waterpomp op gaat draaien en een aggregaat voor Wilma. Schoon drinkwater is één van eerste levensbehoeften. Met zonne-energie kan de watertank volgepompt worden zodat er altijd voorraad aanwezig is. De aggregaat kan aanslaan zodra de stroom van het net wegvalt; de opleidingen kunnen gewoon doorgaan.



Uiteraard hangt er aan deze systemen een kostenplaatje, te hoog voor de RGC om zelf te bekostigen. Juist nu alle inkomstenbronnen door gebrek aan stroom stil liggen. Alle details zijn nog niet helemaal bekend maar het gaat om een schatting van circa € 20.000 euro voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen en de aggregaat.

### Wat kunnen we doen

Als gemeente voelen we ons betrokken bij onze broeders en zusters in Mathare, de Redeemd Gospel Church en de extra mogelijkheden waaraan wij hebben bijgedragen om anderen een kans op een betere toekomst te geven. Door verschillende acties en schenkingen is er al € 13.000 voor Kenia beschikbaar. Dit betekent dat er nog een bedrag van € 7.000 nodig is om de stroomvoorziening op orde te brengen. Daarom vragen wij een ieder die betrokken is, en de mogelijkheid heeft, een financiële bijdrage te doen. Met dit geld kunnen de zonnepanelen en aggregaat worden aangeschaft en geïnstalleerd.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL17 RA80 0373 710 194 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Wilnis, onder vermelding van 'Umoja stroomvoorziening'.

#### Gebedspunten

- Verder herstel dominee Joel.
- Gods zegen in de oplossing voor de stroomvoorziening.

#### Dankpunten

- Veilige aankomst van dochter Rachel en kleinkinderen in Kenia.
- De verbondenheid tussen onze gemeente en de RGC.

## Antonie en Cora Treuren

### Nationaal versus lokaal

Werken op nationaal niveau heeft voor- en nadelen. Een van de nadelen die we bemerken, is dat de tweede module zoveel inhoud heeft dat we er met gemak maanden mee zouden kunnen werken. Doordat we op nationaal niveau werken, en daarmee voor vijf kerkelijke provincies, lukt dat qua tijd niet. Het is daarom ook heel fijn om een landelijke coördinator Somos Diáconos te hebben die dit met de tijd wel kan oppakken. Een voordeel is dat we ons altijd hebben kunnen richten op het positieve. Hoewel het programma voor de landelijke kerk is ontworpen, passend binnen het beleid, heeft elke kerkprovincie daarnaast zijn eigen meerjarenplan. Het mooiste is uiteraard als deze twee op elkaar aansluiten, maar dat is niet altijd het geval. In één van de gebieden waar we werken werd het programma geaccepteerd maar niet uitgerold, zoals wel het geval was in andere gebieden. Juist omdat we ook de eerste drie jaar woonachtig waren in dit gebied was dit weleens frustrerend.

Hoe anders is dit met de tweede module. Afgelopen maand waren we voor de



module Justica Misericodiosa (Barmhartige Gerechtigheid) in Ibagué. We hadden ruim 40 deelnemers, de lunch en tussendoortjes werden zonder plastic geserveerd en er kwamen vragen en opmerkingen. Kortom,



## 2020: UW KANS VOOR EEN BIJZONDERE REIS NAAR COLOMBIA



### OF INDONESIE



Een unieke kans om het zendingswerk én het land van heel dichtbij te ontdekken en zendingswerkers te ontmoeten. Interesse? Flyers met nadere informatie liggen in 'de Roeping'.

## PETER EN RIEK



Peter is voor velen in onze gemeente een bekend gezicht. Riek kent u waarschijnlijk niet. Samen hopen zij op 20 oktober vanuit de Joriskerk in Amersfoort te worden uitgezonden naar een gesloten land in Centraal-Azië waar zij palliatieve zorg gaan opzetten voor daklozen. Als gemeente willen wij met hen gaan meeleven vanaf het moment dat Antonie en Cora terug zijn. Omdat Peter en Riek direct na de uitzendingdienst vertrekken, is een kennismaking in Wilnis gepland op zondagmorgen 25 augustus na de ochtenddienst.

## COLLECTEN

18 aug.	Familie Vogelaar
4e kwartaal	Zendingsbussen voor familie Vogelaar

de dialoog kwam op gang. Meerdere mensen zeiden: "Wat goed dat we als kerk over dit onderwerp praten, dit kan weleens de eerste keer zijn." Er werd gediscussieerd over de zorg voor Gods schepping en hoe vaak dit ontbreekt in ons handelen als kerkelijke gemeente. Voor ons weer extra aanleiding om daar in oktober aandacht aan te besteden als we de eerste nationale Somos Diáconos conferentie houden!

## Vlog#4

Benieuwd hoe een training verloopt? Tijdens de training in Valencia hebben we een vlog opgenomen om u en jullie mee te nemen in het proces. Met meer dan 150 deelnemers de dag starten zonder elektriciteit en een temperatuur die opliep naar 35 graden was het een uitdagende training.

De vlog is te vinden op ons YouTube kanaal (Geloof in Colombia) of op onze website waar ook de volledige nieuwsbrief te lezen is. [www.geloofincolombia.nl](http://www.geloofincolombia.nl).

### Gebedspunten

- Bid dat de training niet een event is, maar het begin van een proces, waarin de kerk mag blijven onderzoeken op welke manier Zij Gods gerechtigheid kunnen uitstralen.
- Bid voor goede afscheidsmomenten, waarin vriendschap gevierd mag worden.

### Dankpunten

- Dank voor de goede trainingen die we hadden op verschillende plekken in Colombia.
- Dank dat het goed met ons gaat.

## Welkom in Wilnis!

Tegen wie zeg je welkom? Bijvoorbeeld als je iemand spreekt die hier net is komen wonen. Dan heet je ze met deze woorden welkom. Dit welkom staat dan ook in een flyer die we samen met mensen van de Ontmoetingskerk hebben bedacht om de nieuwe bewoners van de wijk Marickenland hartelijk welkom te heten. Een maand geleden hebben we weer een "rondje" gedaan omdat er sinds een jaar weer aardig wat huizen zijn afgemaakt en bewoond.

## Hoe ging dat welkom-rondje?

We hebben in een aantal straten aangebeld en de mensen vriendelijk welkom geheten. Een enkeling dacht dat er een collecte was en trok de portemonnee, weer een andere wilde niets met een kerk te maken hebben. Soms liet men je niet eens uitspreken. Maar de meesten stonden er wel voor open. We hadden ook wel wat gespreksmateriaal want de rommelmarkt kwam er aan en de VBW natuurlijk. Er wonen hoofdzakelijk stellen of jonge gezinnen in deze nieuwe wijk en het viel op dat ze erg open waren. Maar slechts een enkeling gaf aan naar een kerk te gaan. De tijd van aanwas van mensen in de kerk door nieuwbouw is duidelijk voorbij.

## Heeft het wel zin?

Wat schieten we op met zo'n actie? In ieder geval hebben we ons als kerken laten zien en de ervaring leert dat je de mensen er toch wel mee verrast. Dat doe je zelf toch ook bij een nieuwe buur? Want we hebben de buur wel wat te zeggen natuurlijk! Het heeft altijd zin om te gaan strooien! Daar hoeft je echt geen vergaderingen of bezinningen voor te beleggen of een training voor volgen. Doe het maar gewoon. Ook in je persoonlijke omgeving. Anders heb je eigenlijk niet zo veel nut voor God, toch? Trouwens, mensen onthouden dergelijke contacten en gesprekken echt wel. Je kunt je voorstellen dat dit gesprekje bij de mensen ergens van binnen op een stapeltje terecht komen. En weer iemand anders legt daar ook weer wat bij en zo voort. En op Zijn tijd gaat God daar ook iets mee doen, daar ben ik van overtuigd!

A. Visser

### Gebedspunten

- Zegen voor alle momenten dat er contacten met dorpsgenoten zijn en iets gedeeld mag worden.
- Dat God steeds weer mensen roept om naar Hem op zoek te gaan.

### Dankpunten

- De veelal open en eerlijke gesprekken die we met elkaar mochten voeren.
- De samenwerking tussen kerken in Wilnis.

