



December 2022

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
[telefoon: 06 31 99 14 70](tel:0631991470)

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

[website:](#)

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl>

Inhoud:

- meditatie
- impressie van het werk
- beroepen en meer

Meditatie.

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

Johannes 1: 14a

Het Woord is vleesgeworden. In de nieuwste vertaling staat dat het Woord mens geworden is.

Ik weet nog niet waar mijn voorkeur naar uitgaat. Vlees is heel plastisch. Mens brengt het Woord dicht bij mij. In beide vertalingen wordt duidelijk dat het Woord onder ons geen loze kreet blijft maar onder ons zijn plek heeft. Het Woord wordt tastbaar. Met kerst vieren wij dat God ons zeer nabij komt.

Met kerst worden wij meegenomen in de menselijkheid van God. Voor mij is dit het diepste geheim van ons geloof dat God mens werd: een lijdende mens; geschoffeerd, schuldig en verworpen. Hij kwam in de diepten van ons

mensen bestaan, opdat dit bestaan Zijn stempel zou dragen. Dat is Zijn geheim. Een heel groot geheim waar we niet gauw over uitgedacht zijn.

In deze kersttijd klinkt vrede op aarde. En menigeen zal zich afvragen wat dit betekent in een wereld waarin de oorlog nergens ver weg is. Miljoenen en miljoenen mensen zijn op de vlucht. Krantenberichten en nieuwsbeelden buitelen over elkaar heen. Durven we nog spreken van vrede op aarde?

En dan lezen we weer het aloude verhaal in Lucas 2. Toen was het niet anders dan nu. Keizer Augustus was niet beter dan de dictators van deze tijd. Op deze aarde kwam God om met ons te leven, om ons voor te gaan, om ons de vrede te leren, om de zonde weg te dragen. Onze God werd een mens en kwam ons zo dichtbij dat de naam van Jezus Immanuel werd: God met ons. Zijn stempel wil zeggen, dat elk nieuw jaar een jaar des Heren zal zijn, een jaar door Hem gegeven. In dit verwarrende bestaan leven wij, ondanks alles, met Hem. Laten we ons verheugen over deze God die in ons bedreigde mensen bestaan Zijn intocht houdt. Kerst AD 2022 is bij uitstek het moment om tegen elkaar te zeggen: God is niet ver weg.

Hij heeft onder ons Zijn woning. Wij mogen twifelen, angst hebben, zorg over de toekomst van ons bestaan: Hij is nabij. Met Hem leven wij.

Ik wens u Gods zegen toe, geloof en volharding om het geheim van Zijn nabijheid te koesteren.

Impressie van het werk

In deze decembermaand volsta ik met enkele verwijzingen. Op mijn vraag om over de twintigers en dertigers in de kerkenraad te praten heb ik enkele terugkoppelingen gekregen. Het onderwerp leeft. In veel gemeenten worden zij gemist. In het Nederlands Dagblad las ik over een podcast over jongeren. Ik kan het u aanbevelen onder de boom hiernaar eens te luisteren. In de [podcast Dick en Daniël Geloven het Wel](#), geeft Ronelle Sonnenberg een aantal tips aan kerken die jongeren willen vasthouden. Ruimte geven aan jongeren die vragen stellen, staat met stip op de eerste plaats. 'Het is heel basaal, maar het begint met luisteren', adviseert de onderzoeker. 'Dat is tussen generaties wel een uitdaging. Geef jongeren de tijd om zich uit te spreken. En niet alleen ruimte om hun vragen te stellen, maar ook om zelf het antwoord te zoeken. Dus kom als oudere niet direct met een antwoord of met je eigen ervaring: geef ze gewoon de ruimte om er te zijn met hun vraag. Het gaat om zien en gezien worden.' (in ND 5-12)

In een gezin waar ik te eten werd gevraagd, leerde ik de adventspot kennen: een pot met 24 kaartjes met op elke kaart een Bijbeltekst en aan de achterzijde een vraag. De kinderen waren zeer begerig om de juiste kaart uit de pot te mogen halen. Het lijkt mij ook een prachtig idee voor andere gezinnen. En misschien een 40dagen-pot?

Op 18 december wordt er in de Laurenskerk van Donkerbroek een kerstviering voor en met ontheemden uit de Oekraïne opgenomen, die rond kerst door de kerken in Friesland verspreid zal worden op hun websites en op social media, zodat de ontheemden uit de Oekraïne in hun eigen taal met eigen mensen een Kerstkerkdienst mee kunnen maken. Voor zover ik weet is dit initiatief uniek in Nederland. Omdat er nogal wat gemeenten betrokken zijn in de opvang van Oekraïners maak ik u graag attent hierop. Ds. Alexej Lyashenko gaat voor, tevens zullen er twee Oekraïense zangeressen meedoen en een Oekraïens kinderkoor. Gewoonlijk vieren Oekraïense christenen kerstfeest op 7 januari, maar de metropoliet heeft onlangs toestemming gegeven aan vluchtelingen dit op of rondom 25 december te vieren in en met het land waar zij nu verblijven. Een link van de viering op YouTube zal na 18 december geplaatst worden op de website van de Classis Fryslân. <https://www.classisfryslan.nl/>

Ik kijk terug op een mooi jaar, waarin ik weer met veel gemeenten, kerkenraden en predikanten mee mocht leven. Sommige gemeenten bezoek ik nog voor de eerste keer, maar een aantal bezoek ik nu voor de tweede keer. Het valt me op dat steeds meer samenwerking op de agenda staat. Gemeenten die niet meer fulltime kunnen beroepen ervaren hoe lastig het is een predikant te beroepen. Ik hoop in het nieuwe jaar een avond over samenwerken te organiseren: wat doe je. Met een mogelijkheid om kennis te maken met andere gemeenten die ook een partner zoeken.

23 Januari is er om 12.30 uur een onlinebijeenkomst voor predikanten met een bijzondere opdracht en predikanten in algemene dienst. Centraal staat dan de vraag wat een kerkelijke zending betekent voor je werk. We proberen iedereen te bereiken. Maar hoort, zegt het voort. De PKN heeft geen up-to-date lijst.

Dinsdag 17 januari ben ik aanwezig bij de werkgemeenschap Doorn om te spreken over de toekomst van de kerk. Op vrijdag 20 januari is hetzelfde thema aan de orde in Kockengen. Predikanten en kerkelijk werkers zijn van harte uitgenodigd om te praten over dat wat zij nodig hebben om in de kerk te werken.

Beroepen en meer

Op 11 december heeft ds. C. Groenendijk afscheid genomen van de protestantse Ontmoetingskerk in Maarssen.

Op 15 januari zal ds. M. Verstoep afscheid nemen van de protestantse gemeente Montfoort. Zij gaat met emeritaat.

Wij zijn dankbaar voor alle trouw en volharding waarmee zij gewerkt hebben.