



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

Inhoud

- meditatie
- impressie van het werk
- training van ambtsdragers

Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat een mens sterft voor het volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. (Johannes 11: 50)

Kajafas spreekt Jezus' doodvonnis uit. Van nu af aan gaan we het lijden van Jezus tegemoet. Het is de tijd van het jaar. Langzaam komt de veertigdagentijd in het vizier, Goede vrijdag. De kerk bereidt zich voor. Wij bereiden ons voor: beter dat een mens sterft voor het volk. En het klinkt quasidiepzinnig. Beter dat een mens sterft dan dat een heel volk sterft. Maar de uitroep van Kajafas is voor mij meer een uitroep van een mens die aan alle diepzinnigheden lak heeft en een knoop doorhakt. Kajafas wordt geconfronteerd met groeiende populariteit van Jezus en hij is het zat. Hij is de koele doortastende organisator, de zakelijke politicus die de zorg om de mens naar een tweede plan weet te verschuiven. Als gewetensvragen besluitvaardigheid in de weg staan, kan je die maar beter terzijdeschuiven.

Verdrietig ben ik dat de voorbeelden van koele doortastendheid om ons heen niet moeilijk te vinden zijn. Ik ben vaak kapot van het cynisme waarmee in onze tijd met mensenlevens wordt omgegaan. Ze worden geofferd met het oog op onze welvaart. Zo zie ik dat tenminste. We zijn het ons wel bewust maar weten onszelf daar ook niet tegen te verweren. Er liggen grote vragen op ons bord. Maar wat zouden we dan opgeven? Onze welvaart, onze macht? Ons veilige leven, onze orde? Wat zegt een Kajafas vandaag de dag?

Nu is het eigenaardige dat Johannes als hij iets wil zeggen over de heilsbetekenis van Jezus' lijden en sterven juist aan deze keiharde uitroep van Kajafas aanknoopt. Als Jezus sterft dan ziet Johannes in het diepe donker van onschuldig lijden een begin van heilsgeschiedenis. Kajafas heeft meer gelijk dan we zouden denken. En dat is niet gemakkelijk. Al gauw zou je zouteloze, vrome praat verkondigen. Het lijden hoeft niet verheerlijkt te worden om betekenis te krijgen. Ik wil een lans breken voor Johannes die de lijdende Christus profetisch belijdt.

Want in dat lijden is een nieuw begin door onze God gemaakt. Hij is in de diepe donkerheid getreden. Er is een goede boodschap in het lijden. Zo leren we van Johannes. God is in het lijden te vinden. Als Jezus sterft, kun je nog niet zeggen dat het volk gered is: daar kun je nog weinig van zien. Maar voor hen die geloven, heeft het kruis betekenis gekregen die verder gaat dan kennis, die nieuwe wegen opent: geloofswegen die ons vragen Hem te volgen, het lijden niet te mijden. Johannes citeert Kajefas en zegt dat dit waar kan worden. In het lijden worden nieuwe wegen geopend. In geloof zouden wij niet bang moeten zijn dat we welvaart of macht of meer op zouden moeten geven. Het leven met God komt ervoor in de plaats tot behoud van ons en de hele wereld.

Impressie van het werk

Seksueel misbruik

Het kan niet anders of de gebeurtenissen met The Voice spelen ook in de hoofden van gemeenteleden. Machtsmisbruik, seksueel misbruik zijn lelijke zaken en we constateren met schrik dat het misbruik dieper geworteld is in onze maatschappij dan wij misschien voor mogelijk zouden hebben gehouden. De kerk is deel van de maatschappij en het zou naïef zijn om te denken dat misbruik bij ons niet voorkomt. Daarom roep ik kerkenraden op in hun vergadering stil te staan bij een veilige gemeente. Hoe zorgen wij voor een veilig klimaat waar misbruik geen voet aan de grond kan krijgen en waar misbruik direct gesignaleerd wordt. De landelijke kerk vraagt u vertrouwenspersonen aan te stellen in de gemeente waar gemeenteleden aan kunnen kloppen als zij slachtoffer zijn geworden van misbruik. Ik weet dat gemeenten worstelen met het zoeken naar mensen die zo'n taak op zich kunnen nemen. Kijk eens in de ring zou ik willen adviseren. Het kan heel goed zijn mensen uit een andere gemeente te vragen als vertrouwenspersoon op te treden. Het is sowieso goed mensen te vragen die onafhankelijk op kunnen treden en dus al niet 100 banen in de kerk hebben.

Toekomst

Er zijn mooie dingen gaande in de classis. Met elf verspieders bespreken we de toekomst van de kerk. U zult er nog meer van horen. We hopen op een sneeuwbaaleffect: steeds meer mensen die over de toekomst praten. Als verspieders hebben we gesproken over het toekomstbeeld dat we hebben, niet het droombeeld maar onze reële verwachtingen. Het bleek nog niet zo gemakkelijk. Ons geloof weerspreekt al te sombere gevoelens. Maar het is goed ook realistisch te zijn. Er gaat veel niet goed. Wie zich dat bewust is, zal ook open staan voor verandering. Want Is de krimp dan alles wat we kunnen zeggen? En wat doet die krimp met ons geloof? Hoe houden we vol in een wereld waarin geloof niet vanzelfsprekend is? Wat is ons diepste verlangen? Over die verlangens praten we verder. Ik houd u op de hoogte.

Corona

De coronamaatregelen worden bijna allemaal losgelaten. Dat betekent dat er weer van alles kan. Het is hoog tijd om te bedenken hoe de gemeente verder gaat. Wat doet u bijvoorbeeld met de nieuwe mensen die online meededen. Heeft de gemeente voor hen een aansprekend aanbod? Corona heeft een scheiding van tijden aangebracht die we niet moeten onderschatten. In de classes is ooit de brochure uitgegeven: kerk na corona. De brochure gaat hierbij. Maar er zijn nieuwe vragen. Die vragen willen we bespreken in een webinar. Als u vragen heeft, of juist goede ideeën, laat het me dan weten. Op 7 april kunnen we met elkaar in gesprek. In maart ga ik nader in op het programma. Schrijft u nu vast de datum in uw agenda.

Trainingen voor ambtsdragers

'Ik vind het verbindend om met andere diakenen uit het land deze training te doen, het levert mij nieuwe inzichten en contacten op.' reactie deelnemer aan de training diaken.

Ben je onlangs bevestigd als diaken of ouderling? Of ben je gevraagd om scriba of voorzitter te worden van de kerkenraad? Een mooie taak om op je te nemen en zo bij te dragen aan de plaatselijke gemeente. Ik kan me ook voorstellen dat het wat spannend is. Wat zal precies je taak zijn? Wat wordt er allemaal verwacht? Als het goed is hebben mede-kerkenraadsleden met meer ervaring oog voor jou als nieuwkomer. Daarnaast is het goed om met anderen kennis op te doen. Op [de website van de Protestantse Kerk](#) is een actueel trainingsaanbod te vinden. Er zijn trainingen beschikbaar voor diaken, scriba, jeugdambtsdrager, voorzitter van de kerkenraad, ouderling (in ontwikkeling) en kerkrentmeester. Alle trainingen zijn online en worden maandelijks aangeboden. Ze geven je de kans om in een kleine groep met je taak aan de slag te gaan en uitwisseling te hebben met andere ambtsdragers uit het hele land.

