



Beste lezer,

Het logo geeft aan wat ik u wil vertellen. Sinds november sta ik op de wekelijkse donderdagmarkt in Mijdrecht met een "Evangelische boekhandel" kraam. Het Woord, zichtbaar en bereikbaar voor christenen en niet-christenen.

Belangrijk in onze tijd dat het Evangelie zichtbaar blijft. Het Evangelie doorgeven, zoals een kinderliedje zegt "jij in jou klein hoekje en ik in 't mijn".

Ik vind het fijn met u mijn eerste ervaringen te delen. Donderdag 9 november rond 9 uur rij ik het marktplein in Mijdrecht op. Net als alle andere marktkoopliden begin ik met het uitpakken en uitstallen van de koopwaar. Bijbels, dagboekjes, (kerst) kaarten en dergelijke. Daar ben ik al snel anderhalf uur mee bezig. Officieel begint de markt om elf uur. Alle tijd om de kraam in te richten, wat overigens best wennen is. De kaasboer tegenover mijn kraam heeft ondertussen al verschillende klanten geholpen. Wat is het daar druk. Een rijke zegen, dat ik dit plaatsje heb gekregen! Ook is het leuk en interessant om naar mensen te kijken. De verschillende reacties en het enthousiasme van de verkopers. Ondertussen let ik op wie er interesse heeft in mijn kraam. En voor de tweede dag is het bijzonder en bemoedigend om te ervaren dat er belangstelling is voor het werk en de kraam!

Rond twee uur begin ik wat kouder te worden van het stilstaan en ben dan ook blij met alle aanloop. Gewoon even een praatje maken en horen hoe de eerste indruk is van de marktkraam. En af en toe wat verkopen. Even lekker bezig zijn. Er is al meer bekendheid, dan de eerste keer! De Heere zegent nu al zo rijk. Moe maar voldaan begin ik rond half vijf de auto weer in te pakken.

Moeilijk vind ik het om te vragen, toch vraag ik het: Wilt u bidden voor dit werk en uw belangstelling tonen?

Alvast hartelijk dank en Gods zegen toe gebeden.

Alida Meijer

---

**Het Woord is de Waarheid en de Weg en het Leven**