

# Wij leven van de Geest

Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

## Januari 2023

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, [t.verhoeven@protestantsekerk.nl](mailto:t.verhoeven@protestantsekerk.nl)  
telefoon: [06 31 99 14 70](tel:0631991470)

scriba: ouderling Willem Seine, [classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

### Inhoud

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Samen tegen armoede
- Beroepen en meer

### Meditatie

***Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken (...) Lucas 2: 25***

In de tempel, als Maria en Jozef hun kind naar Jeruzalem brengen om besneden te worden, komen we twee mensen tegen die geleerd hebben te wachten. Simeon komt door de heilige Geest gedreven naar de tempel. Hanna is daar al dag en nacht, zo'n 84 jaar. Ze hebben een boodschap gehoord die vreemd is en nieuw en niet zomaar zichtbaar. Maar ze hechten geloof aan die boodschap en zijn niet bang hun leven in het teken van die boodschap te stellen. Simeon en Hanna verwachten het heil in de tempel als de plaats waar God woont. Ze worden oud maar ze keren zich niet teleurgesteld af. Ze blijven hopen. En die hoop is niet vergeefs. God spreekt.

Wat kunnen wij van Simeon en Hanna leren?

Ik lees een boek, een boek over de kerk in de crisis. Het is van Andrew Root. Root is een Amerikaanse lutheraan die niet al te veel van – ik chargeer - hijgerige vernieuwing van de kerk moet hebben. Hij pleit ervoor dat we leren wachten. En dan bedoelt hij niet dat wij apathisch neerzitten en niets doen. Root meent dat wij in een immanent frame gevangen zitten dat geen ruimte laat voor Gods ingrijpen. Alles hangt in dat frame van ons af: er is geen God. Je kan je tegen dat frame verzetten. Maar Root ziet daar geen heil in. Het immanente frame heeft ook veel gebracht: wetenschap bij voorbeeld. In plaats van verzet ziet hij de kerk als plaats waar de mogelijkheid van Gods spreken opgehouden wordt. Binnen het frame durven christenen

geloven dat God spreekt. Ze geven zich niet zomaar over aan het frame. In plaats van hard werken om de kerk bij de tijd te houden pleit Root voor een wachtende houding die de wereld omarmt maar zich ook niet overlevert aan die wereld. Root leert zich dialectisch verhouden tot de wereld. De wereld is mooi, maar ook: wie niet durft te sterven aan de wereld zal niet leven. Het is de dialectiek die het evangelie leert. Christus stierf, opdat wij zouden leven. In de wereld wordt de kerk zo een plek waar solidariteit nooit ver weg is, waar geluisterd wordt maar ook waar hoop is en nieuw leven.

We gaan het nieuwe jaar in. We spreken over de toekomst van de kerk. Regelmatig kom ik bij gemeenten van wie het water aan de lippen staat. Voor mij zijn Simeon en Hanna lichtende voorbeelden. Zij houden ons volharding voor en geloof dat – hoe vreemd in deze wereld misschien ook – God ook in onze wereld niet ver weg is. Ik hoop op gemeenten die dwars tegen de trend in vindplaatsen van hoop zijn en geloof dat God ook in onze wereld spreekt.

## **Impressie van het werk**

Ik maak een nieuwe ronde door de classis over een toekomstgericht kerk-zijn. Ik ben bij twee groepen van predikanten en kerkelijk werkers op bezoek geweest. We lazen Genesis 21 over Hagar die met haar zoon in de woestijn gestuurd wordt. Verkeert de kerk in een woestijntijd? En zo ja, hoe ziet die tijd eruit. Collega's spraken over individualisme, moeite met het geloofsgesprek, generaties die ontbreken, ouderen die zich verloren voelen. Wat heb jij nu nodig was een volgende vraag. Bezinning, gebed, tijd voor het voorbereiden van de preek, collegialiteit, mensen om mee te sparren, een kerk die niet van bovenaf dropt wat de oplossing zou kunnen zijn maar een kerk die faciliteert. Het gesprek ging niet meer over vernieuwing, maar over trouw en verdieping. Ik vond dat wel opvallend.

Ik zei dat ik wel een aantal onlinebijeenkomsten over het boek van Andrew Root 'Churches and the crisis of decline' wou organiseren. Ik vind het spannend om te kijken of de ecclesiologie die hij ontvouwt, ook iets voor ons en ons kerk-zijn zou kunnen betekenen. Iedereen die mee wil lezen, kan zich bij mij melden. Dan kijken we hoe we dit organiseren.

Verder heb ik nu een aantal gesprekken op verschillende plekken in de provincie om bij belijdeniscatechisanten over de kerk te vertellen en haar organisatie. Het is voor mij goed om contact met jonge mensen te houden en het is voor hen vaak een eyeopener om te ervaren wat de PKN betekent. De structuren van onze kerk zorgen ervoor dat generaties gescheiden blijven. Ik vind het belangrijk in contact te blijven.

Op 11 februari staat op de synodevergadering het eerste vierjaarlijkse verslag van de 11 classes op de agenda. We hebben als classes veel gemeen. Als classes vragen we aandacht voor de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing. In vele gemeenten zijn er grote problemen in het vervullen van de ambten. En dan kent Utrecht nog robuuste gemeenten. In andere provincies is de nood nog veel groter. Dat betekent voor ons niet dat we een koude bestuurlijke verandering voor staan. Kerk - zijn mag om geestelijke vernieuwing vragen. En structuren vernieuwen betekent ook niet altijd de oplossing. Waartoe zijn we gemeente, wat betekent dat in deze tijd en hoe kunnen we dat op een goede manier vormgeven. De ambten zoals die in de reformatietijd zijn ontstaan zijn, zijn ook met het oog op de tijd ontstaan. Schrift, traditie en tijd zijn met elkaar in gesprek. En hoe doen we dat vandaag, in deze tijd? Het tweede punt is een heel actueel punt: wat kan de kerk betekenen in de kloven die de maatschappij kent.

SIRE heeft er toevallig een hele reclamecampagne rondom gemaakt. En wat in de maatschappij kent, kennen we ook in de kerk. Hoe blijven we met elkaar in gesprek. En kunnen wij het goede voorbeeld geven. Ook bij ons zijn er gemeenten die het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Elkaar werkelijk serieus nemen is een belangrijke zaak. Een van de volgende nieuwsbrieven hoop ik u verslag te doen van de uitkomsten.

## **SAMENWERKEN**

In de ring Breukelen komt er een avond over samenwerking. Meerdere gemeenten zijn daarmee bezig. De klassicale vergadering pleit voor een kerk in elk dorp. Als kerk alleen is dat soms moeilijk. Maar laten we creatief kijken. In de classis zijn mooie voorbeelden van gemeenten die elkaar tot hand en voet zijn

geworden. Meer informatie kunt u bij mij krijgen. De datum is 20 februari om 20.00 uur in de protestantse gemeente Morgenster in Vinkeveen. Kerken uit de ring krijgen apart nog een uitnodiging.

## KERK EN ISRAËL

De klassicale werkgroep Kerk en Israël vraagt mij of u vast de middag van 9 mei wilt reserveren voor een studiebijeenkomst. Als sprekers hebben prof. Dr. Klaas Spronk en rabbijn Corrie Zeidler toegezegd. Deze bijeenkomst zal gaan over de Heilige Geest in het oude testament. De leden van de werkgroep beloven me dat de bijeenkomst een mooie voorbereiding op het Pinksterfeest betekent. De commissie kerk en Israël van Woerden zal gastvrouw zijn.

## **Samen tegen armoede - in actie tegen armoede in Nederland**

Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg het afgelopen jaar met maar liefst 31 procent. Nooit eerder zag deze organisatie zo'n grote stijging in zo'n korte tijd. De voedselbank heeft grote moeite om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Dit komt doordat er minder toevoer van producten is. De voedselbank 'leeft' van wat bedrijven en supermarkten overhouden, maar die kopen steeds effectiever in om verspilling tegen te gaan. Meer aanvragen, minder toevoer dus. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft de voedselbank de hulp van Kerk in Actie ingeroepen. Er gebeurt al veel in de classis Utrecht!

Vanwege bovengenoemde problematiek zijn we op zoek naar gemeenten die toch mogelijkheden zien om iets extra's te doen. Willen jullie inzamelpunt worden? **Lees de website van de classis voor alle informatie.**

Voor vragen of informatie, neem contact op met Arjan Bikker, consulent classis

Utrecht, [a.bikker@protestantsekerk.nl](mailto:a.bikker@protestantsekerk.nl)

## **Beroepen en meer.**

Op 15 januari nam afscheid van de protestantse gemeente Soesterberg ds. R. Zandstra; haar intrede in de volgende gemeente is op 29 januari in Den Dolder.

Op 22 januari neemt afscheid van de hervormde gemeente Loenen ds. P. Nagel. Ook op 22 januari neemt ds. M. Boon afscheid van de protestantse gemeente Austerlitz. Op diezelfde datum hoopt bevestigd te worden in de gemeente Amersfoort Vathorst ds. P. Brouwer.

Ds. C.J. Barth uit Langbroek heeft een beroep naar Vinkeveen aangenomen. Hij zal DV op 12 maart afscheid nemen en op 26 maart intrede doen.

In de lutherse gemeente Woerden hoopt op 12 februari ds. H. Radstake intrede te doen.

Ds. M.S.F. Kemp vierde op 1 januari van dit jaar zijn 50-jarig ambtsjubileum.

Wij loven God om alle zorg die Hij voor onze gemeenten heeft.