



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Juni – Juli 2021

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/>

Inhoud

- meditatie
- Herinnering ANBI
- Nieuwe regeling tijdelijke diensten
- impressie van het werk
- beroepen en meer
- verschillende aankondigingen

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mattheüs 11: 28

Gretig lees ik Jezus' woorden in het evangelie naar Mattheüs. Het seizoen loopt ten einde. Ik kan rust gebruiken. Maar zegt Jezus dan: Neem mijn juk op je. En dat klinkt dan toch niet erg rustgevend. Een juk: moet je denken aan het juk op een ezel of een os, dat de lasten draagt? Of moet ik eerder denken aan Gods woord in Jeremia? Ik leg alle volken een ijzeren juk op. Wat is dan dat juk? Wat legt de Heer ons op? Geeft Zijn juk mij werkelijk rust?

Luther schrijft in een preek dat het juk van Christus niets anders is dan de doding van de begeerten van de oude mens. Het juk maakt een einde aan alles wat ons een kwaad geweten bezorgt. De oude mens wordt beteugeld zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw en ander mens, een mens in Gods naam. En ja, zou dat ons geen rust geven?

Jezus Sirach schrijft: Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht, wijs mijn raad niet af. Doe de boeien van de wijsheid om je voeten, leg haar juk op je nek. (Sirach 6: 24) In het Jodendom wordt wijsheid gelijkgesteld aan de wet. De rabbijnen in de tijd van Jezus spreken van het juk van Gods rijk. Nавolving, leven naar Gods wil geeft rust. Maar het kan ook als een last gevoeld worden.

De opdracht kerk te zijn van Jezus Christus is niet altijd eenvoudig. Ik merk dat gemeenten worstelen met het opstarten van de diensten. In menig gemeente komen de mensen nog niet terug. Her en der bestaat angst dat ze ook niet allemaal terug zullen komen.

Afgelopen maanden hebben we als classis grote zorgen gehad om een gemeente die zo klein wordt, dat voortbestaan geen reële optie meer is. Het juk van Gods rijk kan zwaar zijn en zorgen kunnen de overhand nemen. Rust hebben we gevonden in Gods Woord dat eeuwig is. Zijn Woord neemt geen einde, zelfs als wij alle hoop verliezen. Dat heeft Hij ons laten zien. Jezus zelf heeft immers het juk op zich genomen. Zijn weg liep ten einde toe. Goede vrijdag staat in onze harten gebrand. Maar het werd Pasen. God laat zien dat zelfs waar de weg ten einde lijkt te gaan, er toch weer nieuwe wegen zijn.

Herinnering ANBI

Hopelijk overbodig: denken de colleges van kerkrentmeesters en diakenen eraan om voor 1 juli de anbi-gegevens op de website te actualiseren?

Tijdelijke diensten predikanten

Vorig jaar heeft de synode besloten tot een wijziging van de regelingen voor een beroep in tijdelijke dienst en hulpdiensten. De nieuwe regels gaan 1 juli in. Op de website staat hierover een bericht en er is ook een circulaire naar de kerkenraden verzonden.

Zie <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-1-juli-wijzigt-regelgeving-rond-tijdelijke-inzet-predikanten/>

Impressies van het werk

In de afgelopen maand vergaderde de classicale vergadering. Na een terugblik van het werk in het afgelopen jaar ook een vooruitblik. Er werden een aantal speerpunten voor het komend seizoen geformuleerd.

Allereerst de zorg om kerk na corona. Ik wijs hier u misschien ten overvloede nogmaals op de brochure die verscheen. U kunt die wellicht gebruiken als u aandacht aan het punt 'kerk na corona' in uw kerkenraad wil besteden. U vindt de brochure op de website van de classis; <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/nacorona/>.

Ik was bij een werkgemeenschap, waar we een mooi gesprek hadden naar aanleiding van de brochure. Daar ging het onder andere over de theologie en de vragen die corona met zich meebracht.

Het tweede speerpunt is de kleine gemeente. Als classis willen we de kleine gemeenten ondersteunen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij de andere gemeenten bij nodig.

Het derde aandachtspunt hangt daarmee samen: de werkgemeenschap van predikanten. In de classis functioneren 9 werkgemeenschappen waar predikanten werken aan - de onderlinge opbouw van het geestelijk leven van haar leden met het oog op het werk waarmee zij zijn belast;

-het bevorderen van pastorale zorg voor haar leden;

-de bezinning op de versterking van het geestelijk leven van de gemeenten en het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen;

-de gezamenlijke bestudering van themata die voor het werk van de predikant van belang zijn;

-het bevorderen van de samenwerking van en de uitwisseling tussen gemeenten die deel uitmaken van dezelfde ring.

Ik roep predikanten en kerkenraden op het werk van de werkgemeenschap serieus te nemen. In onze kerk hebben we elkaar nodig. In de toekomst zal samenwerking steeds belangrijker worden. In het ambtsrapport dat in de kern aangenomen werd in de laatste synodevergadering, wordt het belang van het team benadrukt. We hebben de tijd gehad dat predikanten als eenlingen konden werken. Juist in een krimpende kerk is het nodig elkaar de hand te reiken. In de classis besloten we ook een bedrag voor de werkgemeenschappen vast te stellen van € 150 om ook sprekers uit te kunnen nodigen. Dat brengt ons bij het laatste aandachtspunt: 'nog' – kerk. We hebben nog een vrouwengroep, nog een catechisatiegroep. Laten we dit jaar niet denken vanuit het verleden en alles wat we nog hebben, maar met het oog op de toekomst. Dat betekent wat mij betreft dat we niet omzien in spijt maar werken in de vreugde van dit moment. Bij mijn bezoeken hoor ik nogal eens dat gemeenten zich opgejaagd voelen door publicaties van de landelijke kerk. Wat mij betreft betekent leven met het oog op de toekomst dat een gemeente zich durft te concentreren op het Woord, op de mensen die zij voor zich heeft, maar ook open voor de vragen die op haar afkomen. Dan zal de ene gemeente andere beslissingen nemen dan de andere. De kerk bestaat uit een mozaïek van plekken. En dat is goed zolang we elkaar steunen en durven aanvullen. Een gezonde gemeente durft keuzes te maken en heeft een duidelijke identiteit. Maar boven alles geldt: samen zijn we kerk.

Tijdens de classicale vergadering sprak ook Annemarieke Voorsluijs, Kerk in Actie-consulent voor onze provincie. Zij lichtte het werk in het Midden – Oosten toe van Kerk in Actie. De eerder aangekondigde webinar verschuift naar het najaar. We houden u op de hoogte. Afgevaardigden van de classis benadrukte dat het belangrijk is met de GZB(Gereformeerde Zendingsbond) samen te werken. Tenminste twee uitgezonden medewerkers worden betaald door Kerk in Actie en de GZB. Het gaat om Wilbert en Rima van Saane die werken in Libanon. Verder zou men liever niet spreken over Utrecht voor het Midden – Oosten maar over de classis Utrecht voor het Midden – Oosten. Zie voor meer informatie: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/utrecht-mo/>

Verder werden we opgeschrikt door het bericht in Trouw dat uit onderzoek zou blijken dat de kerken geen oog hebben voor kwetsbaren. Ik herken die conclusie niet. Ik hoor wel vaak van diakenen dat ze meer voor kwetsbaren zouden willen doen maar dat ze de contacten niet hebben. Ik geef graag ruimte in de nieuwsbrief aan diakenen om te komen met best practices. Laat van u horen!

Beroepen en meer

Op de eerste Pinksterdag werd mw. C. Havelaar – Bakker bevestigd als predikant in de protestantse gemeente Soest voor de jeugd en de midden – generatie. Bovendien werden daar ds. M. van der Wal en ds. M. van der Sijs verwelkomd. Ds. van der Wal zal voor vier jaar structurele hulpdiensten en ds. van der Sijs tijdelijk in verband met ziekte van een van de predikanten.

Zondag 30 mei nam ds. A. – M. van der Plaat afscheid van de Rank in Nieuwegein. Zij ging met emeritaat maar neemt nog geen afscheid van het werk. In september begint zij het werk voor drie jaar als predikant in de protestantse gemeente van Vlieland. De gemeente gaat met een interim predikant een beleidsrapport schrijven.

Op 30 mei deed ds. E.G. de Kruijf intrede in de Ichtuskerk in Maarssen.

Ds. M.J. Middelkoop deed intrede in de hervormde gemeente Wijk bij Duurstede. Op 20 juni deed intrede in de hervormde gemeente Kamerik ds. G. Lugthart uit Katwijk aan Zee. Op diezelfde dag nam afscheid ds. R. Roelofse in Loosdrecht. Ds. Roelofse was lid van de classicale vergadering. Hij vertrekt naar Katwijk Binnen.

De hervormde gemeente Lopikerkapel heeft proponent A. van Dalen beroepen. Hij hoopt op 27 juni bevestigd te worden en intrede te doen.

Op 4 juli hoopt intrede te doen in de protestantse gemeenten Kamerik en Harmelen ds. G. Roffel. Op diezelfde dag hopen intrede te doen in de Oosterkerk in Zeist ds. H. Jansen en ds. I. Jansen – Kleinjan.

In juli neemt in verband met emeritaat ds. T. van Vliet afscheid van de Ontmoetingskerk in Rhenen. Hij is steeds een bevlogen pastor geweest. Het is mooi te zien hoe hij met plezier op zijn werk terugkijkt.

Alle gemeenten en predikanten wensen wij zegen op hun werk toe en op een nieuwe levensfase.

Onnodig te melden dat wij afhankelijk zijn van de berichten uit de gemeenten. Als classis en als classispredikant blijven we graag op de hoogte van wel en wee.

De diaken van de protestantse gemeente de Brug in Amersfoort, H. Knul, werd in april lid in de orde van Oranje Nassau. Gemeente en diaken Knul worden van harte gefeliciteerd.

Goede berichten uit Leersum na de valwind die het dorp trof. Beide kerken zijn er met waterschade vanaf gekomen. Alleen het fietsenhok van de Johanneskerkgemeente is getroffen door een vallende boom. De fietsenstalling moet daarmee afgeschreven worden. Sommige gemeenteleden zagen hun huis wel ernstig beschadigd worden. Maar de dankbaarheid overheerst dat er geen doden en ernstige gewonden zijn gevallen.

Inspiratie-Festival

Voor wie interesse heeft als kerkenraad(slid) of team jeugdwerk:

Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 2021

“Het Inspiratie-Festival is een prachtig weekend om inspiratie op te doen voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken. Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling en coördinator van het Inspiratie-Festival: ‘Wat zal het mooi zijn om elkaar weer te zien, te delen, te vieren, te zingen, te proeven te beleven. Het festival mag een GROOT LANDELIJK OECUMENISCH FEEST worden, om te vieren dat we na de Covid-pandemie weer gezamenlijk inspiratie op kunnen doen om de draad op te pakken, met geloven binnen en buiten de kerk.’”

Voor programma en overige informatie, zie www.inspiratiefestival-terschelling.nl

NBG-Enquête voor Bijbelprofessionals

Met een serie online masterclasses voor bijbelprofessionals biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap inzicht in het proces van revisie van de NBV. We willen daar de komende tijd vervolg aan geven, op een manier die goed aansluit bij de behoeften van predikanten en

andere bijbelprofessionals, rond de Bijbel, het vertalen van de Bijbel en uitleg van de Bijbel. Bent u predikant, voorganger of anderszins werkzaam met de Bijbel, vult u dan de enquête (<https://surveys.analyzer.com/survey/linkindex?pid=k3kuumum>) in. Dat helpt ons om ons aanbod zo in te richten dat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Het NBG dankt u ervoor!

Fruitfulcity op de Floriade 2022 met Tiny Church, tuin en vruchten van de Geest

Stichting Kerken op de Floriade en haar vrijwilligers werken hard aan de bouwplannen voor een tweede Tiny Church en de inrichting van de beeldentuin. Vele kunstenaars hebben een ontwerp voor de kunstwerken over de vruchten van de Geest ingeleverd. Een labyrintachtige tuin, met helende kruiden en Bijbelse planten wordt dit najaar aangelegd. De grootste uitdaging is de fondsenwerving. In totaal is zo'n € 330.000,- nodig. Het kunstproject, de tuin, de Tiny Church en de programma's zijn de moeite waard. Donaties van kerken en particulieren zijn welkom. Als u het ook de moeite waard vindt: kijk op www.fruitfulcity.nl/doneer/ Maak uw bijdrage over naar NL 15 TRIO 03 38 74 97 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade.

