



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief oktober 2023

Classispredikant: ds. Trinetta (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling Teunis Reedijk, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
Postadres: Beukenhof 20
3956 BX LEERSUM

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

Vertrouwenspersonen van de classis:

ploni.robbers@classisutrecht.nl

arnoud.looijen@classisutrecht.nl

elzeline.strijker@classisutrecht.nl

kees.visser@classisutrecht.nl

Inhoud

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Kerkelijk werkers
- Beroepen en meer
- Verslagje van de Classis scriba.

Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Handelingen 16: 30b

Binnenkort mag ik een kleine Silas dopen. Als een naam een opdracht inhoudt, dan hebben zijn ouders hoge verwachtingen van hem. Samen met Paulus zat Silas in de gevangenis. Ze hebben het evangelie verkondigd en het is de autoriteiten niet welgevallig geweest. Maar nu gebeurt het. Er doet zich een aardschok voor en de deuren van de gevangenis gaan open, de ketenen schieten los. De gevangenisdirecteur schrikt. Hij wil zelfmoord plegen. Beter dat nog dan de veroordeling omdat hij de gevangenen heeft laten ontsnappen. Maar Paulus en Silas zijn niet ontsnapt. Zij zijn rustig blijven zitten. En dan komt de vraag van de directeur: Heren, wat moet ik doen om gered te worden.

Het is middernacht. De tijdsaanduiding is niet voor niets. Het is een kritische noot. Gaat het dan niet goed in het Romeinse rijk? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar hoe je vandaag de dag kijkt. Met ons gaat het goed. Maar hoe is dat elders? En wat betekent dat voor ons? Oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza. Dreigingen die een mens bang maken. Wie durft er nog te zeggen dat er niets aan de hand is, dat het volop dag is?

In Filippi lopen Paulus en Silas niet weg uit de gevangenis, zelfs niet als er de mogelijkheid zich voordoet. Door hun solidariteit redden ze de gevangenisdirecteur. Het is het geheim van het geloof dat zij van hun Heer geleerd hebben die het niet te moeilijk vond om tot de dood solidair met deze wereld te blijven. Zijn dood bracht nieuw leven. Paulus en Silas blijven zitten, ook al gaan de deuren open. Hun solidariteit met de wereld biedt de directeur de gelegenheid om zijn vraag te stellen: Heren, wat moet ik doen om gered te worden?

Onze solidariteit wordt vele malen op de proef gesteld. Toch is dat de enige mogelijkheid om in deze wereld dienstbaar te zijn.

Impressie van het werk

Verschillende mensen en gemeenten lieten mij blijken dat zij zorgen hebben over de situatie in Israël. En terecht. De landelijke kerk deed meerdere boodschappen uitgaan. De beelden van burgers die vorig weekend op mensonterende en willekeurige wijze werden vermoord door Hamas waren buitengewoon schokkend. En er zouden nog vele schokkende beelden volgen. Voor veel Joden - ook in Nederland - hebben deze gebeurtenissen een extra lading. Ze beleven de Holocaust opnieuw. Moslims beleven het weer anders. Verschillende gemeenten in onze classis hebben daarom de contacten met synagoge en moskee aangehaald om ervoor te zorgen dat het conflict in Israël niet over zou springen naar Nederland. Op dinsdag 14 november is er in het landelijk dienstencentrum van 10.00 uur – 12.30 uur gelegenheid voor predikanten en kerkelijk werkers tot ontmoeting en uitwisseling, naar aanleiding van de recente aanval van Hamas en alles wat dat oproept aan vragen, bij jezelf, in de gemeente en ook buiten de gemeente. Hoe kun je het gesprek gaande en openhouden wanneer visies (ver)van elkaar vandaan lijken te staan. De ochtend wordt georganiseerd door Johanna Tanja van Kerk en Israël Bij haar kun je je ook opgeven via j.tanja@protestantsekerk.nl

Na de geslaagde dag in de Dom voor predikanten, pioniers en kerkelijk werkers over een nieuwe manier om naar de kerk te kijken ben ik me nog aan het bezinnen op een vervolg. Verschillende mensen hebben daarom gevraagd. Er is heel wat aan de hand in onze kerk. Veel gemeenten vergrijzen, hebben last van de secularisatie. Hoe ga je daarmee om? Wat is een vitale gemeente? Het gaat vaak over geld en menskracht, maar ik zoek ook naar een geestelijke dimensie. Een gemeente is voor mij vitaal – en ik probeer de kaders aan te geven - als zij gericht is op het plan van God, tezamen optrekt rond het Woord en zich naar buiten keert, betrokken is op haar omgeving. Ik vind het wel spannend om daarover in gesprek te gaan. Misschien ziet u nog andere kaders?

In de classicale vergadering hebben we als vervolg op de dag in de Dom en naar aanleiding van Root stilgestaan bij het woord dat ons allen bindt. Andrew Root noemt dat een wachtwoord. Het beleidsplan van de classis was: 'Wij leven van de Geest'. Sommige leden wilden er een aansporing van maken: Bid om de Geest. Een ander woord dat genoemd werd: Uw Koninkrijk kome. Ook één lichaam werd genoemd als beeld van de gemeenten in de classis als in één lichaam levend met Christus als hoofd. Maar ook Pasen werd als

belangrijk wachtwoord genoemd: opstanding uit de dood. We gaan er als breed moderamen mee verder. Want hoe gaan deze woorden ons werken beïnvloeden? Hebben ze wat te maken met de manier waarop wij naar gemeenten kijken? Naar elkaar kijken?

Het is mijn stellige overtuiging dat wij in de huidige tijd elkaar als gemeenten hard nodig hebben. Ik ben daarom blij en dankbaar dat er toch wat terecht komt van de ringen. In de ring Breukelen hebben we een afspraak op 7 november in de hervormde gemeente van Loenen. Alle kerkenraden hebben een uitnodiging gehad. Thema is hoopvol kerkzijn. We zijn een mooi proces gestart in februari waar kerkenraden elkaar zochten om samen te werken. Nu kijken we naar 5 bouwstenen die ons verder helpen. Opgaven [hier](#). Ook zijn er plannen voor de ring Doorn en Amersfoort. In de ring Woerden was er onlangs een mooie bijeenkomst in Benschop.

Kerkenraadsleden hebben het vaak druk. Een extra avond is daarom vaak een belasting. Het wordt anders als die ene avond een opsteker is om verder te gaan. Zo heb ik ook de avond in Harmelen ervaren waar 6 gemeenten over samenwerking spraken. In de classis zijn we er niet voor kerken te sluiten maar met een teruglopend kader kan het wel belangrijk zijn bestuurlijk samen te werken.

Kerkelijk werkers

Op 4 december wordt er een landelijke middag voor kerkelijk werkers georganiseerd door de landelijke kerk. Laat kerkenraden hun kerkelijk werkers attent maken op de bijeenkomst. Voor kerkelijk werkers is van alles aan de hand. Ik denk aan de ambtsdiscussie. Onder deze [knop](#) meer informatie.

Beroepen en meer

In september vierde ds. R. Scheltens – Ritzema haar 25-jarig ambtsjubileum.

De kerkenraad van de Nieuwe kerk van de Protestantse Gemeente te Utrecht, heeft een beroep uitgebracht op ds. J.W. van Dijk te Zevenhoven. Dit beroep is inmiddels door ds. Van Dijk aangenomen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Abcoude heeft een beroep uitgebracht op ds. A. van der Deijl te Hoofddorp. Ook dit beroep mocht worden aanvaard

De Hervormde Gemeente te Eemnes heeft een beroep uitgebracht op proponent A. van der Werf uit Amersfoort. Deze heeft dit beroep nog in beraad.

Met een hartelijke groet,
ds. *Trinette Verhoeven*.

Een kort verslagje van de scriba:

De Classicale vergadering van 4 oktober 2023 te Harmelen.

Deze vergadering was vooruit geplaatst in de planning, omdat die avond een vijftal consideraties moesten worden behandeld die daarvoor in de kerkenraden waren besproken. Om die tijd bij de Synode aan te kunnen leveren moest deze vergadering eerder worden

gehouden dan vooraf de bedoeling was. We werden gastvrij onthaald en welkom geheten in de kerk van de Protestantse gemeente te Harmelen. Men had de kerkzaal omgebouwd tot een mooie vergaderruimte, waar ook toehoorders vanuit (negen!!) kerkenraden konden deelnemen aan de vergadering. Het was bijzonder stijlvol om als Classicale vergadering zo bijeen te kunnen zijn. Fijn om zo gezamenlijk met de afvaardiging van een aantal kerkenraden te bespreken wat ons bezig houdt, maar ook vooral in wat ons samenbindt. Heel mooi om zo te ervaren waar de classis ten diepste toe dient; De ontmoetingsplaats van de gemeenten die samen de kerk van Christus mogen vormen.

De financiële afwikkeling van de Classicale jaarrekening 2022 bleek geen vragen op te roepen na de controle van het CCBB en het verslag van de kascommissie. De jaarrekening werd unaniem goedgekeurd, onder dankzegging aan de Financiële Commissie en de penningmeester Kees Leeflang.

De vijf consideraties op kerkordewijzigingen leverde behoorlijk wat gespreksstof op. Tot blijdschap van de classicale vergadering hadden 85 kerkenraden zich gebogen over de voorstellen en die van een goed inhoudelijk commentaar voorzien. Mede daardoor verliep behandeling in een constructief gesprek en vooral in een goede sfeer. Alle reacties van de kerkenraden die hadden gereageerd waren bijeen verzameld in één groot document. Dat waren vijfmaal 85 reacties. De voorstellen en de reacties vanuit de kerkenraden werden besproken en becommentarieert. Uiteindelijk is uit alle reacties en alle commentaren een samenvattend document gemaakt dat verzonden is naar de synode. Daar worden de voorstellen op 17 en 18 november a.s. verder besproken.

Een punt van zorg bestond wel in de Classicale vergadering voor wat betreft de vacatures in de classicale vergadering. In totaal zijn er nu zeven vacatures en op het verzoek van de classicale vergadering om namen van ambtsdragers voor te dragen in deze vacatures zijn er nauwelijks reacties ontvangen en helaas geen voordrachten.

Dat is zorgelijk. Als de classis Utrecht de taak van ontmoetingsplaats van de gemeenten moet kunnen vervullen, dan moet ook de afvaardiging vanuit de gemeenten in voldoende mate aanwezig zijn. Momenteel wordt, om de Classicale vergadering van Utrecht weer compleet te maken, nog gezocht naar:

- een predikant, een ouderling-KRM en een ouderling uit de ring Zeist;
- vanuit de ring Woerden een predikant en een ouderling;
- uit de ring in en om Utrecht een ouderling-KRM;
- en uit de ring Doorn een diaken;

Kerkenraden die een voordracht kunnen en willen doen mogen zich altijd in verbinding stellen met de scriba van de classis Utrecht.

Voor een voorstel over een landelijk preekconsent 'Dovenpastoraat' in onze kerk, was door het moderamen van de synode een bijzonder voorstel aan alle Classicale vergaderingen voorgelegd om dat in één keer door de synode te laten plaatsvinden, zodat niet elke classis een apart besluit hoeft te nemen. Dat werd positief door de vergadering ontvangen. Daarmee kan het Dovenpastoraat een goede stimulans ontvangen. Daar mogen we best blij mee zijn.

Met een vriendelijke groet
Teunis Reedijk (scriba a.i., Classis Utrecht).