



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

April 2021

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
[telefoon: 06 31 99 14 70](tel:0631991470)

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/>

Inhoud

- meditatie
- **Fonds Kleine Investeringen, herinnering aanvragen 2019**
- **impressie van het werk** (bezoeken, groene kerk, uitnodigingen)
- **afscheid en beroep**

Had maar naar mij geluisterd....

(Handelingen 27: 21)

Paulus kan een vervelende betweter zijn. Toen hij op weg was naar Rome om zich daar te verweren voor de keizer tegen de beschuldigingen die tegen hem geuit waren, waarschuwde hij de centurio, die verantwoordelijk was voor de reis van Jeruzalem naar Rome, om niet verder te varen. Maar de centurio vertrouwt op de zeelui en gaat akkoord als die uit willen varen. Ze zijn al een eind op weg en de haven, waar ze liggen, is niet geschikt om de winter door te brengen. Natuurlijk gaat het fout. Het schip komt in zwaar weer terecht en Paulus neemt het woord: Had maar naar mij geluisterd...

Toch neemt Henk de Roest juist deze rede van Paulus als voorbeeld voor gemeenteopbouw. De Roest meent dat juist een crisis en een op handen zijnde ondergang vruchtbaar kan zijn voor een nieuw begin. Hoe dan, vraagt u misschien. We leven in een crisis. En menigeen vreest voor zwaar weer voor de kerk, nog zwaarder weer, want het ging al niet goed. Wat karakteriseert het optreden van Paulus? Henk de Roest onderscheidt drie momenten in het verhaal. Paulus ontkent de crisis niet, maar blijft optimistisch. Er is een engel aan hem verschenen. Deze crisis leidt niet ten dode. Maar het geloof zinkt. Er volgt een nieuwe interventie van Paulus. Allen moeten zich voor behoud in te zetten. Er zijn mannen die in een sloep er tussenuit willen knijpen. Dat kan niet. Alleen samen gaan ze het redden. En als de nood het hoogst is, raadt hij de mannen aan te eten. Alle voorraden worden opgebruikt. Het is

nu of nooit.

Ik weet niet goed waar we zijn in de crisis. Het duurt iedere keer weer langer. Ik zie mensen die er tussenuit willen knijpen: virusontkenners die het liefst maar doen of alles weer vanouds zal gaan. Ik zie ook mensen die trouw op hun post blijven. Ook in de kerk zullen we tot het gaatje moeten durven gaan. Midden in de storm kan het schip vergaan. Het schip van Paulus zal vergaan. Maar nog is alles niet verloren. In het boek Handelingen wordt in dit verhaal zeven keer een woord gebruikt dat met redden te maken heeft. Handelingen 27 vindt een parallel met Lucas 22 waar het proces van Christus en kruisiging centraal staan. Jezus zegt: dit is het uur van de macht van de duisternis. Maar de duisternis zal het niet redden.

Blijven wij in de boot? Voor mij is dat de prangende vraag. We zijn met z'n allen in een crisis terecht gekomen. We hebben daar allemaal in meerdere of mindere mate deel aan. We hebben ziensers als Paulus nodig die het niet opgeven, schepelingen die alles geven om het schip toch nog een beetje op koers te houden, maar we hebben boven alles geloof nodig. Zelfs als het schip vergaat, is de redding nabij.

Fonds Kleine Investerings

Let op!! Als u een aanvraag voor 2019 heeft gedaan en nog geen bonnetjes heeft ingeleverd, verzoeken wij u dit alsnog voor 1 juni a. s. te doen. Anders vervalt uw aanvraag. Voor het fonds: ds. Aafke Rijken
e-mailadres: fincomfonds-classis-utrecht@protestantsekerk.nl.

Impressie van het werk

Bezoeken

Deze maand heb ik heel wat kerkenraden bezocht. Ik heb de indruk dat we het online vergaderen steeds beter beheersen. De spannende vraag werd mij gesteld: wat kan een kerkenraad in deze tijd. Is het stil zitten en afwachten wat corona uiteindelijk betekent voor een gemeente? We weten immers niet of de mensen allemaal terugkomen als we weer met meer dan 30 mensen naar de kerk toe mogen komen. Of moeten we nu vast plannen maken? Ik heb daar ook geen sluitend antwoord op. Waarschijnlijk is het van alle twee een beetje. Veel is onzeker. De dagelijkse praktijk vraagt veel van kerkenraden. En tegelijkertijd is het goed om verder te kijken dan de dag van vandaag, al was het alleen maar om samen scherp te blijven. Ik merk dat kerkenraden die plannen maken, goede moed houden. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Er komt ook weer een tijd na corona. En misschien legt corona ook wel problemen bloot. Het is zo stil las ik in een kerkblad als hartenkreet van een voorzitter van de kerkenraad. Waar zitten jullie? Wat houdt jullie bezig? In een andere kerkenraad kwam de vraag aan de orde: we missen de dertigers en veertigers. Wat zijn hun levensvragen? We willen in gesprek. Deze coronatijd stelt vragen aan ons vermogen om verbinding te leggen. Niks is vanzelfsprekend. Maar misschien was dat allang de vraag. Communicatie wordt misschien wel een van de meest prangende vragen van deze tijd. Communicatie is niet alleen een sleutelwoord voor de jongere generaties. Communicatie is belangrijk voor al onze gemeenteleden. Onlangs las ik het boek van Bert Bakker 'Samenspel, kansrijk veranderen in de kerk'. Ik kan dat boek van harte aanbevelen. Een van de zaken die mij in dit boek aansprak was de constatering dat bij veranderingsprocessen het nodig is de hele gemeente mee te krijgen. Veel kerkenraden constateren dat het teruglopen van de financiën ingrijpen nodig maakt. Maar wat een kerkenraad doorgemaakt heeft, heeft een gemeente nog niet op het netvlies staan. Het gevolg is vaak kortsluiting en onvrede. Bakker laat aan de hand van een

fictieve gemeente en haar proces zien wat er allemaal bij komt kijken als je veranderingen wilt bewerkstelligen en soms ook moet bewerkstelligen. Voor mij was nog een andere opmerking van hem verhelderend. Veel beleidsplannen zijn goed in het omschrijven van wat en hoe: kerkdiensten, aantrekkelijk en gastvrij. Maar kan je ook beschrijven waarom iemand die kerkdiensten zou bezoeken. Ik probeerde het met een kerkenraad. We kwamen op het volgende: bij ons word je uitgedaagd om vragen te stellen. Een andere kerkenraad formuleerde: bij ons vind je vrijheid en ruimte als je ontdekt, dat het leven niet om jou draait, maar om God.

Groene kerk

Ik ontvang regelmatig kerkbladen van gemeenten uit de classis. Ik ben daar altijd heel blij mee. (Als u mij de uwe toe wil sturen: graag!) In Amersfoort schreven ze een heel blad naar aanleiding van hun streven groene kerk te zijn. Ik stuur u de link naar het blad in de hoop dat het u inspireert. (<https://pkn-amersfoort.nl/wp-content/uploads/2021/04/0458-drieluik-03-21.pdf>) Voor wie geïnteresseerd is in duurzaamheid en geloof maak ik attent op het feit dat er op **28 en 29 mei** GroenGelovig georganiseerd wordt, het grootste christelijke evenement rondom duurzaamheid in Nederland. In een interactieve online bijeenkomst wordt er aan de hand van het thema Aarden nagedacht over hoe je herstel en recht brengt aan Gods schepping. GroenGelovig is een initiatief van Micha Nederland, EO, Tearfund, Kerk in Actie, GroeneKerken, ChristenUnie, CGMV, Christen Contact Agrarisch (CCA), A Rocha en Laudato Sí-werkgroep Nederland. <https://groengelovig.nl/groengeloven>

Uitnodigingen

Het is jammer dat de ringen helemaal stil zijn komen te liggen. We kunnen elkaar niet ontmoeten en toch hebben we elkaar zo hard nodig. In het najaar waren er verschillende webinars van onze classis, ook begin dit jaar waren er nog webinars die goed bezocht werden. Op dit moment zijn er zoveel webinars dat ik bang ben dat er sprake is van een oververzadiging. Er is veel interessants te beleven. Onze landelijke kerk organiseert veel: <https://www.protestantsekerk.nl/agenda/> En ook veel andere organisaties timmeren aan de weg. Zo organiseert het NBG in mei en juni voor voorgangers webinars over de nieuwe Bijbelvertaling. Op <https://nbv21.nl/nieuws/nbv21-masterclass/> kunt u zich aanmelden voor een van de online sessies.

Ik durf er geen webinar naast te organiseren. Maar wie gewoon eens bij wil praten, nodig ik op 17 mei uit voor een praatje bij de koffieautomaat. Als u zich opgeeft, krijgt u in de week van de 14^e een link om van 9.00 – 10.00 uur gewoon eens te praten over zorgen en vreugden en de toekomst van de kerk. Misschien kunnen we Handelingen 27 lezen en nadenken over onze rol.

Afscheid en beroep

Op 4 april nam ds. C. Constandse afscheid van de protestantse gemeente Bunnik. Hij zal later in de maand intrede doen in de protestantse gemeente Houten. Het betekent een verhuizing voor het gezin. Maar de afstand is te overzien. Ds. G. Roffel kreeg een beroep naar de protestantse gemeenten Kamerik en Harmelen. Hij neemt in juni afscheid van het Brandpunt in Amersfoort. 18 april nam ds. E. van de Wal afscheid van het witte kerkje in Zeist. Zij gaat met emeritaat, een nieuwe levensfase breekt aan. Wij wens haar veel goeds toe. Ds. H. Berkheij ontving een beroep naar de protestantse gemeente Nigtevegt. Ds. G. Lugthart nam tot vreugde van de hervormde gemeente Kamerik een beroep naar deze gemeente aan. Hij zal in juni intrede doen. Ondanks corona blijft het werk gewoon door gaan. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid aan God die ons dit alles mogelijk maakt.

