



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief Classis Predikant mei 2024

Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
Telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling Teunis Reedijk, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
Postadres: Beukenhof 20
3956 BX LEERSUM

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

Inhoud

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Voor Kerkrentmeesters
- Van de ringen
- Beroepen en meer

Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. (1 Johannes 2: 11a)

Wij mogen wandelen in het licht. Voor mij is dat de boodschap die in de Johannesbrief klinkt. Wij mogen wandelen in het licht, want God zelf is het licht. God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Maar wat zien we in het licht? De evangelist Johannes zegt dat het licht in de wereld een oordeel is. Volgens hem kiezen we liever het duister. En dat is te begrijpen als wij in het licht in ons hemd zouden komen te staan. Ook de briefschrijver lijkt te zeggen dat het licht onze fouten onthult. Dan wordt de vraag spannend. Wat zien we in het licht? Zien we onszelf? En hoe dan? Met al onze fouten? Maar zouden we dan nog durven wandelen in het licht, of zou het terecht zijn dat we het duister verkozen?

Ik denk dat wie de brief goed leest maar een conclusie kan trekken: Het licht openbaart God. In het licht gaan we zien wat Hij doet. Het licht verheldert en verbindt. Het is al te menselijk gedacht dat wij in ons hemd zouden kunnen komen te staan. God ziet breed. Hij strekt zich naar ons uit. Hij treedt op ons toe in Zijn licht. Hij brengt nieuw leven. We hebben nog maar een paar dagen geleden het Pinksterfeest gevierd. Mensen werden met elkaar verbonden. Alle talen klonken met een boodschap. God gaat zijn ongekende gang. Het licht laat ons Hem zien en direct achter Hem onze naaste. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. God in het licht openbaart ons Zijn wil: het heil voor allen. Met hem komen alle mensen mee, alle volken.

Het is droevig dat polarisatie aan de orde van de dag is. Wij spreken graag met twee woorden: wij en jullie, vriend en vijand, autochtoon en allochtoon. Wat blijft er waar in het licht? Gods geboden houden, Hem zien: dat openbaart het licht. Het is de grote vraag voor mij in dit bestaan: wordt dat waar bij ons? Durven we zo te kijken? Hem in het licht te zien, onze Heer en Heiland? Er ligt huiswerk voor ons als wij deze God durven belijden.

Impressie van het werk

We zijn dankbaar en blij dat op onze oproep om het scribaat van de classis te overwegen we meerdere reacties kregen. In een volgende nieuwsbrief kunnen we meer daarover vertellen. De heer Reedijk - die altijd heeft aangegeven a.i. – ad interim – deze taak te verrichten – zal zich weer kunnen concentreren op zijn taken in de kerkenraad van de hervormde gemeente Leersum. We kunnen niet voldoende benadrukken hoe blij we zijn geweest met zijn bereidheid deze klus op zich te nemen. Hij heeft zich voor de volle honderd procent ingezet. Per 1 juli gaat hij het stokje overgeven.

Ook op de vraag van het CCBB naar financiële mensen kwam een reactie. Er heeft iemand mij opgebeld. Maar ik heb de naam niet opgeschreven. Hoe dom van mij. Ik hoop dat u mij nog eens wilt bellen. Of zoek contact met het CCBB.

Nog even een link naar de vraag: [CCBB leden gezocht | Protestantse Kerk](#)

In de werkgemeenschap van Doorn-West kwam het komend predikantentekort aan de orde. Binnen 6 – 8 jaar neemt 40% van de predikanten afscheid in verband met het bereiken van de emeritaatsleeftijd. Gemeenten merken nu al dat het moeilijk is om een nieuwe predikant te vinden. In de classis vinden we het belangrijk op elk dorp, in elke wijk een kerk open te houden. Kerken sluiten levert in onze optiek alleen maar verlies van leden op. Als we dat vol willen houden, zullen we op een andere manier gemeenten moeten ondersteunen. Bij de werkgemeenschap werd geopperd dat gemeenten online de preek, gehouden op een centrale plaats, zouden moeten kunnen volgen terwijl een - daarvoor getraind - lid van de gemeente de liturgie zou moeten kunnen leiden. Ook kwam het voorbeeld van de Anglicaanse kerk waar de leiding in de gemeente bij een leek komt te liggen. Predikanten zouden dan regionaal bijstand verlenen. Het zijn nog losse ideeën. Ook centrale vierplekken kwamen aan de orde, plaatselijke kernen voor pastoraat. Het is nog tasten en zoeken. In de classis gaan we over ons beleid in de komende 5 jaar praten. Maar dat er wat moet gebeuren staat wel vast.

Er komen nogal eens vragen bij het scribaat binnen over 'veilige kerk' en de vertrouwenspersonen die vanuit de classis werken. Hier kunt u informatie daarover vinden. [Vertrouwenspersonen \(protestantsekerk.nl\)](#)

Omgevingswet en kerkgebouw

De commissie kerkelijke gebouwen van het CIO (CIO-K) organiseert verspreid over het land voorlichtingsbijeenkomsten (telkens dezelfde) over de omgevingswet in relatie tot het kerkgebouw. Na afloop heeft u meer inzicht in de omgevingswet, wanneer u daarmee te maken krijgt en wat deze in uw situatie kan betekenen.

Deelname aan een bijeenkomst is gratis.

Aanmelden bijeenkomst: fysiek of digitaal via [Aanmeldformulier bijeenkomst omgevingswet & kerkgebouw \(office.com\)](#)

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van bureau Advinci Erfgoedmatch, per e-mail te bereiken: omgevingswet-cio@advinci.nu

Data en plaats van de komende bijeenkomsten

- Maandagavond 27 mei 2024, Pijnacker, Ontmoetingskerk. Inloop 18:30 - Start 19:00 - afsluiting 22:00 uur.
- Dinsdagmiddag 11 juni 2024, Meppel, Kruiskerk. Inloop 13:30 - Start 14:00 - afsluiting 17:00 uur.

Om zo veel mogelijk kerkbesturen toegang te laten hebben tot een fysieke bijeenkomst, vragen wij u om u aan te melden met één, eventueel twee, personen per kerkbestuur. U kunt de bijeenkomsten ook online bijwonen.

Ring Amersfoort

Donderdag 20 juni 19.30-21.30 uur Zomeravond Ontmoeting in Lage Vuursche

Wij horen bij elkaar, kerken van alle plaatsen en tijden. Binnen de Ring Amersfoort en omstreken is er ruimte voor ontmoeting tussen de verschillende (wijk)gemeenten. Om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en van elkaar te leren.

Donderdag 20 juni hebben we een avondwandeling in petto in de bossen van Lage Vuursche. Na de ontvangst door de leden van de Stulpkerk (HogeVuurseweg 4 in Lage Vuursche) met koffie en thee en een korte inleiding door Trinette Verhoeven (classis predikant) worden er groepjes van 4 personen gemaakt en ga je op pad met een uitgezette wandelroute. Tijdens de wandeling zijn er vragen die besproken kunnen worden en is er ruimte voor gesprek. Er zijn meerder manieren om gemeenten te zijn. Tijdens de wandeling denk je met anderen over die manieren na. Wat voor soort gemeente ben jij? Zijn jullie doeners, of meer beschouwers? Wat ging er goed, wat kan je leren? Misschien van een ander?

We sluiten gezamenlijk weer af met een lied en avondgebed.

Opgaven: Petra van Ieperen, petravanieperen@gmail.com

Beroepen en meer

Beroepen

- Ds. L de Wit nam het beroep aan naar de Vredeskerk in Veenendaal.
- De Gereformeerde kerk van Woerden Zegveld heeft een beroep uitgebracht op ds A. Groenendijk Meindersma uit Zuid-Beijerland. Dat werd aanvaard
- Op 16 juni hoopt ds. M. v.d. Zwan verbonden te worden aan de hervormde gemeente te IJsselstein. De bevestiging is om 10.00 uur in de morgendienst en intrede dienst is gepland voor diezelfde zondag om 14.30 uur.
- De Wilhelminakerkgemeente van de Protestantse Gemeente te Utrecht heeft een beroep uitgebracht op ds U. Doedens, die dit beroep heeft aangenomen.
- Het afscheid van ds. J. de Wit moest om gezondheidsredenen uitgesteld worden. We hopen dat de afscheidsdienst op 30 juni plaats kan vinden.
- Ds. J.A. Hoogesteger heeft het beroep naar de Hervormde Gemeente van Benschop mogen aannemen
- Ds. B.E. Weerd bedankte voor het beroep dat op hem gedaan werd uit Woerden.

Koninklijke Onderscheiding (voor zover bij de classis bekend)

De heren H. Van Ekeris en W. Oosterom kregen allebei een koninklijke onderscheiding.

- H. Van Ekeris kennen we vanuit zijn betrokkenheid in het Breed Moderamen van de Classis en zijn werk voor de gemeente Achterberg.
- W. Oosterom diende de kerk in het Generaal College voor Behandeling Beheerszaken.

En zoals het altijd gaat met mensen die druk zijn, zij zetten zich op nog veel meer plekken in. Alle werk laat zich hier niet noemen. Maar het is veel. Onze hartelijke felicitaties.

Jubileum.

Op 12 juni 2024 is het 100 jaar geleden dat de Opstandingskerk van de Gereformeerde kerk Woerden-Zegveld in gebruik is genomen. De gemeente hoopt dat te mogen vieren op zondag 23 juni in een 'Jubileumdienst'.

Met een vriendelijke groet,
Ds. Trinette Verhoeven