



# Wij leven van de Geest

Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

## September 2023

Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, [t.verhoeven@protestantsekerk.nl](mailto:t.verhoeven@protestantsekerk.nl)  
telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling Teunis Reedijk, [classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)  
Postadres: Beukenhof 20  
3956 BX LEERSUM

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

Vertrouwenspersonen van de classis:

[ploni.robbers@classisutrecht.nl](mailto:ploni.robbers@classisutrecht.nl)  
[arnoud.looijen@classisutrecht.nl](mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl)  
[elzeline.strijker@classisutrecht.nl](mailto:elzeline.strijker@classisutrecht.nl)  
[kees.visser@classisutrecht.nl](mailto:kees.visser@classisutrecht.nl)

### Inhoud

- Meditatie.
- Impressie van het werk.
- Kerkelijk werkers met preekbevoegdheid.
- Voor de diaconieën.
- Beroepen en meer.
- NBG-workshops.
- Inspiratiefestival.

### Meditatie

*Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Lucas 2: 25*

In het evangelie van Lucas komen we twee mensen tegen. Simeon en Hanna. Hanna is op leeftijd. Van Simeon weten we het niet. Maar in de traditie wordt hij ook als oud gezien. En ze wachten: ze wachten op de Messias. Simeon was beloofd dat hij niet zou sterven voordat

hij de Messias zou hebben gezien. Hanna wacht in de tempel. Er spreekt kracht uit hun wachten. Meestal is wachten voor ons passief, tijd die maar moeizaam voorbijgaat. Voor Simeon en Hanna is dat anders. Andrew Root, een Amerikaans theoloog, hecht grote waarde aan wachten. Wachten duidt hij als wachtlopen, de ogen en oren openhouden, waar God tot ons spreekt. Nu is het niet vanzelfsprekend in onze wereld dat God spreekt. De tijd is droog en dor. En de vraag wordt: durven wij te wachten? Durven wij tegen de tijdgeest in te geloven dat God ook in deze wereld met Zijn Woord aanwezig is? Het is een spannende vraag die we niet over mogen laten en groepen die wat makkelijker dan wij over geloofservaringen durven spreken. Misschien zouden we zelfs in gesprek kunnen gaan. Het thema van de landelijke kerk is: Ga mee. En nadrukkelijk worden we gevraagd ook met andere christenen in gesprek te gaan. Wat maakt dat zij gemakkelijker misschien over God spreken? Waar zit onze verlegenheid maar ook: wat hebben wij te bieden als het om wachten gaat? Hebben wij misschien meer geduld? Waaruit bestaat dat geduld dan? Kunnen we beiden van Simeon en Hanna leren?

Het nieuwe seizoen is begonnen. Ik wens u het geloof om te wachten, het lef om met andere te spreken, de volharding om God te horen ook in deze tijd.

### **Impressie van het werk**

Wij ontvingen van veel gemeenten een reactie op de voorstellen voor kerkordewijzigingen. En dan gaat het met name om de voorstellen rondom het thema van de veilige kerk. Ik wijs u erop dat u als kerkenraden mee kunt praten in de classicale vergadering van 4 oktober. Verder krijgen we nogal eens bericht van gemeenten die zeggen dat zij te klein zijn om vertrouwenspersonen aan te stellen. Juist met het oog hierop zijn er classicale vertrouwenspersonen. Elke nieuwsbrief zijn hun e-mailadressen opgenomen. U kunt die overnemen voor uw website om zo gemeenteleden erop attent te maken dat zij met hen contact op kunnen nemen als dat nodig is.

Na de vakantie heb ik de gemeentebezoeken weer opgepakt. Er wordt hard gewerkt in gemeenten. Soms zijn er vragen over volhoudbaarheid, en dan gaat het vaak over het aantal ambtsdragers. Veel gemeenten weten niet dat er maar één ambtsdrager dienst hoeft te doen in de dienst en dat kan ook een diaken zijn. Vindt u dat te weinig, blijven er dan taken liggen? In meerder gemeenten laat men met de dienstdoende ambtsdrager een oud-ambtsdrager meelopen. Als de kerkorde lijkt te knellen en mensen niet gevonden worden kijk dan ook eens welke mensen er wel zijn en wat zij zouden willen of kunnen doen. Gavengericht werken noemen gemeenten dat. En denk vooral niet dat de kerkenraad alles moet. Durf taken te delen.

September was de maand waarin veel collega's afscheid namen. Ik kon het niet allemaal bijhouden. Gelukkig kwamen er ook nieuwe mensen. Ik hoor van gemeenten dat het lastig is predikanten en kerkelijk werkers te vinden. En dat klopt. De zogenaamde babyboomers gaan met emeritaat. In een groot deel van de kerk werkt men tegenwoordig met advertenties. IK raad u aan de oude manier van actief werven weer op te pakken. Bel met een predikant waarvan u denkt dat hij of zij wel in uw gemeente zou passen en ga in gesprek. Roeping wordt zo heel concreet.

We proberen er een traditie van te maken dat kerkelijk werkers, predikanten en pioniers samen het seizoen beginnen. Voor het tweede jaar waren we te gast in de Domkerk van

Utrecht. Er waren zo ongeveer 80 mensen aanwezig. Mooi dat de Domkerk ons weer zo royaal wilde ontvangen. Het was een bijzondere inspirerende bijeenkomst waar Andrew Root ons van het scherm toesprak en ds. Wim Vermeulen en ds. Martin Snaterse met mooie verhalen op reageerden. Wilt u de toespraak van Root beluisteren? De verhalen van de collega's nog eens nalezen? Kijk dan op de website van de classis en klik door naar: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

### **Kerkelijk werkers**

Heb je een preekbevoegdheid? Dan ben je van harte welkom op studiedagen die vanuit de classis georganiseerd worden. Van 9.45 – 13.30 uur werk je o.l.v. dr. Bert de Leede in een groep aan een preek. We starten met het lezen van het boek van Kees van Ekris over preken. Daarna gaan we aan de slag met eigen vragen. De data zijn dit jaar: 20 oktober en 15 december. We treffen elkaar in Maartensdijk in de Ontmoetingskerk. Meer weten of meedoen: [t.verhoeven@protestantsekerk.nl](mailto:t.verhoeven@protestantsekerk.nl)

### **Diaconieën en Stichting Kinderzorg-Utrecht**

Stichting Kinderzorg-Utrecht wil kinderen en jongeren tot en met 22 jaar, die in de provincie Utrecht wonen en waarvan de ouders of verzorgers weinig inkomen hebben, financieel ondersteunen. De aanvragen voor het fonds kunnen alleen door intermediairs zoals diaconieën gedaan worden. Voorbeelden van aanvragen zijn: *een bijdrage voor de inrichting van een kinderkamer zoals een bed of kledingkast. Aanschaf van studieboeken of laptop voor een opleiding. Een bijdrage aan organisaties die vakanties organiseren voor kinderen die anders niet op vakantie gaan.* Wilt u als diaconie een aanvraag voor een kind of jongere bij Stichting Kinderzorg-Utrecht doen? Kijk op de (vernieuwde) website: [www.kinderzorg-utrecht.nl](http://www.kinderzorg-utrecht.nl) om het aanvraagformulier te downloaden.

### **Beroepen en meer**

De Protestantse Gemeente te Abcoude heeft een beroep uitgebracht op Ds Aarnoud van der Deijl te Hoofddorp. Deze heeft dit beroep mogen aanvaarden. De verbintenisdatum is bepaald op DV 10 december 2023.

Op 17 september werd mw. J. Vos-Spek bevestigd als ouderling – kerkelijk werker in de protestantse gemeente IJsselstein.

Op 24 september viert ds. R. Bosch zijn 40-jarig ambtsjubileum. Ds. Bosch is 40 jaar als dominee in het ambt en heeft de gemeenten in Twello (1983), Schiedam (1988), Eijsden (1999) en sinds 2008 in Zeist gediend. Onze hartelijke felicitaties. We moeten het hebben van de trouw van mensen zoals ds. Bosch.

Op 15 oktober wordt proponent J. De Bruin in het ambt bevestigd in de Johannescentrumgemeente in Utrecht Overvecht.

Ook namen gemeenten afscheid van hun predikant:

Wegens emeritaat neemt op 1 oktober ds. W. Teeuwissen afscheid van de hervormde gemeente van Veenendaal.

Vanwege een andere roeping binnen de PKN, neemt op diezelfde eerste oktober de hervormde gemeente van Woerden afscheid van haar predikant ds. C.J. Overeem.

### **Webinars voor voorgangers over slavernij en de Bijbel**

Binnenkort organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een webinarserie voor predikanten en voorgangers over slavernij en de Bijbel, 'Geroepen om vrij te zijn'. De webinars zijn op 30 oktober en op 6 en 13 november. Deelname is gratis. Aanleiding is het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Met deze webinars willen we voorgangers en andere theologen inspireren om vanuit de Bijbel met dit thema aan het werk te gaan. Centraal staat maatschappelijke en geestelijke bevrijding vanuit het Bijbelse visioen van vrijheid.

Naast Bijbelwetenschappers van het NBG levert ook dr. Marlon Winedt, Antilliaans theoloog en UBS-vertaalconsulent, als gastspreker een bijdrage. Een bijdrage van Winedt verscheen al in het gespreksboekje [Geroepen om vrij te zijn](#) *Bijbelstudies over slavernij en vrijheid*, bedoeld voor gebruik in kerken en kringen.

In het eerste webinar behandelt Matthijs de Jong de fundamentele betekenis van het Exodusverhaal, de bevrijding van Israël uit de slavernij in Egypte. In tweede webinar behandelt Cor Hoogerwerf Jezus' uitspraken over de verslavende macht van het geld. In het derde webinar bespreekt Marlon Winedt de casus van de slaaf Onesimus uit de Brief van Paulus aan Filemon. In zijn uitleg verbindt Winedt Paulus' brief met de koloniale slavernij en de doorwerking daarvan vandaag.

De webinars zijn interactief en worden gehouden op maandagochtend van 10 tot 11 uur, op 30 oktober (Exodus), 6 november (Jezus), en 13 november (Filemon). Deelname is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk, via [bijbelgenootschap.nl/webinars](http://bijbelgenootschap.nl/webinars)

### **Inspiratiefestival**

20 t/m 22 oktober is het zover: de 4<sup>e</sup> editie van het Inspiratiefestival Terschelling. Het festival is een uniek evenement, georganiseerd door de Protestantse Kerk, de Protestantse Theologische Universiteit, de Wereldraad van Kerken en de Eilander Kerken. Een festival waar verbinding, verdieping en vernieuwing sleutelwoorden zijn. Centraal staan thema's als de rol van kerk, geloof, zingeving en samenleving.

Voor meer informatie: [www.inspiratiefestival-terschelling.nl](http://www.inspiratiefestival-terschelling.nl)