



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Maart 2021

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/>

Inhoud

- meditatie
- impressie van het werk

Hooglied en Johannes 20

In de synagoge wordt het boek Hooglied gelezen op het Paasfeest. Het hoofdverhaal is dat van de bevrijding uit Egypte. Door het Hooglied daarnaast te lezen, wordt het verhaal van de uittocht een liefdesverhaal van God en zijn volk. God is de minnaar. Het volk zijn beminde. En Hij bevrijdt zijn beminde uit alles wat haar vasthoudt: slavernij, verdriet en dood. Het bevrijdingsverhaal uit Egypte is een krachtig verhaal. Maar de synagoge heeft in haar liturgie duidelijk willen maken dat bevrijding met liefde te maken heeft: met een laaiende liefde van Gods kant. En dat is heel spannend en vooral ook heel gewaagd.

Toen de canon van de bijbel moest worden samengesteld heeft het maar een haartje gescheeld, of het boek Hooglied was terzijde geschoven. De naam van God werd er niet in genoemd. Mystici hebben beter geweten, of ze nou joods waren of christelijk: zij wisten dat het zoeken van de geliefden hun eigen zoeken was naar hun geliefde God. Mystici identificeerden zich met het meisje dat op zoek ging naar haar geliefde. Zo gingen zij op weg naar God. En zo vonden ze God als een minnaar die allang op zoek was naar hen.

Op de eerste paasdag volgen we Maria van Magdala. Zij is op zoek naar haar Heer. Zij laat zich door Zijn dood niet tegenhouden. Ze gaat naar het graf. Als ze dat leeg vindt, gaat ze naar Zijn leerlingen. Ook zij constateren dat het graf leeg is en rennen snel weer weg. Alleen Maria blijft. Zij ontmoet als eerste Jezus. Ze wil Hem vastgrijpen. Maar ze moet Hem

loslaten. De geschiedenis moet verder. Jezus blijft niet op deze aarde. Hij gaat terug naar de Vader. Maria wordt Zijn getuige.

Corona maakt dat wij het Paasfeest niet kunnen vieren zoals wij dat wel zouden willen. Maar de liefde laat zich niet blussen. Gods liefde is ongebroken. Met Maria mogen wij bij onze Heer staan en getuigen van Zijn liefde. Corona leert ons dat wij kwetsbare mensen zijn, zeggen we trouwhartig. Maar wat dat betekent is nog niet zo eenvoudig. Met Pasen ontmoeten we een vrouw die kwetsbaar was, maar in haar liefde krachtig en zo ons ook iets van de liefde van God leerde. Hij zoekt ons. In Zijn liefde zijn we ondanks onze kwetsbaarheid krachtig. Ook anno 2021 mag dat onze boodschap zijn.

Goede Paasdagen!

Impressie van het werk

Het werk gaat door. Ook in de gemeenten gaat het werk door. Hier past grote dankbaarheid. Predikanten en kerkenraden worden steeds weer uitgedaagd om ondanks nieuwe maatregelen het werk doorgang te laten vinden. In verschillende gemeenten kregen gemeenteleden en jongeren materiaal aangereikt om de 40dagentijd ook in het dagelijks leven vorm te geven. Steeds meer hoor ik van gemeenten dat zij de kerk openstellen voor gebed. Een collega zei: ik geloof dat de kerk toe is aan contemplatie, meditatief leven. Ook gebedsbijeenkomsten per ZOOM krijgen hier en daar vorm. Waar je niet in grote groepen samen kunt komen, wordt het steeds belangrijker gemeenteleden in staat te stellen gelovig leven ook thuis vorm te geven. Misschien kunnen we op die manier mensen helpen het leven van alle dag en het geloofsleven met elkaar te verbinden. Ik denk, dat dat toch de grootste uitdaging van deze tijd is: leven en geloof met elkaar verbinden.

In de hervormde gemeente Vreeswijk hadden ze een mooi idee. In een leerhuis over de 'Gewone Catechismus' kwamen theologen aan het woord die een hoofdstuk uit die catechismus bespraken. De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, bestaat uit 100 vragen en antwoorden die het geloof bespreken. Door het leerhuis kwam opnieuw de Heidelbergse Catechismus aan de orde, de traditie en de theologie. Op de site van Areopagus vindt u de teksten die uitgesproken werden. Van harte aanbevolen voor predikanten in een leerdienst en gemeenteleden ter reflectie.

Heeft u al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn? We merken dat er meerdere gemeenten mee bezig zijn. Slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige situaties zijn er overal. Onze kerk vraagt gemeenten om vertrouwenspersonen aan te stellen bij wie slachtoffers aan kunnen kloppen en met wie gesprekken gevoerd kunnen worden. In het breed moderamen van de classis constateren we dat niet elke gemeente in staat is de juiste vertrouwenspersonen te vinden. Er wordt ook nog al wat van vertrouwenspersonen gevraagd. In het breed moderamen hebben we de mogelijkheid van vertrouwenspersonen voor de hele classis te zoeken. Die schaalvergroting lijkt ons te groot. Vertrouwenspersonen moeten 'vertrouwd' worden. Maar met meerdere gemeenten, eventueel in ringverband,

vertrouwenspersonen aanstellen lijkt ons wel een goed idee. Praat erover met uw buurgemeenten. En meld het bij de classis, zodat wij kunnen verbinden, als dat nodig is!

Op dit moment bezoek ik (online) kerken in Amersfoort en omgeving. In Amersfoort zijn ze actief in de beweging GroeneKerken, zoals die ook door Kerk in Actie ondersteund wordt. Bent u al groene kerk? Het is de moeite waard om de website te bekijken: <https://www.groenekerken.nl/>. Een groene kerk zijn is veel meer dan zonnepanelen op het dak. Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In deze coronatijd zijn er meerdere webinars, ook om terug te kijken. Van harte aanbevolen.

'Ons' synodelid Willeke Vernède nam afscheid als kerkenraadslid en moest daarom ook terugtreden als synodelid.

Het gaat hierbij om een afvaardiging naar de Generale Synode die dit jaar begint en waarin het ambt vrij is in deze vacature.

We zien graag z.s.m. kandidaten tegemoet met een korte CV van hun kerkelijke loopbaan en bestuurlijke kwaliteiten. Op deze wijze stelt u de Classisvergadering in de gelegenheid om iemand af te waardigen.

We zoeken ook nog financiële mensen voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage en naar de heer Bertus Noppers (a.noppers@protestantsekerk.nl).

Ook in de classicale vergadering zal een vacature voor de ring Breukelen ontstaan nu ds. R. Roelofse een beroep heeft aangenomen naar Katwijk Binnen. We zullen hem missen. Wij vragen u om in het eigen hart of eigen ring te kijken. Dit geldt in eerste instantie de ring Breukelen. We zien de voordrachten van de kerkenraden voor verkiesbare kandidaten met belangstelling tegemoet.

Ook nu waren er weer verschillende mutaties: in de hervormde gemeente Houten nam op 14 maart ds. P. Baas afscheid. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente Zoetermeer. Wij wens hem daar veel zegen toe. In de hervormde gemeente Veenendaal deed op dezelfde dag ds. M.W. Westerink intrede. Ook hem wensen we veel zegen en, zoals ds. H. Russcher zei in de bevestigingsdienst, wakkere oren en een tong die leerling wil zijn.

