



Mei 2021

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/>

Inhoud

- meditatie
- bericht van visitatie
- Kerk in Actie - Utrecht voor het Midden-Oosten
- impressie van het werk
- uitnodiging kerkelijk werkers
- beroep en meer

Meditatie

Houd je bezig alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver (...) Filippenzen 4: 8b

Paulus schrijft aan de Filippenzen. Denkt Paulus hier ook aan de heidense samenleving? Kan er waarheid zijn, respect, goedheid en zuiverheid in die tot in de kern bedorven wereld zijn? We zijn op weg naar Pinksteren. We gedenken de dag dat de Heilige Geest uitgestort werd over de leerlingen. De wereld komt op een bijzondere manier in het vizier. Gods Geest waait in deze wereld.

Pinksteren was en is een alles beslissend moment. Met Pinksteren leren we geloven dat de wereld opgenomen is in Gods heilsplan. Voor Joden, die leefden met Genesis, de Psalmen en

Jesaja, moet het een wake-up call geweest zijn. Zij geloofden immers al lang dat de hele schepping het werk was van die ene God. Zij konden zich niet afkeren van de wereld. Maar het kwaad was wel een probleem. Hoe moesten zij dit rijmen met Gods scheppend handelen?

Onder de aanhangers van Jezus groeide het besef dat kruis en opstanding afrekende met het kwaad in de wereld. Schepping betekende voor hen ook herschepping. Zij geloofden dat een lang beloofde nieuwe schepping gaande was die de hele wereld in het vizier had. En zij waren het proefproject. Bij hen zou het beginnen.

En nee, de wereld kan niet alleen maar slecht zijn. Ze is van God. Zijn Geest waait almachtig over de aardbodem. De hemel komt op aarde. In die beweging geloven wij. Ook deze wereld is in staat om goed en wijs te leven. Het heeft alles te maken met een door en door Joods monotheïsme. Deze wereld moet verlost worden. Maar ze blijft Gods wereld, ook als zij dwaalt. Vanwege God zijn er ook mooie en goede dingen in de wereld.

Juist met Pinksteren mogen we daar oog voor hebben: alles wat waar is, alles wat respect verdient, goed en zuiver is. God die soms zo ver lijkt, is dichtbij.

Van het classicaal college voor de visitatie

Voor het college voor de visitatie zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Omdat tot nu toe in de visitatie iemand uit de ring Zeist ontbreekt, gaat de voorkeur uit naar een visitorator uit deze ring.

Gezien de huidige samenstelling zoeken wij een vrouwelijke (oud-)ambtsdrager. Het is ook mogelijk dat iemand hiertoe bevestigd wordt als ambtsdrager met bijzondere opdracht voor de duur van de functie.

Qua verdeling over de ambten beschikt het college op dit moment over een voldoende aantal predikanten.

Weet u iemand die voor dit werk geschikt is of bent u zelf geïnteresseerd, neemt u dan contact op met de voorzitter van het college, ds. Dick Looijen te Amersfoort (d.looijen@protestantsekerk.nl of 06 2724 9753). Ook voor verdere inlichtingen kunt u bij hem terecht. Een profielschets vindt u op de website van de classis: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/vacature-visitorator/>

Lunchwebinar Utrecht voor het Midden-Oosten

Op 30 juni tussen 12.00 uur en 13.30 uur organiseert Kerk in Actie in samenwerking met classispredikant Trinette Verhoeven een lunchwebinar waarin we als kader uit de classis Utrecht in gesprek gaan met predikanten uit het Midden-Oosten om samen na te denken over toekomstgericht kerk-zijn. Er zullen meerdere sprekers uit het Midden-Oosten aan bod komen en er zal daarna ook een mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Deze webinar is onderdeel van de diaconale samenwerking [Utrecht voor het Midden-Oosten](#) waar steeds meer kerken in de classis aan deelnemen. Neemt u ook vooral iemand uit uw diaconie mee, van harte uitgenodigd! In deze webinar zullen we u ook vertellen wat dit voor uw kerk kan betekenen. Aanmelden kan bij a.voorluis@protestantsekerk.nl

U zal een paar dagen van te voren een uitnodiging met de agenda en Zoomlink ontvangen.

Impressie van het werk

Als classispredikant heb ik mee mogen praten over delen van de transitie van de dienstenorganisatie. De dienstenorganisatie gaat zich meer dan ooit richten op de gemeente en in het bijzonder op de toekomstbestendigheid van ons als kerk. In de gesprekken die ik voer met gemeenten komt het meerdere keren naar voren: hoe dragen wij de gemeente de toekomst in? Waar hebben we mee te rekenen? Hoe bereiken wij de jonge mensen? Staat onze manier van gemeentezijn hen in de weg? Het zijn spannende vragen die belangrijk zijn maar ook kunnen verlammen. De toekomst mogen we open tegemoet gaan. De toekomstvisie van onze kerk is niet voor niets vervat in een document dat heet: Van U is de toekomst. Wij kunnen tobben over de kerk. Maar wij zijn het niet die de kerk in handen hebben. Ten diepste is de kerk een voorwerp van geloof, een gave van God. En natuurlijk met die gave moeten we verstandig omgaan. Het is goed om in het eigen hart te durven kijken. Waarom doen we wat we doen? Is het nodig? Is het goed, waarachtig en dienend? Maar trouw is ook een zaak en volharding. Traditie en vernieuwing kunnen best hand in hand gaan. Een collega schreef me onlangs dat hij niet gelooft in een kerk die iets anders moet gaan doen. Het was me uit het hart gegrepen. In het DNA van onze gemeenten zit de drieslag: vieren, leren en dienen. Veel beleidsrapporten die ik te lezen krijg, cirkelen rond die begrippen en niet voor niets. Wie niet viert, verdroogt. Wie niet leert, verliest en wie niet dient, heeft niets van het werk van onze Heer begrepen. Gods Woord wil gevierd, geleerd en gediend.

In de classicale vergadering zullen we nadenken over de thema's die het komende jaar aan de orde zullen zijn. In de februarivergadering ging het over kleine gemeenten. In de classis zijn er verschillende kleine gemeenten die de steun van een grotere gemeente hard kunnen gebruiken. Wij vinden het belangrijk gemeenten samen te brengen. Het heeft alles met de katholiciteit van de kerk te maken. We zijn samen kerk. Te vaak wordt het protestantse kerkzijn verstaan alsof elke gemeente maar voor zichzelf moet zorgen. Er is meer over de kerk te zeggen. Ik probeer de discussie over de samenwerking in de provincie aan te jagen en niet alleen tussen gemeenten maar ook tussen predikanten in werkgemeenschappen. Het is niet altijd eenvoudig tijd voor samenwerking te vinden. Er moet al zo veel, hoor ik regelmatig. Maar een goede samenwerking kan ook veel brengen. Ik droom van een samenwerking die zoveel energie oplevert dat het 'gewone' werk veel minder tijd kost. Ik zie in de provincie dat het kan.

In onze provincie werken heel veel mensen: vrijwillig en betaald, predikant, kerkelijk werker, pionier, koster en musicus, geestelijk verzorger. De afgelopen tijd heb ik op verschillende momenten contact gehad met geestelijk verzorgers. In coronatijd hebben zij het pittig gehad. Een dreigende code zwart heeft veel van hen gevraagd. En natuurlijk vergeet ik de andere werkers niet. Deze tijd vraagt veel en we zijn er nog niet. Op de website van de classis vindt u een brochure 'kerk na corona' waarin we een poging doen gemeenten te ondersteunen om na te denken over de vragen die nog op ons afkomen. Ik hoop zelf dat we in september weer een beetje 'gewoon' kerk kunnen zijn maar het blijft spannend. En hoe gewoon is gewoon? De brochure vindt U op onze website:

<https://classisutrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/nacorona/>

Kerkelijk werkers

En dan speciaal voor kerkelijk werkers: Als classis hebben we volgens de kerkorde een taak als het gaat om zorg voor kerkelijk werkers met preekbevoegdheid. In de provincie willen we die taak serieus nemen. Preken vraagt studie. Ik hoorde bij mijn gesprekken her en der dat kerkelijk werkers contact onderling op prijs zouden stellen. Dr. Bert de Leede die zijn sporen royaal verdiende als het gaat om training en reflectie van de preekpraktijk, is bereid gevonden

per jaar twee studiedagen te organiseren. Ik schrijf binnenkort de kerkelijk werkers met preekbevoegdheid die ik ken, aan maar misschien kent u kerkelijk werkers die geïnteresseerd zouden zijn of bent u zelf geïnteresseerd om mee te doen. Laat het weten. U bent van harte welkom. Overigens zijn we van plan in het najaar alle kerkelijk werkers uit te nodigen. Laat het weten of je meedoet!

Beroepen en meer

Ds. C. Constandse deed intrede in Houten. Hij werd op originele wijze ontvangen. Van harte een goede tijd samen gewenst. In de hervormde gemeente Kamerik hoopt op 20 juni ds. G. Lughart bevestigd te worden. Het is fijn dat deze gemeente weer zal kunnen bouwen samen met een predikant.

Van het classicaal college van behandeling beheerszaken kregen we het bericht dat een van zijn leden koninklijk onderscheiden is: de heer A.J. Blokhuis uit Benschop werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Blokhuis is niet alleen in de classis actief maar ook plaatselijk. Daarom gaan onze felicitaties ook naar de protestantse gemeente Benschop.

