



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

November 2022

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

website:

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl>

Inhoud

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Beroepen en meer
- VerduurSamen met Franciscus

Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. (Marcus 9:1)

Het koninkrijk komt. Maar ook: het is al gekomen. Christenen breken zich er het hoofd over. Dat deden ze al snel na Jezus' dood. En dat doen ze nog steeds. We gaan op weg naar het eind van het kerkelijk jaar. De dagen lopen ten einde. Advent is het nieuwe begin. Maar durven we nog over een nieuw begin praten in het licht van de crises die onze wereld doormaakt?

Wat te doen met uitspraken van Jezus dat sommige van zijn leerlingen het nog bij hun leven mee zullen maken dat het koninkrijk aanbreekt. Heeft Jezus zich vergist? Er zijn allerlei manieren gezocht om deze schijnbare misser goed te praten. Maar is het een misser? Of moeten wij het feit dat de evangelisten kennelijk geen problemen ervoeren, aangrijpen om opnieuw over het koninkrijk na te denken.

In het oude testament worden profeten die de verlossing aankondigen niet weggezet als valse profeten als de verlossing onverhoopt niet komt. Hoop die je ziet is geen hoop. Andere profeten pakten de draad op. Gods verlossing komt! Het draait alles om de betrouwbaarheid van God en de vasthoudendheid in het geloof. God is koning, Hij heeft de geschiedenis in de hand. Wat wij niet zien, zullen we zien. Wij blijven geloven en hopen. Anderen zullen komen. Generaties na ons. Het geloof in God houden we vast met een open oog voor wat is en een vast geloof in wat komt. Advent begint royaal voor de eerste januari. Dat is niet voor niets.

Christenen zijn tegendraadse gelovigen. Laat ons zo maar bekend staan. We tellen de dagen met Godsvertrouwen. Er is iets nieuws begonnen, zie je het niet?

Impressie van het werk

Dertigers zijn onmisbaar voor de kerk. Maar ze zijn ondervertegenwoordigd in de kerkenbanken en in onze besturen. Daarom organiseerden de classes Overijssel-Flevoland en Utrecht een digitale ontmoeting met mensen actief in de kerk die idee hebben bij deze doelgroep. Geef de dertigers echte aandacht in de kerk. Dat was misschien wel het meest pregnante advies van de expertgroep die donderdag 3 november bij elkaar kwam. Hoe je dat doet? Er wordt te veel over ons en niet met ons gesproken, zeiden de deelnemers. Het is daarom goed om die vraag ook eens in een kerkenraad te stellen. Spreken wij met de generatie tussen de 20 en 45? In de groep was een predikant die alle mensen van die leeftijd in LRP bezocht. Een andere predikant gaf aan dat hij daarvoor geen tijd had, omdat de gemeente zoveel ouderen telt. Dat leverde een spannende vraag op: hoe verdeel je aandacht? Mogen gemeenteleden ook weten dat zij niet altijd aan de beurt zijn? Hoe communiceer je dat? Ik zou kerkenraden willen vragen de opmerkingen van de dertigers te lezen. En laat eens weten wat u in uw kerkenraad ontdekt. Hebben we dertigers in beeld? Het verslag van de ontmoeting met dertigers is te vinden op: <https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2022/dertigers-in-kerk>



In Zeist in de Noorderlichtgemeente hebben ze goede verhoudingen met de Assyrische kerk van het Oosten die op zondag na hen diensten houdt. De Assyrische kerk zet in op vitalisering; ze benoemden een tweede bisschop in Europa, Mar Avraham Youkhanis, die zich richt op een sterkere contextualisering én scholing van de jongeren. Hij kwam 23 oktober op bezoek bij de gemeente in Zeist samen met de patriarch Mar Awa III. De patriarch, in het rood, was bisschop in Chicago, daar ook geboren en getogen, en is nu verhuisd naar Irbil, Irak, waar het 'Vaticaan' van de kerk is. Het was een hartelijke ontvangst. De Assyriërs zijn een vervolgd groep christenen. Ik vond het hartverwarmend om te zien hoe goed hun verhoudingen met de Noorderlichtgemeente en 'vader' Roel zijn. Op de foto: ds. Roel Bosch en twee leden van de kerkenraad samen met de patriarch. In Nederland zijn al bijna evenveel migrantenchristenen als protestanten. In het visiedocument van de synode wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor migranten christenen. In Zeist hebben ze elkaar gevonden.

In de synode die gepland wordt in februari volgend jaar zal het verslag van de classes gezamenlijk worden. De classes gezamenlijk vragen aandacht voor twee vraagstukken:

bestuurlijk vernieuwing en sociale cohesie in de samenleving. Het ene vraagstuk is vooral binnenkerkelijk. Steeds meer gemeenten, ook binnen onze classis, lopen tegen het probleem aan dat er niet voldoende ambtsdragers te vinden zijn. Steeds meer mogelijkheden zijn er om 'lichter kerk' te zijn. Maar het werk moet gedaan en soms zijn er gewoon te weinig schouders om de last te dragen. Of zoals iemand het zei: het is mooi dat we met een diaken verder mogen. Maar we willen het de diaken toch niet aandoen. Op zeven verschillende plekken in de classis wordt over samenwerken en samengaan gesproken. We zijn bezig een avond te plannen met praktische instructie over valkuilen en uitdagingen in samenwerking. Ik houd u op de hoogte.

Twee ringen kwamen de afgelopen maand samen: de ring Woerden en de ring Amersfoort. Het waren mooie bijeenkomsten. In de ring Woerden organiseerden zij een zaterdag rond rouw en verlies met als spreker Manu Keirse. Het grote aantal bezoekers, meer dan 120, had zeker ook met zijn grote naam te maken. Maar er was ook duidelijk een pastorale behoefte om over rouw te spreken.

In Amersfoort sprak men over samenwerking. Prof. Dr. Henk de Roest reflecteerde op een aantal beleidsrapporten van gemeenten uit de ring. Daarna gingen gemeenten samen in gesprek. Het was een geanimeerde avond en wat heerlijk dat er zoveel overeenkomsten waren.

Tot slot nog een tip van de Noorderlichtgemeente. Toen ik daar op bezoek was, zag ik een weggeefkast die ze samen met de buurt vullen. Hun ervaring is dat tussen de 15^e en de 25^e druk gebruik wordt gemaakt van de kast. Ik kom nogal eens diakenen tegen die zeggen dat zij hulpvragers maar moeilijk op het spoor komen en dat er veel schaamte is. Zo'n kast biedt nieuwe mogelijkheden.



Kast in Zeist

Beroepen en meer

Op zondag 27 November zal ds. G.J. van Meijeren afscheid nemen van de gemeente 's - Graveland.

VerduurSamen met Franciscus

Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Corinne Groenendijk ging te rade bij Franciscus van Assisi die uitnodigde tot kwetsbaar, betrokken, vreedevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Met deze thema's ontwikkelde ze een groene en geïnspireerde leefstijl voor nu.

Afgelopen 13 september zijn zo'n 13 collega's/studieleiders gestart met een kennismaking en oefening om de cursus VerduurSamen te gaan geven in eigen gemeente. We ontdekten wat onze eigen motivatie is om te verduurzamen en welke beslissingen (veel) verschil kunnen maken. Corinne Groenendijk gaf uitleg bij de verschillende thema's van het boek. Tijdens een Emmauswandeling overdachten we wat we hadden gehoord, genoten van de natuur om ons heen, en wisselden de eerste ideeën uit om met het thema Verduurzamen aan de slag te gaan. Want een duurzame leefstijl ontwikkelen is veel leuker samen! Corinne heeft een steen in de vijver gegooid, wij mogen de eerste cirkel zijn!

Atie de Jong

Wil je ook meedoen als cursusleider?

- Op 17 februari 2023 is de introductiedag voor mensen die overwegen met de cursus aan het werk te gaan of gewoon geïnspireerd willen worden.

- In april/mei start de 2^{de} groep met een intro en evaluatiedag en tussendoor verzamelen van duurzame ideeën.

Aanmelden kan bij info@corinnegroenendijk.nl.

Meer informatie over geïnspireerd verduurzamen met de cursus VerduurSamen met Franciscus is te vinden op:

www.corinnegroenendijk.nl



