



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief Classis Predikant april 2024

Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
e-mail: t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling: Teunis Reedijk, (ad interim)
e-mail: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
Postadres: Beukenhof 20, 3956 BX LEERSUM
Telefoon: 06 20 75 29 29

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

Inhoud:

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Vacatures
- Van de ringen
- Beroepen en meer

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, ons van alle zonde. (1 Johannes 1: 7)

Kranten vol nieuws schreeuwen ons ieder dag toe dat de wereld niet deugt. Ten minste dat is mijn perceptie. Bregman zegt dat de mens deugt. Vaak heb ik het gevoel dat ik in het duister loop en het kan me benauwen. Johannes schrijft over licht en over gaan in het licht. En ik moet mijn perceptie onder kritiek stellen. Het leven na Pasen is een gaan in het licht. Ik mag me niet verschansen achter het duister van de wereld. Bestaat het duister dan niet? Voel ik me dan ten onrechte bewaard? Nee. Maar het licht behoedt mij voor cynisme. Want ja, het duister is groot. Het kwaad gaat rond. Dat is een gevaar. Maar gevaren zijn het gevaarlijkst als je ze overschat, of als je ze ongeproportioneerd ziet; ook als je ze onderschat. Op het kwaad valt Gods licht. In Zijn licht wordt het in zijn ware gedaante zichtbaar: gedragen, weggedragen en verzoend. Ontken ik

daarmee het kwaad? Nee! Maar u en ik worden in Gods licht met elkaar verbonden en de duisternis verliest haar macht. We zien elkaar en wel in het licht van de verzoening. Dat verandert alles.

Deugt de mens? Misschien is het wel de verkeerde vraag. We raken snel teleurgesteld in elkaar. Iets anders wordt het als we elkaar mogen zien in het licht van de verzoening. In dat licht komen we op zondag samen rond het Woord; we zitten en gaan in het licht. De tafel staat klaar, we delen brood en wijn, we delen gemeenschap. Dat doen we niet om te blijven zitten maar om te gaan 'in het licht', de wereld in. In het licht weten we van het kwaad, van de zonde, maar staand onder het Woord weten we ook van verzoening en van de verzoende schepping. Zouden we dat niet weten, dan zou het licht doven, dan zouden we alleen nog maar weten van kwaad, zonde, van duisternis. We zouden de duisternis te goot maken, te machtig. Laten we God groot maken en onszelf en de ander stellen onder Zijn licht.

Vacatures.

Gezocht: leden voor het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Classis Utrecht (CCBB)

Ben jij een (ervaren) professional op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van financiële en/of bestuurlijke vraagstukken bij lokale gemeenten? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk? Dan kom je als geroepen!

Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig. Soms is het moeilijk en uitdagend. Centraal staat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën. Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de 'materiële zaken' van ruim 100 gemeenten en diaconieën in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd van vaak krimpemde middelen en beschikbaarheid van mensen. Er worden verschillende vrijwilligers gezocht. De volledige tekst staat op de website van de classis, klik [hier](#)

Impressie van het werk

In Woudenberg nam de hervormde gemeente een nieuwe kerk in gebruik. De gemeente groeit en er was behoefte aan een nieuw gebouw dat niet alleen voor de gemeente zou dienen maar ook voor de buurt. Het werd een prachtig gebouw waar ook huisartsen zich vestigden. De kerk moet alle dagen open zijn. Tijdens de openingsdienst refereerde ds. Wessels aan psalm 118: 20 Dit is de poort van de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Het nieuwe kerkgebouw kreeg als naam de Oosterpoort. Het is het gebed van de gemeente dat velen de poort zullen weten te vinden. Het evangelie klonk voluit. Als Jezus de deur is dan betekent dat ook dat Hij de toegang tot God is. De classis bracht haar hartelijke gelukwensen over. Voor wie meer over de gemeente wil horen, de gemeente is te zien in Petrus in het land: https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-4/petrus-in-het-land_42/afspelen

In de classicale vergadering was ds. L. Bal te gast die vanuit zijn rol als brandweerpredikant, ons wil wijzen op de rol bij rampen. Sommige gemeenten onderhouden goede contacten met burgerlijke gemeente en hebben al scherp wat hun rol zou kunnen zijn. Voor andere geldt dit allicht wat minder. Onze classis lid mw. L. Vroegindewey besteedde in haar studie aandacht aan het thema. Zij schrijft:

“Voor veel mensen heeft de kerk geen vanzelfsprekende plek meer in het hart van de samenleving. Maar die plek krijgt zij soms voor een tijdje terug als er een ramp is gebeurd. De kerk blijkt dan als vanouds in staat om mensen in nood tot steun te zijn, met gebed en rituelen en met heel concrete hulp aan getroffen. Maar mensen (vrijwilligers, predikanten en pastores) maken de kerk, en die moeten liefst wel voorbereid zijn op deze plotselinge bijzondere vraag naar hun expertise, onder zware omstandigheden”.

Om u te helpen te onderscheiden wat u zou kunnen betekenen en welke kennis, vaardigheden en competenties bij u aanwezig zijn maakte zij een competentie meter die u [hier](#) kunt downloaden. Van harte aanbevolen.

Voor predikanten en kerkelijk werkers

Op de website van de classis leest u meer over de permanente educatie. Dit is ook goed voor kerkenraden om te lezen. Als kerkenraad geeft u predikant of kerkelijk werker de gelegenheid om studie te doen. Die studie is een verplichting en omvat het volgen van cursussen maar ook supervisie of andersoortige begeleiding. Voor die begeleiding is een budget van € 800 beschikbaar. Ook de werkgemeenschap kan gezamenlijk intekenen voor een passende opleiding. Zo'n traject wordt geheel gefinancierd. Nadere informatie: ds. *Annemiek Boonstra*: 030-8801976, 06-58013263 Of klik [hier](#).

Ter herinnering:

Predikanten en kerkelijk werkers maak ik graag attent op 2 studiedagen in Groningen over preken, over Andrew Root en Hartmut Rosa. Dit sluit mooi aan bij de opening van ons seizoen afgelopen jaar. Op 6 en 7 juni duiken we in hun theologie met de vraag wat dat betekent voor ons preken. 6 Juni van 18.00 uur tot 7 juni 's avonds. Sprekers Kees van Ekris, André Verweij, Sabrina Müller, Jan Martijn Abrahamse en Hartmut Rosa. Ik heb me aangemeld. Ga je mee? Aanmelding: <https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2024/06/mini-conferentie-resonantie-preken-in-tijden-van-versnelling-en-vervreemding/>

Van de ringen

29 mei in Oudewater

Hoe houd je jongeren betrokken...en blijf je zelf als kerk op hen betrokken?!

Vanuit de ring Woerden – een plek van ontmoeting voor alle PKN-gemeentes rond Woerden – organiseren we een avond rond dit thema voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk in de verschillende kerkelijke gemeentes: clubleiders, pastorale teams, ouderlingen, jeugdleden en predikanten.

De avond is op woensdag 29 mei in 'De Rank', Noorder Kerkstraat 16, in Oudewater.

Inloop vanaf kwart voor acht. We beginnen om acht uur en sluiten af rond kwart voor tien. Na afloop is er uiteraard nog gelegenheid om na te praten.

Opgeven tot uiterlijk 22 mei via woerdenring@gmail.com

Graag vermelden uit welke kerkelijke gemeente en vanuit welke discipline u betrokken bent op de jongeren.

Beroepen en meer

6 maart jl. ontving mw. ds. I. Otten een beroep vanuit de Hervormde Gemeente van Dordrecht (Grote-of OLV kerk) en op 13 maart heeft zij dat beroep aangenomen. Zondag 2 juni om 14.00 uur is het afscheid van de gemeente van Vleuten.

De hervormde gemeente van IJsselstein bericht met dankbaarheid dat ds. M. Van der Zwan te Westbroek het beroep naar IJsselstein heeft aangenomen. De afscheidsdienst is op 9 juni in Westbroek; bevestiging en intrede volgen op 16 juni om respectievelijk 10.00 uur en 14.30 uur in IJsselstein.

Ds. B.J. W. Ouwehand te Andel nam een beroep aan naar de hervormde gemeente Scherpenzeel.

Op 5 april bracht de hervormde gemeente Centrum – Oost in Woerden een beroep uit op ds. B.E. Weerd uit Papendrecht.

Ds. J. De Wit neemt op 12 mei afscheid van de hervormde gemeente Jaarsveld in verband met het bereiken van de emeritaatsleeftijd.

Mw. ds. J. Van Zelderer werd op 21 april bevestigd als predikant met bijzondere opdracht in het Witte Kerkje in Huis ter Heide.

Ook op 21 april is in Eemnes de terugkomdienst gehouden van ds. de Groot en mw. de Groot die vanaf 2018 namens de GZB eerst in Oeganda en later in Zuid-Soedan werkten.

Met een hartelijke groet,
Ds. TrINETTE Verhoeven.