



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Juni – juli 2023

Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling Teunis Reedijk, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

Website: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/>

Vertrouwenspersonen van de classis:

ploni.robbers@classisutrecht.nl

arnoud.looijen@classisutrecht.nl

elzeline.strijker@classisutrecht.nl

kees.visser@classisutrecht.nl

Inhoud

- Meditatie
- Afscheid Willem Seine
- Impressie van het werk
- Uitnodiging start van het seizoen op 20 september in de Dom in Utrecht
- Enquête toerusting vertrouwenspersonen
- Beroepen en meer

Meditatie

Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb: laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. (1Kor. 16: 1 en 2a)

Op allerlei plekken in de classis wordt nagedacht over samenwerking. Ook op het landelijk niveau wordt over samenwerking nagedacht. Er is een tekort aan ambtsdragers, aan

ouderlingen en diakenen maar ook aan predikanten en kerkelijk werkers. We hopen door samenwerken de verkondiging doorgang te laten vinden.

Tijdens een bijeenkomst werd gezegd: samenwerken kan alleen werken als beide partijen erbij winnen. Maar is dat waar? In de classis werken gemeenten belangeloos samen. Ambtsdragers vallen in bij een gemeente waar ambtsdragers tekortkomen. En dat soms jarenlang.

Dat is de praktijk, maar we hebben ook de Schrift. Paulus is de apostel die ons leert dat we samen een lichaam vormen met Christus als hoofd. Hij schrijft daarover aan meerdere gemeenten, zo ook aan de christenen in Korinthe. Is het niet logisch dat hij dan ook aandacht durft te vragen voor een collecte ten behoeve van de gemeente in Jeruzalem? Daar redden zij het niet alleen.

Aan de Korintiërs vraagt Paulus elke eerste dag van de week iets opzij te leggen voor Jeruzalem. Dat zal meer geld opleveren. Fondsen willen niet voor niets een maandelijke bijdrage. Maar dat alleen is me te plat.

Met de wekelijkse inzet verbindt Paulus de opdracht geld opzij te leggen ook met de eredienst. Collecte is niet zomaar armenhulp maar een religieus offer. Armenhulp voor Jeruzalem is een offer aan God. Dat offer wordt in de dienst concreet. Week na week. En het is in mijn ogen meer dan armenhulp. Het toont betrokkenheid, besef van één kerk te zijn. En dat zo vroeg al in de geschiedenis.

Paulus verbindt de collecte met zijn centrale idee van genade. Gods genade stelt de gelovigen in staat deel te nemen aan een economie van overvloed. Het is niet jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. God verbindt mensen over de hele wereld. Geeft ze kracht en moed. Gods genade is zo groot dat het jou en mij beweegt en bij elkaar brengt. Zouden we dan ook niet als gemeenten bij elkaar gebracht worden? Betrokken en gesteld onder de ene genade? Elkaar een hand en een voet? De ene gemeente ondervindt veel meer tegenwind dan de andere. Laat de sterkere de zwakkere steunen, iedere zondag ervan bewust dat we allen leven van Gods genade.

Afscheid Willem Seine

Na vijf jaar hard gewerkt te hebben voor de classis neemt Willem Seine afscheid. Velen van u zullen met hem te maken hebben gehad. Willem was een harde werker die benaderbaar was en altijd bereid om mee te denken. Zo leerden we hem ook in het breed moderamen: altijd bereid om zijn deel in het werk te nemen of het nu ging om een kerkenraad die om approbatie vroeg, of het vergeten was om het aan te vragen en een dag voor de intrede van de dominee zijn omissie zag, of dat het ging om het hosten van een ZOOM-meeting van diakenen, predikanten met bijzondere opdracht of nog een andere groep, Willem draaide zijn hand er niet voor om. Vijf jaar geleden was het begin van de nieuwe classisindeling. Niemand wist hoe het nog zou gaan. Aafke Rijken, de voorzitter - die moet ik hier ook noemen - en Willem Seine werden pioniers. Ook Hans van Ekeris was zo'n man van het eerste uur. Samen zetten ze de nieuwe classis op poten. Ons past grote dank. Het werk van de classis wordt door gemeenten vaak als ver van mijn bed ervaren, tot ze de classis nodig hebben. Zo is mijn ervaring. Afgelopen jaar bleek de afstand ook weer toen we grote moeite hadden om een opvolger voor Willem te vinden. We vonden niemand. Teunis Reedijk is zo vriendelijk voor een jaar de taken waar te nemen. Maar juni 2024 hebben we echt een nieuwe scriba nodig: we

blijven op zoek. Dus: zoekt u mee?? Het is een goed team dat in de classis werkt. Je komt in de haarvaten van de kerk en kan je woordje meespreken. Het is de moeite van het overwegen waard. Willem deed het werk alleen maar ook een duobaan is bespreekbaar.

Impressie van het werk

In velerlei ontmoetingen gaat het om het slavernijverleden. In de media komt het thema ook regelmatig terug. Ook in de kerken is het een thema. Zo was ik bij een conferentie van de Council for World Mission. Zij ondersteunen pioniersplekken in Nederland. Als gereformeerde zendingsorganisatie, van origine Engels, onderzoekt zij haar eigen rol in de koloniale tijd. Maar ze doet meer. Ze besteedt aandacht aan moderne slavernij en racisme. Met de deelnemers van de conferentie maakten we een boottocht door Amsterdam en werden ons ervan bewust hoeveel sporen daar van ons slavernijverleden te vinden zijn. In juni was er een symposium in de Dom in Utrecht. Ook over het slavernijverleden. Kerken waren op allerlei manieren betrokken bij het systeem van slavernij. In Nederland hebben de kerken dat ook erkend en uitgesproken in een verklaring uit 2013. Dit citaat uit de verklaring van 2013 is nog steeds relevant: ‘We realiseren ons dat we te laat spreken, te weinig op het goede moment de goede inzichten hebben gehad en ons hebben laten leiden door misplaatst winstbejag en machtsmisbruik. Het is een vorm van onrecht, die doorwerkt tot in de huidige generatie toe, waar een deel van onze samenleving is gebouwd op misbruik van anderen en waar discriminatie onvoldoende wordt uitgebannen.’ 1 Juli wordt het einde van de slavernij herdacht. Misschien kunt u in de voorbode aandacht geven aan allen die onder slavernij lijdten, nazaten van tot slaaf gemaakten en moderne tot slaaf gemaakten. 30 Juni hoop ik zelf bij een dienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zijn bij de herdenkingsdienst ‘gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst’ op de vooravond van de afschaffing van de slavernij. Verder was ik op een bijeenkomst waar mensen bijeen waren die op de een of andere manier geroepen worden tot leidinggeven in hun kerk. Zij waren uitgenodigd door het Nederlands Christelijk Forum, een platform voor interkerkelijke geloofsgesprekken. Het thema was: samen geroepen, samen uitgedaagd. We spraken over de evangelische opdracht één te zijn in een verdeelde wereld. Oecumene heeft het tij niet mee en in een gepolariseerde wereld al helemaal niet. Maar – ik citeer uit het voorbereidende document – Psalm 133 vergelijkt de eenheid van Gods volk met dauw die neerdaalt in het droge land, zodat het vruchtbaar wordt. Zo is het ook met de kerk. Als wij in eenheid samenwerken zullen we vrucht dragen: ‘Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd’ (Psalm 133:3b). Het forum wil het gesprek van christenen over de kerkgrenzen heen faciliteren. Het is een uitdaging elkaar te blijven zoeken. Gesprekken kunnen zeer verrijkend zijn en verrassend heb ik ervaren. En denk niet alleen aan de traditionele kerken. In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen christenen met een migratie-achtergrond. Onder migranten.nl vindt u gegevens van anderstalige kerken in Nederland. Het is de moeite waard eens te kijken welke christenen bij u in de buurt nog meer samenkomen.

Op 15 juni tenslotte was de classicaal vergadering. Het was een goede bijeenkomst waarbij we gastvrij werden ontvangen door de Gereformeerde Kerk van Kockengen. Op de agenda stond het jaarverslag van de classispredikant, de ringen en de permanente educatie. Van de permanente educatie deden de predikanten Zaadstra uit Kockengen en Lugthart uit Kamerik verslag. Zij volgden met nog 5 andere predikanten uit onze classis een tweejarige cursus van de PThU “Preken voor gevorderden”. Mooi om meegenomen te worden in hun studie. De classis wil graag studie van predikanten en kerkelijk werkers bevorderen. Daarom zijn er ook de studiedagen voor kerkelijk werkers die we classicaal organiseren. We ontvangen graag studieplannen. Bespreekt u dat in de kerkenraad? Het jaarverslag van de classispredikant ontvangt u allen. De vergadering sprak met name over regeldruk en gevoelde

bureaucratisering. Kerk 2025 had ons een lichtere kerk beloofd. Evaluatie van de plannen zijn belangrijk. De classispredikant neemt dat op met de landelijke kerk. Onze nieuwe voorzitter visitatie brak een lans voor de ringen. De vergadering sprak uit dat we het gevaar lopen als gemeenten langs elkaar heen te leven. Dit wordt vervolgd. De ring Amersfoort had ondertussen een prachtige bijeenkomst in Baarn over crisis en hoop met een bijbels-theologisch bijdrage van ds. Dekker en een cultuurfilosofische bijdrage van Evert Jan Ouweneel, werkzaam bij het Leger des Heils. Hij kwam met 7 profetische houdingen voor de kerk: blijf kalm, wees hoopvol, visionair (voorbij je eigen bubbel kijken), houd vol, verenig mensen, en wees vreugdevol.

Ik wens u een vreugdevolle zomer toe!

Predikanten en kerkelijk werkers en pioniers

Op woensdag 20 september ben je welkom in de Dom in Utrecht.

De dag duurt van 10.00 – 14.00 uur.

Hoe kan een goede theologie ons helpen om in deze tijd de gemeenten voor te gaan?

In de classis zijn verschillende groepen bezig geweest met het boek van Root, Churches and the crisis of decline. Root laat zich niet gek maken. Ook al ziet hij krimp, hij geeft ook hoop. Ook in deze tijd spreekt God.

Wij willen ons ook niet gek laten maken door de krimp maar open blijven staan voor de vraag waar God spreekt in deze tijd.

Martin Snaterse spreekt (kort) over wat hem aanspreekt in de theologie van Root en hoe die zijn werk beïnvloedt. Wim Vermeulen zal hierop reageren vanuit de theologie van Wells. Ze zullen beiden kort spreken en alle ruimte geven aan het gesprek in kleine groepen. Kennis van Root en Wells is niet nodig. Aan ieder die zich opgeeft zal een artikel ter voorbereiding toegestuurd worden.

[Klik hier om je op te geven](#)

Bericht voor scriba's lokale gemeenten

Enquête toerusting vertrouwenspersonen

Binnen het veilig gemeente-zijn spelen vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Om hun werk goed te kunnen doen is voldoende toerusting en informatie noodzakelijk. Vanuit de dienstenorganisatie/PKN willen we graag weten hoe onze toerusting ervaren wordt en waar we mogelijk meer zouden kunnen bieden. Zodoende het vriendelijke verzoek om [deze korte enquête](#) in te vullen. Bij voorbaat onze dank!

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van der Kooij

Medewerker kennisplatform Veilig kerk-zijn

Beroepen en meer

Ds. B.M. van den Bosch ontving een beroep uit de hervormde gemeente Benthuizen. Hij heeft dit beroep aangenomen. Ds. W.J. Dekker ontving een beroep uit Wageningen. Beide predikanten zijn wij dankbaar om het werk dat zij respectievelijk voor de ring Woerden en de ring Amersfoort deden.

Ds. L. Kansen van de Nieuwe Kerk in Utrecht heeft een beroep ontvangen van de Hoeksteen in Amersfoort. Zij heeft dit beroep nog in beraad.

Ds. A.J. Plaisier en ds. W. Verschoor, beiden predikant te Amersfoort, gaan met emeritaat. Het leven van een predikant kent vele ups en downs. Naast het verdriet om lijden is er de vreugde om geboorte en nieuw geluk. Je mag er zomaar in delen. Daarnaast is er de studie om het Woord fris en vrij te kunnen verkondigen. Wij danken beide predikanten om de liefde voor de kerk die ze hebben laten zien en de liefde en trouw voor hun gemeenteleden. W. Verschoor blijft zijn talenten inzetten voor het classicaal college voor de visitatie.