



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

November 2020

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: [06 31 99 14 70](tel:0631991470)

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

website:

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl>

Inhoud

- meditatie
- uitnodiging
- impressie van het werk
- oproep werkgroep Kerk & Israël
- gezocht financiële man of vrouw CCBB

Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Exodus 1: 11b

We gaan van Genesis naar Exodus. Niet langer staat de geschiedenis van de generaties centraal maar dat ene moment: de uittocht uit Egypte.

De namen die in het boek Genesis zo belangrijker waren, worden vergeten. De farao heeft Jozef niet meer gekend. De nieuwe heerser ziet met lede ogen de groei van een volk dat vreemd voor hem is. Het vervult hem met angst dat deze vreemde mensen wellicht een derde colonne zullen vormen als hij in strijd raakt met volken in de omgeving. Daarom besluit hij het joodse volk uit te roeien. En hij dwingt het volk tot zware arbeid. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Ramses bouwen.

Arbeid krijgt hier een negatieve klank. Het wordt gebruikt om te vernietigen. Er is niets nieuws onder de zon. Boven de toegangspoort van Auschwitz schreven de nazi's buitengewoon cynisch: Arbeit macht frei. Professor den Dulk concludeert als hij over het boek Exodus schrijft: Het (exodus)verhaal maakt de hoorder ervan bewust, dat de menswaardigheid van de maatschappij geheel en al afhangt van de wijze waarop het werk, de arbeid, de 'dienst' georganiseerd wordt. Hier ligt de zenuw van de maatschappij.

Israël zit gevangen in een maatschappij die niet deugt en kan op eigen kracht niet meer los komen. Er is de hand van God nodig om vrij te worden. Exodus vertelt van een nieuwe toekomst. Maar die toekomst is steeds weer aangevochten. Ik noem niet voor niets de tweede wereldoorlog. Onze kerk durft zich af te



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

vragen of zij altijd wel pal heeft gestaan voor het joodse volk, in de oorlog maar ook ervoor en erna. God zij dank is niet alles zwart. Er zijn genoeg voorbeelden dat kerken en hun leden zich ingezet hebben voor joodse medeburgers. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat de vernietiging van de joden in Nederland wel heel succesvol is geweest. Dat vraagt om doordenking niet alleen met het oog op het verleden maar met het oog op de toekomst. Angst voor de vreemdeling ligt steeds weer op de loer. En antisemitisme is nooit ver weg. Dat laten antisemitische complottheorieën in onze tijd zien. We hebben een goede reden om pal te staan voor minderheden.

Exodus vraagt in het bijzonder hoe wij met arbeid omgaan. Heeft iedereen een plek op de arbeidsmarkt? Of is er sprake van discriminatie van groepen? Zijn de voorwaarden goed geregeld? Is er ruimte voor een rustdag? Zorgen wij voor de ouderen? Alleen als arbeid goed geregeld is, komt er vrijheid en welzijn voor iedereen.

In onze tijd is het goed het oor te luisteren te leggen bij ZZP'ers en anderen die hun baan kwijt raakten door de coronacrisis. Ik ben benieuwd wat u voor hen doet. Schrijf me of bel me. Als wij arbeid serieus willen nemen, zullen we ook de mensen om ons heen moeten zien.

Uitnodiging

Op 7 december is er een platformavond van 19.30 – 21.00 uur waarop we ideeën uitwisselen over kerst in corona. Er zal nog steeds gelden dat we maar met 30 mensen naar de kerk kunnen. Misschien is het niet eens zo erg voor de mensen die toch wel naar de kerk komen. Maar kerst is bij uitstek de tijd waarop ook mensen die aan de rand staan, naar de kerk komen. Kerst gaat door, zeggen ze in Nieuwegein Noord. Hoe draagt u daaraan bij?

Geef u op bij de classisscriba

In januari komt er een serie van middagen en avonden op 18, 19 en 20 samen met tenminste 4 andere classes over theologie n tijden van corona. U wordt nader op de hoogte gehouden.



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Impressies van het werk

Na de eerste verscherping van de maatregelen van dit najaar zegde ik mijn bezoeken af. Inmiddels bezoek ik gemeenten online. En ook dat blijkt goed te doen. Natuurlijk is het anders, maar ik merk dat veel gemeenten online heel handig zijn geworden. Ook de vergaderingen van de classis zijn allemaal online. Op het landelijk dienstencentrum werkt iedereen thuis. Nog steeds geldt: dat wat online kan, ook online plaats moet vinden. Alleen als het voor de voortgang van het werk noodzakelijk is, kan men elkaar fysiek ontmoeten.

De classis heeft een aantal bijeenkomsten met de dienstenorganisatie gehad. Daar is op dit moment een reorganisatie aan de gang. Men wil dichter bij de gemeenten komen te staan. Nu hoort men nog te vaak dat men in Utrecht niet weet wat er in het land speelt. Gemeentecontacten heeft een goede naam. Uw vragen worden daar binnen 48 uur behandeld. Maar het zijn vooral praktische vragen. Toekomstgerichte vragen komen niet aan de orde. En juist daar moet meer aandacht voor komen. Hoe zijn we toekomstgericht kerk? Op dit moment wordt er geen gemeentebegeleiding gegeven vanuit Utrecht. Dat moet gaan veranderen. Met het oog daarop is er overleg met de classes. De synodevergadering in november is afgezegd maar in januari zal de synode daarover spreken.

Onlangs was er een bijeenkomst van de classis, ook online, met predikanten in algemene dienst en met bijzondere opdracht. Van de collega's in de zorg hoorden we indrukwekkende verhalen, uit het onderwijs zorg om de studenten. Uit ons gesprek kwamen drie aanbevelingen naar voren. De eerste aanbeveling kwam vanuit het ziekenhuis: mensen, zorg dat je met gemeenteleden over het einde spreekt. Ernstig zieke mensen komen in het ziekenhuis en hebben nog nooit met hun naasten over het einde gesproken. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb van Luther geleerd dat je bij het leven over de dood moet spreken, zodat je, wanneer de dood nabij is, je kan concentreren op de liefde van God. De tweede aanbeveling kwam vanuit het onderwijs: mensen, let op je jongeren. Zorg dat er jeugddiensten komen. Organiseer gesprekken, ook voor de twintigers. Voor jonge mensen zijn de maatregelen heel ingrijpend. De derde aanbeveling heeft alles te maken met het complot denken. Zou het geen taak zijn voor de kerk om juist nu voor de overheid te bidden? Tegen complotdenken is vaak weinig in te brengen. Maar het is zo fnuikend. Wij kunnen als kerk het goede voorbeeld geven door voor de overheid te bidden, zoals Paulus aan Timoteüs schrijft: *Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.*

Omdat contacten wegvallen en ringen niet bijeenkomen zorgen we als voor een online platform. De eerste keer spraken we met elkaar over gedenken, op 7 december spreken we over kerst in corona. Wat kan, wat mag er? De bedoeling van de bijeenkomsten is onderlinge bemoediging en het uitwisselen van tips en tricks. Andere onderwerpen die aan ons voorgelegd zijn: de afnemende betrokkenheid van gemeenteleden en de zorg voor mensen die in financiële problemen komen. We plannen een bijeenkomst over deze vragen in januari. Heeft u een bijdrage, of heeft u andere vragen die u aan de orde wilt stellen: laat het me weten.

In de classis begroeten we twee nieuwe predikanten: Op 8 november vond de bevestiging en intrede plaats van prop. B. Visser in de Petruskerk in Woerden. Op diezelfde dag deed ds. D. Breure intrede in HG Kockengen. Wij bidden gemeenten en predikanten een gezegende tijd toe.



Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Tot slot wil ik u wijzen op bijeenkomsten in het kader van de toekomst van religieus erfgoed: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/de-kerk-van-alle-kanten/>

2 dec: Kerk in Functie (over het (her)gebruik van kerkgebouwen).

9 dec: Kerk in Beeld (over data en kennis van kerkgebouwen).

20 jan: De Open Kerk (over toegankelijkheid van kerkgebouwen).

3 feb: Kerk in Perspectief (over de 139 kerkenvisies die gemeenten opstellen).

17 feb: Blik op de Toekomst (met onder andere minister Van Engelshoven)

Oproep

Ten behoeve van de classicale commissie Kerk & Israël wil ik u vragen mij te melden of er in uw gemeente een werkgroep Kerk & Israël actief is. De classicale commissie bezint zich op haar werkterrein. Wat kan zij voor de provincie betekenen? Het zou hen erg helpen als zij in contact zou kunnen komen met plaatselijke werkgroepen.

Gezocht: leden voor het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Utrecht (CCBB)

Ben jij een (ervaren) professional op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk in de classis Utrecht? Dan kom je als geroepen!

Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig. Soms is het moeilijk en uitdagend. Centraal staat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën in onze classis. Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de 'materiële zaken' van ruim 100 diaconieën en gemeenten in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd om gemeenten te ondersteunen in het bevorderen van vitaliteit. Bent u geïnteresseerd in de vacature, kijk dan op de website van de classis: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/gezocht-leden-ccbb-utrecht/>

