

Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Oktober 2022

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

scriba: ouderling Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

website:

<https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl>

Inhoud

- Meditatie
- Impressie van het werk
- Uitnodiging voor predikanten en kerkelijk werkers
- Uitnodiging voor kerkelijk werkers met preekbevoegdheid
- Materiaal om bezig te zijn met het klimaatgesprek
- Met een zinderend lied...welkom in Zeist
- Omgaan met verlies
- Beroepen en meer

Zie ik ben met u alle dagen. Matteüs 28: 16 – 20

Het zijn de laatste woorden van Jezus. Het zijn afscheidswaarden en ze doen wonderlijk aan, want is hij nu afwezig of aanwezig. Ik zie een tweedeling in de kerk. De een denkt aan Jezus als aan onze kant. En de

ander praat over zijn afwezigheid als over een voldongen feit.

Ik praat graag met kerkenraden over een schilderij van Lukas Cranach die de lijdende Christus in het midden van de gemeente plaatst.

Ik hoor veel herkenning maar er zijn ook kerkenraden die zeggen: het midden is leeg. Of Christus is ver weg, verborgen.



Ik behoor zelf tot de mensen die Christus graag in het midden zien. Maar ik heb ook geleerd niet te schrikken van de mensen die de afwezigheid benadrukken. In het Paasverhaal komen engelen uit de hemel ons zeggen: Hij is hier niet. Stuur God ons niet zijn boodschappers om ons hierin te helpen. Ons te helpen in zijn afwezigheid?

Ik heb inmiddels wel geleerd dat het heel eenvoudig kan zijn Christus in het midden te plaatsen en dat het vroom lijkt maar weinig vroom is.

Ach, de ergste uitwas is wel de Russisch – Orthodoxe kerk die de wapens zegent. Maar laten we het bij onszelf houden. Waar zeggen wij al te gemakkelijk dat Christus aan onze kant staat?

Luther dacht graag in paradoxen. Ik leer daarvan en probeer: de aanwezige is afwezig. En de afwezige is aanwezig. Christus is niet te claimen. Maar ik heb hem wel nodig. Ik kan niet zonder hem. Maar en dat is het misschien: ik mag ook niet onder mijn eigen verantwoordelijkheid uit. De aanwezige is werkelijk afwezig en de afwezige is werkelijk aanwezig. Zonder de beide noties zou ik niet kunnen.

Impressie van het werk

Het schiet nu hard op met mijn bezoeken van de gemeenten. Corona maakte een eind aan mijn schema's maar de meeste gemeenten zijn nu bezocht. De laatste gemeenten krijgen in november een uitnodiging om begin volgend jaar een afspraak te maken. Sommige gemeenten worden al voor de tweede keer bezocht. Twaalf oktober was er een classicale vergadering. In die vergadering lag een stuk op tafel van de classis Gelderland Zuid en Oost dat de synode oproept om creatief om te gaan met de vragen die de krimp voortbrengt. Wij herkenden veel. Ook in Utrecht zijn er gemeenten die de ambten niet meer bezet krijgen of maar moeilijk een penningmeester vinden voor diaconie of kerkrentmeesters. In de kerkorde zijn er nu niet zoveel mogelijkheden. Classisleden zagen vooral in iets in maatwerk. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Aan een gemeente die een diaconie heeft met miljoenen op de bank of een diaconie die € 10.000,00 heeft, kunnen misschien niet dezelfde eisen worden gesteld. Vanuit de 11 classes is een stuk naar de synode gestuurd waarin gepleit wordt om samen met de classes over deze zaken verder na te denken. Er moet hard nagedacht worden over vernieuwing van bestuur. Veel kleine gemeenten herkennen dit. Maar het zijn niet alleen meer de kleine gemeenten die tegen vragen van bestuur aanlopen, ook verschillende grote gemeenten lopen hier tegenaan.

In diezelfde vergadering werd ook unaniem besloten om mij voor te dragen voor herbenoeming. Een classispredikant is voor 5 jaar aangesteld en kan maximaal eenmaal herbenoemd worden. Ik zie het als een blijk van vertrouwen dat men mij graag nog 5 jaar als classispredikant heeft.

Als afvaardiging vanuit de classisvergadering volgens het rooster heeft Dr. Henk van den Belt zich bereid verklaart om zitting te nemen in de Generale Synode. OKR Jacob van Ee heeft hetzelfde gedaan om als zijn secundus op te willen treden. Ook in de bereidwilligheid van deze broeders heeft de vergadering unaniem ingestemd.

Uitnodiging voor predikanten en kerkelijk werkers.

Waar loop je tegen aan als je de gemeente de toekomst in wilt begeleiden? Wat zou je helpen in dat proces? Wat kan jij vanuit jouw praktijk in brengen? Hoe kan je andere krachten aanboren in de gemeente? Kortom wat heb jij nodig in deze tijd om je rol als predikant te kunnen vervullen.

Het is mijn veronderstelling dat het ambt aan het veranderen is. De krimp stelt nieuwe eisen aan ons. Het is van belang dat we ons samen daartoe weten te verhouden voor het heil van de gemeente maar ook voor het heil van onszelf.

Welkom op 18 november in Kockengen, Dreef 1A. Aanvang 10.30 uur afgesloten met een broodje. Laat het weten of je er bent. t.verhoeven@protestantsekerk.nl

Uitnodiging voor kerkelijk werkers met preekbevoegdheid

Ook dit jaar wordt er een cursus in de classis aangeboden voor kerkelijk werkers die in hun gemeente preken. Ook zij die alleen in bijzondere diensten voorgaan zijn van harte uitgenodigd. We gaan dit jaar het boek van Kees van Ekris bespreken: *Dialog, dans en duel*. De leiding heeft dr. Bert de Leede. Deze morgens zijn direct op de praktijk toegespitst. De eerste bijeenkomst is op 11 november van 10.00 uur – 14.00 uur. Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom. Als je je opgeeft, krijg je nog nadere informatie over plaats van samenkomst

Materiaal om bezig te zijn met het klimaat gesprek.

Er is nieuw materiaal, geschreven voor werkgemeenschappen maar zeker ook geschikt voor liturgiegroepen en andere groepen die in de eredienst aandacht willen schenken aan klimaatvragen.

<https://toolkit.groenekerken.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Een-klimaatgesprek-onder-pastores.pdf>

Met een zinderend lied...

Muzikale inspiratiemiddag in Zeist rondom *Psalmen anders*

Op zaterdag 12 november organiseert de NoorderLichtgemeente in Zeist een muzikale inspiratiemiddag met liederen uit *Psalmen anders*, de nieuwe aanvullende liedbundel bij *Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk*. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met een hapje en drankje. Met medewerking van ds. Roel Bosch, redactielid van *Psalmen anders* en *Liedboek 2013* en voorganger van de NoorderLichtgemeente. Muzikale medewerking wordt verleend door Gert-Jan van den Bos, orgel, Catrien Posthumus Meyjes, cantor en zanggroep *Young Vocals* o.l.v. Daniël Claas.

De liedbundel *Psalmen anders*, verschenen in augustus 2022, biedt zo'n 100 nieuwe varianten bij de 150 psalmen. Enkele psalmen op Geneefse melodieën hebben een nieuwe tekst gekregen. Er zijn versies voor kinderen bijgekomen. Versies van over de grens zijn in de bundel opgenomen en er zijn psalmen die actuele maatschappelijke vragen verwoorden.

Omgaan met verlies

Op zaterdag 5 november 2022 komt Manu Keirse in Oudewater spreken over 'omgaan met verlies'. Manu Keirse is emeritus-hoogleraar verliesverwerking van de faculteit geneeskunde KU Leuven. Een fenomeen op dit gebied; tegelijkertijd bezit hij het vermogen om zijn verhaal toegankelijk en eenvoudig te brengen. Met veel voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring met mensen die verlies en rouw ervaren.

Rondom zijn lezing heeft de Ring Woerden een themadag georganiseerd voor iedereen die te maken heeft of te maken krijgt met rouw en verlies, rond ziekte, overlijden of rondom een scheiding. En we staan stil bij de vraag hoe je als kerkelijke gemeenschappen mensen met verlieservaringen kunt bijstaan.

Juist de maand november wordt er in kerken veel aandacht geschonken aan het herdenken van de overledenen, zoals met Allerzielen of tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag 20 november).

Programma en locatie: deze dag wordt gehouden in de Grote- of St. Michaëlskerk en het kerkelijk centrum 'De Rank' in Oudewater.

Uitgebreide informatie met het programma vindt u op: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/verlies/>

Opgaven met vermelding van een keuze van een tweetal workshops: zie bovengenoemde website
Er wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

Beroepen en meer

Ds. H.J. van Maanen is beroepen naar de Brugkerk te Lopik. Hij hoopt op 6 november daar intrede te doen.

Op diezelfde dag neemt ds. A. Van Duinen afscheid van de hervormde gemeente Loosdrecht.

Ds, F.A.J. Heikoop nam afscheid van de hervormde gemeente van Harmelen. Hij kreeg een beroep naar Hervormd Loosdrecht waar hij op 30 oktober hoopt te worden verbonden.

Op 30 oktober wordt proponent M. Verschoof in de Haven op Kanaleneiland in Utrecht bevestigd in het ambt van predikant en wordt zij gezonden als gevangenispredikant.

Het ambt is een wonderlijk iets. Het vraagt veel van je, maar het draagt je ook. Alle collega's wensen wij veel zegen op het werk.

