

*Sing in 24 april 2020 – Hij brengt ons veilig thuis*

**Als onze dagen donker zijn (sela)**

Als onze dagen donker zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe ver het licht kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Als wij vermoeid en zoekend zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Als wij verdwalen in de tijd;  
U bent dichtbij.  
U bent er tot in eeuwigheid.  
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. (2x)

**Opening**

**Stil mijn ziel wees stil (OTH 234)**

Stil mijn ziel wees stil,  
en wees niet bang,  
Voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

*Refrein*

God U bent mijn God,  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst vernieuw,  
een vaste Geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,  
en dwaal niet af.  
Dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil vertrouw op Hem,  
en hef je schild, tegen de pijlen van verleiding.

*Refrein*

Stil mijn ziel wees stil,  
en laat nooit los.  
De waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht wacht op de Heer,  
de zwartste nacht,  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

*Refrein*

**Al laat de zon zich niet meer zien (WK 466)**

Al laat de zon zich niet meer zien  
Aan t einde van de nacht  
Al word mijn lichaam niet voorzien  
Van levenslust en kracht  
Al ga ik door mijn zwaarste strijd  
Dan nog zing ik Uw lof  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

Al kom ik in gevangenschap  
Omdat "k in U geloof  
Al neemt men mij het leven af  
En word mijn licht gedooft  
Al word ik dag aan dag verleid  
U bent en blijft mijn God  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn  
En brengt de nacht geen rust  
Al is aan t einde van de lijn  
Mijn heilig vuur geblust  
Mijn God ik ben U toegewijd  
U bent mijn kracht mijn rots  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

**Als je bang bent of onzeker (OTH 474)**

Als je bang bent of onzeker,  
als je 't even niet meer ziet,  
als je somber bent of eenzaam,  
of verdrinkt in je verdriet.  
Weet, Zijn deur staat altijd open,  
als je wilt ga dan maar gauw,  
je kunt zomaar binnenlopen,  
er is altijd plaats voor jou.

*Refrein*

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun je komen,  
want Hij zegt: kom,  
als je wilt dan is het goed.  
Ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen,  
ja Hij zegt: kom,  
dan geef ik je nieuwe moed.

Zit je boordevol met vragen,  
zie je echt geen uitweg meer,  
word je gek van angst en zorgen,  
leg ze in Zijn handen neer.  
Weet, Zijn deur staat altijd open,

als je wilt ga dan maar gauw,  
je kunt zomaar binnenlopen,  
er is altijd plaats voor jou.

*Refrein (2x)*

**Thuis (sela)**

*Refrein*

Welkom thuis,  
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis,  
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij.  
Je bent vrij.

*Refrein*

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij.  
Je bent vrij.

Kom maar binnen.  
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

*Refrein (2x)*

**Wat hou ik van Uw huis (OTH 34)**

Wat hou ik van Uw huis  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
De binnenpleinen van de Heer.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,  
Heer van de Hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op,  
bij U onder de pannen God.  
Wonen bij U is een zegen,  
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U!

Gelukkig wie naar U,  
vol van verlangen op weg zijn.  
Zelfs in het dorre bomendal,  
zien zij een bron en regenval.  
Gaan zij van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de Hemelse legers.  
Ja liever een dag dicht bij U,  
dan duizend dagen zonder U.  
Liever bij U aan de drempel,  
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligd ons,  
eer en geluk zal Hij geven.  
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd,  
aan mensen eerlijk onderweg.  
Heer van de Hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U!

Wat hou ik van Uw huis!

**Meditatie: Psalm 16**

**Mijn God ik kom naar U (OTH 4)**

Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig.  
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:  
Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen,  
en wringen zich voor hen in honderd bochten.  
Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet  
noemen.

Mijn God u vult mijn bord, U vult mijn beker,  
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.  
U houdt mijn hele leven in Uw handen,  
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken,  
Ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust.  
Dan word ik blij en zeker van mijn redding:  
ik leef ik leef naast God, ik van niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,  
ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.  
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken,  
Heel dicht bij U mijn God, zal ik gelukkig zijn.

**Houd vol – Mozaiek (OPW 798)**

Wij zijn het volk van God,  
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een levenlang te gast,  
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.  
Hou vol, hou vol, Hij laat niet los!

Het is een zegetocht,  
van heiligen en twijfelaar, bij elkaar.  
Maar kijk wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd, achterna.  
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los!

*Refrein*

God is voor ons,  
God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen,  
wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen!

En nu wij zijn omringd,  
door zoveel helden die ons voor, zijn gegaan.  
Nu geven wij niet op,  
het zijn de schouders waarop wij, mogen staan.  
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los!

*Refrein*

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los! (4x)

*Refrein (2x)*

God laat ons nooit alleen!

**Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft (OTH 492)**

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,  
dat is Jezus, dat is Jezus.  
Je kunt Hem niet zien maar ik weet dat Hij leeft,  
dat is Jezus.

Ik klap in mijn handen ik dans van plezier,  
Hij is niet ver weg Hij is hier kom en kijk maar,  
ik voel me zo rijk.

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,  
dat is Jezus.  
Dat is Jezus.

**Psalm 130: 3 en 4**

Ik blijf den Heer verwachten.  
Mijn ziel wacht ongestoord.  
Ik hoop in al mijn klachten.  
Op Zijn onfeilbaar woord.  
Mijn ziel vol angst en zorgen.  
Wacht sterker op de Heer.  
Dan wachters op de morgen.  
De morgen ach wanneer.

Hoopt op den Heer gij vromen.  
Is Israel in nood.  
Er zal verlossing komen!  
Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt op hun gebeden.  
Gans Israel eens vrij.  
Van ongerechtigheden.  
Zo doe Hij ook aan mij.

**Daar ruist langs de wolken (Joh. De Heer 33)**

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,  
die hemel en aarde verenigt te zaam,  
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart,  
kent gij, kent gij, die Naam nog niet,  
die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof  
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof,  
o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,  
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,  
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,  
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

**Een toekomst vol van hoop (Sela)**

In de nacht van strijd en zorgen,  
kijken wij naar U omhoog.  
Biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet.  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

*Refrein*

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen,  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens als wij voor ons gebroken,  
in de allerzwartste nacht.

*Refrein*

U bent God de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen,  
op het einde van de nacht.

*Refrein (2x)*

