

# "Solitudo"



Januari 2025

nummer 104

*Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigilium Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliun" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.*

## **"Solitudo"**

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis  
Kerkstraat 12  
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

## WAT ALS JE GOD WEL MISSEN KUNT.....?

*“O, alle dorstigen, kom tot de wateren!” (Jesaja 55 vers 1a)*

### **Het past niet**

“Ik heb God niet nodig”, zegt een man op straat.

“Ik ben niet goed genoeg om bij God te mogen komen” zegt een vrouw in de kerk. Een wereld van verschil. Maar, in feite zeggen ze allebei: “God moet maar net bij je passen. En bij mij past Hij niet”.

Herkent u dat? God past niet bij u, u past niet bij God. En dat is ook zo, voor iedereen. Er is een hemelhoog verschil tussen God en ons.

Wij kunnen niet zomaar omgang met God hebben, en God heeft alle redenen om ons van Zich af te stoten.

### **Leegte**

En toch....! Toch is God zo precies passend voor ieder mens. God heeft ons namelijk gemaakt om bij Hem te passen, om Hem lief te hebben. En als we los van Hem leven? Dan hebben we een leegte in onze ziel. Die leegte proberen we op onze eigen manier te vullen. Of we verstoppen die door er een deksel op te doen. Maar dat vullen van ons lukt niet; en dichthouden helpt niet. De diepe hunkering blijft.

Herkent u dat ook? Je mist iets, je verlangt ergens naar, en je hebt het gevoel dat je het niet kunt bereiken. Met werk of vermaak, vrienden of verslaving, kerkgang of spiritualiteit – het gat in je ziel blijft.

Er is er maar Eén Die die leegte kan opvullen.

### **Water**

Maar velen gaan daaraan voorbij. Daarom herinnert God Zelf ons er aan.

Hij roept ons – ons allen! – toe, met grote aandrang: “o, alle dorstigen!”

En als je dan denkt “heb ik wel genoeg verlangen naar God?”- dan schuift Hij dat direct aan de kant. Ook al wil je die dorst op de verkeerder manier lessen, die dorst is er wel, die hunkering!

En nu roept de Heere ons die ene kant op: “kom tot de wateren!”

Wat ben je soms blij met een beker water. Op een lange hete dag of na grote inspanning. En wat leeft je ziel op van God.

Hij is het Levende Water. Hij alleen kan de diepste dorst van onze ziel vervullen. God kwam in Christus naar deze wereld, God komt door Zijn Geest naar ons hart.

### **Komen**

Komen. Hoe doe je dat? Besef dat de belemmeringen aan onze kant liggen, niet aan Gods kant. Alleen al het feit dat Hij ons moet en wil

uitnodigen laat dat zien. Komen, dat betekent dat we op de verkeerde plek zitten. Daar roept de Heere ons vandaan. En wat is ons antwoord? "Heere, U hebt mij geroepen, ik kan niet meer bij U wegblijven. Heere, U biedt mij Uw diepste liefde aan, ik kan niet meer zonder". Herkenbaar?.

Dick Stam (gelezen en doorgegeven)

## KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

### **12 januari 2025**

10.00 uur: Ds. A. van Zetten uit Bennekom

18.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel uit Waarder

Collecten: Kerkbeheer en International Justice Mission

### **19 januari 2025, Bevestiging ambtsdragers**

10.00 uur: Ds. A. de Wit uit Voorthuizen

18.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

### **26 januari 2025, Scholendienst**

10.00 uur: Proponent M. Kasbergen uit Gouda

18.30 uur: Ds. A. van Vuuren uit Capelle ad IJssel

Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject

### **2 februari 2025**

10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Middelharnis

Collecten: Kerkbeheer en GZB Project 10.27

### **9 februari 2025, Voorbereiding Heilig Avondmaal**

10.00 uur: Ds. T.L.J. Bos uit Den Haag

18.30 uur: Ds. K.M. Teeuw uit Ridderkerk

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

### **16 februari 2025, Viering Heilig Avondmaal**

10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Ede

18.30 uur: Ds. P. Veerman uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en Umoja/Wilma

### **23 februari 2025**

10.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag

18.30 uur: Ds. P. Nobel uit Noordwijk

Collecten: Kerkbeheer en Johannes Hospitium

### **2 maart 2025**

10.00 uur: Ds. J.J. van der Meulen uit Nieuwer ter Aa

18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist

Collecten: Kerkbeheer en St. Philadelphia

### **9 maart 2025**

10.00 uur: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

18.30 uur: Ds. A. Baas uit Nunspeet

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

### **12 maart 2025, Biddag voor gewas en arbeid**

14.30 uur: Proponent H.J. Teeuwissen uit Huizen

19.30 uur: Ds. L. Plug uit Barneveld

Collecten: Plaatselijk Jeugdwerk

### **16 maart 2025**

10.00 uur: Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven

18.30 uur: Ds. C.J. Overeem uit Zegveld

Collecten: Kerkbeheer en GZB Voorjaarscollecte

### **23 maart 2025**

10.00 uur: Ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal

18.30 uur: Ds. R.F.J. Lock uit Harmelen

Collecten: Kerkbeheer en ZOA

### **30 maart 2025**

10.00 uur: Ds. L.W. van der Sluijs uit Nijkerkerveen

18.30 uur: Ds. B.M. van den Bosch uit Benthuizen

Collecten: Kerkbeheer en St. Voorkom

### **6 april 2025**

10.00 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer uit Ermelo

18.30 uur: Ds. A.C. Borsje uit Zwartebroek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

In gebouw "De Roeping" is tijdens de morgendienst kinderoppas aanwezig.

## UIT DE KERKENRAAD

In de maanden oktober t/m december heeft de kerkenraad zes keer vergaderd. Te beginnen met het verslag van eind september

### **De eerste (extra) vergadering werd gehouden op 25 september**

Een extra vergadering in het teken van het beroepingswerk.

We zoeken een predikant en dat is allereerst een geestelijke zaak. Iemand die de gemeente gaat dienen en haar voorgaat (leidt) in het dienen van de Heere. Afgesproken is dat onze consulent ds. Van der Ziel de vergaderingen specifiek voor het beroepingswerk voorziet. Hij heeft een adviserende taak en denkt mee met het oog op de gemeente.

De bedoeling van deze avond was het noemen van namen voor het komen tot een groslijst. Daarvoor hadden we een aantal instrumenten: de lijst van beroepbare predikanten en proponenten, de advieslijst van de PKN, de voordrachten uit de gemeente en de voordrachten van ambtsdragers zelf. Vervolgens komen we tot het noemen van namen en na bespreking blijft er een lijstje van vijf predikanten over. Deze zullen we de komende tijd digitaal beluisteren en van hen mogelijk meer informatie vergaren. Daarna zullen we opnieuw bijeenkomen om onze bevindingen met elkaar te delen. Dit zal plaatsvinden op 9 oktober.

### **De tweede (extra) vergadering werd gehouden op 9 oktober**

En was een voortzetting van de 1<sup>e</sup>. Iedereen kreeg de gelegenheid zijn bevindingen met de anderen te delen. Vervolgens werd gevraagd drie namen in volgorde van voorkeur te noemen. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat dominee van Zetten uit Bennekom de meeste voorkeur had. Geprobeerd zal worden contact met hem te leggen en om een gesprek te beleggen tussen hem en een afvaardiging van de kerkenraad.

### **De derde (reguliere) vergadering werd gehouden op 15 oktober**

De bezinning ging over de Bijbel en Gods leiding. De Bijbel heeft een grote rol in het leven van een christen en de vraag is hoe je daar mee om gaat. Keuzes maken in het leven zijn soms lastig en je zoekt een antwoord in de Bijbel. Toch blijkt menigmaal dat de Bijbel niet een boek is om antwoorden te vinden in concrete situaties. Tegelijk mogen we erop vertrouwen dat de Geest spreekt maar niet buiten het Woord om.

Soms worden we geraakt door woorden of een tekst en lijkt dat het antwoord op onze vraag. Maar kan dat altijd? En hebben we dan meegewogen hoe deze tekst staat in zijn oorspronkelijke context? De Bijbel wordt ook wel genoemd een Bron om uit te leven en geen verzameling losse teksten. Kijk dan ook naar verbanden. Op zich is het uitgangspunt om de Bijbel strikt te lezen niet verkeerd maar heb ook oog voor de verschillen.

De nog al eens gangbare manier om te zoeken naar Gods plan met ons leven is sterk individualistisch gekleurd. Bijbelteksten op mijn leven toepassen krijg je niet sluitend. Het plan voor ons leven komt niet op de 1<sup>e</sup> plaats maar meer gaat het om onze plaats in Gods heilsplan. De Bijbel zegt niet alles over het persoonlijke leven maar geeft ons een mate van persoonlijke vrijheid. Met een leven in ontspannenheid. Stel jezelf dan ook de vraag hoe God in ons leven werkzaam is en zichtbaar?

Diverse verslagen van gehouden vergaderingen passeren de revue, net als het jaarverslag van de Umoja taakgroep. Evenals vorig jaar zal het koor Hiddai meewerken aan de dienst op Goede Vrijdagavond. Er wordt stilgestaan bij een aantal bijzondere diensten in de afgelopen tijd, bij het pastoraat op dit moment, de pas begonnen catechese en bezoek aan ouders van pasgeboren kinderen.

Verder wordt er stilgestaan bij de verspreiding van de brief aan gemeenteleden inzake het herstelplan na de afgegeven solvabiliteitsverklaring. Willen we een fulltime predikantsplaats, dan zal er meer geld binnen moeten komen. Op de brief zijn nauwelijks reacties ontvangen maar er komt nog een gemeenteaavond hierover.

Hierna komen de verkiezing van ouderlingen aan de orde. Aanbevelingen zijn binnen gekomen en worden besproken. Na wikken en wegen wordt besloten om op de kieslijst Johan van Eijk, Aris Meijers en Bart Vis te plaatsen. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het steeds moeilijker om een afgewogen kieslijst op te stellen maar we menen hiermee de gemeente keus te bieden. Datum van verkiezing is woensdag 13 november middels een stemvergadering, te combineren met voorlichting over de verzonden brief en het gesprek hierover aan te gaan.

### **De vierde (extra) vergadering werd gehouden op 30 oktober.**

Dit was opnieuw een vergadering over het beroepingswerk. Op zaterdag 26 oktober is een delegatie naar Bennekom geweest voor een gesprek met dominee van Zetten en zijn vrouw. Vooral er op gericht om ons voor te stellen (hij bleek onze gemeente niet of nauwelijks te kennen) en bovenal om hem beter te leren kennen, zijn geschiedenis, zijn prioriteiten, voorkeuren en wijze van werken in prediking, pastoraat en catechese.

Van de ontmoeting was een kort verslag gemaakt maar nu worden de ervaringen uitvoeriger met de thuisblijvers gedeeld. Het beeld wat overheerst is die van een gedreven voorganger die tegelijk een ontspannen manier van werken met zich meebrengt. Zeker gelet op het feit dat hij straks mogelijk vier beroepen tegelijk heeft.

Besloten wordt dat degenen die hem nog niet hebben gesproken op Dankdagavond naar Bennekom zullen gaan om hem te beluisteren en een aanvullend gesprek te hebben. Kort daarna zullen we dit met z'n allen evalueren.

### **De vijfde (extra) vergadering werd gehouden op zaterdag 9 november**

De ervaring van dankdagavond werd gedeeld.. Iedereen was positief gestemd. Vervolgens wordt besloten om over te gaan tot het uitbrengen van een beroep. Dit zal vandaag nog aan de dominee worden gemeld waarna zal worden gesproken over een preekbeurt in Wilnis en kennismaking met de gemeente. Morgen zal dit worden afgekondigd met de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen de procedure.

Zaterdagmiddag 16 november is afgesproken voor het brengen van de beroepsbrief , een preekbeurt op 17 november in de middag en maandag 18 november de ontmoeting in Wilnis. Het gaat allemaal snel maar dit heeft te maken met een gelijklopende beslistermijn op meerdere beroepen.

### **De zesde (reguliere) vergadering werd gehouden op 26 november**

Ook hier werd begonnen met een stuk bezinning, dit keer over Leiding en gemeenschap. De vraag om Gods leiding begint vaak bij persoonlijke keuzemomenten, Gods plan met ons leven. In dit hoofdstuk van het boekje wordt gewezen op de gemeenschappelijke component van ons handelen.

De gemeente mag een oefenplaats zijn, wetend aan elkaar gegeven te zijn in al zijn diversiteit. Tot groei en bloei van de ander. Aan de Avondmaalstafel zitten we, ongeacht stand of afkomst. Dat mag dienen tot inspiratie en uitdaging. Maken we ons ondergeschikt aan de ander, willen we leren van elkaar, zien we wat anderen drijft. Een voorbeeld van iemand met onbaatzuchtige naastenliefde kan ons uitdagen. Of in het verbinden van geloof en werk. En houdt het kijken naar gelovigen in andere delen van de wereld ons ook geen spiegel voor?

De gemeente is ook een plaats waar we advies kunnen krijgen en medeverantwoordelijk worden gehouden voor onze keuzes. We leven in een individualistische maatschappij waarin de gemeenschap wordt onderschat en tekortgedaan. Kennen we de uitdagingen zoals in het kringwerk; wat een plaats van ontmoeting is en je iets van je innerlijk kunt delen. Hoe geven we dat vorm? Is dat diversiteit in plaats van eigensoortige groepjes te vormen. Leven we mee met de ander, meedenken en bidden?

Onderlinge betrokkenheid, niet alleen op zondag. Onderling vertrouwen en het belang van vrienden die ons tot steun kunnen zijn. Ze werken mee in het nemen van beslissingen en het ervaren van Gods leiding, dat niet als een individuele zoektocht moet worden beschouwd.

Leeft het besef van gemeente-zijn; het verdient onze volle aandacht. Ook nu weer een reeks notulen van kerkenraadsvergaderingen, een moderamenverslag, verslaggeving diakenen en kerkrentmeesters en bespreking van de begrotingen 2025 van diaconie en kerkrentmeester.

De verkiezingen zijn achter de rug en we zijn dankbaar dat Johan van Eijk en Aris Meijers hun verkiezing mochten aannemen. De lege plaatsen zullen weer gevuld worden en de kerkenraad voltallig zijn.



Er wordt gesproken over de Dankdienst die 's middags gezamenlijk in Vinkeveen is gehouden en over themadiensten.

Het preekrooster voor 2025 wordt besproken en vastgesteld. Compliment voor broeder De Leeuw die er weer in geslaagd is om een voorganger te vinden voor alle diensten. En dat in een tijd van toenemende krapte aan voorgangers.

Er ligt een verzoek van het OPT om Cindy van Kreuningen toe te laten tot het Ondersteunend Pastoraal Team. We zijn blij dat ze haar kennis en ervaring ten nutte van onze gemeente wil inzetten.

Bediening van de Heilige Doop wordt vastgesteld op 15 december. De jeugdraad wil komend voorjaar aan ouders met jonge kinderen een cursus van 4 avonden aanbieden rondom geloofsoopvoeding. Dit eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten want voor zo'n cursus moeten wel voldoende aanmeldingen zijn.

Gelet op de agenda wordt besloten een aantal punten door te schuiven naar de volgende vergadering.

Recent zijn we bijgepraat over de plannen van Waverveen en Vinkeveen over het voorgenomen fusiebesluit. Vooralsnog blijft de ondersteuning zoals die nu is nog doorlopen tot er meer concreets bekend is. Het is ook voor hen nieuwe ervaring die wijsheid en tact vereist.

### **De zevende \*(extra) vergadering werd gehouden op 11 december**

Dominee van Zetten heeft bedankt voor het beroep uit Wilnis. Deze avond was voor een terugblik (wat hebben we geleerd) en vooruitblik (hoe gaan we verder). We zijn dankbaar voor de gebedsgroep tijdens de vergaderingen over het beroepingswerk. Prachtig dat dit uit de gemeente opkomt en we ervaren steun daarin. Ook de opkomst van de gemeente tijdens de dienst en ontmoetingsavond stemmen ons tot dankbaarheid. Toch zijn er nog wel een paar leerpunten en deze kunnen we in de toekomst gebruiken.

Van de lijst van 5 namen van de vorige keer zijn er, om uiteenlopende redenen, geen overgebleven. Dat komt o.m. door aannemen van een beroep of het zich niet beroepbaar stellen. Dus wat nu? Opnieuw raadplegen we de lijsten die we hebben. En komen tot een lijst met 6 namen die we de komende tijd intensief gaan volgen. Met de afspraak dat op 8 januari we onze bevindingen met elkaar zullen delen.

### **De achtste vergadering zou op 17 december worden gehouden**

Maar heeft geen doorgang gevonden vanwege drukte in de week voor Kerst.

In plaats hiervan heeft het moderamen gesproken met de twee nieuwe broeders over een datum van bevestiging en alles wat daarmee samenhangt. Onder het voorbehoud dat de predikant voor die datum mee werkt zal dit in de morgendienst van 19 januari plaatsvinden.

Een intensieve periode van vergaderen ligt achter ons. Naast de inspanning is er ook vreugde over de open en constructieve wijze waarop onze besprekingen plaatsvonden. Op deze manier groei je ook als kerkenraadsleden naar elkaar toe. Want spannend is het als je moet beoordelen of een predikant een man voor Wilnis vindt of niet. En dan vooral in hoe je dat motiveert. Dan kijk je elkaar in het hart. De Heere heeft ons, ook hierin, rijk gezegend.

De dagen van Kerst zijn, als u dit leest, achter de rug. Was het werkelijk Christusfeest? Was er plaats voor Hem in ons hart en huis. Is ons grote Blijdschap verkondigd of ervoeren we het als een lauwe boodschap. Het is niet om het even wat we er mee doen maar het gaat om dat we Jezus Christus kennen als onze Verlosser en Zaligmaker. En weten dat er een plaats in de hemel is bereid door Hem, zittend aan de rechterhand van de Vader.

Een nieuw jaar is begonnen, 2025. Wat het ons brengt weten we niet maar laat ons houvast liggen in de God Die de tijden in Zijn hand houdt en een eeuwige toekomst heeft beloofd.

Dick Stam, scriba kerkenraad

## ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien,

Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het ondersteunend pastoraal team dit geven.

Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.

Wij hebben, van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ida van Kreuningen, tel. 06 – 48535113, Email: [idavankreuningen@ziggo.nl](mailto:idavankreuningen@ziggo.nl)

Lianne van Kreuningen tel. 06 – 18035250,

Email: [lianne.van.Kreuningen@gmail.com](mailto:lianne.van.Kreuningen@gmail.com)

Aris Meijers, tel. 06 - 15659578. Email: [arism@ziggo.nl](mailto:arism@ziggo.nl)

Matty Nagel, tel. 06 - 23812602. Email: [mattynagel63@gmail.com](mailto:mattynagel63@gmail.com)

Janny Broere, tel. 06 - 43612911 Email: [jannybroere8@gmail.com](mailto:jannybroere8@gmail.com)

## KINDERKOOR ISMAEL

### Kinderkoor Ismaël

Er is nog steeds een groep kinderen die elke week weer komt om samen te zingen. Daar zijn we heel dankbaar voor, helaas zijn 2 kinderen verhuisd, zodat ze niet meer kunnen komen. Wel hopen we dat er nieuwe kinderen komen, die samen met ons willen zingen.

Zingen ontspant, geeft plezier en vooral is het tot Gods eer en lof!

Dit jaar hebben we na Open monumentendag met dankdag gezongen tijdens de gezamenlijke dankdienst in Vinkeveen.

Op 9 november zijn we samen met kinderkoor Elorah uit Zegveld naar Lopik vertrokken, waar we meededen met de kinderkorenavond. Het was een geweldige avond waar kinderkoor "Emanuel" uit Linschoten, kinderkoor "Jedaja" uit Oudewater en kinderkoor "de Morgenster" uit Lopik samen met ons aan mee werkten.

Het hoogtepunt was het samenvoegen van de 5 kinderkoren om met elkaar de geleerde liedjes te zingen.

Voor de 4<sup>e</sup> keer mochten we als koor op 16 december, incl. 60 kinderen van basisschool "de Schakel" uit Vinkeveen meedoen met de Volkskerstzang in Vinkeveen, waar we voor een volle kerk onze liedjes mochten laten horen!



Op zaterdag 21 december was het opnieuw genieten, maar nu bij "de Zonnebloem" in Woerden. De kinderen die een muziekinstrument bespelen, mochten die ook meenemen en zo mochten we daar niet alleen alle liedjes zingen die we voor Kerst hadden ingestudeerd, maar ook nog eens ons eigen concert geven met een heel orkest aan instrumenten. De mensen hebben genoten!

Als afsluiter was er de Kerstzangavond in Wilnis, op 24 december, samen met gemengd koor Hiddai mochten we daar zingen.

Ook zong daar ons projectkoor van tieners het lied "Maria had je door".

Al 40 jaar zingt 'Ismaël' tot Gods lof! **Kom jij ook met ons meezingen ?**

Christien Meijers

## 'DOORGEEFBIBBEL'

### Uitdaging 'Doorgeef-Bijbel'

*Als er één Bijbeltekst is, die je in de Bijbel zou mogen onderstrepen, welke zou dat dan zijn?*

### Laten we elkaar in 2025 met Gods Woord bemoedigen door dit met elkaar te delen!

Vanaf de eerste week van januari gaat er een doosje met notitieboekje, alias 'doorgeef-Bijbel', door de gemeente. Je kunt gevraagd worden om dit doosje over te nemen. Ga jij de uitdaging aan?

Ontvang je het doosje? Schrijf in het boekje 'jouw' Bijbeltekst met de vindplaats en een korte/lange toelichting (max. 1 pagina), waarom deze tekst jou aanspreekt. En schrijf je naam erbij 😊

Doe dit in een leesbaar handschrift, evt. met een tekening of als handlettering. Gebruik max. 1 blz.

Geef hem dan **na max. 1 week** door aan iemand anders **uit de gemeente**. Leeftijd maakt hierbij niet uit! (Ouders mogen hun kind helpen!)

*Is de bladzijde nog niet vol en heb jij weinig ruimte nodig, schrijf de tekst van jou er dan gerust onder.*



Als symbool voor de rol van ouders in de geloofsopvoeding is mijn moeder de eerste die een Bijbeltekst in het boekje schreef.

Dit boekje blijft eigendom van de gemeente.

Veel zegen bij het schrijven en lezen toegewenst!

Hartelijke groet, Corine Nagel

## FINANCIËEL VERSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE

De Evangelisatie Commissie vervult vele taken zoals de Alpha cursus, de Vakantie Bijbel Week, Kerstzangdienst, het team voor verspreiding Elizabeth magazine e.d.. Het (voort)bestaan van deze activiteiten, met als doel het getuigen van Jezus Christus als enige Redder en Zaligmaker, is afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en uw financiële bijdragen (giften en collecten).

Hieronder treft u een overzicht aan van de bezittingen en schulden van de commissie, daarna volgen de inkomsten en uitgaven.

<u>Activa/bezittingen</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	
Blaue tent (VBW)	1	1	
Vorderingen	597	944	a)
SKG Bank	<u>8.352</u>	<u>10.434</u>	
	<u><b>8.950</b></u>	<u><b>11.379</b></u>	
<u>Passiva/schulden</u>			
Reserves	7.468	10.642	
Kortlopende schulden	<u>1.482</u>	<u>737</u>	b)
	<u><b>8.850</b></u>	<u><b>11.397</b></u>	
<u>Inkomsten:</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Opbrengst van de zendingsbussen	4.546	5.308	c)
VBW collecte	1.730	1.041	
Diverse giften/Kerstzangdienst	1.134	3.549	
Opbrengst verkoop boeken	293	461	
Opbrengst verhuur blauwe tent	<u>1.950</u>	<u>1.300</u>	
<b>Totaal inkomsten</b>	<u><b>9.653</b></u>	<u><b>11.659</b></u>	
	=====	=====	
<u>Uitgaven:</u>			
Doorstorten zendingsbussen	5.250	9.256	c)
Kosten Vakantie Bijbel Week	2.907	1.710	
Overig (vnl Elizabeth mag e.d.)	<u>4.670</u>	<u>1.907</u>	d)
<b>Totaal uitgaven</b>	<u><b>12.827</b></u>	<u><b>12.873</b></u>	
	=====	=====	
<i>Verschil inkomsten/uitgaven</i>	3.174 -/-	1.214 -/-	e)

- a) Nog te ontvangen collecte kerstzangdienst en overige giften.  
b) Nog te betalen kosten van de Kerstzangdienst en -maaltijd, als ook kosten verspreiding Elisabeth magazine.

- c) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1<sup>e</sup> en het 3<sup>e</sup> kwartaal. De opbrengst van het 1<sup>e</sup> kwartaal is overgemaakt aan Crux, de pioniersplek in Rosmalen.  
De opbrengst van het 3<sup>e</sup> kwartaal is overgemaakt naar Groot Nieuws Radio.
- d) Dit jaar zijn extra aanschaffingen gedaan van materiaal voor in de tent (netten, lampen). De kosten verspreiding Elisabeth magazine, waaronder ook speciale thema uitgaven, zijn gestegen.
- e) Dit jaar is sprake van een negatief saldo van ontvangsten minus uitgaven ad € 3.174 (vorig jaar: € 1.214). Stijging is te verklaren doordat in 2022 een incidentele bate van € 1.500 kon worden verantwoord, maar ook door algemene stijging van kosten en wat extra uitgaven voor de tent/VBW.

Bert Verhoek, penningmeester EC

## OUD PAPIER OPHALERS



De vrijwilligers papierinzameling hebben het jaar 2024 bij Johann Grünbauer afgesloten met olieballen en warme chocolademelk. Ze waren graag bereid uw papiercontainer te legen en daarmee ook de kerkkas te spekken. Tot in 2025 !

Overigens kunt u ook oud papier kwijt in de grote papiercontainer bij de ingang van de begraafplaats.

Die wordt beheerd door Nanne Verburg en Gijs Plomp.

Alle werkers bedankt voor hun werkzaamheden!

Dick Stam

## UMOJA

Umoja – samen één.

Vanuit Mathare ontvingen we een verslag n.a.v. de noodhulpcollecte die gehouden is op 2 juni 2024. Deze collecte werd gehouden na de berichten dat er in de sloppenwijk van Mathare sprake was van grote nood door overstromingen als gevolg van aanhoudende extreme regenval. De collecte bracht het prachtige bedrag op van € **10.369,37**. We werden stil en dankbaar voor de enorme vrijgevigheid van de gemeente.

## **RAPPORT OVER OVERSTROMING/SLOOP - SLOPPENWIJK MATHARE**

### **ALGEMENE INLEIDING**

Na hevige regenval en overstromingen in de maand maart en april 2024 en de daarmee samenhangende sterfgevallen, is de regering van Kenia begonnen met de sloop van huizen die op het oeverland (langs de rivier) zijn gebouwd, waarbij de sloppenwijken van Mathare zwaar werden getroffen, omdat ze deel uitmaken van de gebieden waar de rivier doorheen stroomt. De bewoners van deze informele nederzetting werden zwaar getroffen door zowel de overstromingen als de genoemde sloop. Sommigen werden uiteindelijk ontheemden in de sloppenwijken van Mathare en omgeving, terwijl anderen hun toevlucht zochten in de huizen van familieleden en vrienden.

Na deze crisis begon Redeemed Gospel Church (moederkerk) met het mobiliseren van middelen om bewoners te helpen die door de genoemde situatie waren getroffen.

In de maand juli 2024 ontving de kerk geld om hulp te kunnen bieden aan hen, die als het meest getroffen werden aangemerkt. Waarbij het aantal werd bepaald door de beschikbare middelen. De steun werd gegeven op twee verschillende momenten. In de eerste ronde werden 170 personen

geholpen. Zij werden ondersteund met voedsel, waarbij enkelen ook huishuur en beddengoed ontvingen. De tweede en laatste reeks steun werd in de maand augustus uitgevoerd, waarbij in totaal 286 personen steun ontvingen. Het **uiteindelijke totaal** van al degenen die steun hebben ontvangen, is **456** personen/families.

Voorafgaand aan de uitdelingsmomenten werden de mensen verzameld in de kerkzaal en werd het Woord van God gepredikt aan hen door de RGC Mother Church Pastor, na enkele lofprijzings- en aanbiddingsliederen. Hij deelde met hen de Schriftgedeelten van Johannes 3:16 en 1 Johannes 4:4 over de liefde van God. Ze kregen ook de gelegenheid om de Heer Jezus Christus als persoonlijke Verlosser te ontvangen. Dit was een geweldige tijd om met de gemeenschap, van wie de meesten van hen niet naar de kerk gaan, de liefde van God te delen, waarvan ze getuige waren door de pakketten die ze ontvingen, wat voor hen een grote verrassing was.

Een andere belangrijke activiteit die tijdens de hulpverlening werd uitgevoerd, is counseling. Een geestelijk verzorger werd uitgenodigd om debriefing/psychologische ondersteuning te geven aan de begunstigen die het slachtoffer waren van overstromingen en slachtoffers van de sloop van huizen, aangezien velen van hen aan grote psychische problemen leken te lijden.

Dit bleek een zeer nuttige hulp die door alle begunstigen werd gewaardeerd.

De begunstigen waardeerden de steun die hen werd verleend zeer, met als belangrijkste feedback van een steekproef van hen de volgende verklaringen;

1. "Na de sloop van de huizen was mijn huis volledig met de grond gelijk gemaakt, ik kon nergens heen en had niets te eten, behalve dat ik die keer ziek was geweest. Omdat ik ook nauwelijks iets te eten heb, zal de voedselmand die ik van de kerk heb gekregen een grote bijdrage leveren aan het verlichten van de last van het op tafel zetten van eten voor mijn gezin." (Thiongo Kariuki – bewoner van de sloppenwijken van Mathare)
2. "De sloop van het huis in Mathare heeft ertoe geleid dat veel van het beddengoed van mijn familie is vernield en gestolen en ik waardeer de steun van het dekbed (dekens) die ik heb ontvangen. Het zal echt van groot nut zijn, vooral de maand juli die erg koud is in Kenia. Zo blij met wat de kerk voor ons heeft gedaan." (Joyce Mweli – bewoner van de sloppenwijken van Mathare).



3. "Uiteindelijk moest ik na de sloop van mijn huis in de huizen van vrienden en familie slapen. De huurtoeslag, het dekbed en het eten dat ik heb ontvangen, zullen me enorm helpen als ik nu aan een nieuw huis begin. Ik ben RGC – Mother Church en haar donateurs dankbaar. Moge onze goede Heer u rijkelijk zegenen!" (David Lukavana – bewoner van de sloppenwijken van Mathare).

## **UITDAGING**

De uitvoering van het project liep vertraging op als gevolg van demonstraties in het hele land. Jonge mannen (die nu worden aangeduid als GEN(eratie) Z) uit alle delen van het land gingen de straat op om het aftreden van de president te eisen. Er was overal veel chaos die een negatieve invloed bleef hebben op de mensen die al leden.

Hoewel de verspreiding wachtte tot de vrede in het land terugkeerde, werd de identificatie stilletjes uitgevoerd omdat de kerk geen mensen wilde aantrekken, anders zouden de aantallen overweldigend zijn geweest.

## **PRESTATIES**

1. Versterkte veerkracht van de getroffen bevolking tijdens het omgaan met de drastische gevolgen van de regering leidde tot degradaties.
2. Bood hoop en bemoediging aan de inwoners van Mathare, inclusief RGC - Mother Church-leden, die evenzeer getroffen waren door de sloop.
3. Versterkte waardigheid en zelfrespect van de getroffen slachtoffers in het licht van de plotselinge en schrijnende overstromingen en de sloop van huizen die ze hadden meegemaakt.
4. Alle 456 ontvangen begunstigen ontvingen elk 5 pakjes maïsmeel, 2 liter bakolie, 4 kg rijst en 3 kg suiker.
5. De mogelijkheid om het woord van God met de gemeenschap te delen is een grote mijlpaal voor de kerk.
6. De kerk slaagde erin de veranda van de Neeves-school te repareren die door de overstromingen was verwoest, waardoor het onveilig werd voor de schoolkinderen. Ouders en kinderen zijn erg blij met deze ontwikkeling.

## **CONCLUSIE**

RGC Mother Church is dankbaar voor de hulpfondsen die ze van de familie WILNIS hebben ontvangen en die deze geweldige prestatie mogelijk hebben gemaakt om te voldoen aan de behoeften van de overstromingen en de sloop van huizen toen ze dit het meest nodig hadden. Jullie verrasten ons met de reactie die we zagen, die niet werd verwacht. Glorie aan onze God die het heeft laten gebeuren.

Het is ons gebed dat God u zal blijven zegenen omdat u altijd naast de Moederkerk staat in het delen van de liefde van God met de gemeenschap. Uw beloning in de hemel is groot. **LUKAS 6:38 "Zalig is de hand die geeft omdat zij overvloedig zal ontvangen"**

**UITSPLITSING FINANCIËEL VERSLAG 1,4 miljoen Kes / € 10.369,37)**

	<b>Beschrijving</b>	<b>Hoeveelheid</b>	<b>Bedrag (Ksh)</b>
1.	Mais Bloem	190 balen	288.900
2.	Rijst 25 kilo	66 zakken	264.000
3.	Bakolie	77 dozen	282.650
4.	Suiker	25 zakken	150.000
5.	Verpakkingszakken	456	23.000
6.	Transport van levensmiddelen		15.000
7.	Huur huis	15	45.000
8.	Beddengoed en dekens	15	22.500
9.	Neevesschool Veranda	1 veranda voorkant	100.000
10.	Bankkosten		3.000
11.	Administratiekosten		15.000
12.	Totale kosten		1.209.050
13.	Rekeningsaldo		190.950

**OPMERKINGEN:**

De administratiekosten zijn inclusief de betaling voor communicatie tijdens de hulpacties, de mentale gezondheidsbegeleider, het uitladen en inpakken van het eten en de lunches voor de vrijwilligers.

Annet Meijers

**FAMILIE MATZE IN NAMIBIE**

Afgelopen zomer mochten wij, Julia en Jacomijn, vanuit Bijbelschool Gospel Mission stagelopen bij stichting Light for the Children, de stichting waar Kees en Linda voor werken. Toen we op het vliegveld in Namibië aankwamen, werden we gastvrij ontvangen door de familie Matze, we voelden ons gelijk welkom.

Op naar Gobabis, het gebied waar Kees en Linda dienen. Nadat we de laatste heuvel over kwamen begon ons avontuur: een voor ons onbekend gebied lag voor ons, waar we de komende weken mee kennis zouden gaan maken. En hier willen we jullie kort in meenemen.

Toen we de dagen erna de sloppenwijk ingingen om bezoekjes af te leggen viel dit soms best zwaar: de ontmoetingen, het leed, de verhalen, de armoede, een compleet andere manier van leven. We werden stilgezet en veel emoties kwamen omhoog, van verdriet om het lijden van de mensen tot soms ook boosheid omdat sommige situaties bijna oneerlijk en uitzichtloos lijken. Maar gelukkig ook echt dankbaarheid, want er is een God Die hierboven staat en in Hem is er hoop. Dit hebben we zelf ook ervaren, in veel dingen waren we afhankelijk van God: qua veiligheid, gezondheid maar ook bijvoorbeeld voor water en elektriciteit wat daar ook niet vanzelfsprekend is.

We hebben veel mogen doen, we trokken op met (school)kinderen, gehandicapte kinderen, hoogzwangere vrouwen, bejaarden maar we bezochten ook verschillende Bijbelstudies en kerkdiensten en verder waren we regelmatig in de sloppenwijk te vinden om bezoekjes af te leggen of om hulp te bieden. Helaas kunnen we niet alles vertellen, maar waar we graag nog iets meer over willen vertellen zijn de ziekenhuisbezoekjes. We werden door Kees en Linda uitgedaagd om er zelf op uit te trekken en we kozen er o.a. voor om zelf naar het kinderziekenhuis te gaan, omdat we beide in de zorg werken. Hier zijn we dan ook meerdere keren geweest. En wat we daar aantreffen was schrijnend en het voelde zo oneerlijk, kinderen die alleen liggen, vaak zonder ouders, in kleding en luiers die soms al dagen niet verschoond waren, afdelingen waar absoluut niet hygiënisch gewerkt wordt. We bezochten los van elkaar verschillende kinderen waar soms ook de moeders van aanwezig waren. Met hen hebben we mooie gesprekken gehad waarin we vaak ook mochten bemoedigen vanuit de Bijbel en soms ook voor hen konden bidden, dit waren waardevolle momenten. We hielpen ook op een praktische manier, we ondersteunden de moeders met de medische zorg die ze vaak zelf moeten doen en maakte we de kids blij met gedoneerde knuffels.

Als we terugkijken op onze stage zijn we God allereerst dankbaar voor al Zijn zorg en leiding en ook Kees en Linda zijn we ontzettend dankbaar. Het was erg fijn en waardevol om met hun mee op te lopen, om te zien hoe hun de mensen bereiken en uitdelen van de Hoop die in hen is, maar ook om situaties met hun na te bespreken waarbij alle vragen die we hadden geduldig en liefdevol werden beantwoord. Daarnaast was het ook waardevol om in hun liefdevolle en warme gezin mee te kijken en om te zien hoe iedereen zijn gaven en talenten inzet voor de bediening. Al met al een leerzame stage.

Julia en Jacomijn.

Marleen Ariesen - Vlot

## **Erwtensoep actie – Familie Matze**

### **Laat u verrassen door heerlijke ambachtelijke erwtensoep!**

Trakteer uzelf en uw dierbaren op de smaak van échte ambachtelijke erwtensoep. Perfect voor koude dagen en met een goed doel in gedachten! Kies uw favoriete combinatie:

1 liter soep: € 6,95

1 liter soep + 1 rookworst: € 10,-

1 rookworst: € 4,-

5 rookworsten: € 18,50

10 rookworsten: € 35,-

### **Uw steun maakt het verschil!**

De volledige opbrengst gaat naar de familie Matze, die als veldwerkers actief zijn in de sloppenwijk Epako in Gobabis, Namibië. Met uw bestelling draagt u bij aan hun waardevolle werk.

### **Bestellen en ophalen.**

Laat ons weten hoeveel erwtensoep en rookworsten u wilt bestellen door op het formulier dat in de 'Roeping' hangt de QR-code te scannen. Daarnaast wordt de flyer met het bestelformulier in de groepsapp gedeeld zodat u eenvoudig uw bestelling kan plaatsen.

Voor vragen kunt u bellen/appen of sms'en naar Marleen Ariesen  
06 – 46 71 06 17.

U kunt de bestelling op 25 januari 2025 tussen 10:00 en 11:30 uur ophalen bij Corstian Leeflang, Timotheegras 32 Wilnis, 06 - 54 20 30 51.

Samen zorgen we voor een warme maaltijd én een warm hart!

## ONELINERS

### *Thema : hemel*

Over de hemel denken zonder God is even ondenkbaar als over God denken zonder de hemel (*J. Hoek*)

De hemel is de ons verborgen helft van de schepping (*K. Barth*)

De hemel betekent in de Schrift opperste verborgenheid (*N.T. Bakker*)

De hemel is de gans-andere bestaanswijze en levensruimte van de Heer der wereld (*K.H. Miskotte*)

Om de hemel te zien moet je gaan liggen (*P. Morand*)

De hemel is geen escape, maar vervulling van het aardse bestaan (*A.v.d. Beek*)

Weinigen bekommeren zich erom langs welke weg men naar de hemel moet gaan, maar allen willen voor de tijd weten hoe het daar is. (*J. Calvin*)

Richt je op de hemel, dan krijg je de aarde er bij; richt je op de aarde en je krijgt ze geen van beide. (*C.S. Lewis*)

Wie “in de wolken” is, is vaak verder van de hemel af, dan wie “in de put” zit (*O. Jager*)

De hemel is een toebereide plaats voor een toebereid volk (*J.C. Ryle*)

Dit was de laatste bijdrage van Nico Strubbe.  
Dank Nico.

## VERJAARDAGSFONDS

In 2024 heeft u € 1.519,01 bijeengebracht via de verjaardagsbusjes. Alle jarigen hartelijk dank.

De opbrengst van de busjes in 2025 en volgende jaren, is bestemd voor de instandhouding van onze predikantsplaats.

Er zijn niet genoeg mensen om u persoonlijk met uw verjaardag te feliciteren. Wanneer dat het geval is krijgt u een felicitatiekaart in de bus. Via de QR-code op de achterkant of via de app kunt u alsnog uw bijdrage doen.

Anja Kranenburg

## MUNTGELD COLLECTES

Via de collectes komt er zowel bij het kerkbeheer als de diaconie aardig wat muntgeld binnen. Afstorten bij de bank kost geld.

Maar misschien kunnen wij anderen blij maken met muntgeld. Als wij u blij kunnen maken of u weet iemand die er blij van wordt, laat het dan even weten. Het muntgeld wordt machinaal in rolletjes verpakt aangeleverd.

Anja Kranenburg

## WINTERLEZING MANNENVERENIGING BOAZ

Winterlezing Mannenvereniging BOAZ

---

---

# Israël, land en volk van Gods belofte

## Wat is er beloofd, en aan wie?

Ds. E. van Rooijen spreekt ook dit jaar tijdens de winterlezing van mannenvereniging BOAZ over Israël. Vorig jaar belichtte hij de bestrijding van Israël vanuit de beloften die Abram afsmeekte over Ismaël; dit jaar wordt gelet op de beloften voor Israël zelf. Of gelden deze alleen nog voor de Joden? Hoe zit het met degenen die ook op de rol zijn ingeschreven (Psalm 87)? Wat is het “gans Israël” uit Romeinen 11? En wat houden die beloften dan in? Kortom, er zijn vragen te over!

Allen welkom (M/V), **DV 20 januari, 20.00 uur in De Roeping**

---

---

Aad van Strien.

## WAAR HEB JE VERTROUWEN IN

Als u dit leest leven we inmiddels in het Jaar Des Heeren 2025. Het zijn vreemde en onrustige tijden. Oorlogen razen over de wereld, regeringen worden in een oogwenk omvergeworpen en de strijd rond het volk Israël lijkt zich steeds verder te ontwikkelen. Signalen van de eindtijd? Wat doe je als Christen in zo'n onrustige en onstabiele tijd? Kruip je in een – al dan niet – kerkelijk hoekje en wacht je de gebeurtenissen verder maar af? Of durf je nog stappen vooruit te zetten, in het volste vertrouwen dat iemand Anders de touwtjes in handen heeft?

Stel je nu eens voor dat je vandaag uitgenodigd wordt geld te steken in een zo goed als failliete onderneming. Of heel concreet: In een onderneming in een belegerde stad in Oekraïne. Zou je op dat aanbod ingaan? Ik denk van niet. Veel te link, Het kan zomaar afgelopen zijn!

Maar het is wel uitgerekend datgene waartoe de profeet Jeremia door zijn neef uitgenodigd werd. Op de vooravond van Jeruzalems val in 586 voor Christus. (*in Jeremia 32*)

De Babyloniërs belegerden de stad en zullen haar spoedig veroveren, verwoesten en de bevolking wegvoeren. Jeremia zit in de gevangenis en hij krijgt bezoek van zijn neef, Chanamel. Hij doet Jeremia een vreemd voorstel: Of Jeremia zijn akker wil kopen. Die akker was familiebezit en in Israël was er een wet die mensen in armoede het recht gaf om hun bezit aan verwanten te verkopen. Dan bleef het in de familie. En kon je het misschien ooit weer eens terugkrijgen als het weer wat beter ging.

Maar waarom wil de neef van die akker af? Zit hij in de schulden zoals wel wordt gesuggereerd maar er kan ook iets heel anders achter zitten; hij weet wat hem te wachten staat: deportatie, weg akker, weg boerderij. Dus hij dacht: laat ik er wat geld uit proberen te krijgen. Misschien trapt die rare Jeremia er wel in. Nog even voor sluitingstijd iemand iets wat waardeloos wordt aansmeren. Dus eigenlijk krijgt Jeremia in de gevangenis een akker aangeboden in een nu al bezet, dus verloren gebied. Wat moet een gevangene nu met een akker –waar je trouwens niet eens bij kunt komen? En dan nog een akker die in vijandelijk gebied ligt? -daar kom je dus nooit bij!- Maar Jeremia, die de ondergang profeteerde van Jeruzalem en dus ook van die akker, hij koopt dat stukje land. Heel officieel: met een notaris, een duplo koopakte, met getuigen erbij en het verzegelde koopcontract gaat ook nog via zijn secretaris Baruch in een kruik om voor lange tijd bewaard te worden. Daar gaat de neef weer. Chanamel heeft alleen maar oog voor geld. Het hier en het nu.

Maar voor Jeremia was de komst van zijn neef eigenlijk een bevestiging, een preek van God Zelf.

Hij was de koning te rijk met dat akkertje. Voor hem was dit gebeuren een bewijs, een cadeaubon, tegoedbon, een cheque van Gods belofte; een investering voor de toekomst.

Hij had Gods stem hier al over gehoord: 'koop dat stuk land maar, want er zal een tijd komen dat er weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden'. Dit verhaal is een prachtig voorbeeld van hoe je kunt investeren in hoop. Hoop is dus ook een kernwoord bij Jeremia.

Wie dacht dat Jeremia alleen maar kan klagen en oproepen doen tot boete -Jeremiëren- heeft het mis, zoals we hier kunnen lezen. Jeremia is ook profeet van de hoop. En hoop is niet van de oppervlakkige praat. Zo van straks wordt alles beter! Terwijl je niet eens weet hoe dat zal moeten.

Jeremia zegt dat ook niet: Mensen, het zal allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Alles komt goed. Leef maar gerust verder en geniet ervan. Hij doet níét mee met de andere nep-boodschappers. En hij leert ons, dat als een mens of volk zijn leven niet betert dat het dan zelfs verkeerd afloopt. En dat je dan onheil over je heen roept. Wie dan verkeerde keuzes maakt in eigen leven krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd en moet de gevolgen ervan dragen.

Aan de andere kant: het waarschuwen tegen alles wat mis is, het afwijzen van een wereld verloren in schuld, mag niet het laatste woord hebben. Dat heeft bij Jeremia ook niet het laatste woord, ook al zijn Gods boodschappen die hij daar brengen moet vaak zo donker en onheilspellend.

God laat Zijn wereld niet vallen. En daarvan is dit kleine stukje land in Israël een prachtig teken.

Het land Israël is (ook nu nog!) het teken dat God er wil zijn en een oproep aan het volk om er voor God te zijn. En de akker die Jeremia koopt zal daar ook weer het teken van zijn: Een teken van Gods trouw. Die akker zal een tijd lang niet bereikbaar zijn. Zo is ons leven soms ook, dat er veel onbereikbaar is en dat je meer leeft van beloftes. Waar je voorlopig niets van kunt zien -maar dat mag en zal niet het laatste woord hebben. Want eens zal er vervulling komen!

De les in dit hele hoofdstuk is: Wees gehoorzaam en Luister naar wat God je te zeggen heeft, ook al lijkt het er heel anders uit te zien. "Want 70 jaar zal de ballingschap duren als je geen gehoor geeft" horen we Jeremia zeggen en dus zeker geen twee jaren zoals andere profeten betoogden... Maar wees eens eerlijk, wie zouden we eigenlijk zelf geloven als we deze twee profetieën gingen vergelijken? Kies en leef dus bewust naar Gods wil en vraag naar Zijn hulp!



Dat betekent natuurlijk ook in gevallen waarin de twijfel toeslaat of de zorgen toenemen: Communiceer niet alleen met God, maar ook met elkaar! Als man en vrouw, kinderen en ouders, werkgevers en werknemers, broeders en zusters in en om de gemeente. Denk niet lichtvaardig, leef niet te lichtvaardig, horen we Jeremia keer op keer zeggen. Leef bewust naar Zijn wil! Want anders....

Die akker is zo een genadig teken dat God zijn volk niet laat vallen. Dus ook ons niet, ook jou niet.

De tweede les is: als Jeremia inderdaad als een teken van hoop dat geschenk van de toekomst die akker koopt, dan stelt hij een geloofsdaad. Hij doet iets in de hoop dat, in het geloof dat, in het vertrouwen dat... Maar hij heeft daartoe geen enkele garantie voor de toekomst, dus wat hij doet kan hij absoluut niet berekenen, bewijzen of hard maken. Iedereen in zijn omgeving zou hem voor dwaas uitmaken. "Hoe haal je het in je hoofd om daar geld in te steken?" De enige garantie die hij heeft is het Geloof: Hij heeft Gods stem hierin al gehoord en kent God veel te goed om te denken dat de wegvoering van het volk het laatste is; Oftewel ik hoop, omdat ik hoop op God. Dat was zijn garantie. Het gaat om een heel diep vertrouwen in de mogelijkheden die je bij God kan vinden. Dat gaat ons als degelijke gereformeerden/ hervormden niet zo gemakkelijk af. We willen alles organiseren, plannen, vergaderen, doorgronden en berekenen. Dingen in Geloof durven te doen of juist weer niét te doen, daar is heel wat moed voor nodig. Waar haal je die moed vandaan?

En daarin gaat Jeremia ons voor: hij put juist moed uit zijn geloof, stelde een geloofsdaad en deed een concrete geloofsinvestering in de toekomst. Zelfs vanuit de gevangenis. Net als Paulus die vele bemoedigende brieven schreef vanuit de cel. Het lijkt een beetje op wat mensen in het ziekenhuis soms doen: ze zijn al zaken aan het regelen voor de tijd dat ze weer thuiskomen. Nog zoveel dagen, en dan mag ik weer naar huis. Wetend dat je best nog wel een tijd pijn zult hebben in het genezingsproces, maar als je naar huis gaat zal het direct weer een stuk beter gaan. Ook Jezus had het voortdurend met Zijn discipelen over dingen die gingen gebeuren. En dat ze op de tekenen moesten letten! Geloven kan niet zonder vooruit te denken en te handelen. Het komt je zeker niet zomaar aanwaaien. En toch, stel een daad en wees niet zo berekenend, maar ga eens over je grens heen. Ervaar de dingen die je doen mag als een duwtje, een teken van God. Het gaat er om dat in jouw vertrouwen dat God er is, samen met die ene of meerdere stappen die je daarvan zet, dat er hoop gaat gloren vanuit jouw handelen. Want dat zien de mensen om je heen en ook zij zullen God door jouw handel en wandel God op een gegeven moment gaan eren.

Omdat je net als Jeremia “anders” bent en dat het om je heen ook zo maar anders kan gaan worden:

thuis, op school, in je werkomgeving, in de gemeente. Want als je stappen hebt durven en mogen zetten zullen er meer volgen. God zal je met Zijn Geest onderwijzen om verder te gaan.

Bij hopen op iets hoor je in de verwachting daarvan ook dingen te doen. Soms denk je dat je niet zoveel bijzonders doet. Gebeden voor een lastig persoon in je omgeving, Bij iemand geweest die verdriet had, naar iemand omgekeken die alleen was, geprobeerd wat menselijk te blijven in je werk, negatief gepraat tegengesproken, bezig geweest met dit of met dat... Het lijken druppels op de gloeiende plaat.

En waarom doe je het dan? Omdat Jezus ook doorging met het werk van Zijn Vader, zelfs toen de elite van die tijd Hem lastigvielen en het leven onmogelijk probeerden te maken. Je doet het vanuit het geloof en uit diepe dankbaarheid, dat God eerst investeerde in ons.

Dat is het grote verhaal van de hoop! want als het mij zelf mislukt, is de boodschap van dit verhaal nog steeds: Hét Grote gebeuren mislukt niet. Dus: wees een teken van hoop, want God heeft immers aan onze wereld Zijn eniggeboren Zoon gegeven.

Gezegend nieuw jaar  
Andre Visser

## MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 130, 2441 CP Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, jarig op 19 oktober

Zonnehuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, jarig op 12 augustus  
Mevr. C. van der Wilt-Bakker, jarig op 27 mei.

Woonzorgcentrum 't Kampje, Driehovenlaan 2, 3632BK Loenen ad Vecht  
Mevr. J. Samsom-Kool, jarig op 16 juni.

En ook:

- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december; Mevr. Van Wieringenplein
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november; Mevr. Van Wieringenplein

In de gedrukte Solitudo staan de adressen wel compleet afgedrukt. Dit in verband met privacy. Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de diakenen.

## COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

### Opbrengst collecte:

Augustus	€ 1.969,90
September	€ 2.722,80
Oktober	€ 2.484,80
November	€ 2.107,40

### Giften:

3 oktober	€ 100,00 voor behoud predikantsplaats
3 oktober	€ 100,00
6 oktober	€ 100,00 voor behoud predikantsplaats
6 oktober	€ 200,00 voor behoud predikantsplaats
7 oktober	€ 100,00
9 oktober	€ 100,00
10 oktober	€ 250,00 voor behoud predikantsplaats
10 oktober	€ 373,00 voor behoud predikantsplaats
14 oktober	€ 100,00
25 oktober	€ 250,00 extra bijdrage

31 oktober € 25,00

**Opbrengst oud papier in de container:**

Juli: 2400 kilo oud papier = € 192,00

Augustus: 1900 kilo oud papier = € 152,00

September: 1520 kilo oud papier = € 121,60

Oktober: 1180 kilo oud papier = € 94,40

**Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:**

Juli: 10740 kilo oud papier = € 859,20

Augustus: 7040 kilo oud papier = € 563,50

September: 10140 kilo oud papier = € 811,20

Oktober: 9200 kilo oud papier = € 736,00

**AGENDA 2025**

Zo de Heere wil en wij leven:

26 januari	Scholendienst
9 februari	Vorbereiding Heilig Avondmaal
16 februari	Viering Heilig Avondmaal
12 maart	Biddag voor gewas en arbeid
17 april	Viering Heilig Avondmaal
18 april	Goede Vrijdag
20 april	Eerste Paasdag
21 april	Tweede Paasdag
11 mei	Vorbereiding Heilig Avondmaal
18 mei	Viering Heilig Avondmaal
25 mei	Openbare Geloofsbelijdenis
29 mei	Hemelvaartsdag
8 juni	Eerste Pinksterdag
9 juni	Tweede Pinksterdag
27 juli	VBW-middagdienst in de tent
31 augustus	Vorbereiding Heilig Avondmaal
7 september	Viering Heilig Avondmaal
21 september	Opening Winterwerk
28 september	Scholendienst
5 november	Dankdag voor gewas en arbeid
23 november	Eeuwigheidszondag
30 november	Vorbereiding Heilig Avondmaal
7 december	Viering Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag

26 december

Tweede Kerstdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente [www.hervormdwilnis.nl](http://www.hervormdwilnis.nl) en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

## PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	<b>Peter Rietveld</b> Tel. 0297 24 15 28	Vacature (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	<b>Peter De Bruijn</b> tel. 27 25 03	Bezoekbroeder: Arwin van Eijk Wijkdiaken: Corstian Leeflang Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	<b>Vacature</b>	Nico Mur (bezoekbroeder) Marlies de Haan (bezoekzuster) Wijkdiaken: Corstian Leeflang Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kroppaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timothee gras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	<b>Vacature</b>	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	

**5****Jos Seeleman**Johan van Eijk (bezoekbroeder)  
Tonnie Meijers (wijkdiaken)  
Leen van Kreuningen  
Ida van Kreuningen

Tel. 27 35 84

Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.

**Jeugdouderling:** Gert van Kreuningen,  
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: [Gert@veruszakelijkadvies.nl](mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl)

## CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:* Vacature
- *Scriba:*  
Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.  
mail: [scriba#hervormdwilnis.nl](mailto:scriba#hervormdwilnis.nl)
- *Diaconie en kerkauto:*  
mail: [p.de.leeuw#casema.nl](mailto:p.de.leeuw#casema.nl)
- *Jeugdouderling*  
Dhr. Gert van Kreuningen,  
mail: [Gert#veruszakelijkadvies.nl](mailto:Gert#veruszakelijkadvies.nl)
- *Evangelisatieouderling*  
Dhr. Andre Visser,  
mail: [avisser#online.nl](mailto:avisser#online.nl)
- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*  
Mevr. Anneke van Leeuwen,  
Email: [aalesenanneke#gmail.com](mailto:aalesenanneke#gmail.com)
- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*  
Mevr. Anja Kranenburg,  
mail: [administratie#hervormdwilnis.nl](mailto:administratie#hervormdwilnis.nl)
- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*  
Mevr. Edith Stam, mail: [edithstam#ziggo.nl](mailto:edithstam#ziggo.nl)
- *Beheerder begraafplaats:*  
Dhr. Christiaan van der Linden, mail: [kosterhervormdwilnis#gmail.com](mailto:kosterhervormdwilnis#gmail.com).
- *Administratie begraafplaats:*  
Mevr. Anja Kranenburg, mail: [Administratie#hervormdwilnis.nl](mailto:Administratie#hervormdwilnis.nl)

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden,

Email: [kosterhervormdwilnis@gmail.com](mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com)

- *Beheer gebouw "De Roeping":*

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, mail: [Versteegh.house@hetnet.nl](mailto:Versteegh.house@hetnet.nl)

- *Website: [www.hervormdwilnis.nl](http://www.hervormdwilnis.nl)*

- 

<b>IBAN</b>
-------------

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

**IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis**

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Wereldiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

**IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.**

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW en voor betalingen van meegenomen boeken uit de boekenkast in De Roeping.

**IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.**

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

**IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis**

## UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: [administratie@hervormdwilnis.nl](mailto:administratie@hervormdwilnis.nl) of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 % 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

## TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 14 in 2025) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: [A.Kranenburg@solconmail.nl](mailto:A.Kranenburg@solconmail.nl). Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij  
volgende "Solitudo":**

**donderdag 28 maart 2025**



