

"Solitudo"



Januari 2024

jubileumnummer 100

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigillum Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliium" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

Jubileumnummer

Begin 1998 verscheen het eerste nummer van dit blad. Mede op aandringen van de toenmalige predikant, ds. W.C. Meeuse, die het als waardevolle aanvulling zag op de beperkte ruimte van het gezamenlijke Ons Kerkblad. En gericht op de eigen gemeente. Nu, 25 jaar later, blijkt het nog steeds een bron van informatie voor alle gemeenteleden die bezorging op prijs stellen.

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

EEN GOUDEN HART

Een evangelist vertelt: we staan in een grote stad als er een man naar me toe komt. Een sportieve man.

Hij vraagt me “kan ik hier een gratis Bijbelboekje krijgen?”.

Ik zeg: “Ja, meneer, dat kan zeker. Maar waarom wilt u dat?”

“Nou”, zegt hij, “ik ben mijn hele leven nog atheïst. Ik ben sportleraar en na zo'n sportles blijven we soms nog wat napraten. Nu is er een gelovig meisje bij mij op les, waar ik al heel wat gesprekken mee heb gevoerd. En ze heeft iets. Als ze over haar geloof vertelt, straalt ze gewoon!

Vroeger op de lagere school heb ik wat over de Bijbel gehoord, maar verder weet ik er niet veel van.

Maar toch, door de gesprekken met dit meisje en hoe ze over haar geloof praat, begin ik me er steeds meer voor te interesseren. Ze heeft tegen me gezegd dat ik een Bijbel nodig heb. Vanmorgen dacht ik er nog aan en nu zie ik u hier staan met Bijbels.

Daarom wil ik er graag één. Bij de volgende sportles neem ik 'm mee en laat ik 'm aan haar zien”.

“Meneer, als u 'm gaat lezen, krijgt u een Bijbel; maar als u 'm alleen aan haar laat zien, dan krijgt u 'm niet”.

Hij zei: “jazeker, ik ga 'm lezen. Mijn belangstelling komt door dat meisje en ik wil er nu ook meer van weten”.

Wat vond ik dat mooi om te horen. Ik moest denken aan dat meisje dat was ontvoerd uit Israël. Weg van haar familie naar een vijandig land. En toen werd haar heer melaats.

En ook dit meisje vertelde haar heer dat er een God was in Israël en een profeet. Daar was redding voor lichaam en ziel. Geloof maar dat er wel heel wat over gepraat is door haar, voordat Naäman op weg ging naar de profeet. Dit meisje wordt wel genoemd het meisje met het gouden hart. Zij kreeg Naäman in beweging en dit meisje kreeg een sportleraar in beweging.

Wat vertellen wij over de Heere Jezus? Het is voor u en voor mij toch een les. Hoe zit dat met onze contacten? Praten wij alleen over de dingen van de aarde of hebben we grotere liefde voor onze Zaligmaker? Hebben wij ook, zoals dit meisje, een gouden hart?

Dick Stam

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

7 januari 2024

10.00 uur: Ds. P. Nobel uit Noordwijk

18.30 uur: Ds. W.J. Westland uit Katwijk aan Zee

Collecten: Kerkbeheer en De Hoop

14 januari 2024

10.00 uur: Ds. P.J. Droogers uit Werkendam

18.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en International Justice Mission

21 januari 2024

10.00 uur: Ds. L.J. Vogelaar uit Indonesie

18.30 uur: Ds. P. Veerman uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

28 januari 2024 Scholendienst

14.30 uur: Ds. R.F.J. Lock uit Bodegraven

19.30 uur: Ds. J. Brouwer uit Veen

Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject

4 februari 2024, bevestiging ambtsdragers

10.00 uur: Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

Collecten: Kerkbeheer en Werelddiakonaat project 10 27

11 februari 2024

10.00 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer uit Ermelo

18.30 uur: Ds. A. Baas uit Nunspeet

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

18 februari 2024, voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. J. van Rumpit uit Voorthuizen

18.30 uur: Ds. L.W. van der Sluis uit Nijkerkerveen

Collecten: Kerkbeheer en Umoja/Wilma Trainingscentrum Mathare

25 februari 2024, bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. J. van Vliet uit Bleiswijk

18.30 uur: Ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht

Collecten: Kerkbeheer en Johannes Hospitium

3 maart 2024

10.00 uur: Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven

18.30 uur: Ds. E. van den Noort uit Nijkerk

Collecten: Kerkbeheer en Philadelphia

10 maart 2024

14.30 uur: Ds. G. Lugthart uit Kamerik

19.30 uur: Ds. A. Visser uit Harderwijk

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

13 maart 2024, Biddag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Ds. M.M.J. Verheugel uit Berkenwoude

19.30 uur: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Collecten: Plaatselijk jeugdwerk

17 maart 2024

10.00 uur: Ds. J.P. Ouwehand uit IJpendam

18.30 uur: Ds. W.F. Jochemsen uit Goudriaan

Collecten: Kerkbeheer en Voorjaarszendingcollecte GZB

24 maart 2024

10.00 uur: Ds. H.G. van der Ziel uit Waarder

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Middelharnis

Collecten: Kerkbeheer en ZOA

28 maart 2024, Bediening Heilig Avondmaal

19.30 uur: Voorganger nog niet bekend

29 maart 2024, Goede Vrijdag

14.30 uur: Ds. J.W. van Bart uit Krimpen ad IJssel

19.30 uur: Proponent H.J. Teeuwissen uit Huizen

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

31 maart 2024, Eerste Paasdag

10.00 uur: Ds. G.J. Hiensch uit Schoonhoven

18.30 uur: Ds. D. Breure uit Kockengen

Collecten: Kerkbeheer en St. de Haven

1 april 2024, Tweede Paasdag

10.00 uur: Proponent M.C. van der Hoorn uit Rotterdam
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

7 april 2024

10.00 uur: Ds. A.C. Borsje uit Zwartebroek-Terschuur
18.30 uur: Proponent A.N.J. Scheer uit Huizen
Collecten: Kerkbeheer en Light for the children

In gebouw “De Roeping” is tijdens de morgendienst kinderoppas aanwezig.

UIT DE KERKENRAAD

In de maanden oktober t/m december heeft de kerkenraad vier keer vergaderd. Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering

De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 17 oktober.

De bezinning ging over “Drie visies op Gods leiding”. 1. Leiding door informatie. Het meest gangbare model waarin Gods leiding wordt voorgesteld als een vorm van informatievoorziening. God zendt belangrijke signalen uit en wij dienen die op te pikken waardoor we Zijn wil ontdekken. Niet te snel eigen keuzes bepalen maar tijd nemen om opmerkzaam zijn om die wil te ontdekken. Basis van dit model is de overtuiging dat God voor iedere individuele gelovige een levensplan heeft. God spreekt dan op meerdere manieren en geeft ons innerlijke vrede dat de doorslag geeft.

2. leiding door intimiteit. Hierin is nabije omgang met God heel belangrijk. Hij maakt op zekere momenten Zijn plan bekend. Dat hoeven we niet te zoeken. Er is een groei in ontvankelijkheid voor de Geest, Die in het hart woont. Door oefening groeit de herkenning van Gods stem. Wel moet overwogen worden dat het noodzakelijk is om onderscheidingsvermogen te hebben om te horen welke stemmen er spreken. Een zintuig voor wat van God afkomstig is en wat niet.

3. leiding door transformatie. Een ander woord voor dat laatste is heiliging. De gedachte hierbij is dat we nergens worden aangespoord om Gods wil voor ons leven te zoeken. We geloven in Gods voorzienigheid en dat de omstandigheden van ons leven niet buiten Zijn wil omgaan. In complexe situaties kan christelijke wijsheid leiden tot keuzes die voor niet-gelovigen dwaasheid lijken. We worden toegerust om keuzes te maken in de lijn met Gods grote plan voor deze wereld en met de komst van Zijn Koninkrijk. Dit is de zgn. klassiek theologisch lijn waarin we Gods geopenbaarde wil weten en niet moeten zoeken naar Zijn verborgen wil.

Notulen worden goedgekeurd en verslagen behandeld. De rondvraag leverde een aantal aandachtspunten op en er werd verslag

gedaan van een overleg met kerkenraden van Vinkeveen en Waverveen. Voorstel werd gedaan om de middagdiensten op Bid- en Dankdag bij toerbeurt in een der kerken (Wilnis of Vinkeveen) te houden. Ook werd er verslag gedaan van het ouderlingen-overleg. Er is nog niets te melden over het vinden van een consulent. Aan de orde komen ook de invoering van een VOG voor leidinggevend in het kader van een veilige gemeenten en de stand van zaken rondom de themadiensten.

Hierna werd er gesproken over enkele reacties op de aankondiging tot het kunnen indienen van namen voor de ambtsdragerverkiezing. Hiervoor zal het gesprek met hen worden aangegaan want er spreekt voldoende betrokkenheid uit. Vervolgens worden op basis van de ingediende aanbevelingen vacaturelijsten opgesteld. Jammer dat er relatief weinig jongeren van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Het grote aantal namen leidde tot het moeten plaatsen van kandidaten op meer dan 1 vacature omdat ze daarvoor 10 of meer aanbevelingen kregen. Verkiezing vindt plaats in een vergadering op 25/10 met ruimte voor vragen stellen vanuit de gemeente.

De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 1 november

Na de dankdagavonddienst werden vragen besproken over de uitslag van de verkiezingen. Van enkele kandidaten kwamen uiteenlopende vragen waarvan het goed is om die te delen. Er zijn ook vragen die nog openstaan waarvoor de expertise van het Landelijk Diensten Centrum is ingeroepen. Dit omdat de regelgeving van de kerk hier niet of onvoldoende duidelijk in voorziet. Ook de pastorale kant van de gestelde vragen kwam aan de orde.

De derde vergadering werd gehouden op 21 november

Dit keer ging de bezinning over "voorzienigheid en de wil van God". In de Bijbel gaat het over de wil van God en daarbij inbegrepen Zijn voorzienigheid. Hij is betrokken op het door Hem geschapene, ieder mens afzonderlijk. Zijn plan is door ons niet in te zien maar is bedoeld om zorgen weg te nemen. We hebben dus te maken met Gods verborgen wil en Zijn geopenbaarde wil (geboden). We moeten doen wat God van ons vraagt en leven in gehoorzaamheid. Zoeken naar de specifieke wil van God in onze situatie is niet dienstbaar want uiteindelijk gaat het om de volvoering van Gods plan. Niet centraal staat Gods wil in mijn leven maar wat Hij vraagt van de wereld. We worden door Hem gekend maar blijven onderdeel van die wereld. Wel maken we de Heere deelgenoot van verandering, beslissingen en keuzes in ons leven. In de erkenning in alles van Hem afhankelijk te zijn. Hij antwoordt, soms ook achteraf. Vraag en antwoord 27 van de Catechismus beschrijft de werking van Gods voorzienigheid mooi en teer: dicht leven bij Hem, ook in de kleine dingen; dankbaar en afhankelijk blijven elke dag. Tot op de dag van de Wederkomst. De vraag naar het zoeken naar Gods wil is herkenbaar. Maar waarom willen we dat,

het weten van Gods plan met ons leven? Gaat het niet meer om de gemeenschap. Ons levensstuur uit handen geven wetend en vragend om een vruchtbaar leven als instrument in Zijn hand.

Na verslagen worden de begroting 2024 van de diaconie en het collecterooster 2024 behandeld.

Vervolgens wordt er gesproken over een aantal binnengekomen e-mails met suggesties, vragen en bezorgdheid. Het lijkt erop dat gemeenteleden sneller geneigd zijn om datgene wat hen bezighoudt op papier te zetten in plaats van het gesprek aan te gaan. Is de barrière te hoog en kunnen we daar zelf wat aan doen? Voor kerkenraadsleden werkt het wel taakverzwarend om de argumenten te wegen en te beantwoorden.

In de pastorie zal een aantal mensen uit Oekraïne worden gehuisvest waarbij geregeld is dat deze weer beschikbaar moet komen als zich een nieuwe predikant aandient.

Er wordt verslag gedaan van een aantal gevoerde gesprekken met individuele gemeenteleden naar aanleiding van geuite zorgen. Het is belangrijk om hierin zorgvuldig naar elkaar te luisteren zodat men zich gehoord weet. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven en moeten ervoor waken om zonder gesprek uiteen te groeien. Als er pijn leeft vanwege het vertrek van ds. van de Ruitenbeek dan vraagt dit aandacht. Aan de andere kant zijn er ook kerkenraadsleden en gemeenteleden met pijn. Daarin kan en hoeft niet alles te worden gezegd en uitgelegd maar is vertrouwen belangrijk. En leeft het verlangen om bij elkaar blijven horen. Dienend onder een en dezelfde Opperherder.

Naar het zich nu laat aanzien zal op D.V. 14 april een belijdenisdienst in Wilnis worden gehouden o.l.v. ds. Barth.

De Doopdienst van 29/10 was mooi, inhoudsvol en bemoedigend. De Heere gaat door met ons en onze kinderen. We zien uit naar de dienst van 26/11 op Eeuwigheidszondag waarvoor familie van in het afgelopen kerkelijk jaar overledenen specifiek is uitgenodigd.

Tenslotte wordt er gesproken over de gehouden verkiezingen en de nasleep daarvan vanwege de gevolgde stemprocedure.. Helaas blijven er drie vacatures (2 wijkouderling/ 1 diaken). Met een aantal betrokkenen zijn individuele gesprekken gevoerd om levende vragen te beantwoorden en eventuele bezwaren weg te nemen. We zijn dankbaar voor de toon van de gesprekken. Uit de wijze van verkiezen en antwoorden van het Landelijk Diensten Centrum daarover hebben we geleerd voor de toekomst om nog zorgvuldiger te handelen en twijfel weg te nemen.

De volgende vergadering zal voldoende ruimte bieden om naar elkaar te luisteren over de lessen die we in de afgelopen periode hebben geleerd, ons hart te laten spreken en de broeders die afscheid gaan nemen de gelegenheid te bieden ons te wijzen op dingen die misschien anders of beter hadden gemoeten. Opdat er ook in dit opzicht geen wrevel of wrok

overblijft wanneer ze het ambt neerleggen maar dankbaarheid aan de Heere overblijft voor wat Hij in het ambt schenkt.

De vierde vergadering is gehouden op 12 december

Broeder Verhoek moesten wij hierin missen vanwege een ongeval met de fiets. We stonden in de opening stil bij psalm 27.

Vervolgens kwamen notulen van de vorige vergadering en een moderamenvergadering aan de orde. Ook de begroting 2024 van de kerkrentmeesters werd behandeld. Lastig om te vergelijken, een jaar zonder predikantskosten (uitgangspunt) en wel andere kosten. Ook de energiekosten baren zorgen. Het verdient aanbeveling al die afwijkende zaken goed in kaart te brengen.

Een scala aan onderwerpen kwam aan de orde: preekvoorziening 2025, kerstbakjes bezorgen op 23/12, jubileumnummer Solitudo, invulblad voor kinderen tijdens de dienst (aangereikt door de Jeugdraad), Avondmaalsdienst en wel/geen live beelden met bijbehorende beleving.

We kijken terug op een bewogen Eeuwigheidszondagdienst waar de juiste toon doorklonk. Ook spraken we over de Avondmaalsbediening van afgelopen zondag 10 december. Bewondering voor de wijze waarop de voor ons onbekende ds. Tadema deze dienst heeft geleid.

Als straks nieuwe ambtsdragers aantreden willen we gezamenlijk stappen nemen op het pad van het beroepingswerk. Niet overhaast te werk gaan maar ook hierin alles van de Heere te verwachten, Die harten opent en ons het verlangen geeft naar een nieuwe herder en leraar.

Het gesprek met de themadienst groep ligt al veel te lang stil en dat kunnen we onszelf aantrekken. De communicatie met de groep had beslist beter moeten. De uitnodiging tot een gesprek is uitgegaan en dan wordt ook gekeken naar nieuwe data van themadiensten.

Hierna komt het agendapunt aan de orde met tijd om onze gedachten, vreugden en zorgen met elkaar te delen. Iedereen krijgt ruimschoots de tijd om zich daarover uit te spreken. Het is hier niet de tijd en plaats om uitvoerig daarvan verslag te doen. Maar lucht geven aan je hart, elkaar te (h)erkennen en nieuwe moed putten zijn dingen die nodig zijn op zijn tijd maar ook iets om dankbaar voor te zijn. De Heere heeft ons geholpen en willen gebruiken met ieders talenten.

Het Kerstfeest is aanstaande, een nieuw jaar nadert. Op weg naar een nieuw jaar onzes Heeren 2024 en dichterbij de wederkomst van Jezus. Hoe zullen wij Hem ontvangen? Met een brandend verlangen? Komt, laten wij aanbidden, die Koning!

Dick Stam, scriba kerkenraad

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien,
Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het ondersteunend pastoraal team dit geven.
Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.
Wij hebben van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ida van Kreuningen, mail: idavankreuningen#ziggo.nl

Lianne van Kreuningen mail: lianne.van.Kreuningen#gmail.com

Aris Meijers, mail: arism#ziggo.nl

Matty Nagel, mail: mattynagel63#gmail.com

Janny Broere, : jannybroere#ziggo.nl

DE DIACONIE

Zoals u gewend bent vermelden we hieronder de ontvangen giften en collecten. Dit betreft de maanden september tot en met november 2023. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen (van de collecten in deze 3 maanden gepland). De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

	doel	werkelijk	begroot
10-9-2023	Vereniging tot Heil des Volk	€ 626	€ 800
10-9-2023	Inzameling Heilig Avondmaal	€ 365	€ 250
17-9-2023	HGJB	€ 876	€ 800
24-9-2023	Scholendienst(Neeschool Nairobi)	€ 5.392	€ 600
1-10-2023	Shaare Zedek	€ 1.031	€ 900
15-10-2023	Mercy Ships	€ 1.053	€1.100
29-10-2023	VBOOK	€ 995	€ 700
31-10-2023	IZB Hervormingsdag	€ 323	
5-11-2023	Open Doors	€ 1.201	€ 800
12-11-2023	GZB Najaarszendingscollecte	€ 658	€ 800
26-11-2023	Umoja kerstmaaltijd	€ 1.375	€1.000

De opbrengsten welke binnengekomen zijn in de maanden september, oktober en november in de zendingsbussen waren als volgt:

3 ^e kwartaal (Groot Nieuws Radio)	€ 1.826
4 ^e kwartaal (deelgenoten Ds Vogelaar)	€ 988

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten totaal € 2.402. Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 338 als gift(en) en € 194 voor de verkoop van de GZB dagboekjes € 1.640 aan sponsorbedragen Umoja € 4.425 inzake de bijdrage in de kosten van het bezoek uit Mathare, € 150 kerkradio, € 1.249 inzake dankdagcollecte. Totaal: € 27.207. Even voor de statistieken: € 4.675 via de collecten in de diensten (zendingsbusjes), via de collecte bonnen € 5.676 via de kerkgeld app € 4.179 en via de bank € 12.677.

Als u dit leest ligt er weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar, zo we dit mogen ontvangen, die eenieder weer mag gaan als een weg; op weg naar..... Laten we elkaar bijstaan op die weg die voor eenieder zo verschillend kan zijn. Als diaconie willen we eenieder bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar op welk gebied dan ook.

De diaconie (Koos Bos).

De kerkenraad heeft in de vergadering van 12 december jl. de begroting van de diaconie 2024 behandeld en vastgesteld. Zoals beloofd hierbij een verkorte versie. Mochten u vragen hebben naar aanleiding van deze begroting laat het gerust weten.

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Baten			
inkomsten onbebouwde eigendommen	4.500	4.250	3.698
ontvangen interest bank	100		0
collecten in kerkdiensten	10.200	10.500	9.129
giften			1.181
overige bijdragen levend geld			1.580
doorzendcollecten /giften diaconaal landelijk	11.350	9.600	21.799
doorzendcollecten /giften diaconaal wereldwijd	48.100	40.700	81.891
Totaal baten	74.250	65.050	119.278
Lasten			
onderhoud Onroerende zaken	500	500	0
belastingen Onroerende zaken	650	750	560
kosten beheer door derden	250	250	230
diaconaal quotum	1.200	1.350	1.378
kosten bestuur	0	0	71
kosten financiële administratie	150	150	292
bankkosten inclusief rentekosten	0		
bijdrage ondersteuning personen	1.170	1.120	3.165
bijdrage ouderenwerk	3.224	2.722	2.840
bijdrage vakantiekosten doelgroepen	250	250	250
bijdrage kosten jeugd diaconaat/jongeren	100	100	
doorzendcollecten landelijk	11.350	9.600	21.799
bijdrage instellingen landelijk	1.100	1.350	2.250
doorzendcollecten wereldwijd	48.100	40.700	82.836
bijdrage instellingen wereldwijd	1.500	2.500	3.750
Totaal lasten	69.544	61.342	119.421
Saldo baten en lasten	4.706	3.708	-143
fondsen	-3.400	-3.000	-555
saldo kerktelefoon	-400		-129
ontvangen sponsorbedragen Umoja	12.500	11.000	
af te dragen sponsorgelden Umoja	-12.500	-11.000	
collecten niet diaconaal overige baten	19.100	17.600	22.036
collecten niet diaconaal overige lasten	-19.100	-17.600	-22.036
Totaal	-3.800	-3.000	-684
Resultaat	906	708	-827

VERDRIET OVER GODS VERKOREN VOLK

Mijn hart:

- Doet pijn bij de beelden van het barbaarse geweld tegen Gods volk
- Weent als ik zie en merk hoe men Gods volk zo intens kan haten
- Lijdt als ik al die hulpeloze slachtoffers heb zien vallen bij Gods volk
- Bloedt als ik merk hoe het ene na het andere land zich keert tegen Gods volk
- Is verontrust omdat regeringen en leiders zich uitspreken tegen Gods volk
- Begrijpt niet dat “hoogontwikkelde” mensen geen oog hebben voor Gods volk
- Is verdrietig als ik lees dat Gods volk wordt veroordeeld als het zich verweert
- Kreunt als ik hoor en zie wat demonstranten beweren tegen Gods volk
- Wordt boos als men zelfs op (hoge)scholen haat mag verspreiden tegen Gods volk
- Is verbijsterd als niemand luistert naar een andere mening over Gods volk
- Wordt angstig door de slagen die Gods volk keer op keer worden toegebracht
- Is vervuld met ongeloof over de situatie van Gods volk in het midden Oosten
- Leent zich niet voor al deze vreselijke haters van Gods volk
- Zit vol met twijfel over het nu verder moet met Gods volk
- Verlangt naar een oplossing die maar niet lijkt te komen bij Gods volk
- Klopt sneller als ik in de Bijbel lees van hoop en troost voor Gods volk
- Verwacht een verlosser die komt en Gods volk geheel bevrijden zal
- Zoekt, klopt en vind tenslotte De verlosser van Gods volk
- Verwacht een eeuwige, zalige tijd die zal aanbreken voor Gods volk
- Vindt rust in alle beloftes die God aan Zijn volk heeft gegeven
- Hoopt dat het eens zal mogen juichen, samen met Gods volk

En uw hart? Hooft dat ook al bij Gods volk?

Andre Visser

ONELINERS

Thema: Kerk/kerkdienst

Een kerk zonder verleden heeft geen toekomst. (A.J. Plaisier)

Wat is de kerk anders dan de gemeenschap waarin God's liefde voor mensen wordt geloofd, beleden, gevierd en gepredikt? (J. Buskes)

De kerk is geen school van wijsbegeerte, maar lichaam van Christus (A. van Ruler)

Waar het Woord is, daar is de kerk (J. Calvijn)

Er is maar één reden om samen te komen in de kerk : dat is het geloof dat Jezus leeft en in ons midden is. (G.C. de Kruif)

De kerk legt haar weg af door de eeuwen heen, haar Koning tegemoet. (J. Koopmans)

De kerkdienst is een onderschat voertuig om God enigszins nabij te geraken en zo tot rust te komen. (A. Bodar)

Wat is er toch mis met de kerk? U, meneer en ik (Moeder Teresa)

De kerk is een ziekenhuis voor zondaars, geen museum voor heiligen (T. Keller)

Het is met de kerk als met een koor: je hebt bassen en tenoren, alten en sopranen. Je hebt hoog en laag, licht en zwaar, maar al die verschillende tinten en tonen vormen samen één machtig akkoord, één lied uit vele monden (A.F. Troost)

Nico Strubbe

VROEGER ALLES BETER?

Je hoort nog wel eens iemand zeggen: "Vroeger was alles beter".

Ook als het gaat om de kerk en de kerkdiensten.

Dat is niet echt nieuw. Het lijkt iets van alle tijden, getuige het onderstaande stukje over de kerkdiensten in de 17^e eeuw.

Uit "Geloven in de Republiek" van Henk Florijn.

Tijdens de kerkdiensten kwamen de gemeentes bijeen. Zoals overal, waren er dan aandachtige hoorders, kritische geesten, onverschillige en lastige leden aanwezig, met alle gevolgen van dien. Hoe het eraan toe kon gaan, wordt meegedeeld in enige Amsterdamse brieven, waaruit ook blijkt hoeveel er in dertig jaar veranderen kon wat het gedag van de kerkgangers betrof. Een lidmaat, die zichzelf omschreef als een "leek en gewoon persoon" meldde: "Daar zijn sommige jongens en bengels, die mogen ingaan waar dat hun belieft; ja ze dringen voor alle oude en bedaagde burgers. Die moeten op zolder klimmen en jongens nemen de beste plaatsen in"

Iets anders was hem (de schrijver van de brief) de zondag daarvoor overkomen.

"Een jongen, - een ezel, wiens naam is Lourens Janss. Swart, wonende op de Lucienburgwal in een steegje, wiens moeder zich geneert met smuckelbier te tappen; hij is een draadtrekker, zijn oom was malle Frederik - had wel dertig mensen voorbijgelopen en mij de tenen van de voeten getreden. Ja, ik kan alle ergernissen niet vertellen, die in de kerk omgaan. Daar is voor het zingen zulk een geraas, gekijf, gevecht van stoelenbewaarders, dat het schande is dat zulke dingen in de kerk geschieden.

Dan was het vroeger - voor dertig jaren - toch beter geweest. Toen plachten de vrouwen hun eigen stoelen naar de kerk te dragen.

Maar het scheen dat nu elke juffrouw haar bijzondere stoelbewaarder had. En dan de toestanden op de galerij: Soms ga ik naar boven. Daar is zulk een geloop van jongens en spelen dat het schande is. Sommigen roken tabak in de kerk."

Of het vroeger beter was dan nu?

Of dat het nu beter is dan vroeger?

Ik zou het nog zo gauw niet weten.

Maar met Corrie ten Boom zeg ik: één ding is zeker: het beste komt nog!

Nico Strubbe

VERJAARSDAGSFONDS

In 2023 zijn verschillende dames op pad geweest om u, op of rond uw verjaardag, te feliciteren met het feit dat er weer een jaar aan uw leven is toegevoegd. En uit dankbaarheid heeft u wel of niet wat in het verjaardagsbusje gedaan of heeft u iets overgemaakt via de app of de QR-code die op de achterkant van sommige verjaardagskaarten is gedrukt. Hartelijk dank daarvoor!! De totale opbrengst dit jaar is: € 1.781,48. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het fonds voor duurzaamheid en energiebesparing van onze kerkelijke gebouwen.

Wilt u meehelpen in een wijkje de jarigen te feliciteren dan hoor ik het graag.

Anja Kranenburg

DE ECHTE PRIJS

Al een aantal jaar schrijf ik een stukje over De Echte Prijs. Even een herinnering waarom ik dit ook alweer was gestart. Antonie en Cora zijn na hun terugkomst uit Colombia bij ons lang geweest met een workshop over 'De echte prijs'. Wat is ons aandeel als christen in het zorgen voor de aarde? We krijgen de opdracht om het land te bewerken. Maar het land uitputten? Dat kan toch niet Gods bedoeling zijn. Het idee dat je als individu in een klein land geen verschil zou kunnen maken, kan natuurlijk geen reden zijn om niets te doen. Iedereen is immers verantwoordelijk voor de eigen daden en keuzes. Soms kunnen heel veel kleine stapjes toch een verschil maken.

In de afgelopen Solitudo's heb ik u hopelijk geïnspireerd om wellicht wat dingen in uw dagelijkse leven anders te doen. Inmiddels is verduurzaming op vele levels in de samenleving van start gegaan. Er zijn vele goede ideeën en initiatieven. Maar met name is onze bewustwording groter geworden van de dingen die anders of minder kunnen. En dat is al een goed begin! Maar net zoals lijnen, ben je snel geneigd om weer terug te vallen in oude patronen. Het is daarom dus ook iets wat je moet volhouden en eigen maken. Dat geldt dus niet alleen voor je geloofsleven, maar ook voor het vasthouden aan nieuwe goede gewoontes en het consuminderen. Ondanks dat er goede ideeën zijn, is consuminderen toch wel het allerbelangrijkste, denk ik. Hoe vaak ik mijzelf toch moet toespreken: nee ik

heb al genoeg schoenen en shirts, of heb ik dit nu echt nodig? Het blijft lastig...

Er is lokaal een kledingketting gestart, waarin dames een aantal kledingstukken in de tas doen en dat doorgeven aan een ander. Het aantal kledingstukken die je eruit haalt, stop je er van eigen kledingitems weer erin. Zo kun je afwisselen zonder iets nieuws te hoeven kopen. Of past het jou net niet meer dan pas het die ander wellicht net wel. Een voorbeeld van één van die leuke initiatieven.

Ik begon mijn stukjes met het voorbeeld van de wasbal. Inmiddels heb ik ook oplosbare doekjes geprobeerd en ecologisch wasmiddel. Maar de fijnste manier op een zo ecologische manier te wassen heb ik nog niet gevonden. Het is soms met vallen en opstaan. Houd daarom in gedachten dat God weet wat wij nodig hebben! Ter afsluiting van mijn laatste stukje over dit thema in de Solitudo, wil ik de tekst die ik al eens eerder heb gedeeld met u meegeven;

'Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'
Mattheus 6: 19-21

Jantine Meijers, CZWD

PS: Heeft u zelf een leuk stuk over dit thema? Lever het in voor een volgende Solitudo!

BOEKENTIP

Carl R. Trueman, *Een vreemde nieuwe wereld; het nieuwe denken over zelf*, Pb 216 pagina's, ISBN-10 : 9088973288, ISBN-13 : 978-9088973284, € 20,00

Een aanrader voor iedereen die verlegen is met de huidige genderdiscussie.

De betekenis van dit boek voor christenen

De grote betekenis van dit boek ligt in het feit dat het krachtig aantoont dat er een fundamentele *antropologische* verschuiving in het Westerse identiteitsdenken heeft plaatsgevonden. Dit is van groot belang voor christenen die vasthouden aan Bijbelse principes betreffende de

scheppingsorde en seksualiteit. Discussies hieromtrent gaan nu niet meer alleen over moreel aanvaardbaar gedrag, maar zijn principieel verschoven naar een strijd over *wat het betekent om mens te zijn*. De veel gebruikte uitspraak door christenen: 'haat de zonde, maar heb de zondaar lief' komt niet meer binnen en wordt zelfs als kwetsend ervaren als mensen van hun zonden de kern van hun identiteit hebben gemaakt. Dit vraagt dus een andere benadering. Hierbij kunnen de inzichten van Trueman van grote waarde zijn. Ze kunnen ons bovendien terugbrengen naar de kernpunten van het christelijk geloof, met name de rebellie van de mensheid tegen God. Christenen geloven dat mensen zijn geschapen naar *Gods beeld* en alleen kunnen floreren als ze leven tot eer van God, onder Zijn gezag en zich gedragen conform Zijn scheppingsorde. Als we hier een metafoor op mogen toepassen: we lijken ons als christenen vooral te hebben gefocust op de golven die tegen de boot slaan (zoals moreel gedrag rondom seksualiteit), maar waren ons onvoldoende bewust van de onderstroom (de veranderende definitie en ervaring van mens zijn), waar we zelf inmiddels ook (deels) door zijn meegevoerd. Wat dit boek in feite blootlegt is, dat deze onderstroom zich door de eeuwen heeft weten op te bouwen tot de vloedgolf die ons nu lijkt te overspoelen. We zijn anno 2023 getuige van een niet eerder vertoonde en bovendien vergaande poging van de mensheid om zichzelf tot God te zijn. Deze mensheid wil zich naar eigen verlangen en inzicht herscheppen en duldt daar – in toenemende mate gesteund door de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de algemene culturele mores – geen tegenstand in. Vandaar dat Truemans nieuwe, toegevoegde hoofdstuk een waardevolle aanvulling is op zijn vorige boek. Hij toont zich daarin nuchter en realistisch ten aanzien van de situatie waar we ons in bevinden en roept christenen op tot bezinning en overdenking. We moeten gaan inzien waar wij als christenen medeplichtig zijn geweest aan deze ontwikkelingen en ons daarvan bekeren. Hierdoor kunnen we ons heroriënteren op onze plek en de te volgen strategie in deze 'vreemde nieuwe wereld'. We doen er goed aan om dit advies op te volgen, maar ook te beamen wat Trueman absoluut hoopvol stelt: wat ons ook nog te wachten staat, wij hoeven nooit te wanhopen als we onze ogen gericht houden op de onbreekbare beloften van de Heere aan ons, welke Hij heeft bevestigd in Jezus Christus. De overwinning is aan Hem.

Dick Stam

FAMILIE MATZE IN NAMIBIE

'Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij niet opgeven.' Galaten 6 vers 9

Bijna een jaar is de familie Matze nu in Namibië. Het gaat goed met hen. Het hete weer is momenteel wel zeer vermoeiend maar door Gods genade houden ze vol en blijven ze met vreugde hun werk doen! De Afrikaanse taal krijgen ze steeds meer onder de knie en de kinderen spreken het bijna accentloos. Ze zijn dankbaar dat de Heere heeft voorzien in een redelijke stabiele omgeving voor hun gezin. De kinderen ontwikkelen zich goed en voelen zich daar al helemaal thuis. Dit is te danken aan Zijn voorzienigheid en een verhoring van alle gebeden, waarvoor hartelijk dank!

Sinds september is Kees elke donderdag bij de Bushmen om daar een Bijbelstudie te geven. Deze gemeenschap wordt door de stichting 'Light for the Children' gesteund. Kees gebruikt voor deze Bijbelstudies de lessen van de cursusmap 'Basislessen Geestelijke Groei' met toestemming van Arjan Baan. Het zijn mooie momenten die in eenvoudigheid ontvangen worden.

Scripture Union is een Amerikaanse organisatie die een methode heeft ontwikkeld met het doel ieder kind in aanraking te brengen met de Bijbel. Deze organisatie heeft inmiddels op het Afrikaanse continent tientallen landen weten te bereiken met deze methode. Kees is samen met Jac-Louis langs verschillende scholen geweest om over deze methode in gesprek te gaan met al aangestelde SU-leerkrachten of om deze nog te werven. De bedoeling is dat Kees en Jac-Louis de betrokken SU-leerkrachten zullen ondersteunen en met regelmaat zelf ook een lessen te verzorgen op de scholen. Dit alles kan niet zonder gebed. Kees is dankbaar met deze nieuwe taak naast het werk wat hij al mag doen. Dit werk heeft immers zijn hart: het Evangelie met kinderen en de jeugd te delen.

Linda bezoekt meerdere keren per week volwassen en kinderen in de sloppenwijk Epako. Ze deelt donaties uit van wat ze wekelijks krijgen van de plaatselijke supermarkt, geeft adviezen in moeilijke situaties en bidt met de mensen. Het leven in de sloppenwijk is hard. De hitte, de stank, geen toilet en stromend water bij huis en altijd weer de zorg of er voldoende te eten is om te overleven. Het is zo schrijnend dat er een dorp met comfortabele huizen naast een sloppenwijk bestaat, hooguit zeven minuten bij elkaar vandaan. Linda kan er niet aan wennen en toch heeft de sloppenwijk Epako haar hart gestolen.

Al deze taken doen Kees en Linda in samenwerking met Jac-Louis en Gijsbertha en daarin ervaren ze steeds weer de kracht van het gebed en de voorzienigheid van de Heere!

Opbrengst acties

Op 25 november organiseerde Renée Meijers de workshop 'Welkom' in de Roeping in Wilnis. Dertien deelnemers leefden zich creatief uit met hout, servetten, verf en lijm om decoratieve plankjes te maken. Deze workshop heeft een mooi bedrag van €162,50 opgeleverd!

Op 7 december heeft het Actiecomité een gezellige snertmiddag en-avond georganiseerd in Mijdrecht en Wilnis. De 25 gasten in Mijdrecht en de 45 gasten in Wilnis hebben genoten van heerlijke zelfgemaakte erwtensoep geserveerd met stokbrood en mandarijnen, vriendelijk gesponsord door Jumbo Wilnis. De snertmaaltijden hebben een totaalbedrag van €677,50 opgebracht!

Er waren ook kleine kerstcadeautjes en knuffels te koop die totaal €85,- hebben opgebracht.

Tineke van Strien heeft met haar kaartverkoop het prachtige bedrag €503,- opgehaald!

Gebed en financiële ondersteuning

Kees en Linda zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften.

Bankrekeningnummer: NL40 RABO 0314 6894 51 ten name van: Light for the Children.

De binnengekomen giften op deze rekening worden beheerd door de TFC van Fam. Matze.

Mede namens de familie Matze onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook!

Met vriendelijke groet van het TFC-team.

Marleen Ariesen-Vlot

EEN BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK

Doordat er steeds minder bezoekers komen vroegen wij ons af hoe we verder moeten gaan. We hebben onder de huidige leners gepolst waar behoefte aan is wat betreft openingstijden.

Daaruit blijkt een voorkeur voor 1x per 2 weken, later op de middag en af en toe 's avonds.

Vanaf 1 februari worden de nieuwe openingstijden:

Elke 1^e vrijdag van de maand van 15:30-17:00 én van 19:00-20:00 uur en 3^e vrijdag van 15:30-17:00 uur.



2 feb. mi. en av.	1 mrt mi. en av.	5 apr. mi. en av.
16 feb. mi.	15 mrt mi.	19 apr. mi

NIEUW

We gaan het lenen van boeken voor peuters/kleuters stimuleren d.m.v. een nieuwe mogelijkheid per 1 januari:

Elke zondag vanaf 9:30 uur staan er tijdens de crèche bakken op tafel waar ouders zelf de boekjes uit kunnen lenen.

We horen al jaren dat de leesprestatie van kinderen en jongeren achteruitgaat in Nederland. Het laatste nieuws is dat ..'de leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren **dramatisch daalt!**'

Een goed moment om eens bij de bibliotheek binnen te lopen en een stel mooie/interessante/leuke/grappige boeken uit te zoeken.

Kinderen mogen gratis boeken lenen.

Tot ziens in De Roeping!

Geertje, Nel, Leny, Anneke, Christien, Janneke.



HOOGLEZEN EN DOELMIDDELEN OVER LEESEN EN LEZEN

Een op de drie vijftienjarigen begrijpt tekst niet

Een derde van de Nederlandse jongeren haalt het basisoniveau voor lezen niet en loopt het risico om het onderwijs laaggeletterd te verlaten. Wat kunnen docenten en ouders doen om het tij te keren? „Zorg dat je zelf een actieve lezer bent.”

KERSTGROET VAN SANDRA

Beste familie, vrienden en kennissen,

Nog niet zo heel lang geleden hebben jullie een bericht gelezen over ons. Dat was net na een zeer moeilijke periode. Gelukkig mag ik zeggen dat we het licht duidelijk zien aan het eind van die donkere tunnel. Het gaat goed.

Kerst staat alweer voor de deur. In deze periode komen veel mensen even langs Kerub. Om even wat af te geven; gebakken cakejes voor de kinderen of fruit. Of om een paar versjes op te zeggen en daarna pakketten achter te laten met levensmiddelen. Het is een periode van bemoediging.

Velen gaan naar huis met een fijn gevoel; want op hun beurt delen de kinderen warmte en liefde uit aan de gasten. Ik ben trots op de kinderen! De kinderen kijken uit naar het kerstfeest, sommigen ook om naar huis te gaan. Sommigen zijn verdrietig omdat ze weten dat er thuis géén kerstfeest wordt gevierd.

Dit jaar zullen ze wel thuis een kadootje krijgen, omdat een lief gezin voor allemaal een pakket heeft klaargemaakt. Zelfs voor de broers en zussen die nog thuis wonen!

Toch gaf het oudste meisje aan, dat, al zouden er thuis kadootjes zijn, het nooit zo'n fijn feest was als bij Kerub. Want, zo zei ze, bij Kerub voel ik liefde in mijn hart, niet alleen op mijn lichaam, zoals thuis!

Dat is wat wij ze mee willen geven. Het allerbelangrijkste met de feestdagen is de liefde naar elkaar toe, die we van God mogen ontvangen!

Bedankt voor al de bemoedigende woorden, gebeden en ja, ook de financiële steun die we van u allen mochten ontvangen.

Dat de groot en almachtige God jullie mogen zegenen!

Vriendelijke kerst groet, Sandra



MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, jarig op 19 oktober

Zorgvilla Sluysoort, Maarssen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, jarig op 12 augustus.

Zonnehuis Zuiderhof, Vinkeveen

Mevr. J. Schippers-Robbers, jarig op 22 januari

Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni

Woonzorgcentrum 't Kampje, Loenen ad Vecht

Mevr. J. Samsom-Kool, jarig op 16 juni.

Woonzorgcentrum Rosendael, Utrecht

Mevr. D. van der Vaart-Verweij, jarig op 31 mei.

En ook:

- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Mevr. Van Wieringenplein
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november
Mevr. Van Wieringenplein

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de diakenen.

KERKELIJKE STAND

- Ledental per 28 november 2023:
338 lidmaten
202 doopleden
275 pastorale eenheden.

Ledenaantallen uit de oude doos:

1 januari	Lidmaten	Doopleden
1960	287	341
1970	367	390
1980	449	473
1990	445	585
2000	471	445
2010	393	310
2020	367	250

Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten:

September:	€ 2.329,30 incl. huwelijkscollecte
Oktober:	€ 2.679,90
Dankdagcollecte	€ 6.686,80
November:	€ 2.624,10

Giften:

18 september	€ 25,00
19 september	€ 50,00
25 oktober	€ 100,00
7 december	€ 25,00
16 december	€ 50,00

Opbrengst oud papier in de container:

Augustus: 1660 kilo oud papier =	€ 132,80
September: 3300 kilo oud papier =	€ 264,00
Oktober: 1700 kilo oud papier =	€ 136,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

Augustus: 9540 kilo oud papier =	€ 763,20
September: 8860 kilo oud papier =	€ 708,80
Oktober: 11140 kilo oud papier =	€ 891,20

AGENDA 2024

Zo de Heere wil en wij leven:

28 januari	Scholendienst
4 februari	Bevestiging ambtsdragers
18 februari	Vorbereiding Heilig Avondmaal
25 februari	Bediening Heilig Avondmaal
13 maart	Biddag voor gewas en arbeid
28 maart	Witte donderdag, Bediening Heilig Avondmaal
29 maart	Goede Vrijdag
31 maart	Eerste Paasdag
1 april	Tweede Paasdag
14 april	Openbare belijdenis van het geloof
9 mei	Hemelvaartsdag
19 mei	Eerste Pinksterdag
20 mei	Tweede Pinksterdag
9 juni	Vorbereiding Heilig Avondmaal
16 juni	Bediening Heilig Avondmaal
1 september	Vorbereiding Heilig Avondmaal
8 september	Bediening Heilig Avondmaal
15 september	Opening winterwerk
29 september	Scholendienst
6 november	Dankdag voor gewas en arbeid
24 november	Eeuwigheidszondag
1 december	Vorbereiding Heilig Avondmaal
8 december	Bediening Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Vacature De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	Peter Rietveld (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
2	Peter De Bruijn tel. 0297# 27 25 03	Corstian Leeflang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken, tot 4 februari 2024) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Vacature Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timothee gras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	Nico Mur (bezoekbroeder) Marlies de Haan (bezoekzuster) Koos Bos (wijkdiaken, tot 4 februari 2024) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
4	Dirk Drost Tel. 06#51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Overlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 # 27 35 84	Johan van Eijk (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen, mail: Gert@veruszakelijkadvies.nl

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant: Vacature*

- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.

Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Tijdelijk Onbekend

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, mail: Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Dhr. Andre Visser, mail: evangelisatie@hervormdwilnis.nl

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, mail: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, mail: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, mail: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, mail: kosterhervormdwilnis@gmail.com

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, mail: Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, mail: kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, mail: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Website: www.hervormdwilnis.nl*

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Wereldiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW en voor betalingen van meegenomen boeken uit de boekenkast in De Roeping.

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 14 in 2024) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 21 maart 2024

Wilnis, 21 december 2023/AK