

"Solitudo"



April 2021

nummer 89

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigilium Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Lilium" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

KERKDIENSTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

11 april 2021

10.00 uur: Dhr. C.S. Kersbergen uit Veenendaal

18.30 uur: Ds. G. van den Berg uit Grafhorst

18 april 2021 Dienst met catechisanten

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht

25 april 2021

10.00 uur Ds. Joz.A. de Koeijer uit Ermelo

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

2 mei 2021

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. H.P. Brendeke uit Hagestein

9 mei 2021

10.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag

18.30 uur: Ds. W.Th. Moehn uit Hilversum

13 mei 2021 Hemelvaartsdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

16 mei 2021

10.00 uur: Ds. D. Breure uit Kockengen

18.30 uur: Ds. J.A.J. de Pater uit Noordwijk

23 mei 2021 Eerste Pinksterdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. P. Vroegindeweyj uit Lexmond

24 mei 2021 Tweede Pinksterdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

30 mei 2021

10.00 uur: Ds. M.A. Kuijt uit Wijk

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

6 juni 2021 Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

13 juni 2021 Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

20 juni 2021

10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee

18.30 uur: Ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort

27 juni 2021

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten

4 juli 2021

10.00 uur: Ds. J. Niesing uit Kesteren

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

(wijzigingen voorbehouden)

Op het moment dat dit blad gemaakt wordt, mogen er 30 personen naar de kerk. Wanneer er verandering komt in de richtlijnen wordt dat op de website vermeld. U kunt ook even navraag doen.

Dan kan bij de scriba van onze gemeente dhr. Dick Stam via email: scriba@hervormdwilnis.nl of via telefoonnummer 06 – 25 49 16 46.

Whatsappen kan ook. In verband met de te maken zitplaatsindeling, graag voor vrijdagavond 18.00 uur. Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas tijdens de ochtenddienst moet u dat ook even doorgeven aan de scriba.

Als u niet naar de kerk wilt of kunt, dan kunt ook meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl of meekijken door middel van de livestream via YouTube.

Ga naar de website: www.hervormdwilnis.nl.

Dan naar het tabblad kerkdiensten en dan wijst het zich vanzelf.

WAT ALS....

Wat als...

Wat als, onze huiskring niet eens begonnen was?

Wat als, wij geen goede momenten met elkaar gedeeld zouden hebben?

Wat als, de bijbel niet opengegaan was in onze groep?

Wat als, wij elkaar niet, op allerlei vlak, beter hadden leren kennen?

Als wij dit alles niet hadden ontvangen, zouden we het nu niet missen...

Maar we missen het. We missen elkaar.

Zo is er, door dit te overdenken, uit dit gemis winst. Winst.

Bovenstaand stukje stond pas in onze huisgroep-App.

Wat moet ik daarmee denkt u of jij misschien?

Ik zit niet op een huiskring en/of ik ben daar ook nog niet aan toe.

Of dit is wel een hele romantische voorstelling van zaken.

Dat is echter niet de strekking van dit stukje.

De grote vraag is, of u en jij misschien ook een "Wat als" verhaal voor jezelf zou kunnen schrijven of bedenken. Een "winst uit gemis" verhaal.

Een "Wat als" verhaal waarin je het gemis van, of beter gezegd het verlangen naar, dingen die een jaar geleden "normaal" waren zou kunnen ombuigen naar winst.

Wellicht moet je bovenstaande regel even tot je door laten dringen... en dan mag je er op een moment dat je past over (na)denken.

In dat overdenken, of op de bodem van dit overdenken, is het goed om nog twee vragen mee te nemen.

1. Heeft een jaar Corona-pandemie mij dichter bij God en de Here Jezus gebracht?

2. Wat als, God zijn Zoon niet naar de aarde had gestuurd?

De situatie, omstandigheden en ervaring zijn, altijd al, voor iedereen anders.

Echter wij allen hebben een adres... Een Adres hierboven.

Overdenk en kom uit bij de grote Winst.

Dirk Drost.

EEN GEBED VOOR DEZE TIJD

Een gebed voor deze tijd.

Als u of jij wilt, is het ook te zingen ☺

Laat ons samen één zijn

*Heer, U ben één: El Elohim (God, de Schepper)
Als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
Die er altijd is geweest.*

*Drieenig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.*

*Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van Uw naam!*

*Niemand is minder, niemand is meer!
Wij zijn gegeven aan elkaar,
door Jezus Christus onze Heer,
Die ons liefde en aanvaardt!*

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán, Frans Korpershoek, Adrian Roest ©2016 Stichting Sela Music

UIT DE KERKENRAAD

In het eerste kwartaal heeft de kerkenraad twee keer vergaderd.

De eerste keer was op 20 januari.

Een goede gewoonte is beginnen met een tijd voor bezinning. We gebruiken al geruime tijd het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest” en werden nu stilgezet bij “de gave van de werkingen van krachten”. Dat klinkt heel ingewikkeld. En als we het in relatie tot de werking van de Geest zien, is het ook lastig om te beredeneren. Wat we wel weten is, dat Jezus op aarde Zijn prediking koppelde aan het doen van wonderen. En later deden Zijn discipelen en Paulus dat ook. Nu horen we er soms van vanuit gebieden ver weg. Maar wij merken er eigenlijk niets van. Is dat dan verleden tijd? We kennen mensen die wonderlijk tot geloof kwamen en op die weg ongelooflijke dingen meemaakten. Aan de andere kant zijn er ook oordeelswonderen, waarin God al het menselijke aan de kant schuift en Zijn hand laat zien.

Wonderen buiten de natuur om, we zijn er niet mee opgegroeid. Maar als de Heere in je leven komt en mensen/dingen op je pad brengt die je tot actie laten overgaan. Als de Geest werkt, lijkt het op schrikdraad: je raakt het aan en je voelt het door je heen gaan. En, houden we rekening met onmogelijkheden; hoe zit het met ons vertrouwen en is dat niet ons gebrek? Voorzienigheid betekent: God voorziet! Wonderen zijn er op gericht om mensen bij God te brengen. In onze cultuur zijn we gericht op het bijzondere. Als het Woord wordt gedeeld in geloof, dan zal God grote wonderen doen.

In elke 1^e vergadering van het nieuwe jaar wordt het moderamen (= dagelijks bestuur van de kerkenraad) gekozen. Het bestaande college met ouderling Seeleman als praeses (voorzitter) en ouderling Stam als scriba (secretaris) en diaken Meijers en ouderling-kerkrentmeester Verhoek werd herkozen voor 2021. Hiernaast maakt onze predikant deel uit van het moderamen zodat alle ambten vertegenwoordigd zijn.

Een aantal punten passeerden de revue: het gebruiksplan is aangepast en wordt vastgesteld naar de meest recente stand van zaken. De kerkrentmeesters lichten de stand van zaken toe rondom de aanleg van een nieuw aan te leggen ventilatiesysteem in de kerk. Er zal binnenkort een besluit worden genomen en de opdracht worden gegund. Daarna zal het nog de nodige tijd duren voor er daadwerkelijk met het werk kan worden gestart. Bediening van de Heilige Doop zal in de middagdienst van 24 januari plaatsvinden vanwege de avondklok en viering van het Heilig Avondmaal begin februari lijkt niet haalbaar als de regels ongewijzigd blijven. Ds. van Rooijen zal binnenkort zijn werk als pastoraal medewerker beginnen. De op 13 januari verkozen broeder Matthijs

Meijers jr. heeft zijn verkiezing niet kunnen aannemen. Wat nu? Verder met de overgebleven namen uit november of opnieuw de gemeente vragen om namen aan te reiken? Vacature laten voortduren tot het najaar is niet wenselijk. De gemeente zal worden gevraagd om aanbevelingen te doen. Verder passeren er zaken rondom prediking, pastoraat en catechese.

Een apart agendapunt betrof het verslag van een aantal kerkenraadsleden met jongeren die vorig jaar een brief hebben geschreven over hun beleving van de coronatijd.

Een aantal punten lichten we er uit:

Ze voelen zich voluit onderdeel van de gemeente

Kunnen sommige dingen anders? Voorbeelden worden genoemd

De gemeente wordt zeer gewaardeerd (het omzien naar elkaar)

Eredienst is minder aansprekend

Herkennen we dit, wat vinden we ervan? Gevoel, ervaring, beleving en passie zijn kernwoorden die belangrijk zijn. Gedachten en gevoelens worden met elkaar gedeeld. Het zou goed zijn als we dit ook met de jongeren samendoen zodat we echt het gesprek kunnen voeren over wat ons bezighoudt

De tweede keer zou zijn op 3 maart maar is vanwege de avondklok verzet naar 16 maart.

Aangezien iedereen om 21.00 uur thuis moet zijn en de jongeren deze avond bij ons zijn, is besloten dat we het eerste uur het gesprek met elkaar voeren en daarna de andere zaken die de gemeente betreffen. We beginnen met een Bijbelstudie over de gelijkenis uit Markus 4 over het zaad in de akker. Het zaad is goed, het wordt gezaaid zodat het ontkiemen kan en groeien. Toch zagen we in Jezus' omgeving drie reacties: anti, welwillend (vanwege de wonderen?) en een klein deel dat doorvraagt.

Jezus benoemt vier voedingsbodems. De harde weg met directe afwijzing, snelle sympathie maar dat is net zo snel weer verdwenen, het hart dat niet exclusief gericht is op het Woord en op zoek is naar geluk, uit welke bron dan ook. En tenslotte: zaad dat tijd krijgt om dieper te ontkiemen en uiteindelijk vaste grond vindt. Hoe ziet die van ons er uit? Naar aanleiding hiervan spreken we met elkaar over groei. Herkennen we de hang naar snelle groei is ons leven en hoe? Op zich is het verlangen naar groei gezond. Maar is er voldoende vaste bodem om tegenslag te kunnen weerstaan? Snelle bekeringen zijn niet altijd blijvend.

Het (ontkiemende) zaad heeft water nodig (voeding) om te wortelen en vrucht te dragen. Vervolgens ging het gesprek over naar de eerder aangereikte punten van vreugde en zorg. Wilnis is een fijne gemeente maar de erediensten werken niet mee in die beleving. Preken missen soms passie en toepasbaarheid voor jongeren (en ouderen?). Liedkeuze

en uitvoering is regelmatig een blokkade. Liturgie geeft weinig herkenning in het hart en zou spontaner mogen. Leerdiensten prima, als het maar “ergens” om gaat.

Graag toegankelijker, eenvoudiger en toepasbaar. Erdoor geraakt willen worden. Dan kom je natuurlijk op de vraag of je hier wat mee moet doen. En, zo ja, wat? Er is een wereld van verschil in beleving van muziek en liederen tussen jong en oud. En toch komen die samen rondom het Woord en willen er samen door worden gevoed. Het voert te ver om het gesprek op deze plaats uitvoeriger te beschrijven. Alleen werd duidelijk dat we het allemaal als een zaak van het hart ervaren en dat een uurtje gesprek zeker te kort is om dit voldoende duidelijk te maken aan elkaar. We gaan hier zeker nog mee door en er komt een vervolgsessie. We danken onze jongeren en bespreken nog een aantal dingen. Om te beginnen nemen we afscheid van Andre den Breejen die verhuisd is naar Nijkerk en daarom zijn diakenschap heeft moeten neerleggen. We danken hem voor zijn inbreng in de kerkenraad en werk in de gemeente en wensen hem (en zijn gezin) Gods zegen toe in de nieuwe omgeving. Er zijn nog een aantal punten die in de Rondvraag worden afgewikkeld en beperken ons verder tot het opstellen van een nieuwe kieslijst aan de hand van de binnengekomen aanbevelingen. Twee namen hieruit zullen komende zondag aan de gemeente worden bekend gemaakt.

Tot slot, het was geen gemakkelijke situatie in de afgelopen maanden. Kerst en Oud/Nieuw gaven niet echt een feestgevoel, opnieuw een lege kerk en dan ook nog diverse weken niet mogen zingen En toch, we zijn op weg naar Pasen. Zeven lijdensweken gingen vooraf en het werd Goede Vrijdag. Hij gaf Zijn leven voor mij. “Het is volbracht” klonk. We mogen met al onze moeite en zorgen schuilen bij onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Ik klem mij daarom aan Golgatha's kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon. Dat schept verwachting.

Dick Stam, scriba kerkenraad

CONTANTE GIFTEN

Giften die u doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waaronder plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet echter niet langer fiscaal aftrekbaar. Wilt u nu uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan kan dat alleen via een bancaire overboeking.

Het einde van deze fiscale aftrek geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

Bancaire overboeking

Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u een gift met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kon dat tot en met 2020 via een kwitantie. In de praktijk bleek dit echter fraudegevoelig. Zo zijn er giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Wilt u in 2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten doen.

EMAILADRES DOORGEVEN

Verzoek tot opgave van uw emailadres aan de scriba

In de ledenadministratie is niet van alle leden het (juiste) emailadres geregistreerd. Het is echter heel efficiënt wanneer de Hervormde Gemeente te Wilnis van elke pastorale eenheid (dat wil zeggen: elk huisadres waar leden wonen) ook het emailadres heeft.

Zodat in bepaalde situaties de gemeente snel en zo breed mogelijk bereikt kan worden voor het doen van mededelingen.

Te denken valt aan bijzondere situaties, zoals in de afgelopen weken het geval was (en nog steeds is) met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar ook voor bijvoorbeeld een oproep om hulp bij bepaalde kerkelijke activiteiten.

Daarom hierbij het verzoek om uw emailadres door te geven aan de scriba. Praktisch gaat het per pastorale eenheid om één emailadres (van de hoofdbewoner).

Vanwege de toepassing van de AVG (privacybescherming) wordt dit emailadres gebruikt voor het aangegeven doel (doen van mededelingen, oproepen die de gehele gemeente aangaan) en vastgelegd in de ledenadministratie. Uw gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit aan derden ter beschikking gesteld.

U kunt uw emailadres doorgegeven aan Dick Stam:
scriba@hervormdwilnis.nl.

PSYCHO PASTORALE HULP

Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de rug welkom zou zijn, kan het *psycho pastoraal team* u ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de Ruitenbeek, tel. 0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl , of mw. Ida van Kreuningen, Email: idavankreuningen@ziggo.nl, tel. 0297 – 28 21 87.

DE DIACONIE

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden december 2020 tot en met februari 2021. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst is incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

		Werkelijk	begroot
1 november	Open Doors	€ 9	
4 november	Dankdag collecte Umoja	€ 559	
15 november	GZB najaarszendingscollecte	€ 841	
6 december	Johannes Hospitium	€ 1.004	€ 700
6 december	Woord & Daad H Avondmaal	€ 227	€ 400
20 december	Stg Gave	€ 822	€ 700
24 december	Kerstzangdienst	€ 210	
25 december	IZB	€ 682	€ 700
26 december	Zondagsschool Dabar	€ 463	€ 600
27 december	GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar	€ 806	€ 600
31 december	Gevangenenzorg	€ 1.342	€ 600
10 januari	De Hoop	€ 781	€ 800
17 januari	Umoja scholenproject	€ 3.288	€ 600
31 januari	Scholendienst (Sleutelbloem)	€ 984	€ 700
7 februari	Project 10 27	€ 884	€ 800
21 februari	Stg. Schuilplaats	€ 807	€ 800
28 februari	Bartimeus / Philadelphia	€ 260	€ 800

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:
 opbrengst 3^e Kwartaal (evangelisatie commissie HGJB) € 25

december (Deelgenoten Ds. Vogelaar)	€ 2.087
januari/februari (evangelisatiewerk eigen gemeente)	€ 1.401

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten totaal € 3.426.

Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen: € 20 behoefte van de kerktelefoon en € 200 als gift voor Ds. Vogelaar, € 1.510 inzake toekomstige projecten in Mathare (Kenia) en € 900 voor de (lekkere) koekjesactie van de JV bestemd voor de voedselbank de Ronde Venen en een algemene gift van € 100. Voor de cijferaaars: via de kerkgeld app € 6.632, contant geld en bonnen (zendingsbussen) € 72 en € 365 via de bank € 16.567.

Een nieuw jaar is alweer een paar maanden "oud". Wat zal dit ons weer brengen. De toekomst ziet er onzeker uit wat Corona betreft en een nieuwe regering. Later we ons niet afleiden door het geschreeuw van deze wereld maar ons richten op Die Ene die alles volbracht heeft met Pasen.

Koos Bos.

WANNEER GAAT HET NU EENS NIET OVER CORONA

Een nietig klein wezentje heeft de wereld nu al meer dan een jaar op zijn kop gezet. Wat eerst begon als een gerucht, sprong van het ene naar het andere land totdat het ook in ons land toesloeg en ons totaal overviel. Vol ongelooft vanwege de heftigheid van het virus lieten we het eerst over ons heen komen. Pas toen de ziekenhuizen gevaarlijk volliepen kwam er actie. Maar voor velen te laat. Mensen werden ziek, sommigen zelfs zeer ernstig en stierven. De anderhalve meter samenleving ontstond en is nu niet meer weg te denken, evenals de wedloop voor allerlei middelen om de ziekte te ontlopen. Toen mondkapjes, nu "het" vaccin.

De maatschappij raakte snel ontwricht: sportclubs, cafés en scholen moesten dicht, feesten, concerten, vergaderingen en allerlei bijeenkomsten werden afgezegd, kortom de wereldeconomie kwam tot stilstand. Vliegtuigen werden massaal aan de grond gezet, Cruiseschepen mochten niet meer aanmeren vanwege uitbraken op de schepen en dichterbij: kerken werden gedeeltelijk en later geheel gesloten. Zingen tot eer van God bleek opeens levensgevaarlijk (!) Wat betekent dit nu na ruim een jaar hangen en wurgen voor ons, niet alleen in ons dagelijks leven maar vooral: Onze levenshouding?

Hoe staan we hier als Christen in?

Als Christenen weten we al uit Gods Woord dat we kwetsbare mensen zijn. Ook dat wij als mensen de schepping uit Zijn handen hebben gekregen. Om er verder wat moois van te maken. En zie eens waartoe het heeft geleid. Niet alleen de berichten over het coronavirus beheersen het nieuws maar ook de zorgen over milieu en leefbaarheid scoren hoog in de nieuwsberichten. We dachten de heersers te zijn over de natuur. De pandemieën uit het verleden zoals de Pest of de Spaanse griep? Nou ja, daar zijn we wel overheen, dachten we. Dat is nu wel anders. De wetenschappers waarop we zo vertrouwden, zochten de ene na de andere verklaring en kregen er maar geen grip op. Twijfel en ontkenning werd door anderen gezaaid. Zo werden de mensen alleen maar onrustiger gemaakt.

Net zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen laat het virus ons zien dat we ook dit niveau eigenlijk niet beheersen. In het Boek Openbaringen staan een aantal vreselijke gebeurtenissen opgetekend die het einde der tijden inluiden. Zou het nu dan toch? We weten het niet, want alles is in de handen van de eeuwige God. Deze wereld is immers van Hem. Hij heeft de aarde met al wat daarin is geschapen, tot het allerkleinste deeltje toe. Alleen Hij kan beschermen tegen ziekte en dood. Omdat Jezus door Zijn opstanding de dood heeft overwonnen, beschermt Hij je zelfs door de dood heen en geeft eeuwig leven. Pas bij Hem ben je echt veilig!

Angstig of rustig?

Het Coronavirus leidt tot angst en onzekerheid: Word ik ziek? Of mijn naasten in het gezin, de familie, onze kennissen, het werk, de school? Of krijgen we het juist van een van deze? Het is een reële angst, maar er komt nog iets bij. Onze woningen zijn door alle maatregelen een eilandje geworden en we drijven langzaam met ons gezin weg van kerk en gemeente. Je ontmoet je broeders en zusters niet meer, je komt niet of zelden in de kerk, even een avondje bij elkaar of een Bijbelkring zit er al tijden niet meer in. De banden worden losser en dingen die eerst wat dieper weg waren gestopt komen nu naar boven. En laten zich gelden. En dat geeft opnieuw onrust. De Kerkdiensten-op-afstand geven niet meer wat je was gewend. Je voelt dat het vanbinnen leeg wordt en dat kan resulteren in een vlucht. Een vlucht naar een ander aanbod. Andere kerkgenootschappen, andere sprekers, andere diensten? Het is te merken in de sterk fluctuerende online bezoekersaantallen tijdens de diensten. Het vliegt op en neer. Mensen jagen over het internet op zoek naar datgene wat ze mogelijk weer troost, inspiratie en blijdschap geven kan. Ook in de kerken. Maar een digitale ontmoeting is vluchtig en kort. Onpersoonlijk. Binnen de kortste keren komt de onrust weer terug. Rust geven kan er slechts Een. Kan dit proces worden gekeerd? We lezen al

hier en daar dat kerken zich zorgen maken over de tijd na het virus, als dat tenminste eens zal aanbreken. Wie zullen er weer trouw hun plekje in de kerk bezetten? En wie zullen er wegblijven, ten prooi geworden van angst en onrust? Ja, we worden verzocht. De een meer dan de ander. Net als de een ernstiger ziek raakt dan de ander. Bijzonder is dat. Geloof in God beschermt je niet tegen ziekte. Maar geloof in God geeft je wel zekerheid: Hij leidt en stuurt je leven als je jezelf aan Hem overgeeft. Hij geeft rust, zelfs in een tijd vol van angst en onzekerheid. Het kan een flinke worsteling zijn, waarin er mogelijk meer dingen spelen. Er staat in Jakobus 5:13-16, dat als je ziek bent, en ik lees hierin ook: Onrustig, twijfelend, zoekend, het spoor bijster, dat je de ouderlingen moet roepen om bij je te komen. Ze zullen komen en met je spreken, bidden en zo samen God om vergeving en inzicht te vragen. Dan zal je gezegend zijn en weer werkelijk rust krijgen.

Wat dan verder te doen?

Het is ook zo makkelijk om in de valkuil van de klagende en mopperende mensen te trappen. Want we hadden het zo goed. Feesten en grenzeloos plezier hebben, pakken wat je kon en nooit was het genoeg. En nu we stil zijn gezet blijkt dat al dat allemaal niets anders was dan de innerlijke onrust onderdrukken. Het Coronavirus laat opnieuw zien dat we leven in een gebroken wereld. En juist in vorige pandemieën hebben Christenen laten zien dat ze anders waren en om zich heen gingen zien wie er hulp nodig had. En zo is de kerk van Christus ook gegroeid. Door liefde te tonen aan een wereld verloren in schuld. Lees trouwens Jakobus 5 eens verder door.

God heeft de wereld uitermate goed gemaakt. Het is de zonde van ons mensen, die deze mooie schepping heeft beschadigd, soms zelfs onherstelbaar. Maar God werkt aan een plan om Zijn schepping te herstellen. Daarvoor is Jezus al eerder naar deze aarde gekomen. Hij heeft de zonde van de mensen op Zich genomen en gedragen aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen toen Hij opstond uit het graf. Hij zal terugkomen om een nieuwe wereld te scheppen, waarin er geen ruimte meer zal zijn voor ziekte, twijfel, verdriet, pijn of dood. Een nieuwe wereld, die toegankelijk is door het geloof in Hem!

Daarom: Hou vol, wees sterk, maar dan in Jezus Christus

André Visser

VACCINATIE



Vanwege de coronacrisis staat vaccinatie weer prominent op de agenda van iedere volwassen Nederlander. Onlangs brachten we als landelijk bureau een geheel herziene brochure uit over vaccinatie in Bijbels licht.

Vanouds heeft de NPV handvatten ter overdenking willen aanreiken aan diegenen die willen nadenken over de vraag of vaccinatie geoorloofd is in het licht van de Bijbel. Die overwegingen daarover zijn nog steeds levend en niet wezenlijk anders vanwege de coronacrisis. Toch zijn er ook nieuwe vragen opgeroepen. We noemen als voorbeeld de toenemende vermenging van religieuze bezwaren en twijfels over de veiligheid en betrouwbaarheid van vaccins. Het luistert hier nauw, mede om te voorkomen dat twijfels zonder meer tot feit worden verheven. Het is logisch dat gewone burgers het moeilijk vinden om in de grote stroom informatie onderscheid te maken tussen feiten en fabels. Dat kan vragen geven. Feitelijke informatie helpt om (ongegrunde) twijfels weg te nemen. Maar bepaald niet iedere twijfelaar is een complotdenker. Daarvan zijn we ons zeer bewust.

We brengen de brochure graag onder uw aandacht. De brochure is ook digitaal in te zien via npvzorg.nl/vaccinatiebrochure of op te vragen bij Corien Bos (0297) 274264. We hopen dat deze brochure bij zal dragen aan een persoonlijke keuze van de lezer. Als er na het lezen nog vragen overblijven, is de NPV-Advieslijn beschikbaar voor verdere doordenking via (0318) 54 78 88.

Met vriendelijke groet,
Corien Bos, bestuurslid NPV De Ronde Venen

DE ECHTE PRIJS

Weet u het nog!? Antonie en Cora zijn na hun terugkomst uit Colombia bij ons lang geweest met een workshop over 'De echte prijs'. Wat is ons aandeel als christen in het zorgen voor de aarde? We krijgen de opdracht om het land te bewerken. Maar het land uitputten? Dat kan toch niet Gods bedoeling zijn. Het idee dat je als individu in een klein land geen verschil zou kunnen maken, kan natuurlijk geen reden zijn om niets te doen. Iedereen is immers verantwoordelijk voor de eigen daden en keuzes. Soms kunnen heel veel kleine stapjes toch een verschil maken. In de deze en de komende Solitudo's hopen wij u te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. In december heb ik de Eco Egg geprobeerd.

De Eco Egg

Dit is een soort van wasbal die bestaat uit minerale waskorrels. Deze bevatten speciale pellets die ervoor zorgen dat de was schoon wordt en fris ruikt. De belofte is dat je er ongeveer 70 wasbeurten mee kan doen. Daarna kun je nieuwe waskorrels in het ei doen en weer lekker verder wassen. Het is dierproefvrij ontwikkeld, zonder chemicaliën en hypoallergeen. Dit laatste is ook wel fijn voor mijn twee jonge kinderen. Pluspunten: geen geknoei met wasmiddel, ruikt inderdaad lekker, veel minder plastic afval en maakt tot nu toe goed schoon. Ik gebruikte al geen wasverzachter meer en ik vind dat het nu ook niet nodig is. Een minpunt vind ik wel dat het ei hard bonst in de trommel. Super duur? Nee dat valt reuze mee. Als je gelijk de grotere verpakking koopt voor 210 wasbeurten dan komt het ongeveer overeen met een 4 liter fles van Omo (bij het Kruidvat). Ik zeg: een echte aanrader!

Jantine Meijers, CZWD

ONELINERS

Thema : gebed

Het gebed is de emmer, die gedurig wordt neergelaten in de diepte van de Goddelijke ontferming. (*H.F. Kohlbrugge*)

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer. (*A. Augustinus*)

Het is maar goed dat God ons niet alles geeft wat wij Hem in ons gebed vragen. Daardoor bespaart Hij ons veel teleurstellingen. (*M. Luther*)

Een klein kind kan geen slechte tekening maken; evenmin kan een kind van God slechte gebeden uitspreken. (*B. Manning*)

De mens is alleen groot op z'n knieën. (*L. Veuillot*)

We moeten bidden alsof alles alleen van God afhangt, maar werken moeten we alsof alles alleen van ons afhangt. (*I. van Loyola*)

Hoe meer men bidt, des te groter wordt de troost dat God bevolen heeft dat men moet bidden. (*S. Kierkegaard*)

Bidden leren vraagt nog meer volharding dan het schrijven van een proefschrift. (*P. Veerman*)

Als we bidden doen we niets anders dan onze gedachten en wensen voor God uitstorten. Het is de voornaamste oefening van het geloof. (*J. Calvijn*)

Elk gebed, al was het maar om van een likdoorn af te komen, veronderstelt geloof in het wonder. (*K. Munk*)

Nico Strubbe

VERHAALTJES

Broederliefde

Er was een vader, hij was weduwnaar en hij had twee zonen.

Hij bezat een heel groot stuk land.

Hij was oud geworden en hij voelde dat hij niet lang meer zou leven.

Daarom dacht hij na over wat hij met het stuk land zou gaan doen.

Beide zonen had hij lief, maar de ene zoon was alleenstaand en hij verwachtte dat dit ook zo zou blijven. De andere zoon was getrouwd en had vier kinderen.

Nadat hij zijn besluit genomen had riep hij beide zonen bij zich en zei :

“Het zal niet lang meer duren en dan zal ik sterven. Daarom heb ik voor jullie het stuk land laten opsplitsen in twee stukken die beide precies even groot zijn en ook even vruchtbaar.”

Niet lang daarna stierf de vader en begonnen de zonen met het verbouwen van koren op hun stuk land. En beiden ontvingen een heel goede oogst.

De zoon die getrouwd was, kon slecht de slaap vatten.

Hij dacht bij zichzelf : “Ik ben zo gelukkig, ik heb een lieve vrouw en vier kinderen en ook nog een heel goede oogst. Mijn broer is helemaal alleen, het enige wat hem vreugde kan geven is een heel royale oogst. Ik zal vannacht een fors aantal schoven op zijn land zetten.”

De andere zoon kon ook niet slapen. Hij dacht bij zichzelf :

“Wat moet ik toch met zoveel koren. Mijn broer heeft een gezin met vier kinderen, hij heeft het koren veel harder nodig dan ik. Ik zal vannacht een fors aantal schoven op zijn land zetten”

Beide broers waren erg verbaasd, toen ze er de volgende dag achter kwamen, dat ze nog precies even veel koren hadden als de dag daarvoor.

De nachten daarop herhaalden ze hun actie, totdat ze op een nacht elkaar tegenkwamen, ieder een schoof onder z'n arm.

Ze vielen elkaar in de armen en begrepen hoeveel ze van elkaar hielden.

De legende zegt, dat precies op die plaats een kapelletje is gebouwd, waar de broederliefde wordt herdacht en waar wordt gevierd, dat die de mooiste en diepste liefde is die er bestaat.

Hebreeën 14

In de omgeving van ons dorp kwam een nieuwe predikant.

't was een boeiend, vlotte spreker en begaafd met veel verstand.

En van welke kerkformatie, hervormd, vrijgemaakt of synodaal, dat laat ik hier maar in het midden, als niet dienend voor dit verhaal.

Dominee, in het ambt ervaren, met altijd een geopend oor,
kende spoedig zijn gemeente, had hen zo te zeggen, door.

Hij zei weinig, liet hen praten en kwam daardoor aan de weet,
't waren beste, brave mensen, niet te koel en niet te heet.

Op een goede zondag zei hij : Let er goed op deze week,
dat ik in de dienst van zondag, over het liegen van de mensen preek.

Lees dus goed Hebreeën 14, doe het hardop in uw gezin,
Lees dus goed Hebreeën 14, want daar staat ons tekstwoord in.

En wie las Hebreeën 14, in de afgelopen week?
Vroeg hij toen, zijn bril afzettend, en heel snel de kerk rondkeek.

Wie 't niet heeft gedaan blijft zitten en wie 't wel deed die gaat staan
Slechts één derde deel bleef zitten, de rest stond op, geheel spontaan..

Ga maar zitten, beste mensen, dan begin ik nu de preek,
En het zal u niet verbazen, dat ik slechts tot leugenaars preek..

Dat ze hier zo konden liegen, heeft mij heel veel leed gedaan,
Want u treft Hebreeën 14, in geen enkele Bijbel aan!

Nico Strubbe

HET OUDJAARSLUIDEN

In plaats van knalvuurwerk bij de recente jaarwisseling hebben veel
kerken de klokken geluid.

Organisaties hadden daartoe opgeroepen in de tijd van hunkering naar
hoop.

Het is tot voor zo'n 20 jaar terug bij de jaarwisseling altijd een goed
gebruik geweest om deze stem voor iedereen te laten klinken.

Vermoedelijk door toename welvaart en daarbij meer knalvuurwerk werd
het niet meer functioneel geacht en jammer genoeg opgegeven.

De 480 jaar oude klok is een openbaar gebruiksmiddel en dus eigendom
van de burgerlijke gemeente.

Naast de oproep tot kerkelijke erediensten in Wilnis is het gebruik veel
breder b.v. het 12-uur middag luiden, bij begrafenissen en soms bij

publieke feestelijkheden.

Maar dat is nog maar een schraal overblijfsel van het oorspronkelijke werk van de klok: brand, noodweer, openbare verkopeningen, aankondigingen van huwelijken en andere publicaties door de overheid. De klok werd in die tijd met hulp van het touw handmatig geluid.

Dit was inspannend werk en gaf in 1890 enig getouwtrek tussen het voormalige kerkbeheer en de burgerlijke overheid in figuurlijke zin, maar niet onbelangrijk voor koster J.T. van Vliet.

Dat ging over het betalen van de door hem ingediende rekening van 24 uur luidwerk.

Bij het overlijden van koning Willem III op 26-11-1890 had de overheid de bezitters van de klokken de volgende taak opgelegd.

Zolang de koning boven aarde stond moest men elke dag 3 uur, ja 3 uur de klok luiden. En dit 8 dagen lang ter nagedachtenis aan het overlijden van de vorst. Hoe dit allemaal afgelopen is, is niet bekend. Maar zal wel een "van het kassie naar de muur" geval zijn geweest.

Het handluiden in deze barre winter van 1890 zal de koster wel geen koude rillingen gegeven hebben in letterlijke zin.

(zie ook DE Krachttoer nr.5 juli 1989)

Aales van Leeuwen

RONDZENDBRIEF van SANDRA

(mrt./apr. 2021)

Beste familie, vrienden en kennissen,

Aan het begin van het jaar mochten wij een preek horen over 'een wijs hart'. De dominee las daarbij Psalm 90 vers 12. Daar staat: O God, leer ons zo te leven dat wij een wijs hart krijgen.... Hier heb ik heel veel aan gehad de afgelopen maanden. Niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn gezin en daarbuiten. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat ik niet veel meer hoeft te verlangen of te vragen dan of mijn kinderen, mijn man, de kinderen die in mijn hart zijn geplaatst en ikzelf een wijs hart mogen ontvangen. Dan wel een wijs hart van God natuurlijk. Daar draait het allemaal uiteindelijk om.

Nou zijn er de afgelopen maanden kleine, menselijk oplosbare problemen op mijn pad gekomen, maar ook levensgrote, bedrukkende problemen, waar je als mens niet veel oplossingen voor weet. In die kleine en die

grote problemen draait het er altijd om hoe je er mee omgaat, hoe je ze oplost. Ik mocht merken dat als ik het maar weer eens zelf ging oplossen, zonder Hem eerst te vragen, het allemaal wel geregeld werd, maar dat het een andere uitkomst heeft als ik het aan Hem overlaat, dus met een wijs hart beslis.

Kleine problemen oplossen zoals luizen, op 3 plekken tegelijk moeten zijn, waterpomp problemen, mot tussen de kinderen en of collega's enz. zijn in principe allemaal op te lossen. Maar toch merk ik dat het beter gaat als ik de wijsheid van boven krijg. Als er dan problemen komen die echt boven mijn eigen wijsheid uitgaan, zoals dingen die er gebeuren in de thuissituatie, beslissingen die sommige kinderen hebben gemaakt enz. dan is het zo mooi om te zien dat God toch mij wil gebruiken dit op te lossen. En die wijsheid komt echt niet van mij! Het zijn situaties waarbij je het liefst bij de pakken neer zit en even flink uithuilt en dan nog geen uitkomst ziet. Toch geeft Hij elke keer weer oplossingen, misschien gewoon alleen maar door te luisteren naar de ander. Mooi om te mogen zien en voelen dat door Kerub heen Hij ook mij verandert en leidt!

Met de kinderen gaat het goed. We mochten het online schoolgebeuren overleven. Het was even pittig, maar iedereen heeft zijn opperste best gedaan. De scholen waren tevreden over ons en de kinderen. In deze online periode was alleen de oudste meid van 14 jaar thuis, omdat moeder geen werk meer had in Hongarije. Helaas heeft ze thuis weinig aan de lessen gedaan en heeft hierbij zelfs haar moeder voorgelogen. De moeder wist halverwege dat haar dochter weinig deed aan schoolwerk, toch liet ze haar haar gang gaan. In februari smeekte de moeder of we haar toch maar weer konden opnemen, zodat ze klas 8 kon afmaken. Ze is het eerste half jaar gezakt voor 5 vakken! Dus nu moet ze hard werken om daar weer boven op te komen. Ze doet echt haar best en ze begrijpt haar situatie. Hierin kan je dus goed zien dat kinderen en jongeren echt gebaat zijn bij regels. Hopelijk dat ze met goede resultaten klas 8 kan afmaken, zodat ze naar de school kan waar ze graag heen wil.

Bij haar in de klas zit ook onze oudste van bijna 15 jaar. Hij is echt een dromer, die het liefst rapper wordt en de hele dag zingend op de schommel doorbrengt. Ook hij zal klas 8 moeten afmaken. Hij wil examen doen, dat laten we ook gewoon toe, maar waarschijnlijk zal hij niet naar een normale opleiding kunnen. Maar gelukkig zijn daar de vakscholen waar je niet voor je examens hoeft geslaagd te zijn. De examens hier zijn eigenlijk toelatingsexamens, dus hiermee kan je doorgaan. Met deze examens sluit je niet iets af. Nu is het voor ons de kunst hem op het juiste

vak te zetten. Daarbij komt ook nog dat niet alle vakscholing in het Hongaars is, wat bij ons de voertaal is, dus heeft hij niet alle keuzes die sommige kinderen wel hebben, omdat hij absoluut het Roemeens niet beheerst. We proberen hem in de stad, dicht bij ons, naar school te krijgen, zodat we nauw contact kunnen houden met de leraren. Omdat hij zo'n dromertje is zijn we bang dat hij gemakkelijk het verkeerde pad opgaat. Ook zijn we nu bezig met het regelen van een internaat, want dagelijks heen en weer reizen naar Abod is geen optie. Willen jullie bidden voor hem en voor ons, zodat wij met een wijs hart mogen beslissen waar hij mag gaan studeren?

Gisteren de verjaardag van een van de kleuters mogen vieren. Ze mocht alweer 5 jaar worden. Het was nog zo'n propie toen ze met haar 3 jaar bij ons kwam! Het is zo heerlijk om ze in het zonnetje te mogen zetten dit soort dagen. Ze genoot echt van al die aandacht. Want ja, die dag ben je toch wel een beetje speciaal. Ook leuk om te zien hoe de andere kinderen proberen haar in het zonnetje te zetten, door haar van hun eigen speelgoed een kleinigheidje te geven. Soms om er alleen maar die dag mee te spelen, andere geven het voor altijd aan haar. Ook met spelletjes spelen hoorde ik regelmatig: Omdat je vandaag jarig bent, mag je..... Normaal gezien zou er een conflict ontstaan als ze moeten beslissen wie er mag beginnen enz. op dit soort dagen dus niet!

De kinderen kwamen ook nog eens die dag van thuis vandaan, na een weekendje bij hun ouders. Gelukkig mochten ze allemaal weer heel thuiskomen. In de auto vertelden ze dat er een ernstig ongeluk was gebeurd in hun dorp. Een klein kindje, dat niet in de gordel of kinderstoeltje zat, was daarbij overleden. Nadat ze het allemaal levendig hadden verteld, gaf ik aan dat het daarom zo belangrijk is om een gordel te dragen. Ze begrepen de les.

Toch vroeg een van de meiden waarom het zo belangrijk is voor mij dat hen niks overkomt. Op deze vraag weten ze het antwoord al, maar toch willen ze het elke keer weer weten. Omdat ik van jullie hou. Ik zal heel verdrietig zijn als er iets met jullie zou gebeuren. Hou je net zoveel van Anna, Róbert en Júlia (mijn eigen kinderen)? Die vraag komt dan altijd weer. Ik antwoord daar steevast op: Anna, Róbert en Júlia zijn in mij gegroeid, zo ook in mijn hart en ik hou heel veel van hen! Jullie zijn in mijn hart geplaatst en zullen daar altijd blijven en ik hou heel veel van jullie.....het was even stil en toen begonnen ze lekker de liedjes, die ze op school geleerd hadden, te zingen. Ze hadden weer een bevestiging gekregen dat ze er mogen zijn en dat was genoeg voor ze.

Hier begint het alweer wat zonniger te worden. Dus de kinderen zijn veel buiten. Het liefst fietsen ze, spelen ze in de zandbak of voetballen ze. We komen er telkens weer achter dat we een heel groot gemis hebben. En dat is de klusjesman en zijn vrouw of wel mijn ouders! Het is nu alweer zo lang geleden dat ze hier waren. De kinderen missen ze ontzettend. Als iemand zijn auto plaatst op de plek waar normaal hun caravan staat, noemen ze dat Aart bacsi (oom) en Ria neni (tante) plek! Vele klusjes blijven liggen, maar sommige moeten toch opgelost worden. Bijvoorbeeld de fietsen. Het is echt ernstig gesteld met de conditie waarin de fietsen verkeren! Nou zijn het al geen plaatjes om te zien, meestal, als we ze krijgen, maar nu hebben ze zoveel mankementen, dat er bijna niet meer op gereden kan worden. Dit is dus één van de vele redenen waarom we hen missen! Hopelijk, niet alleen om deze reden, mogen we snel versoepeling krijgen van de regels. En dat het maar gauw veilig mag zijn om te kunnen reizen, want wij missen de visites, vrienden en familie uit Nederland en of Zweden!

Moge God, iedereen op zijn of haar plek, een wijs hart geven. Zodat we alles wat we doen (bidden, regelen, verzamelen, sponsoren etc.) door wijsheid van Hem mogen doen!

Vriendelijke groeten,

Dávid, Ibolya, Tamás, Gyurika, Barbi, Noémi, Krisztina, Lórika, Beáta, Katika en Tomika.

Fekete Attila en Sandra

BEDANKT

Beste gemeente van Wilnis,

Via deze weg willen we u en jou hartelijk bedanken voor de fijne tijd in de gemeente.

We mochten veel mensen leren kennen. Juist in deze tijd beseffen we hoe bijzonder fijn het is geweest om iedere zondag samen te mogen komen in de kerk.

Nu onze weg naar Nijkerk gaat willen we ook op deze manier afscheid nemen en u en jou bedanken voor de goede en mooie contacten.

Hartelijke groeten,

André en Annemieke, Esther en Celize den Breejen

TIENERCLUB 4U

Graag delen we hier wat goed nieuws!

Tienerclub 4U (brugklas en 2^e klas van het VO) heeft de achterliggende periode een bijzondere tijd met elkaar gehad. Vanaf de kerstvakantie konden wij niet meer fysiek bij elkaar komen. Dit was heel erg jammer! Maar online hebben we toch veel plezier met elkaar beleefd en met elkaar nagedacht over onderwerpen a.d.h.v. Gods woord. Gemiddeld waren er zo'n 8 tieners online.

We hebben het over diverse onderwerpen gehad: ruzie maken, het afdalen van Jezus naar ons leven om ons te redden (nav de ervaring van de ingesloten mijnwerkers in Chili, 2010), de 12 verspieters, en gamen/schermtijd. Naast een serieus gedeelte hebben we ook gezocht naar een informeel deel of aantrekkelijke werkvormen, zoals een Kahootquiz.

Daarnaast hebben we met elkaar, ieder in zijn/haar eigen keuken, de overheerlijke appelkoekjes van de stamppotmaaltijd gebakken. Wij weten dus nu het geheime ingrediënt ;) Eén van ons gaf daarbij online instructie. En hebben we een maaltijd voor het gezin gekookt, waar we later gezellige foto's van gedeeld hebben met onze telefoon.

Ook hebben we het over geldbesteding gehad. Hoe kom je aan je geld?

Wat doe je ermee: sparen, weggeven of iets van kopen voor een ander?

Van David leerden we dat als je erkent dat je alles wat je ontvangt van God hebt gekregen je dit vrijwillig maakt in het geven. Omdat wij zo rijk zijn, maar zoveel anderen niet, hebben wij ons vervolgens ingezet voor Save the children. Wellicht kent u dit doel van televisie. Dit doel is door de tieners zelf gekozen. Hierbij willen wij u hartelijk bedanken als u ons hebt geholpen bij het sparen van flessen/lege kratjes. Dit heeft het mooie bedrag van bijna 200 euro opgeleverd!

Inmiddels hebben we elkaar weer een keer fysiek ontmoet door met elkaar te sporten in het Speelwoud. Hopelijk kunnen we dit nog een poosje met elkaar voortzetten!

Wilt u met ons danken voor deze tieners en bidden om kracht en moed om te gaan met de huidige beperkingen in contact?

Een hartelijke groet, Lars, Matthias, Nelleke en Corine

PREEKSCHRIJFKAARTEN

Preekschrijfkaarten

Door de preekschrijfkaarten betrek je kinderen actiever bij de eredienst en laat je hen ontdekken wat leven met God en het volgen van Jezus inhoudt.

Voor wie?

Kinderen (5-12 jaar) in de eredienst

Wat?

Kaarten die de gebruiken in de eredienst visueel uitleggen en helpen om actief bezig zijn met de preek.

Wat kost het?

Niets!

Hoe betrek je kinderen echt bij de eredienst? En hoe houdt je ze actief betrokken tijdens de preek? Daarvoor bieden we de preekschrijfkaarten aan. Met de kaarten willen we zowel jonge, als oudere kinderen uitdagen actief bezig te zijn met de preek. Elke kaart is dan ook heel afwisselend en maakt gebruik van verschillende opdrachten. Op de preekschrijfkaarten is het visuele aspect heel belangrijk. Daarom is er altijd genoeg te zien én te beleven op de kaart. Door pictogrammen te gebruiken, kunnen ook de allerjongsten de kerkdienst volgen. De kaarten zijn zo gemaakt dat ze al snel passen bij de preek. Een echte aanrader dus voor zowel in de zondagse eredienst, als op dit moment thuis tijdens de online eredienst.

Eerste serie ‘Op weg naar Pasen’ – Nieuwe kaarten online!

De eerste serie kaarten zijn speciaal gemaakt voor de lijdensweken en heeft het thema ‘Op weg naar Pasen’. Deze preekschrijfkaarten gaan over verschillende elementen uit het paasverhaal. Zo is er bijvoorbeeld een kaart over de Intocht van Jeruzalem, een kaart over de gevangenneming van Jezus en een speciale kaart voor eerste Paasdag. In totaal zijn er voor deze periode elf kaarten. Zo zit er snel een kaart bij die past bij de preek.

Hoe vind ik deze kaarten ?

Kijk snel op: <https://www.hgjb.nl/preekschrijfkaarten>

Dick Stam

KERKGELD APP APPOSTEL

Heeft u de Kerkgeld app al?

Onze gemeente heeft een eigen Kerkgeld app. De app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken.

In de Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.

De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en bent u klaar om 'm te gebruiken.

Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app.

Deze app is ook bedoeld om bij te dragen in de collecte van de erediensten als u via de kerkteléfono of via internet (vakantie) met de diensten meeluistert. Het is niet de bedoeling dat deze mogelijkheid tijdens de eredienst te gebruiken, maar als u uw bonnen of geld vergeten bent kunt u naderhand altijd nog bijdragen voor beide collecten en ook nog aan de zendingsbussen.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten:

December	€ 4.115,00
Januari	€ 2.274,50
Februari	€ 2.239,00

Giften:

11 januari	€ 500,00
26 januari	€ 500,00
1 februari	€ 30,00

Opbrengst oud papier in de container:

December: 4.400 kilo oud papier = € 220,00

Januari: 3.880 kilo oud papier = € 194,00

Februari: 2.100 kilo oud papier = € 105,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

December: 16.120 kilo oud papier = € 806,00

Februari: 9.620 kilo oud papier = € 481,00

AGENDA 2021

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

18 april	Dienst met catechisanten
13 mei	Hemelvaartsdag
23 mei	Eerste Pinksterdag
24 mei	Tweede Pinksterdag
6 juni	Vorbereiding Heilig Avondmaal
9 juni	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
13 juni	Viering Heilig Avondmaal
20-23 juli	Vakantie Bijbel Week
25 juli	Vakantie Bijbel Week dienst
29 augustus	Vorbereiding Heilig Avondmaal
1 september	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
5 september	Viering Heilig Avondmaal
19 september	Opening winterwerk
26 september	Scholendienst
3 november	Dankdag voor gewas en arbeid
21 november	Laatste zondag kerkelijk jaar
28 november	Vorbereiding Heilig Avondmaal
1 december	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
5 december	Viering Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl

- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Tel. 06 - 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Arie van Zutphen, tel. 06 - 16 46 20 01
Email: oudersvrucht@tele2.nl

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 - 11 38 70 69, Email:
Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Dhr. Siem Kranenburg, Tel. 0297 - 28 57 74, Email:
Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.
Email: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.
E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95, E-mail: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, Email:
kosterhervormdwilnis@gmail.com, tel. 06 - 16 64 06 34.

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74. E-mail:
Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34, Email:
kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of
06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- Internetsite: www.hervormdwilnis.nl

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betaling van collectebonnen.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Boekentafel. Deze bankrekening is voor de betaling van aankopen die u bij de Boekentafel hebt gedaan.

IBAN: NL23 RABO 0373 7117 35 ten name van Boekentafel Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Bart Vis tel. 06 – 53 38 44 09	Evert Hulsmann (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken)
De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.		
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03	Corstian Leeftang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.		

3	Theo Herngreen Tel. 06-11 59 68 95	Linda Matze (bezoekzuster) Nico Mur (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Dirk Drost Tel. 06-51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Arie van Zutphen (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 – 27 35 84	Jaap Verhoek (bezoekbroeder) Arie van Zutphen (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht.en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

Evangelisatieouderling: Siem Kranenburg,
Tel. 0297 – 28 57 74, Email: Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuur u dan ook even een mailtje.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 27 2021) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 24 juni 2021

Wilnis, 26 maart 2021/AK