

"Solitudo"



Januari 2023

nummer 96

*Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt "Sigillum Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de
gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliun"
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.*

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

IK GELOOF NIET DAT GOD BESTAAT

Een man komt bij de kapper om zijn haar te laten knippen. Tijdens de knipbeurt raken ze in gesprek. Na korte tijd komt het onderwerp op het bestaan van God terecht. “Ik geloof niet dat God bestaat”, zegt de kapper. “Waarom niet?” vraagt de klant. “Kijk maar naar alles wat er gebeurt in de wereld”, zegt de kapper. “Als God echt bestaat, waarom gebeuren er dan zoveel ongelukken en rampen? Waarom lijden er dan zoveel mensen? Waarom worden er dan zoveel kinderen misbruikt? Nee, als God zou bestaan, dan zou er niet zoveel pijn en lijden zijn in de wereld. Ik kan niet geloven dat er een liefdevolle God is die toestaat dat al deze dingen gebeuren.”

De man denkt na. Hij wil wel iets terugzeggen, maar kan de juiste woorden niet vinden. Nadat hij even later de kapper heeft betaald, loopt hij de zaak uit. Opeens ziet hij op straat een onverzorgde man voor zich met lang haar en een enorme baard, die om wat geld bedelt. Dat brengt hem op een idee. Hij stelt de bedelaar voor om zich op zijn kosten door de kapper te laten knippen. De bedelaar stemt toe en samen lopen ze de kapperszaak binnen.

De klant spreekt de kapper aan en zegt: “Weet je wat? Kappers bestaan niet!” De kapper begint te lachen. “Hoezo niet?” Kijk naar mij: ik besta! “Nee”, zegt de klant, “kappers bestaan niet, want als ze bestonden zouden er geen mensen met lang haar en onverzorgde baarden rondlopen.” “Onzin!” reageert de kapper. “Kappers bestaan wel. Alleen: de mensen met dat lange en die baarden komen niet naar ons toe om geholpen te worden!”

“Exact,” zegt de man, “en zo is het nu ook met God. Hij bestaat wel, maar de mensen gaan niet naar hem toe. Dat is waarom er zoveel pijn en ellende is in deze wereld!”

Uit het Lichtbaken

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

8 januari 2023

10.00 uur: Ds. J.P.Ouwehand, Watergang-IJpendam

18.30 uur: Ds. A. Visser, Harderwijk

Collecten: Kerkbeheer en De Hoop

15 januari 2023, Bediening Heilige Doop

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. F.A.J. Heijkoop uit Loosdrecht

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

22 januari 2023

14.30 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Umoja 2.0

29 januari 2023, Scholendienst

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van Dalen uit Noorden

Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject

5 februari 2023

14.30 uur: Ds. A. Baas uit Bodegraven

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Werelddiakonaat project 10 27

12 februari 2023, Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Prof. Dr. H. van de Belt uit Woudenberg

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

19 februari 2023, Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en International Justice Mission (IJM)

26 februari 2023

10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk

18.30 uur: Ds. T. Jacobs uit Leiden

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

5 maart 2023

10.00 uur: Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Philadelphia

8 maart 2023, Biddag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Plaatselijk Jeugdwerk

12 maart 2023

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. L.W. van de Sluijs uit Nijkerkerveen

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

19 maart 2023

10.00 uur: Ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal

18.30 uur: Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven

Collecten: Kerkbeheer en Voorjaarszendingscollecte GZB

26 maart 2023

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Woord en Daad

2 april 2023

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

In gebouw “De Roeping” is kinderoppas aanwezig.

UIT DE KERKENRAAD

In het vierde kwartaal heeft de kerkenraad meerdere keren vergaderd. Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering.

De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 18 oktober.

De bezinning ging over de Gods liefde. Een veel besproken onderwerp en vaak wordt de ervaring daarvan als heel waardevol beleefd. Maar is dat het alleen en welke Bijbelse lijnen zijn er te trekken. De gelijkenis van de verloren zoon wordt hierin betrokken en daaruit leren we dat de liefde van God en die van de mens totaal ongelijkwaardig is. God heeft er alles aan gedaan om onze liefde te winnen door het geven van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Maar in het naleven van de hoofdgeboden, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, falen wij in alle opzichten. Desondanks laat Hij ons niet los.

Hierna worden verslagen van eerdere vergaderingen behandeld en wordt gedeeld wat de diakenen en kerkrentmeesters bezighoudt. Ook het Umoja taakgroep verslag 2021 wordt besproken.

Daarna komt een breed scala aan lopende zaken aan de orde:

- PPT ondergaat een naamswijziging in OPT (Ondersteunend Pastoraal Team).
- gemeente app-groep telt bijna 100 deelnemers. Jammer dat er verhoudingsgewijs weinig jongeren deelnemen.
- ouderling Seeleman heeft een bezoekbroeder: Johan van Eijk
- zoeken naar vormen van onderlinge samenwerking met de hervormde gemeenten Vinkeveen en Waverveen. Waar gemeenten krimpen hebben we elkaar des te harder nodig.
- Hoe willen we in de komende tijd de viering van het Heilig Avonmaal voortzetten? Mooiste is als we weer aan tafel zouden kunnen maar de tijd is nog niet rijp hiervoor.

Er is een verzoek binnen gekomen van de fam. Matze of en hoe er vorm kan worden gegeven aan hun vertrek vanuit de gemeente naar Namibië, binnen het kader van een eredienst. Afsproken wordt dat eerst moet worden geïnformeerd wat gangbaar is bij afscheid nemen van zendingswerkers. Daarvoor zal contact worden gelegd met de GZB en in een later stadium zullen alle betrokken partijen om de tafel worden genodigd om afspraken te maken.

In de afgelopen tijd is er vanuit het beleidsvoornemen om een veilige gemeente te zijn gezocht naar vertrouwenspersonen. Bea Vonk Noordegraaf en Chris van Kreuningen hebben ingestemd met het verzoek om als zodanig voor onze gemeente te gaan fungeren. Daar zijn we erg blij mee (zie het bericht verderop in de Solitudo).

De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 25 oktober

Deze vergadering is belegd omdat een week eerder niet de volledige agenda kon worden afgewerkt.

Eerst werd uitvoerig gesproken over prediking en pastoraat. Hoe worden deze ervaren en waar liggen er probleempunten. Aangezien dit een verantwoordelijkheid is voor de gehele kerkenraad dient er ook voldoende

ruimte te zijn om in vertrouwelijkheid en onderlinge liefde het werk in de gemeente te bespreken.

Verder komt er een zogeheten gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers aan de orde. Daarin spreken we uit hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar verwachten. Het is een van de basisstukken voor het streven naar een veilige gemeente.

Tenslotte, er is overleg geweest met de GZB over wat uitzending inhoudt en de vraag of dit in lijn is met het voornemen van de fam. Matze. In casu is het geen uitzending vanuit onze gemeente en ligt er ook geen vraag vooraf aan ten grondslag. Zij gaan namens de Stichting Light for the Children en komen uit onze gemeente. Het streven blijft om hun vertrek in een eredienst te accentueren. Overleg hierover zal in de komende tijd plaats vinden.

De derde kerkenraadsvergadering werd gehouden op 15 november

Ook nu weer een bezinning met ditmaal het onderwerp “en Gods toorn dan?” Waar steeds vaker God geassocieerd wordt met liefde. En hoe is toorn en straf daarmee te verenigen? Velen kunnen daar niet mee uit de voeten. Aan de andere kant: een vader die alles goed vindt, is dat een goede vader? Uiteindelijk buigen we ons over de vraag: is er in ons godsbeeld en geloofsleven ruimte voor de toorn van God? Een vraag die iedere gelovige moet beantwoorden waarbij we onderscheid moeten blijven maken tussen het kwaad en de mens. En daarbij kunnen we niet om Jezus heen.

Verslagen en begroting worden behandeld. Het contract met ds. van Rooijen is met een jaar verlengd. We zijn dankbaar voor zijn werk in de gemeente.

De Umoja taakgroep vraagt toestemming om na te denken over een bezoek uit Mathare. Hen wordt een aantal vragen meegegeven en het verzoek een voorstel te maken.

Gesproken wordt over de invulling van eeuwigheidszondag en een toekomstige Doopdienst.

In aansluiting op de gesprekken met een aantal jongeren in 2021 is de vraag gekomen om na te denken over een vervolg. De dienst met Alpha Youth is qua invulling iets wat ze vaker zouden willen. Er zal een gesprek komen met een aantal van hen over de mogelijkheid van een jeugddienst. Wat vinden we belangrijk in een eredienst?

Het preekrooster en collecterooster van 2023 worden vastgesteld.

De vierde kerkenraadsvergadering werd gehouden op 13 december

Ook nu werd er begonnen met bezinning met als titel “ontwikkelingen in ons godsbeeld”. Welk beeld hebben wij meegekregen, heeft dat zich ontwikkeld in de loop der jaren en welk beeld geven wij door?

Hoe lezen we de Bijbel en welk beeld van God hebben we daarbij? Dat heeft invloed op ons spreken, bidden en zingen; hoe we ons geloof uiten. Daarin is evenwicht nodig, spreken met 2 woorden. Niemand heeft een zuiver beeld van God. We kijken allemaal in die spiegel en wat zien we? Laten we ons gezeggen en corrigeren door de Heilige Geest en andere christenen? Opdat God aan Zijn eer komt.

Verslagen passeren de revue, begroting KRM 2023 en het beleidsplan 2023-2027 van de diaconie wordt besproken. Over de begroting valt op te merken dat de uitkomst sterk bepaald wordt door toename van energielasten en personeelskosten.

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal jongeren. Zij krijgen de gelegenheid een voorstel in te dienen over de invulling van een jeugddienst. Het is niet de bedoeling dat alles op de schop gaat maar een proberen herkenbaar te blijven en tegelijk meer passend bij de jeugdbeleving te maken.

Diaconie roept op signalen van financiële nood met hen te delen. We gaan kijken of er een mogelijkheid is om weer Avondmaal aan tafel te vieren.

Aan de gemeente zal kenbaar gemaakt worden dat er vertrouwenspersonen actief worden m.i.v. 2023. Een stuk in Solitudo en nadere informatie op de website. Zo moet het begrip veilige gemeente handen en voeten krijgen.

De evangelisatiecommissie heeft nagedacht over een VBW-dienst in de tent te houden volgend jaar. Dit zou dan in de middag gebeuren, los van de andere diensten. Ook willen ze een aanzet geven tot het nadenken over en bewustzijn van gemeenteleden inzake missionair gemeente-zijn. Zijn we levende getuigen van Christus in leer en leven? De vorm waarin dit gaat gebeuren moet nog nader worden onderzocht.

Besloten wordt dat vervulling van de komende vacature evangelisatie-ouderling en bestaande vacature diaken nog even op zich zal laten wachten in verband met nog urgentere zaken.

Umoja-taakgroep heeft een voorstel aangeleverd voor een bezoek vanuit Mathare. Ze krijgen fiat dit verder te ontwikkelen.

Het is Kerst geweest en nieuwjaar geworden. We leefden in de verwachting van het Kind in de kribbe en leven in verwachten van de komst van de Koning van de Kerk. Is dat ook de verwachting van eenieder van ons? We zijn een jaar uit gegaan en een nieuw is begonnen. Laat het in alle opzichten een jaar des Heren worden. Het is een voorrecht iedere zondag in Zijn nabijheid te mogen zijn. Moge het u en jou tot zegen zijn.

Dick Stam, scriba kerkenraad

Veilige Gemeente

Hierbij willen u/jou informeren over de instelling van een vertrouwenscommissie m.i.v. 2023.

In het beleidsplan 2022-2025 is dit als één van de beleidsvoornemens (paragraaf 2.4) genoemd met als uitgangspunt dat we “Veilige Gemeente” willen zijn. We kunnen dankbaar melden dat er inmiddels een vertrouwenscommissie is gevormd. De leden zijn Bea Vonk Noordegraaf (06-2027 8875) en Chris van Kreuningen (06-8352 8888) (namen + contactgegevens). U/jij kunt hen ook benaderen via email met een bericht aan vertrouwenspersoon@hervormdwilnis.nl

Voor u/jou als gemeentelid betekent dit dat in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag en/of ongewenste intimiteit hiervan melding kan worden gemaakt of een gesprek worden aangevraagd bij één van de leden van de vertrouwenscommissie. Het betreft omstandigheden die zich voordoen tijdens of rondom gemeentelijke activiteiten. Dit geldt eveneens voor gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Voorop staat hierbij het belang van het slachtoffer. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.

Hieraan gekoppeld wordt het aanvragen/inleveren van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) door iedereen die binnen onze gemeente werkt met kwetsbare personen. Iedereen die dit betreft, zal hiervoor in de loop van 2023 worden benaderd.

Op onze website kunt u/jij terugvinden hoe wij beleidsmatig denken over onze onderlinge omgang met elkaar. Onder de kop “Informatie” staat een ook “Veilige Gemeente”. Als u/jij deze aanklikt, kunt u/jij een document vinden over het profiel van de vertrouwenspersoon. En een document met de gedragscode voor vrijwilligers in de Hervormde gemeente van Wilnis.

Als christelijke gemeente moeten we ons veilig weten in de onderlinge omgang met elkaar.

Het is ook een maatschappelijke trend. Als er ergens een plaats is waar we elkaar moeten (kunnen) aanspreken, dan is het binnen de kerk. Wetend, dat we zondaar zijn en geroepen zijn God en de naaste te dienen. In het voetspoor van onze Heere Jezus Christus, Die kwam om te dienen. De kerkenraad

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien.

Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het ondersteunend pastoraal team dit geven.

Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.

Wij hebben van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ds. van de Ruitenbeek, tel. 0297- 776752,
Email: predikant@hervormdwilnis.nl, of

Ida van Kreuningen, tel. 06 – 4853 5113,
Email: idavankreuningen@ziggo.nl,

Aris Meijers tel. 06-1565 9578,
Email: arism@ziggo.nl,

Lianne van Kreuningen, tel. 06-1803 5250,
Email: Lianne.van.Kreuningen@gmail.com,

Janny Broere, tel. 06-1930 8024,
Email: jannybroere@ziggo.nl,

Matty Nagel tel. 0297-288292,
Email: mattynagel63@gmail.com.

DE DIACONIE

Dankbaar wil ik de onderstaande cijfers aan u bekend maken. Zoals gebruikelijk wil ik hierbij de ontvangen gelden vermelden. Dit betreft de maanden september tot en met november 2022. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen (van de collecten in deze 3 maanden gepland). De werkelijke opbrengst is incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

		werkelijk	begroot
22-5-2022	Mercy Ships	10	
28-8-2022	Timon / SGJ	136	
21-8-2022	Umoja dd 21-08-2022	1.652	
4-9-2022	Ver. tot Heil des Volks	742	800
4-9-2022	Inzameling Heilig Avonmaal	291	300
11-9-2022	Noodhulp Pakistan	7.809	
18-9-2022	HGJB	870	700
25-9-2022	scholendienst Gezins buddy	775	700
23-10-2022	VBOK	639	700
2-10-2022	Shaare Zedek	1.178	900
2-11-2022	Dankdag tbv Voedselbank	10.890	5.000
6-11-2022	Open Doors	695	800
13-11-2022	GZB Naarjaarszendingscoll (Peter en	576	800
27-11-2022	Umoja Kerstmaaltijd	2.031	800
	Totaal	28.294	11.500

De opbrengst welke binnengekomen is in de maanden september, oktober en november in de zendingsbussen was als volgt:

3 ^e kwartaal (De Wittenberg)	€ 1.645
4 ^e kwartaal (deelgenoten Ds Vogelaar)	€ 1.217

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten totaal € 1.772. Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen: € 713 als gift(en), € 363 voor de verkoop van de GZB dagboekjes, € 1.000 voor

ondersteuning van noodlijdende gemeenteleden, € 78 algemene giften Umoja, € 1.465 aan sponsorbedragen Umoja, € 72 inzake Diaconaal platform (kroonbede).

Totaal: € 36.620. Voor de cijferaaars: € 3.932 via de collecten in de diensten (zendingsbusjes), via de kerkgeld app € 7.888, via de collecte bonnen € 3.430 en via de bank € 28.230.

Als diaconie mochten we de volgende gaven uitdelen:

- Project 10 27 (rampen/medisch/vluchtelingen)	€ 1.500.
- Mercy Ships	€ 250
- Stg Jemima	€ 250
- Stg Hoe	€ 250
- Stg Kimon	€ 250
- Dorcas	€ 250
- International Justice Mission	€ 250
- NPV Plaatselijk	€ 250
- Op weg met de ander	€ 250
- Pro Rege	€ 250
- Leger des Heils	€ 250
- HGJB	€ 250
- Voor elkaar vakantieweken	€ 250

Als u dit leest is er weer een jaar voorbij. Voor u misschien een jaar als voorgaande jaren. Voor anderen een jaar om te gedenken. Laten we als gemeente met elkaar gedenken aan Hem die ook in het nieuwe jaar met ons mee wil gaan.

De diaconie (Kooos Bos).

De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 december jl. de begroting van de diaconie 2023 behandeld en vastgesteld. Zoals beloofd hierbij een verkorte versie (anders weergegeven dan voorgaande jaren). Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze begroting laat het gerust weten.

Omschrijving	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Baten			
inkomsten onbebouwde eigendommen	4.250	4.000	4.073
Algemene collecten in kerkdiensten	10.500	10.710	8.499
giften	0	0	1.157
doorzendcollecten / giften landelijk	9.600	10.100	13.953
doorzendcollecten /giften wereld wijd	40.700	37.400	49.134
Totaal baten	65.050	62.210	76.816
Lasten			
Onderhoud OG	500	0	500
belastingen OG	750	500	560
kosten beheer door derden	250	250	256
diaconaal quotum	1.350	1.250	1.354
kosten bestuur	0	0	37
kosten financiële administratie	150	150	249
bankkosten incl. rente	30	30	42
saldo ondersteuning personen	1.120	845	828
ouderenwerk	2.722	2.767	2.798
bijdrage vakantiekosten doelgroepen	250	250	250
kosten jeugddiaconaat/jongeren	100	100	0
afd. doorzendcollecten landelijk	9.600	10.100	13.953
Bijdrage instellingen landelijk	1.350	1.700	1.600
afd. doorzendcollecten wereldwijd	40.700	37.400	43.243
Bijdrage instellingen wereldwijd	2.500	1.750	2.500
Totaal lasten	61.372	57.092	68.170
Saldo baten en lasten	3.678	5.118	8.646
fondsen (reservering vanuit opbrengsten OG)	-3.000	-3.250	-2.757
reservering Umoja			-5.890
saldo kerktelefoon	0	-90	-901
(vooruit) ontvangen sponsorbedragen Umoja	11.000	0	3.695
af te dragen sponsorgelden Umoja	-11.000	0	-3.695
coll niet diaconaal ov.baten (oa zendingsbussen)	17.600	18.850	27.331
coll niet diaconaal ov.lasten (oa zendingsbussen)	-17.600	-18.850	-27.331
Totaal	-3.000	-3.340	-9.548
Resultaat	678	1.778	-902

Alweer een jaar voorbij als u dit leest. De begroting; Het zijn maar dode getallen maar weerspiegelen de inzet voor onze naaste al is dat maar “ten dele”. Dank voor u en jullie inzet van de afgelopen jaren. Met de hulp van Hem gaan we het nieuwe jaar weer in. Laat Hij “ons ten dele” volmaken zodat Hem de eer toekomt die Hij verdient.

De diaconie: Koos Bos.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Mede door het werk van onze oud-papier medewerkers, die door weer en wind papier ophalen om gelden te verzamelen voor de kerk, zijn wij in staat geweest om led-lampen te kopen die de toren zullen aanlichten. Met de aanschaf is weer een stap gemaakt in de verdere verduurzaming van energieverbruik.

Ook in de Roeping is tijdens de klussendag led-verlichting aangebracht, en zijn gesprekken gaande met de technici onder ons, om verdere besparingen op energieverbruik mogelijk te maken. Hierbij moet u onder andere denken aan een betere/energie zuinige ketel, maar ook aan slimme thermostaten die de temperatuur verlagen als warmte in de ruimte niet meer nodig is. In verband met de beperkte beschikbaarheid van materialen en installaties, verwachten wij in ieder geval voor DV het volgende stookseizoen gereed te zijn.

De kosterwoning zal DV volgend jaar door middel van spouwmuurisolatie ook minder energie behoeven te gebruiken. Inmiddels doen de zonnepanelen al prima hun werk.

Om de privacy van Christiaan, Liesbeth en de kinderen iets te vergroten, zal voor de kosterwoning (aan pleinzijde) een drietal boompjes worden geplaatst met afscheiding. Dit zal ertoe leiden dat parkeren van auto's (nu vaak 3) waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Verder zal ook aan de achterzijde (kant van de Roeping) een afscheiding worden geplaatst. Maar laat dit u niet tegenhouden als u de koster dringend nodig hebt.

De kerkrentmeesters

DE ECHTE PRIJS

Met onze Bijbelstudiegroep zijn we begonnen met een nieuw boek. Het gaat over het leven en volgen van Jezus en in het eerste deel viel ons iets op. Jezus had in het tijdperk dat hij zijn discipelen riep en ging preken geen eigen huis. Hij logeerde vaak ergens of ze sliepen onderweg onder de sterren of in beschutte plekken, zoals grotten. Hij had geen bezittingen en zelfs om zijn kleding werd onderaan het kruis gedobbeld.

Ook wij zijn reizigers. Reiziger onderweg naar een ander Vaderland. God belooft ons een nieuwe hemel een nieuwe aarde. Maar heeft ons de opdracht gegeven om rentmeester te zijn over de aarde waarop wij nu leven. Hij heeft ons richtlijnen gegeven over hoe we om moeten gaan met het land om het maximaal te kunnen benutten. Maar wel met behoud van de natuur op het oog. God heeft alles perfect op elkaar afgestemd geschapen.

Doordat alles duurder is geworden worden we een soort gedwongen om twee keer na te denken bij een aankoop. Zo was ik laatst op zoek naar duurzame kleding. Hier hangt een veel duurder prijskaartje aan, dus dan denk ik toch echt wel vier keer na of ik dit kledingstuk wel wil, zit het fijn enzovoort. En heb ik deze extra trui nog wel nodig? We zetten onze verwarming wat lager en pakken sneller warmere kleding en een kleedje. Kijken we naar andere alternatieven zoals zonne-energie en elektrisch rijden. Zo zijn er leen fietsen, scooters, elektrische steps en auto's in de steden. Er zijn al veel nieuwe dingen ontwikkeld en dat is mooi om te zien. Laten we leven tot Zijn eer!

'Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Mattheüs 6:19-21

Jantine Meijers, CZWD

VERJAARDAGSFONDS

De opbrengst van de verjaardagsbusjes over het jaar 2022 is € 1.759,89.
Alle jarigen die een bijdrage hebben geleverd: Hartelijk dank!
Allen die in een wijk de jarigen gingen feliciteren: Ook hartelijk dank.

Sinds dit jaar heeft een aantal kaarten op de achterkant een QR-code. Door de code te scannen kunt u ook uw bijdrage doen. Nog niet alle kaarten hebben die code, maar u kunt ook via de Appostelapp een bijdrage overmaken.

Voor de wijk Vinkeveen ben ik nog op zoek naar iemand die dat wil doen. Het zou jammer zijn als de gemeenteleden die in Vinkeveen wonen, geen felicitatie ontvangen rondom de verjaardag van onze Hervormde Gemeente Wilnis. Wil wie dit gaan doen?

In 2023 is het bedoeling dat elk gemeentelid weer een verjaardagskaart ontvangt.

Anja Kranenburg

ONRECHT

Ds. G. Marchal, voormalig predikant in Beekbergen, schreef eens:

“Het is beter om onrecht te lijden dan onrecht te doen”.

Aan deze woorden moest ik denken toen ik de geschiedenis las van het “Bloedbad in Marzobotto”.

In dit Italiaanse dorp in het bergachtige gebied ten zuiden van de stad Bologna, vond in de herfst van 1944 een vreselijke massamoord plaats. Als represaille voor de lokale ondersteuning aan de verzetsbeweging, hebben soldaten van de 16^e SS-Panzer divisie, tussen 29 september en 5 oktober, honderden mensen in Marzobotto en aangrenzende plaatsen gedood.

Onder de slachtoffers waren meer dan 200 kinderen, waarvan 45 jonger dan twee jaar en 110 jonger dan tien jaar en 316 vrouwen.

Bekend is het verhaal van de jonge dorpspastoor van Marzobotto, Giovanni Fornasini, die door zijn moedige acties het leven heeft gered van velen van zijn parochianen, hetgeen hem uiteindelijk zelf het leven kostte.

Vorig jaar (2021) werd Fornasini in de basiliek van Bologna, door de Rooms-Katholieke kerk zalig verklaard.

Minder bekend is het verhaal van de Duitse soldaat die weigerde te gehoorzamen aan het bevel om deel te nemen aan deze slachting.

Hij werd daarna onmiddellijk door zijn landgenoten gefusilleerd.
Voor deze soldaat waren waarheid en gerechtigheid belangrijker dan
luisteren naar zijn overste en naar zijn levensinstinct.
Hij verkoos onrecht te lijden boven onrecht te doen.

Nico Strubbe

ONELINERS

Thema : Heilige Geest

De Heilige Geest verkondigt de oneindige waarde die God hecht aan het bloed van Christus. (*I. Esser*)

We worden door de Heilige Geest verzegeld van het kinschap Gods. (*R. Kieskamp*)

De Heilige Geest is God in ons, Die ons leidt in Zijn wegen en ons hart afstemt op Zijn wil. (*J. Hoek*)

In de verkondiging van het Evangelie, in het werk van de Heilige Geest, horen we Zijn voetstappen; Hij komt ! (*C. Geluk*)

De Geest confronteert je alsmaar met de woorden en daden van Jezus. (*G. de Kruif*)

In één ogenblik kan de Geest van God Goddelijk leven ademen in de ziel en haar geschikt maken voor de hemel. (*O. Winslow*)

De Geest schenkt ook zeer voortreffelijke gaven aan heidenen tot algemeen nut van het menselijk geslacht. (*J. Calvin*)

De Heilige Geest maakt het leven van een gelovige hier op aarde tot één grote voorbereiding op de eeuwige gemeenschap met God. (*J. Verhoeven*)

De Heilige Geest is de verbinding tussen wat is en wat nog komt. (*O. Jager*)

De Geest van God is de Geest van de voleinding; het is Zijn typische werk de hele geschapen werkelijkheid tot haar uiteindelijke bestemming te brengen (*A. van Ruler*)

Nico Strubbe

ALPHA in 2023

Na de jaarwisseling start de Alpha cursus in Wilnis weer. Fijn dat het weer kan! Mocht u of jij de wens hebben om (met iemand) de Alpha voor volwassenen te gaan volgen, van harte welkom in de Roeping waar we weer een aantal mensen hopen te begeleiden in een zoektocht die je Geloof zal versterken, ondersteunen en verfrissen.

De Alpha cursus was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die weinig of zelfs bijna niets meer hadden met het Christelijk Geloof. En dat werkt prima. Maar... ook als je niet zo lang geleden vol goede moed belijdenis hebt gedaan kan toch na een tijdje de twijfel toeslaan en wel zodanig dat je denkt: "Is dit nu alles?" Of als je wat ouder inmiddels, door de jaren heen bepaalde dingen hebt meegemaakt kan de twijfel binnensluipen. Ook dan kan het zeker zinvol zijn om aan te schuiven bij een Alpha cursus.

Ik weet zeker dat de cursus je niet los zal laten. Niet omdat we de hele avond met het vingertje omhoog zitten maar omdat je er zeker van kunt zijn dat, hoewel de opzet luchtig en licht is, er gegarandeerd fijne gesprekken komen waarin we gedachten, twijfels en moeite kunnen toetsen aan Gods woord. En dan komt er altijd wat los! En iedere avond bespreken we iets wat je dichter kan brengen bij God en Zijn geliefde Zoon.

Ook voor een "ervaren" kerkganger gaat er een wereld open. Het "werkt" trouwens het beste als je niet alleen komt, want dan kun je met je medecursist (al dan niet christelijk) verder nog eens van gedachten wisselen over de inhoud. We proberen zo min mogelijk "kerkelijke" taal en begrippen te gebruiken omdat het veel mensen niets zegt. We laten eenvoudig de Bijbel spreken.

We starten doorgaans op de tweede dinsdag van Januari, start om 19:30

Wil je misschien eerst wat meer weten over deze cursus? Kijk dan op: www.alpha-cursus.nl of via Facebook.

Vragen?

Mail of bel even: alphacursus@hervormdwilnis.nl (06#52166062)

Andre Visser

FAMILIE MATZE IN NAMIBIE

Als u dit leest is de familie Matze vertrokken naar Namibië om zich in te zetten voor de stichting Light for the Children in de stad Gobabis. Hier gaan zij zendingswerkers Gijsbertha Schouten en Jac-Louis van Rooyen ondersteunen bij hun werk.

Linda gaat zich inzetten voor het 'Lighthouse'. Hier worden kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen. Voor hen wordt gezocht naar een opvanggezin waar de kinderen na een tijdje een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Ook is het huis voorzien van een babyluik. Hier kunnen moeders die niet voor hun pasgeboren kindje kunnen of willen zorgen hun kindje veilig achterlaten. Linda's ervaring als verpleegkundige op de kraamafdeling komt hier goed van pas. Ook zal zij zich inzetten om zwangere vrouwen te begeleiden in het zorgen voor pasgeboren baby's in de sloppenwijk Epako.

Kees zal zijn ervaring als leerkracht in zetten op de Pre-Primary School van LFTC. Op deze school ontvangen kinderen van 3 tot 10 jaar voorbereidend onderwijs om deel te kunnen nemen aan de basisschool. Kees zal de directeur ondersteunen, adviseren en begeleiden in zijn werk. Daarnaast zal hij helpen bij het ordenen van de administratie en gaat hij leerkrachten coachen, zodat de kinderen nog beter onderwijs kunnen ontvangen.

Wilt u betrokken blijven?

Kees & Linda waarderen het zeer als u hun werk en hun gezin meeneemt in uw gebed. U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven.

Zo kunt u zich via www.lightforthechildrennederland.nl opgeven voor de nieuwsbrief via het contactformulier. Ook is er een Whatsapp-groep waarin foto's, video's en updates worden geplaatst. Wilt u lid worden? Scan dan de QR-code.



Als zendingswerkers zijn Kees en Linda geheel afhankelijk van giften. Ze zouden het zeer waarderen als u hen (maandelijks) wilt steunen met een financiële bijdrage. Ieder bedrag is meer dan welkom! U kunt uw gift overmaken naar **NL40 RABO 0314 6894 51** t.n.v **Light for the Children NL**. De stichting heeft een ANBI status en dus zijn giften aftrekbaar. Wilt u

maandelijks doneren? Dan kunt u dit zelf instellen in uw bankomgeving. Wij kunnen dit helaas niet incasseren.

Als u vragen of ideeën heeft, dan kunt u die mailen naar tfcfam.matze@lightforthechildren.nl of bellen naar 06 42 01 34 20 (Jerry Matze).

Een hartelijke groet van de thuisfrontcommissie (TFC) van de Familie Matze,

Jerry Matze, Marleen Ariesen, Agaath Visser, Corstian Leeftang en Melane de Haan.

RONDZENDBRIEF VAN SANDRA

Beste familie, vrienden en kennissen,

Een brief schrijven aan jullie in alle stilte op mijn werk is, denk ik nog niet vaak voorgekomen. Na een heerlijke dag werken met deze ondernemende, ondeugende en aanwezige kletsmajors, verbaas ik me altijd weer over de stilte die er 's avonds heerst als ze allemaal in bed liggen. Je hoort de klok tikken en de koelkast brommen. Iets wat je echt niet kunt horen als ze alle 12 aanwezig zijn! Tante Sandra kijk..., Tante Sandra zus....., Tante Sandra zo....., het blijft maar door gaan, dat aandacht vragen van ze. Echt heerlijk om te mogen doen, hoor, maar ik kan dan echt de stilte wel waarderen als ze heerlijk allemaal in dromenland zijn! Het is december, de tijd voor kerst. Hier komen veel mensen in actie voor goede doelen. We worden vaak gebeld of we goederen, levensmiddelen of cadeautjes voor de kinderen accepteren. Natuurlijk willen we dat. De kinderen worden deze maand altijd erg verwend en genieten daar volop van! We hebben die hulp dan ook hard nodig, want het is elke keer weer schrikken als ik de boodschappen voor Kerub heb gedaan. Voorheen betaalde ik voor een week boodschappen 350 leJ, dat is nu alweer 600 leJ (4,8 leJ is 1 Euro) geworden. De vaste lasten rijzen de pan uit en nu spreekt de regering over verhoging van het minimumloon. Terecht ook, want mijn collega's hebben ook hogere uitgaven, maar nog geen salarisverhoging. Op zich dus goed, maar we zijn helemaal afhankelijk van giften vanuit West-Europa. Ik maak me zorgen over de toekomst voor kleine projecten als Kerub. We zijn dan misschien niet groot, maar die 12 kinderen en hun families moeten geholpen worden. En misschien juist omdat we zo klein zijn, kunnen we hen de juiste hulp bieden. Dat ik me zorgen maak over de toekomst uitte ik ook tegen iemand

waar de kinderen bij aanwezig waren. Tegen de avond, bij het naar bed brengen, zingen en voorlezen, kwam Beáta (6 jaar) bij mij op schoot zitten en vroeg of we het liedje 'Jezus is de goede herder' konden zingen. Daarna fluisterde ze in mijn oor: "Jezus is ook uw goede herder, hoor! U hoeft niet bang te zijn, Hij brengt ons veilig naar de stal..." Tja daar zat ik dan, met een kind dat een groter geloof had dan ik! Dát bedoel ik dus met dat ik gezegend mag zijn het werk met deze kinderen te mogen doen, je mag zoveel van ze leren, zoveel van ze ontvangen! De kinderen gaan dagelijks naar school, natuurlijk is er altijd wel één thuis, omdat hij of zij verkouden is. Die dagen krijgen ze even lekker extra de aandacht, al kan ik niet zeggen dat ze echt ziek zijn. Het komt natuurlijk niet zo vaak voor dat een kind alle aandacht krijgt van één volwassene. De kleinste van 3 jaar is al een tijdje thuis vanwege een verkoudheid. Dus vandaag samen met hem gegeten. Hij kletste de oren van mijn hoofd. Halverwege komt één van de andere kinderen iets halen wat ze was vergeten mee te nemen naar school (handig zo de school in hetzelfde gebouw). Wordt de kleine Krisztián ineens heel boos en roept: "ze is van mij!"... Gábici (6 jaar), die wat kwam halen, werd gelijk ook boos en riep: "ze is niet alleen van jou, maar van ons allemaal!" Die één op één aandacht hebben ze zo hard nodig. Daarom is het fijn om een vrijwilligster erbij te hebben. Je kan je aandacht net even iets meer verdelen. Iedereen komt aan zijn aandacht toe. Helaas zal onze vrijwilligster ons weer eind december verlaten, dus zijn we binnenkort weer opzoek naar een lieve, spontane persoon, die een hoop wil leren en een hoop wil ontvangen van deze kinderen! Als ik zo mijn brief overlees lijkt het wel alsof hier alles zo liefdevol verloopt, nooit onenigheden, geen enkele boosheid of vechten enz. Ook dat komt hier dagelijks aan de orde, soms zeer heftig, soms in mildere vorm. Waar wij als collega's vooral moeite mee hebben, zijn de verhalen waarmee de kinderen terugkomen na een weekendje thuis. Dan moet je soms echt even slikken en vraag je jezelf af of het de moeite waard is ze het contact met de ouders te laten behouden. Natuurlijk, als het echt niet de juiste plek is voor het kind, dan nemen we, met pijn in ons hart, een beslissing die beter is voor het kind. Zo ook Noémi, die niet meer bij ons woont. Ze mocht vanaf dat ze 1,5 jaar oud was, bij ons wonen. Bij haar merkten we dat haar thuis absoluut niet de plek was waar ze veilig was. Na jaren proberen haar op te vangen, hebben we haar naar Lidia Home laten verhuizen. Hier hoeft ze niet meer naar huis, hier mag ze, hopelijk, meer hulp krijgen die ze nodig heeft! Willen jullie voor haar blijven bidden, dat ze dit als haar nieuwe thuis mag gaan zien? Elke keer als ik haar bezoek vraagt ze wanneer ze naar huis mag.... Vertaald: wanneer mag ze weer terug naar Kerub? Ik weet met mijn verstand, dat ze goed zit in Lidia Home, toch doet het pijn dat ze haar plekje nog niet heeft gevonden. Hartelijk bedankt voor jullie steun, gebed, bemoedigende woorden! Dit werk mogen we samendoen, we hebben elkaar nodig!

Vriendelijke groet,
Tamás 15, Gyurika 12, Barbara 10, Elena 8, Kristina 8, Lóránd 7, Beáta 6,
Katika 6, Gábici 6, Zsoltika 5, Tomika 4, Krisztián 3

MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, A.H. Kooistraat Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, kamer 12, jarig op 19 oktober

Zorgvilla Sluysoort, Maarssen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, App. 26, jarig op 12 augustus.

Zonnehuis Zuiderhof, Vinkeveen

Mevr. J. Schippers-Robbers, jarig op 22 januari

En ook:

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni,
verblijft tijdelijk in Careyn Snavelenburg, Maarssen
- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Mevr. Van Wieringenplein
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november
Mevr. Van Wieringenplein

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de diakenen.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten

Juni	€ 2.250,50
Juli	€ 2.307,02
Augustus	€ 2.287,20
September	€ 2.945,80
Oktober	€ 1.975,20
November	€ 1.977,00

Giften:

10 december € 100,00

Opbrengst oud papier in de container:

September: 3600 kilo oud papier = € 180,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

Augustus: 4140 kilo oud papier = € 207,00

September: 4300 kilo oud papier = € 215,00

Oktober: 11220 kilo oud papier = € 561,00

AGENDA 2023

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

15 januari	Bediening Heilige Doop
29 januari	Scholendienst
12 februari	Vorbereiding Heilig Avondmaal

19 februari	Viering Heilig Avondmaal
8 maart	Biddag voor gewas en arbeid
6 april (avond)	Viering Heilig Avondmaal
7 april	Goede Vrijdag
9 april	Eerste Paasdag
10 april	Tweede Paasdag
7 mei	Rommelmarkt
18 mei	Hemelvaartsdag
28 mei	Eerste Pinksterdag
29 mei	Tweede Pinksterdag
18 juni	Vorbereiding Heilig Avondmaal
25 juni	Viering Heilig Avondmaal
16 juli	VBW dienst
3 september	Vorbereiding Heilig Avondmaal
10 september	Viering Heilig Avondmaal
17 september	Opening winterwerk
24 september	Scholendienst
1 oktober	Israelzondag
1 november	Dankdag voor gewas en arbeid
12 november	Alpha Youth dienst
26 november	Eeuwigheidszondag
3 december	Vorbereiding Heilig Avondmaal
10 december	Viering Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag
31 december	Oudejaarsdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl

- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.

Tel. 06 - 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Dhr. Koos Bos, Tel. 0297 - 27 42 64, Email: koosb6394@gmail.com

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 - 11 38 70 69,

Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Vacature

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.

Email: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,

Email: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com.

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34,

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of

06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Internetsite: www.hervormdwilnis.nl*

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
	Stephan Vree Tel. 06 – 53 26 75 99	Peter Rietveld (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft

1	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03	Corstian Leeftang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Theo Hergreen Tel. 06-11 59 68 95	Nico Mur (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kroppaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timothee gras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlilie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Dirk Drost Tel. 06-51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 – 27 35 84	Johan van Eijk (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, “pastorale zorg” ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuur u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 14 of 15 2023) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 23 maart 2023

Wilnis, 23 december 2022/AK