

"Solitudo"



Oktober 2023

nummer 99

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigillum Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliun" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

Bijbellezen kan grote gevolgen hebben

Nog niet zolang geleden bokste de Nederlandse kickbokser Robbie Hageman in Eindhoven zijn laatste partij. De reden voor deze afscheidspartij: Robbie is ongeneeslijk ziek. Volgens zijn artsen heeft hij nog vijf jaar te leven vanwege een hersentumor. Maar Hageman legt zich niet bij deze diagnose neer; met een ongekeerde wilskracht strijdt hij door en wil hij een behandeling ondergaan in de Verenigde Staten. Naast een grote dosis doorzettingsvermogen speelt het christelijk geloof bij Robbie cruciale rol. In het verleden speelde juist het geloof in zijn leven geen rol van betekenis. In die tijd was de Bijbel voor hem een gesloten boek. Dit bleef zo totdat hij enkele dagen achter de tralies verdween in verband met betrokkenheid bij een overval. Terwijl Robbie in de cel zat in afwachting van het politieverhoor en verdere juridische stappen begon hij uit verveling in de Bijbel te lezen. Dit Bijbellezen uit pure verveling bleef niet zonder gevolgen: het lezen in dat 'oude' boek van God veranderde zijn denken en zijn daden! Dit tot geloof komen kun je gerust omschrijven als een 'geestelijke knock-out'. Deze 'vechtersbaas' gooide in de confrontatie met de Allerhoogste de handdoek in de ring en gaf zich gewonnen aan zijn Schepper. Vanaf die tijd houdt Robbie nog steeds van boksen maar heeft deze sport niet meer de hoogste prioriteit in zijn leven. Maar dit betekent niet dat Hageman zich teruggetrokken heeft met een boekje in een hoekje. In 2022 deed hij mee met Tv-programma Kamp van Koningsbrugge; ook tijdens deze uitputtingsslag stak hij zijn geloof niet onder stoelen of banken. Ondertussen stond de groei van zijn hersentumor niet stil zodat hij recentelijk afscheid moest nemen van het professionele kickboksen. Maar in dit alles verliest hij de moed niet, zelf zegt hij hierover: 'Alles is mogelijk met God.' Deze ontdekking en allesbepalende wending in zijn leven heeft Robbie te danken aan die ene Bijbel die 'toevallig' in zijn cel lag. Bijbellezen kan dus grote gevolgen hebben! De Bijbel is geen neutrale leesstof om een saaie dag door te komen: 'Want levend en krachtig is het woord van God, scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel, geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden' (Hebreeën 4:12). Na zijn laatste partij kickboksen had Robbie Hageman nog een gelovige uitsmijter voor de mensen om hem heen: 'Ik ga genezen. Als het niet hier is, dan wel in het hiernamaals. Dat is een nog veel mooiere plaats.' Deze gelovige uitspraak is niet gebaseerd op de kracht van positief denken maar is geënt op de Bijbel, het is Jezus' belofte: 'Waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn' (Johannes 12:26). Als je het verhaal van Robbie serieus neemt, dan kun je niets anders doen dan Bijbellezen ook serieus nemen en openstaan voor de helende gevolgen daarvan.

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

15 oktober 2023

10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

18.30 uur: Ds. A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland

Collecten: Kerkbeheer en Mercy Ships

22 oktober 2023

10.00 uur: Proponent M. van Genderen uit Leerdam

18.30 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer uit Ermelo

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

29 oktober 2023 Heilige Doop

10.00 uur: Ds. A. Stijf uit Ede

18.30 uur: Ds. B.M. van de Bosch uit Benthuizen

Collecten: Kerkbeheer en VBOK

1 november 2023 Dankdag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Proponent N. Dijkdrent uit Katwijk

19.30 uur: Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld

Collecten: Diaconie

5 november 2023

10.00 uur: Ds. J.T. Maas uit Ouderkerk ad IJssel

18.30 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag

Collecten: Kerkbeheer en Open Doors

12 november 2023 Alpha Youthzondag

10.00 uur: Ds. M. Aangeenbrug uit Apeldoorn

18.30 uur: Ds. M. van der Zwan uit Westbroek

Collecten: Kerkbeheer en Najaarszendingscollecte GZB

19 november 2023

10.00 uur: Proponent J.J. de Haan uit Vinkeveen

18.30 uur: Ds. A. de Wit uit Voorthuizen
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

26 november 2023 Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur: Ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort
18.30 uur: Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen
Collecten: Kerkbeheer en Umoja kerstmaaltijd

3 december 2023 Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. P. Veerman uit Ede
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Middelharnis
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

10 december 2023 Bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur: Ds. J. Tadema uit Nijkerk
19.30 uur: Dhr. J.P. Ouwehand uit IJpendam
Collecten: Kerkbeheer en Johannes Hospitium

17 december 2023

10.00 uur: Ds. A. van Zetten uit Bennekom
18.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede
Collecten: Kerkbeheer en St. Gave

24 december 2023

10.00 uur: Dhr. J. Kroon uit Barneveld
18.30 uur: Nog niet bekend
Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten

25 december 2023 Eerste Kerstdag

10.00 uur: Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Collecten: Kerkbeheer en IZB
18.30 uur: Kerstfeestviering jeugdwerk
Collecten: Kerkbeheer en Zondagsschool/Jeugd

26 december 2023

10.00 uur: Ds. A.J. van de Herik uit Dordrecht
Collecten: Kerkbeheer en IZB

31 december 2023 Oudejaarsdag

10.00 uur: Prof. Dr. M.J. Paul uit Oegstgeest
18.30 uur: Ds. A.A.W. Boon uit Veenendaal

Collecten: Kerkbeheer en Gevangenzorg Nederland

In gebouw “De Roeping” is tijdens de morgendienst kinderoppas aanwezig.

UIT DE KERKENRAAD

In de maanden juli t/m september heeft de kerkenraad vier keer vergaderd. Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering

De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 3 juli.

De bezinning ging over “Ons godsvoorbeeld volmaakt”. God is oogverblindend groot. Te groot en te heilig voor onze ogen. De koningin van Scheba was buiten zinnen toen ze het bezit en de wijsheid van Salomo zag. En dat was nog maar een mens. We kunnen God alleen maar zien in geloof. Gods liefde is cruciaal en we mogen Hem zien in Christus. Eens komt Hij weer en alle oog zal Hem zien. Voor wie geloven een blij vooruitzicht en houvast. Is dat ook ons verlangen?

Te gast deze avond is de classispredikant, ds. Verhoeven, die met ons in gesprek wil over het afgelopen jaar en de toekomst. Ze had vooraf een aantal aandachtspunten aangereikt. Met als kernvraag: “hoe voel je je, waar sta je en wat heb je geleerd?” Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid om zich daarover uit te spreken. Ervaringen, wat heeft je aangegrepen waar sta je nu. Spreken met het hart en elkaar in het hart kijken. Ds. Verhoeven vat het samen als geluiden van beschadiging – behoefte aan geestelijk gesprek – de vraag naar de wil van God in het hele proces leeft sterk met de worsteling om een antwoord – hol nu niet hard door – pas op de plaats maken – tijd nemen voor heling.

In het leerproces komen elementen naar voren als: anders gaan luisteren – signalen gemist – onderlinge verbinding heel belangrijk – geestelijk proces en “wachten op God” in beslissingen – gebed van de gemeente bemoedigt – gevaar van polarisatie.

Ds. Verhoeven bemoedigt ons met de woorden uit 1 Joh. 2: 24 “laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven”. God is er altijd en laat ons niet los. Hij is de constante, houd je vast aan Hem.

Daarna volgt de verslaggeving en ingekomen stukken. Daarbij zijn een aantal reacties uit de gemeente die besproken worden. Op 31/10 zal de jaarlijkse Reformatieherdenking in Wilnis plaatsvinden.

Gesproken wordt er over de prediking op dit moment en we zijn dankbaar voor wat God ons daarin geeft. Het bezoekwerk is in de afgelopen tijd intensief opgepakt. De catechesecommissie is weer op sterkte. Er wordt verslag gedaan van gesprekken met individuele gemeenteleden over het vertrek van ds. van de Ruitenbeek.

Vervolgens komt de bespreking van de evaluatie themadiensten aan de orde. 28/6 was er een gemeentevond en de kerkenraad heeft een samenvatting en advies ontvangen. De reacties zijn van allerlei aard. Gelet op de hoeveelheid tijd, die nodig is om recht te doen aan de bespreking, wordt besloten een extra vergadering te houden op 23 augustus.

Er wordt nog gesproken over het zoeken naar een consultant maar daar komt nog geen naam uit. De belijdeniscatechese moet ook voortgang vinden. Onderzocht wordt of dit samen met Vinkeveen kan. Verder wordt er gesproken over het leiden van de Bijbelkring en de opening van het winterwerk. Ook wordt er gekeken naar het rooster van aftreden komend najaar. Aftredenden wordt gevraagd na te denken of zij zich herkiesbaar stellen. We hebben nog twee lopende vacatures en diaken Bos heeft de maximale zittingsduur bereikt. We hopen hier in september op terug te komen.

Het reglement van het OPT (ondersteunend pastoraal team) moet worden aangepast en het concept hiervoor wordt goedgekeurd.

Tenslotte wordt er nog stilgestaan bij een vijftal voorgestelde kerkordewijzigingen.

De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 23 augustus

Naast het evaluatierapport zijn er nog diverse schriftelijke reacties binnen gekomen. De voorzitter heeft uit alle reacties een samenvatting samengesteld dat inzichtelijk maakt welke kant deze reacties op gaan.

Dat leidt tot de vraag welke gevoel de reacties en het advies bij je oproepen. We luisteren naar elkaar als de gedachten worden verwoord.

De reacties uit de gemeente en op de evaluatieavond lopen soms heel ver uit elkaar. Bedoeling was hierover met elkaar te spreken maar is dat ook gelukt? Een oefening in het klein ervaren we nu. De een wil morgen al aan de slag met aanpassing terwijl het voor de ander nog heel lang mag duren. Voor de een is aanpassing noodzakelijk om aansluiting te houden terwijl de ander vindt dat dat al die aanpassingen de inhoud niet ten goede komt.

Op zich was er geen kritiek op de prediking in beide diensten. Wel werd er waardering of afkeuring uitgesproken over de vorm en met name de liedkeuze.

Om beide geluiden recht te doen is het uitgangspunt vier themadiensten per jaar. De kerkenraad moet kaders bepalen die duidelijk zijn. Dat voorkomt discussie en misverstanden. Het moderamen maakt een voorstel dat op de volgende vergadering ter bespreking komt.

De derde vergadering werd gehouden op 13 september

We zijn met een nieuw bezinningsboekje begonnen getiteld "de Heer is mijn Herder maar hoe leidt Hij mij?" De vraag naar Gods leiding in ons leven is er één, die steeds meer wordt gesteld. Het ervaren van genade tempert de vraag

daarnaar. We leven in een cultuur en samenleving die meer en meer ik-gericht is. Onze wensen, veelheid aan keuzen stranden aan de grenzen van de maakbaarheid. De Bijbel leert ons dat het leven niet van jezelf is en niet om jezelf draait. Waar zijn we druk mee? Heeft het te maken met een fase in ons leven, karakter of omstandigheden? Kan het leven minder complex, de wens tot eenvoudiger leven. Niet alles hoeft. Houdt vast aan het Woord en wordt geen “speelbal” van ervaringen van de geest. Wat mag het ons kosten om christen te zijn. De westerse wereld versplintert en het gaat onze gemeente niet voorbij. En, is die gemeente onze eigen keus of aan ons gegeven?

Verslagen en notulen worden besproken en goedgekeurd. Er zijn een aantal e-mails die om een antwoord vragen en deze worden besproken.

Avondmaal wordt waardig gehouden. Ook met een voor ons vreemde predikant die nieuwe dingen leerde en wij van onze kant ook. Verder kwamen aan de orde catechese, bezoek Mathare, preekrooster 2024 en bediening Heilige Doop.

Vervolgens komt het rooster van aftreden aan de orde. Ouderling Vree gaat verhuizen dus zijn er al vier vacatures met de mogelijkheid tot meer vanwege het niet herkiesbaar stellen. Moeten we soms de verkiezing opknippen in wat nu nodig is en later overige vacatures. Dat vereist zorgvuldige bespreking en daarom wordt besloten om 19 september hierover door te praten. Zeker als verkiezingen en beroepingswerk elkaar gaan raken. Onze gemeente krimpt en te verwachten valt dat de verkiezingen de nodige zorg zal opleveren.

Andere punten van bespreking: invoering VOG – bespreking themadiensten (niet iedereen had tijd gehad om te reageren op het concept antwoord) – verlenging steun uitzending ds. Vogelaar.

De vierde vergadering is gehouden op 19 september

Een vergadering met als hoofdonderwerp verkiezingen en hoe? Een aparte notitie was opgesteld om de gedachten te ordenen.

De ouderlingen Drost, Van Kreuningen, Seeleman en Stam, diaken Meijers en ouderling-kerkrentmeester Van der Schaft stellen zich herkiesbaar. Ouderling Hergreen stelt zich niet herkiesbaar. Dat geldt ook voor ouderling-kerkrentmeester Verhoek maar die is bereid als kerkrentmeester (niet ouderling) door te gaan. Ouderling Vree treedt eind van het jaar af i.v.m. verhuizing en diaken Bos vanwege bereiken maximale ambtstermijn (12 jaar). Tenslotte geeft ouderling-kerkrentmeester van Kreuningen aan tussentijd te willen aftreden. Dat brengt het totaal op 7 vacatures, maar als de gemeente akkoord gaat met het voorstel van broeder Verhoek wordt dat er één minder. Bovendien is besloten dat de vacature van één diaken voorlopig niet wordt opgevuld, zodat er vijf vacatures overblijven. We zullen de gemeente duidelijk moeten informeren over deze complexe situatie zodat iedereen weet wat er speelt.

We hebben ook vooruitgeblikt op het beroepingswerk. Recent (15/9) is ds. Van de Ruitenbeek voor 50% aan de slag gegaan bij de mobiliteitspool. En we zijn voor de resterende 50% nog aan hem verbonden tot eind dit jaar. We kunnen ons vast bezig houden met voorbereidende werkzaamheden maar echt spreken over namen kan pas vanaf 1 januari 2024. Er is ook gesproken over de mogelijkheden tot scholing op het gebied van beroepingswerk en over opdracht en werkwijze van beroepingscommissies.

De vakantietijd is voorbij. Alom komen we weer samen rondom Gods Woord en is er voor iedereen gelegenheid om hieraan mee te doen. We zijn dankbaar voor al deze mogelijkheden. Ze worden namens de Heere aangeboden dus willen we erop aandringen: gebruik ze ook! Levend in het einde der dagen. Dankbaar zijn we ook dat de broeders De Bruijn en Drost weer zijn teruggekeerd in de kerkenraad. Moge het henzelf en velen tot zegen zijn. .

Dick Stam, scriba kerkenraad

Verkiezingen

In de kerkenraadsvergadering van 19 september is het rooster van aftreden besproken. We hebben nog twee openstaande vacatures, te weten evangelisatie-ouderling en diaken.

Verder is diaken Bos niet herkiesbaar vanwege 12 jaar dienst en gaat ouderling Vree eind dit jaar verhuizen naar elders. OKRM van Kreuningen heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden en OKRM Verhoek stelt zich niet herkiesbaar maar is wel bereid om als kerkrentmeester (niet-ambtsdrager) verder te gaan.

Daarnaast zijn aftredend de ouderlingen Van Kreuningen en Stam (8 jaar), de ouderlingen Drost, Herngreen en Seeleman (4 jaar), diaken Meijers (8 jaar) en OKRM Van der Schaft (4 jaar).

De ouderlingen Drost, Van Kreuningen, Seeleman en Stam, diaken Meijers en OKRM Van der Schaft stellen zich herkiesbaar. Ouderling Herngreen stelt zich niet herkiesbaar.

Samenvattend betekent dit een vacature diaken (oud), evangelisatieouderling (oud), ouderlingen Herngreen en Vree, diaken Bos, OKRM Van Kreuningen en Verhoek waarvan de laatste beschikbaar is als kerkrentmeester-niet ambtsdrager. In verband met de hoeveelheid vacatures is besloten dat op dit moment één vacature diaken niet zal worden opgevuld. De gemeente zal worden gevraagd namen in te dienen.

Op de achterzijde van deze Solitudo staat een formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien,

Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het ondersteunend pastoraal team dit geven.

Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.

Wij hebben van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ida van Kreuningen,

Email: idavankreuningen@ziggo.nl

Lianne van Kreuningen

Email: lianne.van.Kreuningen@gmail.com

Aris Meijers, . mail: arism@ziggo.nl

Matty Nagel, mail: mattynagel63@gmail.com

Janny Broere, mail: jannybroere@ziggo.nl

DE DIACONIE

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden juni 2023 tot en met augustus 2023. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

collecte			
datum		werkelijk	begroot
28-5-2023	GZB / IZB Pinksterzendingscollecte	64	
11-6-2023	Voedselbank	1.602	1.000
25-6-2023	Stg. Voorkom	659	800
25-6-2023	Inzameling Heilig Avondmaal	435	250
9-7-2023	Red een Kind	745	800
16-7-2023	Vakantie Bijbel Week	1.617	1.000
6-8-2023	GZB Deelgenoten Ds Vogelaar	827	800
20-8-2023	Light for the Children	1.665	
27-8-2023	Stg. Timon	785	800
	Totaal	8.399	

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:

opbrengst juni (Peter en Riek) € 2.189
 opbrengst juli / augustus (Groot Nieuws Radio) € 609

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten totaal € 3.199. Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen:

Algemene giften diaconie € 130
 Sponsorgelden Umoja € 1.525
 Giften bestemd voor Umoja € 685
 Bijdrage kosten bezoek uit Mathare € 1.830
 Kerktelefoon bijdrage € 100
 Opbrengst fietspuzzeltocht € 383

Voor diegenen die de statistieken bijhouden: Totaal € 19.049; bestaande uit € 7.432 via de bank, € 2.867 via de app, € 5.042 via de collecte bonnen en € 3.708 via de collecte gelden contact (collecte zakken).

Het winterseizoen dient zich weer aan met allerlei activiteiten. Iedereen kan zich wel ergens bijvoegen om met elkaar het geloof te beleven en elkaar te bemoedigen. Wat hebben we dat in deze individualistische tijd nodig. En weet dat Hij altijd open staat voor een ieder die mee wil doen. Laten we ons bemoedigen door Hem, Hij is er klaar voor. Hartelijk dank voor uw gaven en betrokkenheid van de afgelopen maanden. Mocht u vragen hebben over deze cijfers of over andere diaconale zaken: laat het ons weten. De diaconie.
Koos Bos.

ALPHA

Uit de Alpha-groep van het afgelopen voorjaar kwam de vraag of de avonden niet op de een of andere wijze konden worden voortgezet. Dat was een zeer verblijvende vraag. Dat betekent Honger naar Gods Woord! Bij eerdere Alpha's is er ook wel geprobeerd om de mensen wat langer "vast te houden" maar dat is toen niet zo gelukt. En nu kwam nota bene de vraag om door te gaan uit de groep zelf. Geweldig om te horen! Natuurlijk gaan we dat doen. Alpha met een plus... In het nieuwe seizoen hopen we 1 x in de maand bij elkaar te komen. We gaan het boekje "De uitdaging van een Christelijke levensstijl" van Nicky Gumbel behandelen. Dit gaat over de zaligsprekingen van Jezus. Niet al te moeilijk of ingewikkeld. Uiteraard is er ruimte voor Alpha-mensen van eerdere jaren, om mee te komen doen. Maar ook als je een Bijbelkring te ingewikkeld vindt kan je bij ons aanschuiven.

We zijn al begonnen op dinsdagavond 5 september in de Roeping (Start 20:00) De volgende avonden zijn: 9 november en 14 December. *(let op, gewijzigd)*

Contact: Andre of Thera Visser, vissera#t-mobilethuis.nl
Groeten namens het Alpha Team

Thema : Dood

Mijn dood is maar een klein spatje, terwijl Christus' opstanding een grote zee is. (*M. Luther*)

De verschrikking van de dood die op Jezus is gevallen, blijft ons niet bespaard, maar Christus haalt de Zijnen door die verschrikking heen in de hemelse stad. (*J.G. Woelderink*)

Alleen de mens, die de gedachte aan zijn eigen dood toelaat en verdraagt, is ten volle en volwaardig mens. (*A. van Ruler*)

De dood en ik, wij lopen altijd samen. (*E. Hoornik*)

Omdat de dood ons afmaakt, moeten wij maar doen alsof hij ons "af" maakt. (*O. Jager*)

Ik was er zo beroerd aan toe, dat ik wel wilde dat ik dood was, om maar van die angsten voor de dood af te zijn. (*J. Calvijn*)

Er is geen sprake van dat we de dood "een plekje kunnen geven", zoals we vandaag graag zeggen. Hij is de laatste vijand, hij heeft een angel : hij steekt. (*G.C. den Hertog*)

Vroeger was een oud mens iemand die er bijna was; nu is het iemand die er bijna geweest is. (*G. Bomans*)

De dood is alleen maar de veerman, die mij over het zwarte doodswater naar het Vaderhuis brengt. (*J. Hoek*)

Wat U het beste lijkt, vergun me dat op aarde; tot dood en hemel tonen, wat U nog bewaarde. (*I. Watts*)

Nico Strubbe

STERFBED

Bron : Voorbereiding voor de laatste reis

ds. P. Vermaat

Aan het sterfbed van een bekende, orthodoxe predikant in ons land, ging een maandenlang ziekbed vooraf.

Een naast familielid vertelde me hoe dat gegaan was.

Op één van de betere dagen werd hem gevraagd waarover hij zou preken, als hij dat nog één keer zou kunnen doen.

Hij hoefde niet lang na te denken : "Over de smalle weg en de nauwe poort"

Hij gaf ook gelijk de hoofdinhoud van zijn laatste preek door :

"Lieve gemeente, als ik ooit de indruk heb gewekt, dat die poort maar nauwelijks openstaat en dat het bijna onmogelijk is om er door binnen te gaan, wilt u me dat dan vergeven.

In de afgelopen maanden heb ik ontdekt hoe wijd die deur bij God open staat.

Alleen, we moeten wel komen en ons in geloof aan Hem overgeven"

Nico Strubbe

FINANCIEEL VERSLAG JEUGDRAAD

Financieel verslag 2022 en begroting 2023 van de Jeugdraad

De financiën van de Jeugdraad zijn overzichtelijk.

De inkomsten zijn de jaarlijkse biddagcollecte en giften die rond biddag binnenkomen. Sinds vorig jaar is daar ook de collecte van de kerstviering van het jeugdwerk bijgekomen. De lasten bestaan voornamelijk uit betalingen aan de HGJB voor clubbladen, sprekers op een toerustingsavond, een thema-avond en de organisatie van het kerstfeest. Daarnaast zijn er uitgaven voor kosten bij de clubs, zondagsschool en catechese. Voor een groot deel worden zaken, ook financieel, binnen de jeugdwerkgroepen zelf geregeld.

Jeugdraad Wilnis	begroting	definitief	begroting
	2022	2022	2023
Banksaldo 1 januari	2.372,94	2.372,94	3.354,18
Biddagcollecte	1.500,00	2.237,48	1.600,00
Kerstfeestcollecte	0,00	692,03	650,00
Overboeking saldo zondagschool	0,00	196,69	0,00
Giften	1.000,00	1.130,00	1.000,00
Opbrengsten	2.500,00	4.256,20	3.250,00
HGJB	-940,00	-538,30	-800,00
Bankkosten	-60,00	-70,00	-77,50
Bijdrage clubs/JV/YA/Zondagschool	-500,00	-483,00	-550,00
Kerstfeest Jeugdwerk	0,00	-561,17	-600,00
afscheidscadeau kinderen Matze	0,00	-252,70	0,00
Bijdrage catechese	-1.000,00	-919,24	-1.000,00
Resultaat betreffende jaar	0,00	1.431,79	222,50

In het seizoen 2022-2023 konden alle activiteiten goed betaald worden. We zijn dankbaar voor inzet van veel vrijwilligers in het jeugdwerk en het meeleven van de gemeente in gebed en financiële ondersteuning.

Bovenal danken we Hem door wie wij alles ontvangen. Aan Hem alle eer !

Namens de Jeugdraad
Gert van Kreuning, jeugdouderling

VAN BOEKENTAFEL NAAR BOEKENKAST

Zoals u wellicht weet en gezien hebt, staan in de Roeping 2 boekenkasten waarin (kinder)Bijbels, dagboeken, kinderboeken en overige christelijke/geestelijke boeken te vinden zijn.

In de laden vindt u naast nog wat boeken, tevens cd's. Alles netjes (af)geprijsd. Snuffelt u vooral eens door de kasten.

En vindt u iets van uw gading, veel leesplezier en/of geestelijke voeding gewenst. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag dan over te maken op bankrekening NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis inz.

Evangelisatiecommissie onder vermelding van 'boek of cd uit boekenkast'.

In de rechterkast is een plank opgenomen waar u boeken kunt ruilen. U mag een boek gewoon meenemen. Dat lezen, doorgeven aan anderen, het boek ook weer terugzetten. Wat u wilt. Heeft u zelf boeken waarvan u vindt dat anderen dat zouden moeten lezen, kunt u dat in de kast zetten.

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de Bibliotheek Lektuurkeus (elke vrijdagmiddag open van 14.30 tot 16.30uur), maar als u een boek zoekt en u bent niet in de gelegenheid dat zelf te bestellen/kopen, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.

Namens de Evangelisatiecommissie, Bert Verhoek

KINDERKOOR ISMAEL



Zaterdagmiddag 22 april zijn we naar Linschoten geweest om samen met kinderkoor Emanuel te zingen op hun slotconcert met als thema 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' van de HGJB. Door liedjes en sketches werd het thema uitgewerkt, over Gods schepping, de mensen om ons heen, maar ook Gods liefde voor ons.

Ook in april zijn we in 'Overdorp' - Kockengen wezen zingen, eerst beneden in de grote zaal en daarna boven bij een aantal bewoners die daar niet bij konden zijn. Door de liedjes mogen we zingen over hoe groot en goed God is. We hopen daarmee hun harten te raken en hen te bemoedigen. Mooi om zo voor hen en ook samen met hen bekende liederen te zingen. Als afsluiting hebben we een patatje gegeten bij fam. Boer aan de plassen.

In de vakantie hebben we in andere gemeenten en scholen contactpersonen gezocht, die ons koor meer bekendheid willen geven via posters, flyers en stukjes op hun website, kerkblad of digitale media. We hopen zo meer ouders met hun kinderen te bereiken.

Alle kinderen van de VBW hebben in hun liedboekje een flyer gekregen met de uitnodiging te komen kijken in september.

Na de vakantie zijn we gestart met een uitje naar klimpark Funmania in Aalsmeer. Ze hebben genoten, voor ieder was er wel wat leuks te doen. Mooi om te zien hoe kinderen elkaar helpen en met elkaar optrekken als één groep.

9 september waren we uitgenodigd om op te treden op de Najaarsmarkt in Wilnis. Samen en afwisselend met de muziekgroep mochten we zingen over God Die ons kent, voor Hem is niets verborgen. Hij wil ons leiden en met ons mee gaan. Een oproep om je oog, je oor, je mond, je hand, je voet goed te gebruiken. Hij is de God Die luistert naar ons gebed. Liedjes waarin we Hem prijzen. Ook liedjes om om te zien naar elkaar en eens een complimentje te maken, een liedje over herinneringen die moeilijk kunnen zijn, het themalied van de VBW, en als afsluiter een lied waarin we de ander het goede toewensen.

We hadden ook een stukje van Liesbeth's kraam, zodat we flink aan PR konden doen, ballonnen uitdelen met een flyer voor de open middag, wedstrijdje sjoelen en snoepjes raden én een grabbelton met leuke cadeautjes.

Op de open middag zijn er 5 nieuwe kinderen wezen kijken, we hopen dat ze met ons mee gaan zingen!

Via <https://www.facebook.com/kinderkoorismael> delen we onze foto's en kun je meer over ons lezen.

Petra Boer is ons team komen versterken, waar we heel blij mee zijn. We zouden nog graag iemand uit onze gemeente erbij willen hebben om zo samen leiding te geven aan ons kinderkoor.

We vragen gebed om samen met de kinderen tot zegen te mogen zijn en te zingen tot eer van God.

Liesbeth, Christien én Petra.



FAMILIE MATZE IN NAMIBIE

Familie Matze in Namibië.

‘..zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mattheüs 20:28)

We kijken terug op een mooie filmavond op 12 september in De Roeping over het werk van Kees & Linda in Gobabis in de slokkenwijk Epako. De film staat nu op YouTube. Zie de link op de website van lightforthechildren.nl.

Kees werkt op de Light for the Children-school. Hij begeleidt leerkrachten en ziet toe op het Bijbels onderwijs en op de onderwijskwaliteit. Hij adviseert en werkt intensief samen met het managementteam, doet de administratie, zorgt voor de bevoorrading in de keuken en is betrokken bij het onderhoud van de school. Hij ondersteunt de Abba-groep, de sponsorkinderen van de Stichting. Op zondagmiddag vertelt hij aan deze groep kinderen een Bijbelverhaal. Kees leidt een Bijbelstudie-groep op donderdagavond voor mensen uit de sloppenwijk. Op zondagmorgen deelt hij het Woord tijdens de kerkdienst in de school in Epako. Regelmatig benaderen mensen hem voor advies en hulp.

Linda is verpleegkundige en helpt Gijsbertha met de zorg voor kinderen en moeders in het Lighthouse. Zij bezoekt wekelijks de Shelter, een opvangcentrum voor vrouwen die bijna gaan bevallen. In hun golfplaten huisje is dat geen optie. Dan leest ze met hen uit de Bijbel, zingt met hen, deelt wat lekkers uit. Ze brengt regelmatig bemoedigingsbezoekjes op de kraam- en kinderafdeling in het staatshospitaal en deelt knuffels uit aan kinderen. Zij bezoekt gezinnen in de sloppenwijk Epako. Ze deelt het Evangelie, bidt voor de mensen, deelt donaties uit en geeft adviezen in moeilijke situaties.

Er komen ook verschillende mensen aan huis om een Bijbel op te halen of om bemoedigd te worden en krijgen ook voedsel en/of kleding.

Al deze taken doen Kees en Linda in nauwe samenwerking met Jac-Louï's en Gijsbertha en daarin ervaren ze sterk de kracht van het gebed en de voorzienigheid van de Heere! Iedere week proberen ze met hen een avond bij elkaar te komen. Dan evalueren ze het werk, bidden met elkaar. Dankbaar dat ze elkaar in al het werk tot steun mogen zijn en vriendschap mogen ervaren!

Opbrengst collecte

Op 20 augustus jl. is er een collecte gehouden. De opbrengst was maar liefst € 1660 bestemd voor het diaconale werk dat Kees en Linda verrichten binnen de stichting Light for the Children. Inmiddels hebben Kees en Linda al ruim 100 bijbels mogen uitdelen.

Kaartverkoop

Tineke van Strien, gemeentelid uit Hervormd Wilnis, stelt dit jaar de opbrengst van de verkoop van haar kaarten beschikbaar voor het werk van Kees en Linda. Van haar prachtige schilderijen zijn mooie kaartafdrukken gemaakt voor verzending met verjaardagen, gelegenheden en zomaar iemand te verrassen. Neem een kijkje op haar website <https://www.tinekevanstrien.nl>. Van harte aanbevolen!

Gebed en financiële ondersteuning

Kees en Linda zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften.

Bankrekeningnummer Fam. Matze: NL40 RABO 0314 6894 51 ten name van: Light for the Children

De binnengekomen giften op deze rekening worden beheerd door de TFC. Wilt u hen ook in uw gebed gedenken!

Nieuwsbrief om de twee maanden.

U kunt zich aanmelden via de website

<https://lightforthechildren.nl/fieldworker/familie-matze/> of u kunt dit mailen naar tfcfam.matze@lightforthechildren.nl.

Appgroep met tekst, foto's en filmpjes. Gaat u hen ook volgen? Nu al bijna 300 leden.

Opgeven via deze link: <https://chat.whatsapp.com/GsdyEwaEEzLHkcBBaepDNH>

Meeleven

Familie Matze P.O. Box 484 Gobabis Namibië of meegeven met het vliegtuig eind oktober met Linda's moeder: Fam. Ariesen – Vlot t.a.v. Familie Matze, Renes 125, 3925 JW Scherpenzeel

Mede namens Kees en Linda en hun kinderen onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook! Met vriendelijke groet van het TFC-team.

RONDZENDBRIEF VAN SANDRA

september 2023

Beste familie, vrienden en kennissen,

Het is alweer een tijdje geleden dat u wat van ons hoorde. Afgelopen maanden zijn we met ons tehuis door een zeer moeilijke, verdrietige en ontmoedigende periode gegaan. Maar elke keer lazen we Bijbelteksten die ons aanspoorden om vol te houden. Die bemoediging hadden we hard nodig! Met deze brief willen we een indruk geven van de situatie en uw gebed vragen voor ons tehuis. Vanwege de privacy kunnen we uiteraard geen namen of details geven, dat zult u begrijpen.

Enkele maanden geleden moesten we met één van de kinderen naar de EHBO. Uit onderzoek bleek helaas dat er veel meer aan de hand was dan wij wisten of konden vermoeden. Door de slechte ervaringen die men heeft met andere tehuizen ging men er vanuit dat er iets in het kindertehuis zou zijn voorgevallen. De beschuldiging en de daaropvolgende onderzoeken hadden grote impact op ons. We hebben uiteraard onze volledige medewerking verleend. Uiteindelijk is vastgesteld dat het niet iets was wat bij ons tehuis was gebeurd en is onze naam gezuiverd. Wij hebben dit kind altijd bijgestaan en zijn meegegaan met alle onderzoeken en behandelingen. Mede daardoor ervoer het kind, dat zich eerder altijd op de vlakte hield, dat wij wel betrouwbaar zijn en ervaart het nu wat het is om echt geliefd te zijn. Het kind heeft en ook wij hebben Gods bescherming en hulp hard nodig om dit alles te kunnen verwerken. Bidt u mee voor dit kind en ook voor wijsheid voor ons?

De 2 dagen per maand die de kinderen thuis zijn verblijven ze vaak in onveilige en trieste omstandigheden. We doen zo nodig altijd melding bij de officiële instanties. Helaas gebeurt er nauwelijks iets met dit soort meldingen. Het maakt ons regelmatig moedeloos en geneigd om te stoppen. Maar we hebben geleerd te kijken naar de 28 dagen waarbij ze bij ons in een veilige en liefdevolle omgeving zijn en we van betekenis voor de kinderen zijn. We vertrouwen op God en Zijn zegen.

Deze zomervakantie kwamen bij meerdere instellingen in Roemenië verschillende onacceptabele situaties aan het licht. De overheid voerde daarop strenge ingrijpende controles in en sloot ook huizen en instellingen. De Roemeense wet- en regelgeving voor kindertehuizen maakt geen onderscheid tussen kinderhuizen en instellingen zoals ons internaat. Men controleert daarom op basis van de oude kindertehuisregels en houdt geen rekening met onze werkwijze. Terwijl we wel alles conform de wetgeving op orde hebben, pakken die regels ongunstig voor ons uit. Maar God zorgde voor ons!

De handhaver uit onze regio kent ons tehuis en staat achter ons. Hij belde ons speciaal op en waarschuwde ons. Hij adviseerde ons om het tehuis langer dan gebruikelijk in de zomer gesloten te houden waardoor we de controle vermeden. We hebben dit advies opgevolgd. Die strenge controles lijken nu achter de rug te zijn, maar we weten dat we nog steeds controleurs uit Boekarest op bezoek kunnen krijgen. We vertrouwen er op dat God ons ook tijdens deze eventuele controles zal beschermen. Bidt u mee?

De kinderen gaan dit schooljaar voor het eerst naar het andere dorp naar een school. We hopen en bidden dat het allemaal goed komt, want ook bij de schoolgang waren afgelopen schooljaar moeilijkheden. Helaas bleek dat niet iedereen het goede voor heeft met onze kinderen. Wij blijven daarom op onze hoede en strijden voor ze!

Gelukkig zijn er ook positieve dingen. Zo zijn we op kamp geweest met de kinderen. Ze genieten nog steeds na! Het grappige is dat zij de kleine dingen aanhalen als mooie herinnering. Bijvoorbeeld dat ze leerden waar je kan lopen in de stad (de stoep) en hoe je moet oversteken. Twee meisjes die er tegen op zagen om op kamp te gaan, omdat ze helemaal niet weg wilden bij Kerub, want 'daar hebben we het goed', vragen ons nu wanneer we weer op kamp gaan!

We krijgen vaak signalen van de kinderen dat het echt goed is om door te gaan. Zoals van de 13-jarige jongen die er zo naar uitkeek om terug bij Kerub te komen, om samen met ons alsnog zijn verjaardag te vieren. Of van het kind dat op schoot komt zitten en zegt dat het van je houdt (dit eerder nooit heeft kunnen zeggen omdat ze niet wist wat echte liefde was...). Of door de tekeningen die we krijgen van het huis van Kerub in vrolijke kleuren, hartjes en bloemetjes erom heen getekend.. Het helpt ons. Helpen jullie ons alstublieft ook? We moeten dit echt samen doen, we hebben jullie steun in alle opzichten nodig. Samen in gebed, sponsoren, samen oplossingen vinden.

Een vriendelijke groet van ons allemaal en Gods zegen op jullie werk!

Attila en Sandra

MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, kamer 12, jarig op 19 oktober

Zorgvilla Sluysort, Maarssen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, App. 26, jarig op 12 augustus.

Zonnehuis Zuiderhof, Vinkeveen

Mevr. J. Schippers-Robbers, op 22 januari

Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni

Woonzorgcentrum 't Kampje, Loenen ad Vecht

Mevr. J. Samsom-Kool, jarig op 16 juni.

En ook:

- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Mevr. Van Wieringenplein
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november
Mevr. Van Wieringenplein

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan
Een van de diakenen.

Ledenaantal per 28 augustus 2023:

343 lidmaten

200 doopleden

274 pastorale eenheden.

Ledenaantallen uit de oude doos:

1 januari	Lidmaten	Doopleden
1960	287	341
1970	367	390
1980	449	473
1990	445	585
2000	471	445

2010	393	310
2020	367	250

Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten:

Juni:	€ 1.799,70
Juli	€ 2.197,10
Augustus	€ 2.402,02

Giften:

5 juni	€ 25,00
5 juni	€ 20,00
28 aug	€ 100,00

Opbrengst oud papier in de container:

Mei: 3140 kilo oud papier = € 251,20

Juni: 1740 kilo oud papier = € 139,20

Juli: 1860 kilo oud papier = € 148,80

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

Mei: 10340 kilo oud papier = € 827,20

Juni: 8380 kilo oud papier = € 670,40

Juli: 8840 kilo oud papier = € 707,20

AGENDA 2023

Zo de Heere wil en wij leven:

29 oktober	Bediening Heilige Doop
31 oktober	Hervormingsdag in Wilnis
1 november	Dankdag voor gewas en arbeid
12 november	Alpha Youth dienst
26 november	Eeuwigheidszondag
3 december	Voorbereiding Heilig Avondmaal
10 december	Viering Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag
31 december	Oudejaarsdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Stephan Vree	Peter Rietveld (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	

2	Peter De Bruijn	Corstian Leeflang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.		
3	Theo Hergreen	Nico Mur (bezoekbroeder) Marlies de Haan (bezoekzuster) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Krobaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timothee gras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnise zijweg, Zorghras, Zwenkgras en Marickenland.		
4	Dirk Drost	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.		
5	Jos Seeleman	Johan van Eijk (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht.en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.		

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:* Vacant
 - *Scriba:*
Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Email: scriba&hervormdwilnis.nl
 - *Diaconie en kerkauto:*
Dhr. Koos Bos, mail: koosb6394@gmail.com
 - *Jeugdouderling*
Dhr. Gert van Kreuningen, mail: Gert&veruszakelijkadvies.nl
 - *Evangelisatieouderling*
- Vacature

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*
Mevr. Anneke van Leeuwenl: aalesenanneke@gmail.com
- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*
Mevr. Anja Kranenburg: administratie&hervormdwilnis.nl
- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*
Mevr. Edith Stam: edithstam&ziggo.nl
- *Beheerder begraafplaats:*
Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34
Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com.
- *Administratie begraafplaats:*
Mevr. Anja Kranenburg: Administratie&hervormdwilnis.nl
- *Koster:*
Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34,
Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com
Beheer gebouw "De Roeping":
Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn: Versteegh.house&hetnet.nl
- *Website:* www.hervormdwilnis.nl

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW en voor betalingen van meegenomen boeken uit de boekenkast in De Roeping.

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie&hervormdwilnis.nl

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuur u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden. *Echter zijn er dan diverse privégegevens uitgehaald*

TEN SLOTTE

Alweer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 1 of 2 2024) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, mail: A.Kranenburg@solconmail.nl

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende “Solitudo”:**

donderdag 21 december 2023

Wilnis, 23 september 2023/AK

AANBEVELINGEN VERKIEZINGEN AMBTSDRAGERS

(in te leveren t/m 13 oktober)

Herkiesbaar

Ouderling Drost, van Kreuningen, Seeleman en Stam stellen zich herkiesbaar. Dat geldt ook voor diaken Meijers en ouderling-kerkrentmeester Van der Schaft. U bent gerechtigd om voor hen tegenkandidaten in te dienen. Als dit niet het geval is, zijn zij hiermee automatisch herkozen voor een nieuwe termijn. We zijn dankbaar voor het zich herkiesbaar stellen van genoemde broeders

Niet-herkiesbaar maar wel beschikbaar

Ouderling-kerkrentmeester Verhoek stelt zich niet herkiesbaar in het ambt. Wel is hij bereid om als kerkrentmeester (niet ambtsdrager) dienstbaar te blijven aan de gemeente. Hiervoor geldt dat de gemeente hiermee moet instemmen. Dan hoeft u niet te reageren. Mocht u wel bezwaar hebben dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken.

Vacatures

Ouderling Herngreen en Vree zijn niet herkiesbaar of treden af. Ook is er nog een vacature evangelisatieouderling
Diaken Bos bereikt de maximale zittingsduur van het ambt en er loopt nog een vacature diaken. Daarvan wordt op dit moment voor één vacature uw aanbeveling gevraagd.

Ouderling-kerkrentmeester Van Kreuningen treedt tussentijds af.

Belijdende leden worden opgeroepen om namen van broeders in te dienen die geschikt worden geacht tot het ambt.
Om uw aanbevelingen kenbaar te maken, kunt u gebruik maken van dit formulier. Wilt u deze ingevuld en ondertekend inleveren bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam voor 14 oktober 2023?

De verkiezingsdatum is vastgesteld op D.V. woensdag 25 oktober.

Aanbevelingen vacatures ouderling (Herngreen en Vree):

Ik draag voor:

Aanbevelingen vacature evangelisatie-ouderling (Kranenburg):

Ik draag voor:

Aanbevelingen vacature diaken (Bos)

Ik draag voor:

**Aanbevelingen vacature ouderling-kerkrentmeester (Van
Kreuningen)**

Ik draag voor:

(het is toegestaan dezelfde naam in te dienen voor meer vacatures)

Naam indiener aanbevelingen:

Handtekening: