

"Solitudo"



Oktober 2021

nummer 91

*Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt "Sigilium Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de
gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliu"
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.*

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

DE HEILIGE DOOP II

In de vorige Solitudo is een Bijbelse verantwoording gegeven van het sacrament van de Heilige Doop. Vanuit de belijdenis van de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament kunnen we elkaar vasthouden rondom de Doop. Die eenheid biedt een goede basis voor het belijden van de kinderdoop. Het zijn niet de kinderen in het Oude en Nieuwe Testament die ja-zeggen op de besnijdenis, maar de ouders. Op het ja-woord van de ouders lijft God de kinderen in in Gods verbond. Er is dus een degelijke onderbouwing gegeven van de kinderdoop.

Maar hoe zit het dan met de dooppraktijk in onze gemeente?

Er wordt namelijk gedoopt door besprenkeling. Deze praktijk is al eeuwen oud en wordt door vele kerken wereldwijd beoefend. Deze Doop wordt door vele kerken geaccepteerd. Er is ook tussen de meeste internationale kerken een wederzijdse acceptatie van de Heilige Doop. Zelfs als er door andere kerken vraagtekens worden gezet bij de zuiverheid van de kerk waar de Doop heeft plaats gevonden. Dan nog wordt Gods verbond met de kleine kinderen van de gelovigen wederzijds geaccepteerd. Er is een wederzijdse dooperkenning van de PKN met b.v. de Rooms Katholieke Kerk. Hierin is onder andere de volgende passage opgenomen: 'Aangezien wij niet tweemaal in Christus geboren kunnen worden, behoort de Doop, als het sacramentele teken van de inlijving in Christus en zijn kerk, niet herhaald te worden, ook indien de betrokkenen zelf dit zouden wensen. Wanneer iemand van de Protestantse Kerk in Nederland overgaat naar de Rooms-Katholieke Kerk of omgekeerd, moet uit eerbied voor de heiligheid van de Doop en ter bevordering van het wederzijds respect van beide kerken, volstaan worden met een schriftelijk doopbewijs, dat door de betreffende gemeente of parochie wordt gevraagd en ook wordt afgegeven.' Deze praktijk wordt ook in onze gemeente onderschreven.

Besprenkeling of onderdompeling

Een ander verwijt, dat tegen gemeenten met onze dooppraktijk wordt ingebracht, is de Doop door besprenkeling. Het Griekse woord voor Doop (baptismus) betekent toch onderdompeling? Een kind dat niet is ondergedompeld is dus niet in het verbond met God opgenomen, zo redeneert men. Deze bewering is niet juist. De Doop is een teken en zegel van de verzoening die vanaf Gods kant is beloofd. Dat teken en zegel wordt voor sommigen pas actief als iemand helemaal ondergedompeld is geweest. Het dopen door onderdompeling, het ondergaan van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, kan alleen als je helemaal ondergedompeld bent geweest. Alleen dan heeft de Doop zijn kracht. In

deze opvatting heeft de symbolische handeling van de Doop een te grote waarde ten opzichte van de inlijving in het verbond.

Ook de doop door besprenkeling kent een Bijbelse onderbouwing. Deze bestaande dooppraktijk in onze gemeente kent dus duidelijk Bijbels wortels. Besprenkeling is in het Oude Testament een belangrijke handeling in de verzoening. Zo wordt tijdens de offerdienst het bloed op het altaar gesprenkeld als teken van verzoening tussen God en mensen (Exodus 24:6-8 en Hebrëeën 9:19-20). De besprenkelingen zijn niet de verzoening zelf, maar een heenwijzing naar het volkomen offer van de Heere Jezus Christus als een volkomen verzoening van zonden. Bij de spreukeling met het doopwater verwijzen we daar ook naar. Het is een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens. Daarom hoeven we ook maar één keer besprenkeld te worden.

In de archeologie zijn zowel oude doopvonten als vazen gevonden. Evenals schilderijen van dopen door besprenkeling. Daarnaast zijn er op doopplaatsen, voor zowel volwassenen als kinderen, doopbaden gevonden. Hierin werden zowel kinderen als volwassenen ondergedompeld. Hieruit kunnen we concluderen dat in de Vroege Kerk beide symbolische doophandelingen plaatsvonden, zowel besprenkeling als onderdompeling. De ene symbolische handeling is daardoor niet beter dan de ander, omdat ze beiden verwijzen naar het offer van Christus.

Catechese

In de reguliere en op de belijdeniscatechese staan we stil bij de waarde van de Doop. We proberen dat persoonlijk toe te passen op het leven van onze jongeren. We zetten de waarde van de Doop voor u en jou nog even op een rij.

1. De Doop is het teken dat God Zichzelf met jou en aan de gemeente verbindt.
2. De Doop laat zien wie jezelf bent. Het lukt uit jezelf niet om met God te leven. Je bent in zonde ontvangen en geboren. Zonder God zou je daarom verloren gaan.
3. De Doop laat zien wat God je belooft en wat Hij voor je doet. Hij neemt het initiatief om Zich met jou te verbinden. Als Vader wil Hij er voor je zijn. Als Zoon vergeeft Hij je zonden en wekt Hij je op tot een nieuw leven. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je ook echt in dit nieuwe leven kunt leven. Hij geeft jou een nieuw hart.
4. De Doop is een oproep om je steeds in geloof aan God toe te vertrouwen, Hem lief te hebben en in een nieuw leven te wandelen.
5. De Doop is ook een pleitgrond, juist als je merkt dat het niet zo gemakkelijk is om in een nieuw leven te wandelen. Je valt jezelf vaak

erg tegen. Je mag God eraan houden dat Hij toch je Vader wil zijn, je toch vergeven wil en je wil vernieuwen.

6. De Doop maakt je bewust van je roeping in deze wereld om er voor anderen te zijn.

In het sacrament van de Heilige Doop horen Doop en geloof helemaal bij elkaar. We willen er zelf uit leven en onze kinderen opvoeden om in het geloof te leven. We roepen elkaar op om in onze levenswandel te laten zien dat we gedoopte en gelovige kinderen van God zijn.

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

10 oktober 2021

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. D. Breure uit Kockengen

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

17 oktober 2021

10.00 uur: Ds. L.W. van der Sluijs uit Nijkerkerveen

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en St. Dorcas

24 oktober 2021

10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

18.30 uur: Ds. J.A. de Koeijer uit Ermelo

Collecten: Kerkbeheer en Schreeuw om leven/Siriz

31 oktober 2021

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. C. Bos uit Benschop

Collecten: Kerkbeheer en Lijdende Kerk (Open Doors)

3 november 2021, Dankdag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Dankdagcollecte

7 november 2021

10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

14 november 2021

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk aan zee
Collecten: Kerkbeheer en Najaarszendingscollecte GZB

21 november 2021 Eeuwigheidszondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Ds. G.J. Hiensch uit Elst
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

28 november 2021, Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Ds. J.P. Ouwehand uit Ipendam/Watergang
Collecten: Kerkbeheer en Umoja Kerstmaaltijd

5 december 2021, Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Collecten: Kerkbeheer en Johannes Hospitium

12 december 2021

10.00 uur: Ds. T. Jacobs uit Leiden
18.30 uur: Ds. L.L. van den Dool uit Broek op Langedijk
Collecten: Kerkbeheer en St. Gave

19 december 2021

10.00 uur: Ds. J.J. van Holten uit IJsselstein
18.30 uur: Ds. J.T. Maas uit Vinkeveen
Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten (Fam. Vogelaar)

25 december 2021, Eerste Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Kerstfeestviering Zondagsschool Dabar
Collecten: Kerkbeheer en Zondagsschool Dabar

26 december 2021, Tweede Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
18.30 uur: Ds. C.J. Barth
Collecten: Kerkbeheer en IZB

31 december 2021, Oudjaarsavond

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Gevangenzorg Nederland

Geef elkaar de ruimte

Dat is de kop van het landelijk advies n.a.v. versoepelingen na 25 september. Een mooie titel, die we naar meerdere kanten willen uitwerken.

Dat is nodig, omdat we heel veel verschillende meningen over de maatregelen om ons heen horen en ook verschillende uitwerkingen zien.

Het uitgangspunt is dat we elkaar ontmoeten in de ruimte van ons kerkgebouw. De ruimte die de Heere in de hemel ons biedt om Hem hier op aarde te aanbidden. Dat is het eerste. We willen weer naar de kerk om de Heere te danken en elkaar te ontmoeten.

Het tweede is dat we graag op een veilige manier samenkomen. We willen ruimte geven aan allen die samen willen komen en de vele maatregelen (te) belemmerend hebben gevonden. Aan de andere kant hebben we als kerk ook ruimte te bieden aan mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. De vraag die dan boven komt is: geven we elkaar de ruimte zodat iedereen veilig kan samen komen? Geven we elkaar de ruimte, ook als we de 1,5 m wel in acht willen nemen?

Het derde wat we overwegen is of ons kerkgebouw voldoende ruimte heeft om samen eredienst te houden. Daarvoor zijn geen standaard richtlijnen met betrekking tot voldoende ventilatie om als gehele gemeente samen te zijn en te zingen. Hier moeten we keuzes maken met de kennis van ons kerkgebouw om een goede inschatting te maken.

Het vierde gaat over wat in het geheel van de maatschappij gangbaar is, nl. dat we de geldende adviezen over hygiëne in acht blijven nemen.

De kerkenraad heeft een aantal verschillende scenario's afgewogen en heeft de keuze gemaakt voor het volgende:

1. Met ingang van de diensten van 26 september behoeft u zich niet meer vooraf op te geven als u een kerkdienst wilt bezoeken. Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft.
2. Alle banken zijn toegankelijk en u kunt, als vanouds, gaan zitten waar u wilt
3. Als u uw plaats in de bank inneemt, zorg er dan voor dat u één meter afstand houdt van uw "buren" uit een ander huishouden. Dit om toch onderling afstand te houden. Is de bank daardoor vol, kies dan voor een andere.

4. Mocht u zichzelf toch niet comfortabel voelen vanwege de nieuwe onderlinge afstand, meldt dit dan bij de koster. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing.

Collecten worden nog steeds digitaal gehouden om besmetting via collectezakken te voorkomen. We vragen van elkaar: Geef elkaar de ruimte. Bij binnenkomst, in de kerkzaal en bij het verlaten van de kerk en op het kerkplein.

Vooraf opgeven is dus niet meer nodig. We zijn dankbaar en blij dat de kerkgang steeds meer gestalte mag krijgen op de plaats waar alle gemeenteleden mogen samen komen. We hopen u spoedig te ontmoeten.

Als u niet naar de kerk wilt of kunt, dan kunt ook meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl of meekijken door middel van de livestream via YouTube. Ga naar de website: www.hervormdwilnis.nl. Dan naar het tabblad kerkdiensten en dan wijst het zich vanzelf.

UIT DE KERKENRAAD

In het derde kwartaal heeft de kerkenraad drie keer vergaderd.

Op 30 juni was er een bijzondere kerkenraadsvergadering zijn waarin het ging over prediking en pastoraat.

Hierbij was ds. Van Rooijen aanwezig die de vergadering leidde.

Openhartig is er gesproken over hoe de prediking wordt ervaren. Ieder individueel kerkenraadslid kon zich uitspreken over hoe de prediking wordt beleefd, zowel in positieve als negatieve zin. En daarin gekoppeld werd, welke geluiden er in de gemeente worden gehoord. Eveneens werd besproken hoe verleend pastoraat werd ervaren. Het voert te ver om op deze plaats inhoudelijk hiervan verslag te doen. Maar wel was de intentie om in liefde om onze predikant heen te staan. Daarbij moeten we ook eerlijk en oprecht zijn en ons hart laten spreken. Als het maar gaat om de eer van God en het dienstbaar zijn aan de gemeente. We zijn dankbaar om zo het goede in de ander te mogen zoeken en dingen konden aanreiken die voor verbetering vatbaar zijn. Afgesproken werd dat uit dit gesprek conclusies worden getrokken en bekeken zal worden hoe we hiermee aan de slag zullen gaan.

De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 7 juli.

Begonnen werd met een uitvoerige bespreking over de eredienst en de elementen daarbinnen. Wat is de waarde daarvan en (h)erkennen we die? Ook de tempeldienst, zoals we die tegenkomen in de Bijbel, had al zijn eigen vormen en voorschriften. Onze eredienst is eveneens verworteld in het verleden en wordt bestempeld als klassiek-gereformeerd. Dat uit zich in een liturgie die niet synchroon loopt met het kerkelijk jaar, niet werkt met een jaarpreekrooster, geen voorgeschreven Bijbelvertaling kent maar wel met een voorkeur (HSV), klassieke formulieren bij Sacramenten en bijzondere diensten, elke zondag lezing van de Wet en het doen van geloofsbelijdenis met de kerk der eeuwen en gemeentezang onder begeleiding van een orgel. De keuze van te zingen liederen wordt bepaald door onderdelen van de dienst en het te behandelen Bijbelgedeelte. De zangdienst in de tempel was geen zingen van berijmde liederen maar betrof teksten uit de toenmalige Schrift. Als we ons bezinnen op de liturgie is dat omdat we constateren dat mensen de herkenning missen.

De psalmen die wij gebruiken zijn de berijming van 1773. Generaties zijn er mee opgegroeid en erdoor gesterkt in hun geloof. Maar de taal verandert en zijn we in staat de vertaalslag naar het heden te maken. Een paar jaar geleden is geconcludeerd dat er eigenlijk geen psalmberijming is die deze "kloof" kan overbruggen. Er zijn de nodige pogingen gedaan maar die zijn gestrand in onderlinge verdeeldheid over de interpretatie van teksten. Daarnaast zijn er diverse bundels in omloop gekomen die pogen teksten in een eigentijds jasje te steken maar zich niet richten op gemeentezang. Daarom is vanuit die nood tenslotte een poging gedaan om Bijbels verantwoorde liederen, samen met de psalmen (die ons verbinden met Israël en die ook Jezus heeft gezongen), te verenigen in één bundel met de naam Weerklank. Niemand is er echt gelukkig mee want voor de één is het te weinig en de ander teveel. Maar we zijn tot gebruik overgegaan om iets van die afstand te overbruggen.

Je hoort nogal eens dat het zo fijn is om (sommige)liederen te zingen en het gevoel dat het oproept, dicht bij God te zijn. Maar zijn liederen niet juist bedoeld tot Gods lof en eer, los van ons eigen gevoel? En laten juist de psalmen een evenwichtig beeld zien van de gelovige op de toppen van geloof met de lofzang op de lippen maar ook de gelovige die diep in de put zit en het uitschreeuwt naar de Heere om redding uit de nood? Wat voor ruimte is er om je samen te herkennen in de liturgie. De Rooms Katholieke Kerk kent een sterk voorgeschreven karakter dat uitgaat van wat de kerk "geloof". Het andere uiterste vind je in evangelische kringen die sterk de nadruk leggen op de lofprijzing en aanbidding, liefst zo spontaan en authentiek mogelijk. Onze keuze betekent niet het afwijzen van andere vormen. Maar wel is het gevormd vanuit een verleden waarin dwalingen werden afgewezen. Onze vorm is gericht op het samen belijden, samen zingen, samen buigen. En dat wringt met de huidige "ik" cultuur met

aandacht voor onszelf en beleving. Hoe kunnen we dingen toch verbinden? Genoemd wordt een psalm of lied voor de kinderen of een kindermoment. Jongerendiensten met eigen invulling. Uitleg van wat we doen en waarom is heel belangrijk. Als we dat niet meer beseffen, versterken we het gevoelselement en de “keuzekerk”. En binnen nuance elkaar leren verstaan met onze diepste intenties. Het gesprek gaande houden. In het besef dat we iedere zondag God ontmoeten onder Zijn Woord. Hij is heilig en ook wij dienen heilig te zijn. We mogen elkaar in het hart kijken. Maar het komt ook voor dat je kippenvelmomenten niet beleeft en dat toch het Woord wil spreken. Gebed om de leiding van de Heilige Geest is en blijft hard nodig. Dit gesprek was ingegeven door de brief van een aantal jongeren en de gesprekken die daarop zijn gevolgd. Met de uitkomst van deze bespreking zal opnieuw het gesprek worden aangegaan. Verder werd nog gesproken over het uitnodigingssysteem voor de erediensten en de wijze van indeling in banken om helder te krijgen waarom de dingen nu deze vorm hebben. Ook kwam aan de orde het bestaan van de vacature diaken en het rooster van aftreden eind dit jaar. Dit wordt ineengeschoven zodat we dit najaar weten hoeveel vacatures we hebben.

De derde kerkenraadsvergadering was van 15 september.

Begonnen werd een bezinnend gedeelte over “de gave van allerlei talen”, onderdeel van het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest”. Die gaven worden in 3 stemgaven onderscheiden: allerlei talen, profetie en uitlegging. Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 over de tongentaal omdat dat in die gemeente heel sterk speelde. Paulus wijst erop dat tongentaal niet de belangrijkste gave is en ziet dit als een dwaling in die gemeente. Zeker als niemand het gesprokene begrijpt of dat het uitgelegd wordt. Toch zijn er ook misvattingen die in de loop der eeuwen zijn blijven bestaan. Aan de ene zijde de mening dat deze gave niet meer nodig is en alleen toen gold. De andere zijde die zegt dat er 2 soorten christenen zijn, de wedergeboren christenen en de Geest vervulde christenen waarvan de laatste de “echte” zouden zijn. Tongentaal is geen evangelisatiemiddel. Maar ook nu zijn er voldoende voorbeelden waaruit blijkt dat ook vandaag de dag de Geest zich bedient van tongentaal. Dat wil niet zeggen dat waar dat niet voorkomt, de Geest onvoldoende ruimte krijgt. Want dat zou suggereren dat het zonder deze gave niet compleet is.

Wat kwam er nog meer aan de orde? Aanleg ventilatiesysteem in de kerk nadert zijn voltooiing. De evangelisatiecommissie stelt voor om de huidige boekentafel op te heffen. Mogelijkheid om boeken te blijven bestellen zal worden opengehouden maar dan zonder vaste standplaats. De gemeente zal hierover worden geïnformeerd. Verder komt de vraag aan de orde hoe “open” de huiskringen zijn om ook mensen te trekken die verbinding zoeken of nodig hebben. Opening winterwerk is aanstaande en

voorbereidingen van activiteiten doen ons uitzien naar deze dag om als gemeente weer samen te mogen zijn Er is op dit moment nog weinig te zeggen over de versoepelingen die aanstaande zijn t.a.v. de kerkdiensten.

Gemeld wordt dat in het vervolg op de bespreking van 30/6 gesprekken zijn gevoerd met onze predikant. Hij probeert zich een andere wijze van voorbereiding aan te meten waardoor het uitschrijven van de preek in zijn geheel niet meer hoeft. En vraagt zich af welke bronnen deze methode ondersteunen. Dit vergt een geheel andere denkwijze in de wijze van overdracht en memoriseren. Wat is van belang en wat wil ik aan de gemeente meegeven? Een soort avontuur door niet alles op papier te hebben en meer contact met de gemeente te krijgen. In het vertrouwen dat de Geest ruimte schenkt om op een natuurlijke wijze de tekst te bepreken. Helder maken wat de boodschap is en hoorders meenemen in de preek. Overbodige dingen weg laten en de drang om nog meer te moeten zeggen onderdrukken. Dit schenkt voor hemzelf ook meer rust en dat merkt de gemeente. De eerste ervaringen zijn bemoedigend en reacties uit de gemeente onderstrepen dit. Het geeft moed om door te gaan op de ingeslagen weg.

Stilgestaan wordt bij de verkiezingen. De broeders Peter De Bruijn, Siem Kranenburg, Gerton van Kreuningen en Jos Seeleman stellen zich herkiesbaar, waarvoor we dankbaar zijn Diaken Van Zutphen stelt zich niet herkiesbaar en dat respecteren we na 8 jaar dienstwerk. Ouderling Vis bereikt zijn maximale ambtstermijn van 12 jaar waardoor hij niet meer herkiesbaar is. Komende zondag zal worden afgekondigd dat namen kunnen worden ingediend voor de komende vacatures. Voor herkiesbare broeders mogen namen worden ingediend, voor de vacatures van 1 ouderling en 2 diakenen zijn nieuwe namen nodig. Indienen kan tot uiterlijk 6 oktober en op 12/10 kan de kerkenraad dan kieslijsten opstellen.

Er is opnieuw een gesprek geweest met een aantal jongeren. Hoofdpunten waren de prediking, wat zingen we en een kinderlied. Dat laatste behoeft geen probleem te zijn. Verbetering van de prediking heeft al onze volle aandacht. Verder kunnen jongerendiensten worden overwogen. Dingen veranderen, valt niet mee. Maar niks doen, lost het probleem niet op. De bijzondere diensten die we hebben worden breed gewaardeerd. Maar als het (nu) bijzondere gewoon is, wat dan? Aan de andere kant: jongeren, en ook ouderen, zijn steeds meer geneigd om zelf te kiezen. De gemeenschapszin is in onze maatschappij tanende en dat vind je ook in de kerk terug. Maken we dan wel echte keuzes als we niet kiezen? Iedereen naar het zin maken is onmogelijk want welke identiteit heb je dan nog? Is waar ik me thuis voel het belangrijkste? Want ook mijn gevoel kan veranderen. Waarom ga ik naar de kerk? Liedkeuze heeft veel te maken met smaak en gevoel. We hebben enige jaren geleden de keuze voor Weerklank gemaakt omdat het genoeg mooie en verantwoorde liederen biedt. Een brede keus ook omdat alle generaties worden bediend. De

psalmen blijven leidend maar andere liederen kunnen een waardevolle aanvulling bieden. In de vernieuwing van ons beleidsplan zullen we de kaders van de liturgie moeten benoemen en duidelijkheid scheppen. We staan op de schouders van ons voorgeslacht en wat geven we door? De woorden die je hoort, ze vormen je leven en je wordt erdoor aangeraakt. Kunnen we nog inkeren tot de stilte van de psalmen en de rust van de zondag? We leven niet van zondag tot zondag voor de setting van “hier ben ik en ik prijs U” als aanbiddingsmoment maar wel het stil worden voor God en het inkeren tot jezelf om te leren dat Zijn genade altijd voorafgaat aan ons handelen. Volgende vergadering komen we terug op het kinderlied/moment in de eredienst.

Meermalen is er al gesproken over onze omgang met homoseksuelen. Ze mogen zich veilig weten in onze gemeente in de wetenschap dat geaardheid een gegeven is. Maar dat wordt wel begrensd door de Bijbelse notities over het huwelijk tussen man en vrouw. Dat houdt dus ook in dat andere relaties worden afgewezen. Het aangaan aan het Avondmaal is voor ieders eigen verantwoording. Allen zijn we zondaren voor Gods aangezicht en hebben vergeving nodig. We komen aan de tafel, niet om onze gerechtigheid te tonen maar om aan te geven dat we niet zonder de Heere kunnen leven en Christus nodig hebben als enige Redder en Zaligmaker. Daarbij is geen onderscheid tussen de aard van de zonde. Het Avondmaalsformulier noemt vele zonden en roept op tot bekering. Wij zijn gehouden om de zonde te weren en elke zonde telt even zwaar. Vooraf wordt niemand geweerd van het Avondmaal. Wel dient de openbare zonde te worden aangewezen en worden opgeroepen tot verandering. In liefde tot de ander, met het oog op zijn/haar behoud. Als kerkenraad zijn wij gehouden om, in het spoor van Christus, de zonde te benoemen. Met de Bijbel als leidraad moet strijdigheid van leer en leven ter sprake worden gebracht. We zullen ons bezinnen hoe we de gemeente mee willen nemen in de vragen die leven en waarop we ons de afgelopen tijd hebben bezonnen.

In de vorige Solitudo heeft een artikel gestaan over de fundamentele keuze voor de kinderdoop. Er is nog een tweede deel waarover de gemeente moet worden geïnformeerd en dat betreft de praktische vragen rondom de Doop als keuzemoment en tegelijk belijdenis. Recent was er nog een artikel waarin een predikant betoogde dat steeds meer de Doop wordt beleefd als een keuze van de mens uit in plaats van genade van Gods kant. Dat Hij de Eerst is, wil zijn en blijven.

We mogen terugzien op goede vergaderingen waarin we, door Gods Geest geleid, indringende gesprekken mochten voeren over dingen die in de gemeente spelen en haar bezig houden en hoe we als kerkenraad daaraan leidinggeven.

Het wijst ons op eigen onvolmaaktheid, onmisbaarheid van en onderwijzing door diezelfde Geest en tegelijk op de liefde van de onderlinge

verbondenheid. In die verscheidenheid mogen we de Heere dienen en het goede voor de ander zoeken

/Dick Stam, scriba kerkenraad

VERGEVEN EN

Een aantal jaren geleden ging het gerucht in een grote stad in het westen van de Verenigde Staten, dat een bepaalde katholieke vrouw verschijningen zag van Jezus. Het nieuws bereikte de bisschop, die besloot dit eens te controleren. Er is immers altijd een grens tussen authentieke mystiek en de franje van een geesteszieke.

“Is het waar, mevrouw, dat u visioenen van Jezus hebt?” vroeg de geestelijke.

“Ja”, antwoordde de vrouw eenvoudig.

“Nu vraag ik van u dat u de volgende keer aan Jezus vraagt, welke zonden ik de laatste keer beleden heb, toen ik ging biechten”.

De vrouw reageerde zeer verbaasd.

“Heb ik u goed verstaan, bisschop?”

U wilt, dat ik echt aan Jezus vraag, welke zonden u in het verleden gedaan hebt?”

“Precies, bel me alstublieft als er iets gebeurt”

Tien dagen later liet de vrouw haar geestelijk leider weten, dat er onlangs weer een verschijning was geweest.

Binnen een uur arriveerde de bisschop. Hij had vertrouwen in direct oogcontact.

“U vertelde mij over de telefoon dat u Jezus weer hebt gezien. Hebt u gedaan, wat ik u gevraagd had?”

“Ja bisschop, ik heb Jezus gevraagd mij te vertellen, welke zonden u hebt beleden in uw laatste biecht.”

De bisschop leunde vol verwachting naar voren.

Zijn ogen vernauwden zich.

“Wat heeft Jezus gezegd?”

Zij pakte zijn hand en keek hem diep in de ogen.

“Bisschop”, zei ze, “dit zijn exact Zijn woorden” :

“Ik kan het Mij niet meer herinneren”

Bron: Brennan Manning

Nico Strubbe.

PSYCHO PASTORALE HULP

Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de rug welkom zou zijn, kan het *psycho pastoraal team* u ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de Ruitenbeek, tel. 0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl, of mw. Ida van Kreuningen, Email: idavankreuningen@ziggo.nl, tel. 0297 – 28 21 87.

BOEKENTAFEL

Na 32 jaar boekentafel is de conclusie getrokken dat, door het feit dat men via internet een gewenst boek o.i.d. heel snel in huis heeft, de boekentafel nagenoeg geen klanten meer trekt en de behoefte daaraan steeds minder is geworden.

De Boekentafel zal dan ook niet meer terugkeren tijdens de bibliotheekuren in “De Roeping”.

Mocht u toch een bepaald boek willen bestellen en u heeft niet de mogelijkheid om dat via internet te doen, dan kunt u contact opnemen met Bert Verhoek, tel. 06 – 5150 5413. Hij zal het boek dan voor u bestellen.

32 jaar lang heeft Ada Strubbe, samen met Nel Vermeij, u voorzien van boeken, bijbels, kaarten, e.d. Vele vrijdagen hebben zij in de Roeping gezeten in afwachting van bezoekers, die steeds minder kwamen. Ada en Nel, heel veel dank voor het vele werk hieraan, wat jullie al die jaren getrouw en met liefde en zorg voor onze gemeente hebben gedaan.

Namens evangelisatiecommissie,
Siem Kranenburg

DE DIACONIE

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden juni 2021 tot en met augustus 2021. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn (voor de leesbaarheid zijn de afgeronde bedragen vermeld).

collecte	Doel	werkelijk	begroot
datum			
18-4-2021	2e Mijl	13	
3-5-2021	Mercy Ships	60	
13-5-2021	Stg. Ontmoeting	15	
23-5-2021	IZB / GZB	196	
30-5-2021	Zoa hulp aan India en Nepal (Corona)	1.643	
6-6-2021	Voedselbank de Ronde Venen	1.087	800
13-6-2021	Stg. Chris / Stg. Voorkom	716	800
13-6-2021	Inzameling Heilig Avond maal	252	350
4-7-2021	Red een Kind	777	800
11-7-2021	Umoja	3.847	600
25-7-2021	VBW	809	1.000
15-8-2021	Deelgenoten Ds. Vogelaar	771	700
29-8-2021	Noodhulp slachtoffers aardbeving Haïti	3.746	
Totaal		<u>13.931</u>	<u>5.050</u>

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:

opbrengst juni (Peter en Riek)	€ 2.066
opbrengst juli en augustus (Evangelie en Moslim)	€ 1.391

In deze maanden hebben we als diaconie totaal € 2.647 ontvangen in de algemene collecten.

Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen:

- 2 giften voor Ds Vogelaar voor een bedrag van € 107.
- De catechese busjes bestemd voor Ds. Vogelaar a € 150.
- Fietspuzzeltocht a € 10.
- 2 giften voor de algemene projecten van Umoja a € 1.150.
- Een tweetal giften samen € 179 als algemene gift voor de diaconie
- Een bijdrage in de kosten voor de kerktelefoon a € 30.

Even voor de cijferaaars: Totaal € 21.659: via de kerkgeld app € 5.776 / contant geld en bonnen (zendingsbussen) € 175 en € 815/ via de bank € 14.893.

Vanuit de diaconie zijn de volgende giften gedaan:

- Stichting Kimon € 250
- Leger des Heils € 250.
- En als diaconie vonden wij het wel gepast om de naaste te steunen in Limburg die getroffen zijn door de overstromingen. Via de diaconie in Bunde Meerssen hebben we € 250 gedoneerd.

We hebben Prinsjesdag weer achter ons en door allerlei instanties wordt er driftig gerekend aan koopkrachtplaatjes. Voor hen die het minder hebben in ons land is dit belangrijk maar voor het overgrote deel van de Nederlanders geldt: we leven in een rijk land met vele voorzieningen. Laten we dat blijven beseffen en omzien naar diegene die onze hulp / aandacht nodig hebben. Juist in deze tijd.

Dank voor uw gaven en inzet op allerlei gebied in de afgelopen periode. Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of een andere vraag /opmerking aangaande de diaconie: laat het gerust weten. Koos Bos.

DE ECHTE PRIJS

De zomer is ten einde en het najaar is begonnen. De kinderen gaan weer naar school en ach... wat groeien ze toch snel. Toch maar weer even wat nieuwe kleding kopen, want het past niet meer. Heel herkenbaar toch? Sowieso slijten mijn T-shirts ook snel en is iets nieuws voor mijzelf ook wel handig. Maar is het nodig om alles nieuw te kopen?

'Je kunt bijna 40 kg CO2 per jaar besparen door 6 kledingstukken minder te kopen. Als iedere Nederlander dat zou doen scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 85,000 keer met de auto rond de wereld!'

Bron: <https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/>

Voor het verwerken van katoen tot kleding is veel water en chemicaliën nodig. En dan niet te vergeten alle transport die er mee gemoeid is. Gelukkig is de modewereld opzoek naar betere alternatieven zoals bamboe of het hergebruiken van plastic in kleding. Maar er zijn ook andere manieren te bedenken om vernieuwing te krijgen in je kledingkast!

Een leuke tip die ik kreeg is het doorgeven van kleding. Vaak doen we dit wel met kinderkleding, maar niet echt met kleding voor volwassenen. Maar dat kan heel leuk zijn! Verzamel met een aantal anderen kleding in een bak of zak, zodat je dit aan elkaar kunt doorgeven. Kleding die je zelden draagt, maar nog wel mooi is. Een ander is er dan weer heel blij mee. En misschien zit er voor jezelf ook wat leuks tussen. Zo kun je er elk seizoen weer wat anders in doen en het onderling laten rouleren. Zo kun je lekker veel afwisselen, maar kost het je niets.

Je kunt natuurlijk ook je kleding verkopen via Markplaats of andere sites. Op tv wordt er veel reclame gemaakt voor de site Vinted waar je dingen die je niet meer draagt of gebruikt kunt verkopen. Hier verkopen mensen soms spullen en merkkleding die nooit of zelden zijn gedragen. Zo kun je soms voor weinig (bijna) nieuwe items kopen. Je kunt gemakkelijk zoeken op specifieke items en het meeste is per stuk. Het enige nadeel is dat ze bij deze site/ app een percentage van de aankoop doorbelasten aan de koper onder het mom van een 'Kopersbeschermingvergoeding'. Helaas kun je deze niet uitzetten.

Een aantal jaar geleden was ik uitgenodigd voor een chique diner waarbij galakleding de dresscode was. Een galajurk had ik niet in mijn kledingkast, dus online wat aangeschaft. Maar ja, deze draag ik natuurlijk nooit meer. Had ik toen maar gehoord van huren van kleding, zo handig! Er zijn verschillende sites waar je kleding voor feesten, bruiloften of gala's kunt huren, maar ook dagelijkse kleding. Enkele doen alleen designerkleding, maar anderen ook kleding van 'gewone' merken. Of heb je een sollicitatie en ben je op zoek naar een bepaalde colbert of jas, dan zijn dit handige sites. Op deze site vind je meer informatie:

www.whensarasmiles.nl/kleding-huren-nederlandse-kledingbibliotheken.

Ben je niet zo van het online shoppen? Wees gerust, een aantal van deze kledingbibliotheken hebben ook een fysieke winkel waar je heen kan.

Hopelijk geven bovenstaande punten weer leuke ideeën voor vernieuwing in de kledingkast. Maar vergeet niet: het hoeft niet allemaal in één keer.

Alle beetjes helpen mee.

Jantine Meijers, CZWD

MANNEN GEZOCHT!

Wat kun je niet missen in het leven?

Ik hoop dat je de Bijbel hoog op het lijstje hebt staan, want Bijbellezen en Bijbelstudie, we kunnen niet zónder.

Daarom is regelmaat daarin ook zo belangrijk, en dat is wat de mannenvereniging wil bieden, áánbieden ook, aan mannen die maar niet tot die regelmaat komen omdat ze het te druk hebben met zaken die belangrijker lijken. Zoek je ook die regelmaat?

Welkom! Sluit je aan of kom kennismaken, we zoeken een nieuwe generatie die in pakweg 2 of 3 jaar de mannenvereniging wil overnemen naar de toekomst, en zo de Bijbelstudie gaande houden.

Opdat de Bijbelstudie en de regelmaat daarin blijft voortgaan. Tot Gods eer!

De komende vergaderingen zijn DV 4 en 18 oktober, 1 en 15 en 29 november, telkens op maandag om 20.00 uur in De Roeping.

Meer info: avstrien @ gmail.com

DE SINAASAPPEL EN DE HOND

Het is op een zondagmiddag. Na de online kerkdienst, koffie en een goede maaltijd, op zondag wordt de warme middagmaaltijd altijd door een van de kinderen klaargemaakt, volgt voor het ene gezinslid het maken van wat huiswerk, de ander leest de krant en een derde doet de afwas. De hond doet een tukkie op de bank.

Een zondagmiddagtafereel ten top.

Dan is het tijd voor fruit, na al het gesnoep van gevulde koeken en chips, gaan we gezond doen.

Papa roept: Wie wil er een appel...wie wil er een sinaasappel?

Piet zit voor de bank waar de hond, haar naam is Bella, op haar vaste plekje op de bank ligt te slapen. Bella kijkt verschikt op als vader onverwachts roept naar Piet: Hier vangen Piet.

Vader gooit, vanuit de keuken, een sinaasappel richting de hond en Piet kan de vrucht net vangen voordat hij de hond zou raken. Bella kijkt versuft op...wat gebeurt er allemaal lijkt zij te denken.

Piet roept verontwaardigd naar z'n vader: joh waarom doe je dat?

Zondagmiddag-meligheid ten top.

En toch...en toch heeft dit tafereel een Bijbelse lading in zich.

De hond wist niet dat hij in gevaar was. Zonder dat zij er erg in had is zij gered. Gered door een ander. Een ander nam het voor haar op.

Dit is wat ten diepste ook voor ons geldt. Op een ander niveau... Op een hoger niveau zijn wij gered door een ander. Op het Hoogste niveau zijn wij gered door de Ander.

Wat doet dit met ons? Wat doet dit met u, jou en met mij?

Kijken wij versuft op, zoals Bella in het verhaal... of stempelt uw redding uw leven?

Dirk Drost.

KROON OP JE WERK



Kroon op je werk

In dit najaar wil de evangelisatiecommissie nadenken om een bezinningsronde te organiseren rond Geloof en werk. Nadenken over dit thema vanuit verschillende invalshoeken en natuurlijk met de Bijbel als

uitgangspunt. Daar de informatie pas begin oktober in zijn

geheel bekend zal zijn, zal daarna een plan van aanpak gemaakt worden. Het ligt het in bedoeling nog in het 4^e kwartaal een introductieavond te plannen om dan samen met de deelnemers het vervolgtraject en de inhoud van de avonden vast te leggen.

Wat houdt dit in??

Het programma 'Kroon op je Werk' waar we mee aan de slag willen gaan, kan een verandering in het denken over je werkplek geven en inspireren om bij te dragen aan een goede sfeer op de werkvloer en een betere maatschappij. Eigenlijk is onze werkplek dé plek om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. Je maakt daar meer uren door dan waar dan ook als je meedraait in de maatschappij. Het geeft werken als het ware een 'Koninkrijk dimensie', ofwel de 'Kroon op je Werk!'

Hiermee kun je samen met elkaar in een programma van acht (hoofd)onderwerpen aan de slag. "Doet mijn werk er wel toe voor God?", "Kan ik openlijk over mijn geloof praten?", "Hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur?" of zelfs: "Zit ik wel op de plek die God voor me heeft?" zijn zo maar wat vragen uit een werkzaam leven die aan de orde komen. Er zijn veel invalshoeken, zo veel dat er mogelijk een keus zal moeten worden gemaakt.

Uiteraard is er ruimte voor mensen die niet (meer) of nog niet aan het arbeidsproces deelnemen. Het kan verrijkend zijn om met verschillende generaties van gedachten te wisselen over de verantwoording die je als christen hebt in je dagelijkse (net)werk.

Inmiddels heeft er een digitale enquête plaatsgevonden over hoe wij ons geloof op het werk beleven, waarvan de uitslagen verwerkt worden in het aangereikte materiaal. In deze verwijzen wij naar de gemakkelijk te onthouden link www.is.gd/geloof .

Doel is om christenen bewust te maken dat je niet alleen in Gods Koninkrijk werkt als je op de loonlijst van je kerk staat, maar dat je de handen en voeten van Christus bent, of je nu op kantoor zit, langs de weg zit, in de zorg werkt of woningen bouwt.

Siem Kranenburg

RONDZENDBRIEF VAN SANDRA

september 2021

Beste vrienden, familie en kennissen,
Let us Sing unto the LORD for JOY! (Lechu Neranena L'Adonai). Dat is een liedje dat we de hele dag door kunnen luisteren. Het is een Joods liedje, dat vertaald is in het Engels. De kinderen kunnen gewoon niet stil zitten bij het horen van dit liedje. Om even hun energie op te maken, zetten we deze vaak aan en dansen ons even heerlijk uit. En net voor het slapen vragen ze me om "Az Áldás"(de Heer zegent) voor ze te zingen. Net als 'Ik ga slapen, ik ben moe' in het Nederlands! Dat is er ingekomen, doordat ze wel eens bij ons thuis slapen en ik dat vaak voor mijn kinderen zing voor het slapen gaan. Het is zo heerlijk om deze mooie gewoontes te hebben. Ik zeg dit ook vaak tegen de kinderen. Één van de kinderen reageerde daar op, dat ook thuis er gewoontes zijn, maar dat die niet fijn zijn.....papa gaat met het geld weg en komt uren later terug, is dronken, is agressief en vecht(helaas vaak letterlijk) met mama. De hele dag werken en 's avonds met een lege maag naar bed gaan, de hele dag opgesloten zitten in een hutje, omdat papa en mama weg zijn.....dat is moeilijk voor hen. Toch heb ik ze gevraagd om mooie herinneringen mee terug te brengen. De vorige keer dat ik ze van hun thuis terug mocht brengen naar Kerub, was het mooi om te horen dat ze echt hun best hadden gedaan om ze te zoeken. Bijvoorbeeld: "toen we aankwamen stond mama op ons te wachten op de brug.....", "ik kreeg een mint snoepje van papa, omdat ik zei dat ik honger had.....", "ik kreeg geen slaag, omdat ik de vergif spuitbus had leeggespoten.....", "mama gaf mij haar eigen sokken, omdat er geen andere meer waren....." enz. Dit is mooi om te zien. Ze doen hun best. Natuurlijk komt al het andere er ook uit, maar het is niet alleen maar het nare waar ze terug denken aan thuis.

Na een lange zomer, waarin we heerlijk hebben kunnen uitrusten van al die online lessen, is hier de school weer begonnen, gelukkig in school zelf! In het begin is het altijd weer er even moeilijk inkomen, alle schoolartikelen inkopen die de leraren vragen, weer hun plekje vinden enz. De afgelopen zomer mochten we afscheid nemen van Ibolya en David. Dit omdat zij hun vervolgopleiding zullen krijgen in de stad. Ibolya in een kleinere stad, zo'n 20 minuten verder op. Hier komt zij oorspronkelijk ook vandaan. Ze woont weer bij haar moeder, hopelijk gaat dat op de lange duur goed. David is naar de grote stad verhuisd. Hij mocht een plekje krijgen in Lidia Home, het tehuis waar ik meerdere jaren heb mogen werken. Hij gaat daar naar een vakschool voor de bouw. Hij heeft het er tot nu toe erg naar zijn zin. Wel wil hij graag zo nu en dan een weekendje bij

ons komen, wat natuurlijk geen probleem is. Zijn broers en zussen blijven bij ons wonen, dus het is voor hem heel belangrijk dat zij goed contact houden. Zijn net iets jongere broer heeft het er best moeilijk mee, dat zijn grote broer nu weg is, hij is gelijk ook de oudste. Hij is veel boos, neemt verkeerde beslissingen, wil niet veranderen. We leggen hem voor God neer en vragen om hem aan te raken. Alleen als er een verandering van binnenuit komt, zal hij wat van zijn leven maken. Hopelijk is het een periode en zal hij zijn plekje weer vinden. We vergeten natuurlijk niet dat hij ook een echte puber is, met al die hormonen die met hem aan de haal gaan! We hebben ook afscheid mogen nemen van kleine Kati. Hier zijn we echt ontzettend blij. Ze mag bij een gezin wonen in het volgende dorp. Ze krijgt daar veel aandacht en liefde, ze mag daar dan ook het kleine meisje zijn, dat ze verdient te zijn. In al die jaren in dit werk, gebeurt dit helaas nog steeds te weinig. Kerub is misschien een goede oplossing voor deze kinderen, maar een warm en stabiel gezin is toch echt DE plek waar een kind moet zijn!

Zoals jullie wel zullen gemerkt hebben aan de vele foto's en video's waarmee we jullie hebben gebombardeerd op de facebook pagina van Stichting ROKI en deels op hun website, hebben we het ontzettend naar ons zin gehad op kamp! Het was echt heerlijk genieten van de kinderen, even alleen maar met hen bezig zijn. We hebben gevoetbald, kabelbaan ervaring opgedaan, geverfd, spelletjes gedaan, veel gesnoept, veel gezongen, overheerlijk gegeten, van dagje uit genoten en samen de dag afsluiten met een bijbelstudie. We waren de hele dag buiten en de kinderen waren heerlijk gezellig! 's Avonds werd het meestal iets killer, even gauw in een teil wassen en naar binnen. Zodra het donker was mochten ze niet meer naar buiten, omdat het gevaar van beren echt reëel is! Natuurlijk moesten ze 's nachts wel naar de WC, die helaas buiten het gebouw was. Samen met Attila, lees vooral Attila, hebben we WC-wacht gehouden. Ze moesten naar ons toe komen om naar de WC te gaan. De eerste nacht met zaklamp en fluitje mee tot aan de WC deur, rond kijken.....geen beer te bekennen. Tegen de ochtend dachten we eigenlijk dat het wel meeviel met die beren, tenminste we hadden er tot dan niet één recht in de ogen gekeken. De andere nacht was Attila met 2 meiden buiten toen bij het buurgebouw de honden aansloegen, gevolgd door geschreeuw en op een gong slaande man.....een beer!! Attila wist niet hoe snel hij de meiden naar binnen moest brengen! Attila heeft de beer niet gezien, maar er was wel degelijk een beer. Vanaf toen is Attila alleen met de grotere kinderen naar buiten gegaan en heb ik een emmer voor de kleinere bij de deur gezet. We hadden na dit gebeuren echt een uur nodig om weer van de adrenaline af te komen!

Deze maand genieten we echt van visite uit Nederland en Zweden! Wat is dat een tijd geleden zeg! Nooit gedacht dat we zo'n lange periode geen bekenden mochten ontmoeten. Nu komt alles weer een beetje op gang. Wij

genieten van elk bekend, maar ook tot nu toe, onbekend gezicht, die we mogen ontmoeten! Eindelijk mochten we hier ook mijn ouders omhelzen! Dat niet alleen door het virus, maar door een gemene ziekte, lang heeft geduurd! We zijn God zeer dankbaar dat ze dit werk toch nog weer mogen en kunnen doen. Laat er veel zegen zijn over al het werk dat ze hier weer zullen verzetten!

Blijf voor ons bidden! Voor nieuwe kinderen, collegiale eenheid, drijfveer van mijn kant, mijn ouders en voor de kinderen die uit zijn gevlogen!

Vriendelijke groet,
Attila en Sandra en de kinderen van Kerub.

ONELINERS

Thema : liefde

Er is voor Gods liefde geen andere reden dan Zijn liefde.
(R. Erskine)

De Heer heeft ieder van ons lief als Zijn enig kind
(A. Augustinus)

Voor Gods mensieliefde is er geen grond. Je staart in de diepte en zoekt in de bodem. Die is er niet. God neemt redenen uit Zichzelf
(J.J. Buskes)

Van de liefde zegt Paulus met grote nadruk: de liefde blijft. Zij gaat mee, de liefde is reeds het eeuwige leven in het heden.
(A.A. van Ruler)

Wanneer de liefde onder de mensen zoek is, verbergt God Zijn aangezicht. *(J. Overduin)*

Nergens in het evangelie komt het grenzeloze van Gods erbarmende liefde zo sterk tot uitdrukking als in de gelijken van de verloren zoon.
(H. Nouwen)

Liefhebben van elkaar is niets anders dan ruimte scheppen voor de ander, in je hart, in je gebed, in je agenda, in je portemonnee.
(R. van der Spoel)

In de ouderliefde laat God iets zien van de vaderlijke zorg die Hij voor mensen heeft.

(J. Calvijn)

Wanneer iemand zich verwijderd van God, is de liefde van een mens het enige heil voor hem.

(M. Buber)

De liefde van Christus gaat boven alle kennis uit, boven alles wat we met ons intellect of met ons voorstellingsvermogen kunnen grijpen.

(B. Manning)

KINDERKOOR ISMAEL....

... is gestart met een dagje uit naar De Linnaeushof. Het vorige seizoen hebben we een tijd lang geen koor gehad. Kinderen waren verantwoordigd: alles stopt maar, school, club en nu ook nog het kinderkoor...!

We wilden graag iets leuks doen met de kinderen en de onderlinge band versterken, nou dat is bij deze gelukt. 😊 Ze hebben genoten en we hadden ook nog heerlijk weer, dat werd dus afsluiten met een ijsje.



Op de Monumentendag mochten we weer optreden en onze liedjes nog een keer laten horen. Dit is nog terug te zien via YouTube Hervormd

Wilnis <https://youtu.be/a4a0g8k-HSI?t=271>

We gaan nu beginnen met nieuwe liedjes om te zingen van en voor onze God. Zit je (kind, kleinkind, buurkind) op de basisschool (vanaf groep 2)

kom ook eens kijken op een donderdagmiddag 14:45- 15:45 uur. Welkom!

En dan de tieners....

Donderdag 9 september was de aftrap voor de tieners. Met 2 jongens en 5 meisjes hebben we gebrainstormd hoe we het verder aan kunnen pakken: tieners uitnodigen, Instagram-account aanmaken, mooie liederen uitzoeken en muziek maken. Natuurlijk hebben ook gezongen. We sloten af met drinken en wat lekkers. Leuk om met deze groep aan de slag te gaan! We komen 2x per maand bij elkaar op donderdagavond van 18:45-19:45 uur. Vanaf de brugklas ben je al welkom, geef het door en kom vrijblijvend een keertje kijken op bijv. 7 oktober. Of later op 28 oktober, 11 of 25 november.

We zien naar je uit!

Liesbeth (06 - 81119716) en Christien (06 - 12929052)

AAN ELKAAR GEGEVEN

Graag deel ik iets van mijn leven met u en jou. Maar waar moet ik beginnen...

Gewoon maar bij het begin: Afgelopen zomer heb ik op mijzelf een deel van het Pieterpad gewandeld. Per trein en bus reisde ik naar Pieterburen, vanwaar ik met backpack op mijn rug wandelde van B&B naar B&B en onderweg allerlei lessen leerde over mezelf door de rust van het alleen op pad zijn en door de ontmoeting met mensen. Deze vakantie sloot ik af met een gezellig bezoek aan mijn broer en schoonzus die met hun kinderen aan het kamperen waren. Wat voelde ik me gezegend bij thuiskomst!!

Kunt u/jij zich daar iets bij voorstellen? Alleen op vakantie gaan, een week lang, wandelend, en dan je gezegend voelen als je thuis komt? Vaak denk ik, dat anderen (getrouwen) dit niet begrijpen, want 'alleen is toch maar alleen.' Maar of dat klopt? Ik zou u willen vragen hier even bij stil te staan. Hoe denkt u over single (alleengaand) zijn? Hoe spreekt u over en/of met hen? Ziet u hun leven als een leven waarin iets gemist wordt? Of bekijkt u het vanaf de positieve kant; zij kunnen dingen doen/tot zegen zijn op een manier dat ik als getrouwe niet kan?

Om een inkijkje te geven in hoe ik er naar kijk, heb ik kort na de genoemde vakantie ingestemd met een interview voor een tijdschrift. Naast mijn interview staan er artikelen in over de gedachten die er kunnen zijn met betrekking tot het single-leven, wat de Bijbel hier over zegt, wat je als

single kunt doen om aan dit 'alleen gaan' en wat een gemeente kan doen om hen te ondersteunen/waarderen/ zien. Dit tijdschrift heet WegWijs. Er zijn een aantal tijdschriften besteld. Deze liggen in de lektuurkast, die bij de trap in de Roeping staat. Mochten ze op zijn, kunt u ze bestellen via: www.opkijken.nl.

Ik waardeer het enorm als u zich hier een keer in wilt verdiepen, omdat het uw blik kan verruimen en singles kan ondersteunen als er meer kennis over is.

Op deze site staan ook interessante artikelen te lezen voor hen die single zijn. Wellicht dat het herkenning geeft en/of meer inzicht in hoe je hier (anders) mee om kan gaan.

Ik ben benieuwd wat het u oplevert aan nieuwe inzichten!

Tot slot nog dit: Bedankt, als u of jij me een inkijkje in uw of jouw leven gaf als we met elkaar in gesprek raakten op het kerkplein of elders! Voor de momenten dat je me liet delen in de vreugde en het verdriet van je leven en/of gezin! Voor het luisterende oor, gerichte oog en gebed voor mijn verhaal en leven! Hierdoor zag en ervoer ik Gods liefde en aandacht voor mij! Mede daardoor voelde en voel ik me nooit echt (lang) alleen! Ik hoop dat we zo met elkaar zullen blijven omgaan!

Dat hoop ik niet alleen voor mezelf; mijn wens is dat dit gevoel van erbij horen voor elke single in onze gemeente geldt! Hopelijk draagt dit stuk daaraan bij!

Hartelijke groet, Corine Nagel

MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 130, 2441 CP Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, kamer 12, jarig op 19 oktober

Careyn Het Waterschapshuis, Knotwilgenlaan 2-4, 3471 JA Kamerik:
Mevr. R. Kroon-van Eijk, jarig op 10 september

En ook:

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni,
Mevr. Van Wieringenplein 64, 3641 GW Mijdrecht.
- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Mevr. Van Wieringenplein 20
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november
Mevr. Van Wieringenplein 42

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden
aan een van de diakenen.

KERKELIJKE STAND

Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het

voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten:

Juni	€ 2.555,50
Juli	€ 2.115,00
Augustus	€ 2.254,69

Giften:

3 juni	€ 100,00
28 juni	€ 500,00
8 juli	€ 150,00
12 juli	€ 125,00
15 juli	€ 10,00

Opbrengst oud papier in de container:

Mei: 1.980 kilo oud papier =	€ 99,00
Juni: 3.680 kilo oud papier =	€ 184,00
Juli: 4.420 kilo oud papier =	€ 221,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

Mei: 8.940 kilo oud papier =	€ 447,00
Juni: 10.940 kilo oud papier =	€ 547,00
Juli: 9.280 kilo oud papier =	€ 464,00

AGENDA 2021

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

3 november	Dankdag voor gewas en arbeid
21 november	Eeuwigheidszondag
28 november	Vorbereiding Heilig Avondmaal
1 december	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
5 december	Viering Heilig Avondmaal
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl

- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Tel. 06 - 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Dhr. Arie van Zutphen, tel. 06 - 16 46 20 01
Email: oudersvrucht@tele2.nl

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuning, Tel. 06 - 11 38 70 69, Email:
Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Dhr. Siem Kranenburg, Tel. 0297 - 28 57 74, Email:
Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.
Email: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,

Email: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com.

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34,

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of
06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Internetsite: www.hervormdwilnis.nl*

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis.
Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

-
- Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betaling van collectebonnen.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

-
- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Boekentafel. Deze bankrekening is voor de betaling van aankopen die u bij de Boekentafel hebt gedaan.

IBAN: NL23 RABO 0373 7117 35 ten name van Boekentafel Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Bart Vis tel. 06 – 53 38 44 09	Evert Hulsman (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03	Corstian Leeftang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Theo Hergreen Tel. 06-11 59 68 95	Linda Matze (bezoekzuster) Nico Mur (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Dirk Drost Tel. 06-51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Arie van Zutphen (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 – 27 35 84	Jaap Verhoek (bezoekbroeder) Arie van Zutphen (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

Evangelisatieouderling: Siem Kranenburg,
Tel. 0297 – 28 57 74, Email: Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 1, 2022) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 23 december 2021

Canada, 25 september 2021/AK