

"Solitudo"



April 2022

nummer 93

*Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt "Sigillum Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de
gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliun"
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.*

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

VLUCHTELINGEN

Psalm 142: 5, 6

⁵ Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel.

⁶ Tot U roep ik, HEERE. Ik zeg: U bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden.

Vluchtelingen. Zijn dat niet de mensen die je op de televisie ziet? Of die mensen die ver bij je vandaan wonen en opgevangen moeten worden in de regio? Mensen die van huis en haard worden verdreven in landen ver bij ons vandaan. Totdat...

Totdat de vluchtelingen in de kerk komen, ze een plaats innemen in de bank en vragen om een verblijfplaats in De Ronde Venen. Vluchtelingen zijn van de ene op de andere dag in ons midden. Zo dichtbij dat je ze kunt aanspreken, ontmoeten en samen met ze mag bidden. Dat zet toch even ons leven in rust en vrede op zijn kop. Als de verhalen die ze vertellen tot leven komen. De verhalen van soldaten die ze omringen, wegen en bruggen die worden vernietigd, zodat ze niet weg kunnen en de bedreigingen hen overvalt. Vluchtelingen op zoek naar een schuilplaats.

Zoals David, die op de vlucht was voor Saul. Hij vluchtte in een grot. Hij was moederziel alleen. Van huis en haard verlaten, niemand aan zijn rechterhand. Een doodlopende grot ingelopen. De uitgang geblokkeerd door de soldaten van koning Saul. Ten dode opgeschreven. David is ellendig, letterlijk betekent dat uitlandig. Weg uit zijn geboortestreek en in de vreemde. En er is niemand die om zijn leven geeft.

Dat gevoel overmant David in deze Psalm. Hij kan nergens anders heen dan naar God. Dat is zijn enige Houvast in het leven en ook nu hij het gevoel heeft te sterven op jonge leeftijd. Zou God Zijn hulp aan David vergeten? Van Davids leven lijkt niets meer terecht te komen. Tot overmaat van ramp lijkt David God ook nog kwijt te raken. Er is niemand is die voor hem zorgt. Proeven we de geestelijke nood bij David? Zien we de praktische nood van vluchteling?

Er zijn heel wat mensen als David op de vlucht. Zorgen wij ervoor dat de vluchtelingen wel hulp hebben? Dat we een hand en een voet zijn voor mensen met praktische noden. Dat de kinderen de bombardementen niet hoeven te zien, niet iedere keer een andere plaats moeten zoeken. Dat we samen bidden met de vluchtelingen in de kerk. Zodat ze een gemeente hebben die zorgt voor hun ziel?

Als we op deze manier de Heere aanroepen, blijft Hij een toevlucht voor vluchtelingen. Dat mensen die totaal geïsoleerd zijn een thuis krijgen in de gemeenschap van de heiligen. Een toevlucht voor mensen in verlatenheid. Ze mogen niet verstoken blijven van hulp door onze gemeenschap. Gebrek aan hulp voor vluchtelingen is misschien wel de pijnlijkste vernedering. Dat het deel in het land der levenden niet wordt gegeven.

De Heere is een toevlucht. Laten we samen met vluchtelingen schuilen bij God met de nood van deze wereld. Samen om hulp roepen door elkaar op te dragen in de gebeden. We willen allen verlost worden. God hoort het geroep om hulp. Van vluchtelingen om hen en ons Zijn hulp te geven. Om zelf een helper te zijn.

M. van de Ruitenbeek vdm

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

10 april 2022

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. J.T. Maas uit Ouderkerk ad IJssel

Collecten: Kerkbeheer en Umoja 2.0

15 april 2022, Goede Vrijdag

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

17 april, Eerste Paasdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten

Collecten: Kerkbeheer en De Herberg

18 april, Tweede Paasdag, afscheid basiscatechese

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

24 april 2022

10.00 uur: Proponent H. Meijer uit Rotterdam

18.30 uur: Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee

Collecten: Kerkbeheer en Stichting de Tweede Mijl

1 mei 2022

10.00 uur: Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

8 mei 2022

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. W. van Weelden uit Oud-Alblas

Collecten: Kerkbeheer en Voedselbank De Ronde Venen

15 mei 2022

10.00 uur: Ds. M.A. Kuijt uit Wijk (bij Heusden)

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

22 mei 2022

10.00 uur: Ds. P.J. Droogers uit Werkendam

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Rommelmarkt

26 mei 2022, Hemelvaartsdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Stichting Ontmoeting

29 mei 2022

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht

18.30 uur: Ds. A. Stijf uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

5 juni 2022, Eerste Pinksterdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld uit Lopik

Collecten: Kerkbeheer en Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

6 juni 2022, Tweede Pinksterdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

12 juni 2022, Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

19 juni 2022, Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Stichting Chris/Voorkom

26 juni 2022

10.00 uur: Ds. L.W. van der Sluijs uit Nijkerkerveen

18.30 uur: Dr. G. van den Brink uit Woerden

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

3 juli 2022

10.00 uur: Ds. J.W. van Rumpt uit Barneveld

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Red een kind

In gebouw "De Roeping" is kinderoppas aanwezig.

UIT DE KERKENRAAD

In het eerste kwartaal heeft de kerkenraad twee keer vergaderd.

Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering.

De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 25 januari.

Deze vergadering stond mede in het teken van het aantreden en afscheid nemen van broeders. De bezinning was vanuit Lukas 9 vers 51-62 met als thema "Jezus volgen". Volgen-een bekende term vanuit de sociale media. Hoe populair je bent, wordt gemeten aan het aantal volgers. Jezus ging op weg naar Jeruzalem om te sterven. En ging daarbij door Samaria waarmee je niet populair werd. En toch, duidde het op Zijn komst voor iedereen. De Samaritanen ontvingen Hem niet maar haat was Zijn deel. Daarop reageerden de discipelen onthutst en vroegen om bestraffing. Maar Jezus geeft aan, gekomen te zijn om te behouden. Jezus volgen kan een zwerversbestaan opleveren. Het klonk tweemaal: "Volg mij". Excuses volgden. Volgen is een keuze. Ook in moeilijke omstandigheden. Ook in het ambt wordt alles van je gevraagd. De blik op Jezus houden, geeft uitkomst en richting. Ook onze blik mag gericht zijn op Jeruzalem, het hemels Jeruzalem.

Daarna was het tijd om nieuwe broeders te verwelkomen. Als ouderling Stephan Vree (was helaas ziek), en als diakenen Peter de Leeuw en Jaap Verhoek. De hoop werd uitgesproken dat zij spoedig hun plekje in ons midden zullen vinden. Als alles nieuw is, zijn er ongetwijfeld vragen maar die kunnen worden beantwoord. Vraag dus gerust!

Afscheid nemen betekent terugkijken. Ouderling Vis treedt na 12 jaar terug. In die tijd is er veel gebeurd en hebben we veel met elkaar meegemaakt. Dankbaar zijn we voor de blijvende onderlinge verbondenheid in Christus en de inbreng van Bart die vele malen zijn hart liet spreken. We wensen hem Gods zegen in de tijd die komt. Diaken Van Zutphen treedt na 8 jaar terug. Ook in hem verliezen we een betrokken kerkenraadslid. Arie was een echte “doener” die zijn hart liet spreken door zijn daden. Eigenlijk een diaken in de Bijbelse zin van het woord. Ook voor hem breekt een nieuwe tijd aan maar de verbondenheid blijft.

Omdat de lockdown wordt versoepeld, kunnen er komende zondag weer 100 mensen worden uitgenodigd voor de diensten en gaan we zondag 6/2 weer terug naar de avonddiensten.

Voor het jaar 2022 wordt het moderamen gekozen. De samenstelling blijft onveranderd: ouderling Seeleman blijft voorzitter en ouderling Stam scriba. Ouderling-kerkrentmeester Verhoek en diaken Meijers maken ook deel uit van het dagelijks bestuur, samen met ds. Van de Ruitenbeek.

Vervolgens wordt er gekeken wie welke taken heeft naast het gewone kerkenraadslidmaatschap. Een aantal taken worden verschoven naar een andere ambtsdrager, taken blijken niet meer nodig te zijn en andere worden toegevoegd. Ook wordt er gekeken naar een lijst met alle besluiten die de kerkenraad genomen heeft, gerubriceerd op onderwerp. Aan deze lijst is toegevoegd de besluiten van de afgelopen 2 jaar. Met deze lijst is gemakkelijk terug te vinden wanneer er eerder over een bepaald onderwerp is gesproken en te achterhalen waarom men bepaalde besluiten heeft genomen. Er is een brief binnen gekomen van de classis Utrecht waarin ons wordt verzocht om mee te denken over de kerkelijke situatie in Waverveen. En dan met name over hoe de kerkenraad daar kan worden ondersteund in een minimale bezetting door de kerkenraden van Vinkeveen en Wilnis. In een later stadium komt ook de toekomst op de langere termijn aan de orde. Besloten wordt om het verzoek positief te beantwoorden en open te staan voor hulp aan onze buurgemeente. Tenslotte wordt er nog gesproken over 2 voorstellen tot wijziging van de kerkorde en bepalen we onze positie daarin voor een antwoord aan de classis.

De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 22 februari.

De bezinning zal de komende tijd worden bepaald door een boekje getiteld “mijn beeld van God”. Het 1^e inleidende hoofdstuk neemt ons mee in de vraag welk beeld wij van God hebben. Exodus 14 wordt gelezen, het gedeelte waarin de Heere het volk Israël door de Schelfzee lijdt en het leger van Egypte daarin verdrong. “De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn”. Welk beeld van God schiet ons het eerste te binnen? Ons beeld is onvolledig vanwege de zonde. Hoe is ons beeld gevormd? Opvoeding, gezin, school, vrienden, omgeving – wat kregen we daarin mee over God

en welk beeld ontstond daardoor. En toen we op eigen benen kwamen te staan, waren er toen mensen om ons heen die iets lieten zien van Wie God is en hoe Hij is. Heel belangrijk is hoe God tot ons kwam in Zijn Woord. In Exodus 14 was er ook sprake van verschillende beelden van God maar bracht het mensen dichterbij of verder van God. God openbaart Zich als de Nabije maar ook als de Heilige. Zijn hand wijst ons de weg maar houdt ons ook vast. In Jezus zien wij Hem. Zijn wij gekocht door Zijn bloed en vrijgesproken. Lof zij het Lam.

Hierna werd er gesproken over de communicatie tussen diaconie en taakgroep Umoja, en over de viering van Avondmaal op donderdag of vrijdag voor Pasen. Vervolgens over de invulling van de dienst van komende zondag wanneer we weer met z'n allen mogen samenkomen. Dit zal extra worden geaccentueerd. JV wil weer een Rommelmarkt gaan houden. Het programma Kerktijd wordt stopgezet, gelet op de ontwikkelingen. In de kerk zal wel ruimte worden gehouden voor mensen die nog onderlinge afstand wensen te behouden. En verder nog een aantal praktische zaken: handdruk onder aan de kansel wordt hervat – ambtsdragersbanken worden weer gebruikt – nog geen fysieke collecte - opnieuw consistorie gaan gebruiken – viering HA zoals we de afgelopen keren hebben gedaan (alleen zijn nu de banken meer gevuld) – voorrecht om weer naar de kerk te mogen wordt benadrukt in de afkondiging.

Hierna wordt de brief besproken zoals die is verzonden naar een aantal jongeren nadat zij een brief hadden gestuurd over hun beleving van eredienst en gemeente. Daarna zijn er meerdere gesprekken gevolgd, zowel binnen de kerkenraad als met hen. De brief moet als antwoord en samenvatting worden beschouwd. Zonder daarmee te zeggen dat ook het gesprek stopt. We moeten elkaar moeten kunnen blijven bevragen op de dingen die we doen en wat ons bezig houdt.

Tenslotte worden de reacties op de terinzagelegging van het beleidsplan 2022-2025 besproken. Met een paar aanpassingen is hiermee het beleidsplan definitief.

De lijdensstijd is aanstaande en de komende 7 zondagen volgen wij Jezus op Zijn weg naar Golgotha. De weg die ik, u en jij hadden moeten gaan. Dat wordt zichtbaar bij het komende Avondmaal. Daar mogen we ervan verzekerd worden dat Zijn lichaam en bloed is gegeven opdat zondaren zalig worden. Kunnen we nog (verder) leven zonder Jezus? Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Om straks te kunnen zingen: de Heer is waarlijk opgestaan! Jezus leeft en ik met Hem.

Dick Stam, scriba kerkenraad

Bediening Heilig Avondmaal in de stille week

In het beleidsplan 2022-2025 is opgenomen dat in de stille week voorafgaand aan Pasen het Heilig Avondmaal zal worden bediend. Er zal dan geen afzonderlijke bezinningsavond worden gehouden. Dit jaar zal deze viering plaatshebben op DV Goede Vrijdag 15 april. Meer hierover zult u t.z.t kunnen lezen in het kerkblad.

De kerkenraad

PSYCHO PASTORALE HULP

Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de rug welkom zou zijn, kan het *psycho pastoraal team* u ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de Ruitenbeek, tel. 0297 – 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl, of mw. Ida van Kreuningen, Email: idavankreuningen@ziggo.nl, tel. 0297 – 28 21 87.

DE DIACONIE

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden december 2021 tot en met februari 2022. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst is incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

		Werkelijk	begroot
24 oktober	Schreeuw om Leven / Siriz	€ 10	
3 november	Dankdag collecte Dorcas	€ 454	
14 november	GZB najaarszendingscollecte (Peter en Riek).	€ 231	
28 november	Umoja Kerstmaaltijd	€ 563	
5 december	Johannus Hospitium	€ 1.093	€ 700
5 december	Woord & Daad H Avondmaal	€ 144	€ 400
12 december	Stg. Gave	€ 820	€ 700
19 december	GZB Deelgenoten Ds. Vogelaar	€ 885	€ 600
24 december	Kerstzangdienst	€ 1543	
25 december	Zondagschool (GZB)	€ 1.670	€ 600
	Zondagsschool materiaal Congo		

26 december	IZB	€ 509	€ 700
31 december	Gevangenezorg	€ 635	€ 600
9 januari	De Hoop	€ 787	€ 800
30 januari	Scholendienst(Struggle4Bibles)	€ 680	€ 700
6 februari	Project 10 27	€ 640	€ 800
20 februari	Stg. Schuilplaats	€ 441	€ 700
27 februari	Bartimeus / Sien Philadelphia	€ 288	€ 800

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:

december (Deelgenoten Ds. Vogelaar)	€ 1.912
januari / februari (Alfa Nederland)	€ 1.244

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten totaal € 2.194.

Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen: € 120 ten behoeve van de kerktelefoon en € 662 als algemene gift voor de diaconie € 431 inzake de opbrengst fietspuzzeltocht (Global Rize) en € 10.235 inzake sponsoring en giften Umoja. Voor de cijferaaars onder ons: via de kerkgeld app € 5.903 / contant geld en bonnen (zendingsbussen) € 890 via de bank € 21.398.

We leven inmiddels in een andere tijd, een tijd "na" Corona maar met andere onzekerheden. In een wereld waar de ongerechtigheid alleen maar toeneemt. Des te meer waarde heeft het als we ons vast mogen houden aan dat ene woord van Hem die zijn plan niet los laat. Dat heeft Hij beloofd.

De Diaconie, Koos Bos.

VENTILATIE IN DE KERK

Maart 2021 is er begonnen met de aanleg van een ventilatiesysteem in onze kerk. Dit was al lange tijd een wens van de kerkrentmeesters, nadat uit metingen gebleken was dat de hoeveelheid co2 tijdens de diensten hoog op liep. Dit veroorzaakte verder geen grote problemen maar was wel een zorg.

De enige mogelijkheid om te ventileren was door middel van ramen en deuren open te zetten. Door de uitbraak van de coronacrisis kwam e.e.a. in een stroomversnelling en hebben we besloten om een ventilatiesysteem aan te brengen.

Omdat dit "hogere wiskunde" is hebben we contact gezocht met ing. M. Smits (SIE Smits Installatie Engineering) uit Waarder. Hij heeft voor ons een advies en een ventilatieberekening gemaakt met als uitgangspunten:

een volle kerk (460 personen) en de daarbij gestelde eisen aan ventilatie volgens het bouwbesluit (bouwregelgeving rijksoverheid).

Na langdurig overleg met betrokkenen en afweging van de kosten is er voor de ventilatieconvectoren van Bidle gekozen. Deze acht convectoren hangen nu op hun plek en doen hun werk, In ventilatiestand 1,2 en 3 blazen deze 3150 m³, 4880 m³ en 7040 m³ frisse lucht de kerkzaal binnen. Deze lucht wordt verwarmd de kerk ingeblazen. Zo wordt de kerk ook op temperatuur gebracht. Dit opwarmen van de kerk gaat zo voorspoedig dat we besloten hebben de vloerverwarming uit te laten dit in verband met de lange opwarmtijd.

Als er in de kerk 460 personen zitten kan er 7040 m³ frisse lucht per uur ingeblazen worden (stand 3), je krijgt dan 7040 m³ delen door 460 pers.= 15m³ frisse lucht per persoon per uur.

Het bouwbesluit stelt 14,4 m³ per persoon per uur, dus bij een volle kerk voldoen we aan bouwbesluit.

Met de automatische co2 regeling zal stand 3 naar verwachting zelden voorkomen, De ventilatie gaat bij gedeeltelijke bezetting van de kerk naar stand 1, deze blaast dan 3150 m³ frisse lucht per uur.

Bij aanwezigheid van 100 personen krijg je dan 3150 m³ delen door 100 = 31,5m³ per persoon per uur.

De CO2 meter stuurt de ventilatie aan. Hij meet de hoeveelheid CO2 (uitgeademde lucht) in de kerk en reageert daarop. Afgelopen oktober kon het systeem in gebruik genomen worden. Daarna zijn er ook tijdens de diensten CO2 metingen gedaan.

CO2 wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). Buitenlucht bevat 400 ppm, in een gebouw mag de concentratie tussen de 800 en 1500 ppm zijn. Het bouwbesluit stelt 1500 ppm voor kerkgebouwen.

Bij de metingen in onze kerk komen we niet boven de 1200 ppm, dus we mogen zeggen dat de luchtkwaliteit tijdens de dienst op een goed niveau blijft. (gemeten op 7 november met 230 bezoekers)

Verder zijn we nog bezig om het systeem te "fine tunen" Recente metingen gaven een nog gunstiger beeld. We hebben ons best gedaan een zo gezond mogelijk binnenklimaat te verkrijgen tijdens de kerkdiensten. Iedereen die daaraan meegeholpen heeft: Hartelijk dank namens de kerkrentmeesters. Onze wens is dat de diensten ondanks corona doorgang kunnen vinden.

Namens de kerkrentmeesters,
Martien van der Schaft

VERJAARDAGSFONDS

U hebt nog tegoed de opbrengst van de verjaardagsbusjes van 2021. Het bedrag was € 2.247,00 en is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze gebouwen. Allen die een wijk voor hun rekening hebben genomen: Hartelijk dank!!

Omdat het steeds lastiger wordt om iemand te vinden die in een wijk de jarige wil feliciteren, kan het gebeuren dat er niemand meer bij u aan de deur komt en dat u alleen een verjaardagskaart in de bus vindt. Mocht u een bijdrage willen doen, dan kunt u die overmaken op IBAN: NL98 RABO 03737 11 646 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis o.v.v. het verjaardagsfonds. Het kan ook via de Appostelapp.

Anja Kranenburg

DE ECHTE PRIJS

Afgelopen maand was het weer 'Plastic Free February'. Sinds vorig jaar heb ik mij aangemeld bij de A Rocha nieuwsbrief waardoor ik elk jaar in februari een aantal nieuwsbrieven ontvang, met tips, blogs en webinars over hoe je minder plastic kunt gebruiken in het dagelijks leven en je 'voetafdruk' kunt verminderen op deze wereld. In deze nieuwsbrief stond ook een interessante link naar de webinar van Matthias Olthaar. Matthias Olthaar is econoom en oprichter van de stichting Genoeg om te leven. In het webinar gaat het over hoe een eerlijke economie eruitziet, en waarom onze economie nu niet eerlijk en duurzaam is. Hij maakt hierbij niet alleen gebruik van economische analyses, maar laat zich ook inspireren door teksten uit Jesaja. Daarmee wijst hij een weg naar stappen die we kunnen zetten om wél eerlijk te handelen.

In het webinar vermeldt hij een rekensom over hoeveel bruikbare oppervlakte en grondstoffen de aarde heeft te bieden en hoeveel hectare dit per persoon zou zijn. Dus waar het benodigde voedsel kan worden verbouwd, aan brandstof, medicatie, woongelegenheid en dergelijke. Dit komt neer op circa 1 hectare per persoon. En dan bedoelt hij echt per wereldburger. In Nederland leven de mensen van eigenlijk van 6 hectare voor onze materialen en dan hebben we nog 4 hectare nodig om onze broeikasgassen te compenseren. Dit is dus veel meer dan we nodig zouden hebben en gaat ten koste van andere mensen op deze aarde en de leefbaarheid van de aarde! We worden door onder andere reclame continue geprikkeld om meer te willen hebben of iets nieuws. Maar de

eerste vraag die we ons zelf moeten stellen is: hebben we het echt nodig? Maar we vinden onze eigen economische status erg belangrijk en willen ook graag die financiële zekerheid niet verliezen.

Matthias legt aan de hand van Bijbelboek Jesaja uit dat God een heel ander plan had. Hoe God het had bedacht gaf evenwicht en voldoende voor eenieder. En hij stelt een belangrijke vraag: Op wie of wat stellen wij ons vertrouwen? Vertrouwen wij op de economie en als we veel werken, dan hebben we ook financiële zekerheid? Of zoeken we liever echte vrede en rust? Matthias roept ons op om schatten te verzamelen in de hemel. Want als je tijd hebt om met elkaar spullen te delen en elkaar te ontmoeten dan ontstaat er automatisch rust, aandacht voor elkaar, creativiteit en wordt onze voetafdruk op deze aarde minder groot.

Lucas 12: 31-34

'Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opdraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Nieuwsgierig geworden naar het webinar? Kijk hem dan terug (45 minuten) via <https://www.youtube.com/watch?v=IUek9KxiPmA>
Groetjes Jantine Meijers, CZWD

IK VROEG OM.....

Trouwe Vader,

Ik vroeg om een rustig voortgaand leven en u gaf een virus wereldwijd
Ik zocht naar stilte en de onrust om mij heen werd alleen maar groter
Ik vroeg om dichterbij te kunnen komen en u gaf een kerkdienst via een scherm

Ik vroeg om genezende kracht en u gaf veel zieken om mij heen
Ik wenste meer gezelschap en U gaf restricties en beperkingen
Ik zocht naar kennis en U gaf zoekende en onzekere wetenschappers
Ik bad om hulp en U liet me wanhopige mensen tegenkomen
Ik vroeg om bewaring en ik verloor dierbare geliefden, op Uw tijd
Ik was bang voor mijn (klein)kinderen en U heeft ze er doorheen geholpen

Ik zocht naar hoop en kreeg steeds meer besmettingen te zien
Ik wenste troost, warmte en saamhorigheid, U gaf een bijna lege kerk
Ik wilde ver weg van dit alles gaan en alle grenzen gingen dicht
Ik miste leiding en U gaf een Kerkenraad die worstelde tussen regels en
zielenheil
Ik miste vreugde en u gaf muzikanten die weer hoop gaven met hun lied
Ik vroeg om genade en kreeg preken die als vanzelf naar mij toe wezen
Ik wilde graag weer mijn eigen plekje en U liet mij alle hoeken van de kerk
zien
Ik dacht dat het virus nooit zou overgaan maar U heeft ons weer in de
ruimte gezet
Ik kreeg niets van de dingen die ik vroeg, maar kreeg alles wat ik nodig had
Ik kan U nooit genoeg bedanken voor wat U in deze tijd ook aan ons heeft
gegeven
Ik dacht dit nooit te zullen zeggen, maar! Het is goed om verdrukt te zijn
geweest
Deze wee gaat weer voorbij en zie, de volgende kondigt zich alweer aan

Andre Visser

ANGELUS NOVUS

Er bestaat een schilderij van Paul Klee, dat Angelus Novus heet. Er staat een engel op afgebeeld die zo te zien op het punt staat zich te verwijderen van iets waar het zijn blik strak op gericht houdt. Zijn ogen en zijn mond zijn opengesperd, hij heeft zijn vleugels gespreid. Zo moet de engel van de geschiedenis eruitzien. Zijn gelaat is naar het verleden gewend. Waar wij een reeks gebeurtenissen waarnemen, ziet hij één enkele catastrofe en daarin wordt zonder enig respijt puinhoop op puinhoop gestapeld, die hem voor de voeten geworpen wordt. De engel zou wel willen blijven, de doden tot leven wekken en de brokstukken weer tot een geheel maken. Maar zijn vleugels vangen de wind die uit het paradijs waait, een storm die zo hard is dat hij ze niet kan stuiten. Deze storm stuwt hem onweerstaanbaar voort, de toekomst in die hij de rug heeft toegekeerd, terwijl de stapel puin vóór hem tot aan de hemel groeit. Deze storm is wat wij vooruitgang noemen.

Over kunst kun je discussiëren. Als u of jij dit schilderij even googelt begrijpt u mij (misschien).

In bovenstaande tekst, zo van Wikipedia gehaald, komt een stuk wereldgeschiedenis naar voren, gezien vanuit een bepaalde (of misschien) beperkte visie of invalshoek. (en een beetje fictie).

Toch heeft tekst en schilderij raakvlakken met de wereldgebeurtenissen die de laatste jaren gebeuren. Puinhoop stapelt zich op puinhoop. Toch heeft Angelus novus het mis. Deze engel is een fictieve engel en ziet de dingen nog beperkter als wij. Want:

Deus semper major / God is altijd groter.

Wat wij behoren te weten, en wat we missen bij Novus. Wat een christen mag weten: God is altijd groter. Wat we missen bij de engel van het schilderij is Hoop, vertrouwen en daarin het vinden van rust. Het zicht op Hoop. Het weten van Hoop: Het weten dat God boven de dingen, het aards gedruis, staat. Ervan afweet. Ons opzoekt op de puinhopen van ons bestaan. Ons vindt in de brandhaarden van de wereld. **Deus semper major.** God is altijd groter. Een belijdenis van Hoop en een (of de) alomvattende karaktereigenschap van God. Hoop die er ten alle tijden te vinden is in Hem. God die de aarde schiep, loopt het toch niet uit de hand. God die de aarde schiep... brandt nu uit vele wonden. God die de aarde schiep, schiep die om uit te delen van Zijn overvloedige genade... ook nu, juist ook nog nu. Het uitdelen van genade... Daar is het Hem om begonnen.

Dirk Drost.

RONDZENDBRIEF SANDRA

april 2022

Beste familie, vrienden en kennissen,

Wat gaat de tijd toch hard. Hier heeft de lente zijn intocht gedaan, alhoewel het 's nachts nog wel eens vriest, is het overdag echt heerlijk zonnig overgoten weer. Bij Kerub betekent dat dus dat de kinderen na het middageten, direct na school, naar buiten gaan en pas met het avondeten weer naar binnen komen. Helaas voor enkelen moeten ze wel eerst hun huiswerk maken. Maar enkelen van hen mogen elke dag naar de burens. Dit zijn de dominee van het dorp en zijn vrouw. Ze hebben kinderen in dezelfde leeftijd als kinderen van Kerub en voor hen is het studeren zo ook een feestje. Het is er erg gezellig en daarna mogen ze vaak lang met elkaar spelen. Wij zijn zo dankbaar dat we een gelovige dominee mochten verwelkomen, maar ook fijne burens, die de kinderen accepteren om wie ze zijn, het maakt hen niet uit waar ze vandaan komen. Dat is voor mij echt je geloof leven!

Afgelopen maand mochten we 2 nieuwe meiden verwelkomen. Elena van 7 jaar en Gabriella (Gábici) van 5 jaar (binnenkort 6 jaar). Ze komen uit een

gebroken gezin, maar er is alweer een nieuwe 'papa' waar ze nu bij inwonen. De meiden zijn tot nu toe weinig op school geweest, maar de oudste van de twee, doet heel goed haar best om het allemaal in te halen. De jongste zit nog op de kleuterschool, dus die komt er ook wel. Het zijn twee heel verschillende meiden. De één lichtblond en lichtblauwe ogen, de ander zwart haar en donkere kijkers. De één heel introvert en schichtig, de andere zeer extrovert en open. Vooral de kleinste neemt het vaak op voor haar oudere zus, lief om te zien.

Nieuwe kinderen in de groep betekent meestal dat de dynamiek van de groep verandert. Soms pakt dit leuk uit, soms moeten we flink wat drempels over. Dit keer hebben sommige meiden er wat moeite mee om hen te accepteren. Gelukkig uiten ze zich daarin, zodat we daarop kunnen inspelen! Één van de meiden, van 5 jaar, was wat timide, teruggetrokken en was niet helemaal in haar doen. Tegen de avond kwam ze op schoot zitten en bekeek mijn nieuwe ketting heel aandachtig. Aan mijn ketting hangen 4 hartjes. 3 kleinere en één grote. Zelf vond ik die symbool staan voor mijn 3 kinderen en mijn man Attila, maar de kleine meid had andere ideeën daarover. De 3 kleinere hartjes waren inderdaad voor mijn kinderen Anna, Róbert en Júlia, maar de grote was volgens haar voor háár en de rest van de kinderen van Kerub! Ze kletste verder. Want ze vond dat Elena en Gábici nog niet in dat hart mochten. Ik vroeg haar of het misschien over een poosje wel mocht? Ze gaf als antwoord dat dit misschien wel mogelijk zou zijn. Nou dat was duidelijk! Mooi hoor om nu te zien dat ze echt haar best doet om in contact met ze te komen, de jongste en zij beginnen goed met elkaar te spelen.

De nieuwe meiden hebben nog maar weinig over Jezus gehoord, dus dacht ik dat we maar moesten beginnen met het leven van Jezus, en vooral zijn wonderen, voor te lezen. Daarom las ik als eerste het verhaal van het dochttertje van Jairus voor. Ze vonden het een mooi verhaal, maar toen ik ze vertelde dat dit een echt gebeurd verhaal was, konden ze dat niet geloven. De oudste zei zelfs dat Jezus stom was. Jullie hadden de reactie van de andere kinderen moeten horen! Wat een kleine ambassadeurs van Jezus waren ze toen. Ze waren écht ontzettend fel en legden uit dat Jezus absoluut niet stom was! Hij is er altijd als je je 's avonds alleen voelt, als je je thuis niet blij voelt en Hij heeft ook nog een vriend, de Heilige Geest, die je helpt om geen verkeerde dingen te doen.....tjonge, ik had het ze niet beter kunnen uitleggen! Bij het kusje geven, zei ik tegen de kleinste van de twee nieuwe meiden, dat ik blij was dat ze bij ons was en dat Jezus heel erg veel van haar houdt en dat Hij graag wil dat ze Hem beter leert kennen. Nou dat kon absoluut niet volgens haar, want ze houdt alleen maar van mensen die ze kent! En ze heeft Jezus nog nooit gezien dus kan Hij ook niet van haar houden! Trouwens waar woont Jezus dan? Nu woont Hij in je hart....nou dat was écht absurd vond zij!! Ik vroeg haar of ze geloofde dat ik van haar hield, ze zei direct

van ja dat geloofde ze. Ik legde haar uit dat we elkaar nog niet eens zo goed kennen, maar dat we wel van elkaar houden. Zo zal het ook met Jezus gaan, alleen hield Hij al van jou, voordat jij Hem hebt leren kennen. Ze zei niks meer en gaf een dikke knuffel om zich daarna om te draaien en in een diepe slaap te vallen.

Wat een verandering voor deze kinderen. Hopelijk krijgen we de wijsheid om deze meiden ook op te voeden, zoals God dat van ons vraagt.

Van het weekend zullen de kinderen weer naar huis gaan voor het weekend thuis, zoals we elke maand doen. Sommige kijken er erg naar uit om hun moeder weer te zien, andere zijn er niet blij mee en blijven liever in Kerub. Toch mogen ze weten dat ik ze weer maandagochtend vroeg op kom halen. Voor de kleinere is het altijd erg belangrijk om met elkaar te tellen hoeveel nachtjes ze thuis moeten slapen voordat ik hen weer kom halen. Dit doen we al enkele dagen voor het weekend. Gisteren (dinsdag) dus ook. Een tijdje daarna komt Beáta (6 jaar) naar me toe met gitzwarte handen. Bleek dat ze een markeerstift te pakken had gekregen en al haar vingers zwart had gekleurd. Ik vroeg haar waarom ze dat nou had gedaan. Begon ze prompt te huilen. Ze was de tel kwijt geraakt.... Ze wilde haar vingers kleuren, zodat ze niet vergat hoeveel nachtjes ze thuis moest slapen, maar ze raakte halverwege de tel kwijt, waardoor ze maar door bleef kleuren en uiteindelijk al haar vingers, met als extra haar hele hand, zwart heeft gekleurd.... Gelukkig konden we het met wat alcohol van haar handen afkrijgen, want gewoon met zeep lukte niet. We hebben een papiertje gemaakt met 3 stickertjes erop, zodat ze er elke dag naar kan kijken en het zo uit haar hoofd kan leren, want na 3 nachtjes slapen thuis, komt tante Sandra haar zeker weten weer halen!!

Blijft u voor deze heerlijke, eerlijke, kinderen bidden? We hebben jouw/uw hulp nog steeds hard nodig! Ons steunen betekent geliefd voelen, veiligheid, geborgenheid voor deze kinderen!

Hartelijke groetjes van ons allemaal!

Tamás, Gyuri, Barbi, Elena, Noémi, Krisztina, Lórika, Beáta, Gábici, Katika, Zsoltika en Tomika

Vriendelijke groet,

Fekete Attila en Sandra, Anna, Róbert en Júlia.

ONELINERS

Thema : avondmaal

Als het avondmaal bediend wordt, schrijft God Zijn beloften als een schoolmeester voor zijn kinderen op het bord. (*O. Noordmans*)

Niet wij onderhouden het Heilig Avondmaal, het Heilig Avondmaal onderhoudt ons. (*J. Koopmans*)

Jezus is vooral HIER aanwezig, als we de instructies volgen, die Hij ons gaf bij de maaltijd in de nacht voor Zijn dood. (*F. Spufford*)

Het avondmaal is het geneesmiddel tot onsterfelijkheid. (*Ignatius, bisschop van Antiochië*)

Het avondmaal is het huwelijk, waarin het aanzoek en het ja-woord hun realisering vinden (*A.A. van Ruler*)

Slechts één ding verlangt God, namelijk dat wij tot de bruiloft komen (*H.F. Kohlbrugge*)

Het Heilig Avondmaal zou van geen nut zijn als wij niet zwak, kleingelovig en onvolkomen waren. (*J. Calvijn*)

Niemand gaat onwaardiger ten avondmaal, dan wie zichzelf voor God waardig acht. (*M. Luther*)

Zo vaak ik het brood eet en uit de drinkbeker drink, geeft God mij de garantie, dat het weer goed is tussen God en mij, door het zoenbloed van mijn Heiland. (*J. Wiskerke*)

Het avondmaal is de viering van de hemel op aarde. (*A. van de Beek*)

Nico Strubbe

VERBORGEN

De kleinzoon van rabbi Baruch speelde verstoppertje met zijn vriendjes. Nadat hij zich verstoppt had en zich een lange tijd verborgen hield, bleef het nog steeds stil. Hij wachtte nog een tijdje en kwam toen tevoorschijn uit zijn schuilhoek.

Z'n vriendjes waren nergens te zien.

Hij merkte dat ze hem helemaal niet gezocht hadden.

Hij begon te huilen en al huilend kwam hij bij zijn grootvader en beklaagde zich bij hem over zijn vriendjes.

Toen begon rabbi Baruch te huilen en zei:

“Dat zegt God ook: Ik verberg Mij, maar niemand wil Mij zoeken”

Bron: J.J. Buskes

Nico Strubbe

Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten:

December	€ 3.139,50
Januari	€ 1.628,61
Februari	€ 1.301,00

Giften:

12 november	€ 50,00 verkoop ontvangen postzegelverzameling
22 december	€ 150,00
24 december	€ 200,00
26 december	€ 20,00
27 december	€ 250,00
28 december	€ 100,00
30 december	€ 65,00
11 januari	€ 50,00
19 januari	€ 15,00 via de Diaconie
20 januari	€ 200,00
Februari	€ 90,00 collectebonnen via Ds. Vd Ruitenbeek
Februari	€ 66,00 collectebonnen
7 februari	€ 50,00 via de Diaconie

Opbrengst oud papier in de container:

November: 2.000 kilo oud papier = € 100,00
December: 7.300 kilo oud papier = € 365,00
Januari: 1.880 kilo oud papier = € 94,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

November: 12.420 kilo oud papier = € 621,00
December: 13.120 kilo oud papier = € 656,00
Januari: 12.940 kilo oud papier = € 647,00

AGENDA 2022

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

15 april	Goede Vrijdag, bediening Heilig Avondmaal
17 april	Eerste Paasdag
18 april	Tweede Paasdag
1 mei	Koffiedrinken na de dienst
21 mei	Wilnisse Rommelmarkt
26 mei	Hemelvaartsdag
5 juni	Eerste Pinksterdag, koffiedrinken na de dienst
6 juni	Tweede Pinksterdag
12 juni	Vorbereiding Heilig Avondmaal
19 juni	Bediening Heilig Avondmaal
3 juli	Koffiedrinken na de dienst
17 juli	VBW zondag
7 augustus	Koffiedrinken na de dienst
28 augustus	Vorbereiding Heilig Avondmaal
4 september	Bediening Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst
2 oktober	Koffiedrinken na de dienst
2 november	Dankdag voor gewas en arbeid
6 november	Koffiedrinken na de dienst
12 november	Youth Alpha zondag
27 november	Laatste zondag kerkelijk jaar. Vorbereiding Heilig Avondmaal
4 december	Bediening Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag
31 december	Oudejaarsdag

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*
Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl
- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.

Tel. 06 - 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Dhr. Koos Bos, Tel. 0297 - 27 42 65, Email: koosb6394@gmail.com

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 - 11 38 70 69, Email:

Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Dhr. Siem Kranenburg, Tel. 0297 - 28 57 74, Email:

Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.

Email: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,

Email: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com.

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34,

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of

06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Internetsite: www.hervormdwilnis.nl*

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betaling van collectebonnen. U kunt collectebonnen bestellen bij: Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74, Email: administratie@hervormdwilnis.nl

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Stephan Vree Tel. 06 – 53 26 75 99	Evert Hulsman (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03	Corstian Leeflang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Theo Hergreen Tel. 06-11 59 68 95	Linda Matze (bezoekzuster) Nico Mur (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Dirk Drost Tel. 06-51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 – 27 35 84	Jaap Verhoek (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden	

die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

Evangelisatieouderling: Siem Kranenburg,
Tel. 0297 – 28 57 74, Email: Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 27 2022) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 23 juni 2022

Wilnis, 25 maart 2022/AK