

"Solitudo"



Oktober 2022

nummer 95

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigillum Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Liliun" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

VERLANGEN

Psalm 63: 2: O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.

David schreef deze Psalm toen hij letterlijk in de woestijn van Juda was. Te midden van de rotsen en kliffen waar de zon op schijnt. Het kan er heet zijn en wat kun je dan verlangen naar water. Maar dat is niet alleen wat David bekneeld houdt. Hij is daar naartoe gevluht vanwege zijn zoon Absalom. Hij staat bloot aan vele en grote gevaren in de woestijn en moet vrezen voor zijn leven.

In ons leven kunnen zorgen over onze ziekte ons moedeloos maken. Geen uitzicht op herstel, steeds maar weer minder kunnen. Iedere dag geconfronteerd te worden met dingen die je gisteren nog wel kon. Het kan je moedeloos maken, zoals David in deze Psalm. Ondanks alle teleurstellingen kunnen we maar één kant op. Verlangen naar de Heere. Het diepste verlangen van David gaat uit naar de Heere.

David geeft ons een voorbeeld. Hij begint direct met het aanroepen van God. Hij weet dat zijn diepste verlangen alleen vervuld kan worden door God. Gods aanwezigheid is het enige wat het verlangen van zijn ziel kan vervullen. Gods aanwezigheid is beter dan fijne leefomstandigheden. Gods aanwezigheid is zelfs beter dan het leven. We lezen dat in vers 4: Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. David leeft vanuit deze radicale belijdenis. Natuurlijk heeft hij lichamelijke dorst, maar zijn verlangen naar God is groter. Mijn lichaam verlangt naar U.

Maar ook zijn ziel dorst naar de Heere. David, met zijn hele wezen, lichaam en ziel, verlangt naar God. Water is een eerste levensbehoefte. Maar de allerbelangrijkste behoefte is het levende water. Het is een geestelijke dorst om Gods macht en glorie te aanschouwen. Dat heeft David gezien in het heiligdom, de tabernakel. Teken van Gods aanwezigheid toen hij achter de ark aan jubelde. Hij verlangt naar het heiligdom om met God te zijn.

Verlangen we naar het levende water van onze Heere Jezus? Het drinken van het levende water leidt tot echte vreugde (Johannes 4: 13,14). Zoek deze God vroeg in de morgen, maar bijvoorbeeld ook in de avond. Als er verschillende kringen worden georganiseerd (zie hiervoor ook de gemeentegids). Heeft het zoeken van God ook onze prioriteit? Nu het winterseizoen is gestart? Het zoeken van het aangezicht van God geeft eeuwige vreugde. Voor velen is er nog de mogelijkheid. De goedertierenheid van de Heere is beter dan het leven. Dat geldt voor

mensen met de lofprijzing op de lippen, maar ook voor mensen in de woestijn van het leven.

In het verlangen naar het leven met God is God Zelf de Helper. We lezen in vers 8: voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Met deze God van David mogen we ook aan de avond van de dag en ons leven veilig wonen. We worden vastgehouden door de Heere en met Zijn ondersteuning kunnen we verder. Voor tijd en eeuwigheid.

Ds. M. van de Ruitenbeek

KERKDIENTEN

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

9 oktober 2022

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. H. Klink uit Hoornaar

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

16 oktober 2022

10.00 uur: Ds. A. van Vuuren, Capelle ad IJssel

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Mercy Ships

23 oktober 2022

14.30 uur: Ds. K.M. Teeuw uit Voorthuizen

19.30 uur: Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht

Collecten: Kerkbeheer en VBOK

30 oktober 2022

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

2 november 2022 Dankdag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Dankdagcollecte

6 november 2022

10.00 uur: Ds. P. Nobel uit Garderen

18.30 uur: Ds. C. Rentier, van moslim en evangelie.

Collecten: Kerkbeheer en Lijdende Kerk Open Doors

13 november 2022 Youth Alphazondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van der Zwan uit Westbroek

Collecten: Kerkbeheer en Najaarszendingscollecte GZB

20 november 2022 Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A. Baas uit Bodegraven

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

27 november 2022, Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. C.J. Overeem uit Woerden

Collecten: Kerkbeheer en Umoja kerstmaaltijd

4 december 2022, Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Johannes Hospitium

11 december 2022

10.00 uur: Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn

Collecten: Kerkbeheer en St. Gave

18 december 2022

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. J. de Wit uit Jaarsveld

Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten

25 december 2022 Eerste Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A.C. Borsje uit Zwartebroek Terschuur

Collecten: Kerkbeheer en IZB

26 december 2022 Tweede Kerstdag

10.00 uur: Kerstfeestviering van het jeugdwerk

Collecten: Zondagschool "Dabar".

31 december 2022 Oudjaarsdag

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Gevangenzorg

1 januari 2023

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. M.A. Kuijt uit Wijk

In gebouw "De Roeping" is kinderoppas aanwezig.

UIT DE KERKENRAAD

In het derde kwartaal heeft de kerkenraad meerdere keren vergaderd. Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering

De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 28 juni.

Deze vergadering was een vervolg op de bespreking van 17 mei. Een poging om nog concreter aan te geven hoe de prediking wordt ervaren en het pastoraat wordt vormgegeven. Zoekend naar een begaanbare weg om verder te gaan. We keken elkaar in het hart, tastend naar Gods wil met ons in deze tere zaken.

Kort daarop, op 5 juli was er een tweede kerkenraadsvergadering.

De bezinning ging over de Godsopenbaring in het Nieuwe Testament. Wat is ons beeld van God in het NT? Alleen een God van liefde of is het meer. En verder de vraag of mijn idee over Hem onder kritiek wordt gesteld als ik in de Bijbel lees, mijn Godsbeeld zich ontwikkelt, bijgesteld of zelfs uit handen wordt geslagen.

Hierna worden verslagen van eerdere vergaderingen behandeld en wordt gedeeld wat de diakenen en kerkrentmeesters bezighoudt.

Ook het AY verslag 2021/2022 wordt besproken.

Daarna komt een breed scala aan lopende zaken aan de orde:

- Komende Doop van een aantal geboren kinderen
- doel zendingsbussen 3^e kwartaal combineren met preekbeurt en info
- aandacht voor leden die recent belijdenis deden
- hervatting fysiek collecteren
- opening winterwerk

Vervolgens werd gesproken over het bedanken door broeder Verhoek als diaken en zowel oorzaak als gevolg besproken.

Tenslotte werd gesproken over het EC/CZWD verzoek tot het in het leven roepen van een gemeente-appgroep. Dit om noodzakelijke snelle

communicatie mogelijk te maken. Het voorstel geeft ook aandacht aan randvoorwaarden zowel qua veiligheid als wie wat doet. De kerkenraad besluit met het verzoek in te stemmen.

Dan volgt een vakantieperiode waarbinnen het moderamen de lopende zaken afhandelt en zo nodig kerkenraadsleden consulteert.

De derde kerkenraadsvergadering werd gehouden op 6 september

Ook deze vergadering wordt begonnen met een bezinnend gedeelte. Ditmaal werd nagedacht over Gods eigenschappen in de Bijbel. Als je daar goed naar kijkt, komt er steeds meer verwondering. Zijn grootheid heeft vele gezichten en kanten en is moeilijk in woorden te vatten. Toch mogen we, naar psalm 25, Gods verborgen omgang vinden in de wetenschap dat Hij een relatie met ons wil. Die verhouding en Zijn zoeken maakt ons stil en laat ons tegelijk Hem eren.

Daarna worden de vergaderverslagen besproken en goedgekeurd. Zorgen zijn er over het aantal leidinggevenden van de zondagsschool en de vrijdagavondclub. Afgesproken wordt dat we dit najaar de vorm waarin we de afgelopen tijd het Avondmaal hebben gevierd, zullen evalueren.

Het jaarverslag CZWD 2021 is aangeboden en wordt onder dankzegging voor het verrichte werk aanvaard.

Vervolgens wordt gesproken over de a.s. doopzitting/Doop, uitkomst van de vergadering van de catechesecommissie. Het vergaderrooster voor 2023 wordt vastgesteld. En ook de huidige gang van zaken bij het collecteren wordt geëvalueerd.

Tenslotte, worden de prioriteiten uit het eerder goedgekeurde beleidsplan doorgenomen en werd gesproken over aan te stellen vertrouwenspersonen binnen onze gemeente.

Een vakantieperiode is voorbijgevlogen en het zogenoemde winterseizoen is begonnen of aanstaande. Met de bedoeling om ons dichter bij de Heere te brengen. De verspreide activiteitengids was de staalkaart ervan. Geloven doe je niet in je eentje. En dat hou je ook niet vol. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar daarin aan te moedigen en tot steun te zijn. We kijken met verlangen uit naar wat God ons in deze periode wil leren om ons nog dichter tot Zich te trekken. Wachtend op die grote dag, dat Jezus wederkomt.

Dick Stam, scriba kerkenraad

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien.

Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het ondersteunend pastoraal team dit geven.

Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.

U/jij kunt dan contact opnemen met ds. van de Ruitenbeek, tel. 0297-776752, Email: predikant#hervormdwilnis.nl, of mw. Ida van Kreuningen, tel. 06 - 48535113, Email: idavankreuningen#ziggo.nl

DE DIACONIE

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden juni 2022 tot en met augustus 2022. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

collecte				
datum		werkelijk		begroot
10-4-2022	Collecte Umoja	5,00		
17-4-2022	Herberg	5,00		
24-4-2022	Stg de 2e Mijl	5,00		
8-5-2022	Voedselbank de Ronde Venen	13,75		
22-5-2022	Collecte rommelmarkt (Mercy Ships)	85,75		
26-5-2022	Stg Ontmoeting	93,75		
19-6-2022	Stg Chris / Srg Voorkom	665,11		800
19-6-2022	Inzameling Heilig Avonmaal	95,00		350
4 en 5 juni 2022	GZB / IZB Pinksterzendingscollecte	953,06		1.000
3-7-2022	Red een Kind	629,93		800
17-7-2022	Coll VBW	1.021,40		1.000
31-7-2022	GZB deelgenoten Ds. Vogelaar	844,25		700
21-8-2022	Collecte Umoja voedselhulp Mathare	9.385,73		600
28-8-2022	Timon / SGJ	716,51		700
	Totaal	14.519,24		5.950,00

De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:	
opbrengst juni (Peter en Riek)	€ 2.017
opbrengst juli / augustus (De Wittenberg)	€ 739

In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconiecollecten totaal € 2.924.

Daarnaast mochten we als diaconie de volgende gaven ontvangen:

Algemene giften diaconie € 100
 Sponsorgelden Umoja € 1.625
 Giften bestemd voor Umoja € 1628
 Kerktelefoon bijdrage € 60
 Opbrengst fietspuzzeltocht € 392

Voor de echte cijferaaars: totaal € 24.004; bestaande uit € 16.164 via de bank, € 3.811 via de app, € 2.098 via de collecte bonnen en € 1.931 via de collecte gelden contant (collecte zakken). De wereld draait door ook na deze vakantieperiode. Ja, het lijkt wel of de wereld steeds verder “doordraait”. Laten we oog houden voor onze naaste (in nood) en onze blik gericht op de Toekomst die Hij beloofd heeft. Hartelijk dank voor uw gaven en betrokkenheid van de afgelopen maanden. Mocht u vragen hebben over deze cijfers of over andere diaconale zaken: laat het ons weten. De diaconie.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De afgelopen periode zijn wij bezig geweest het verse lucht systeem (convectoren) te optimaliseren.

De luchtkwaliteit wordt tijdens de diensten gemeten. Uit die metingen blijkt dat de luchtkwaliteit stabiel is en op een goed niveau blijft.

Wij proberen nu de temperatuur in het kerkgebouw aangenaam te krijgen. Echter, gezien de stijgende energietarieven hebben wij het sterke voornemen om de thermostaat een graadje naar beneden bij te stellen.

Voorts zijn wij bezig geweest om de verlichting van de wijzerplaten van de toren te vernieuwen. Dit is inmiddels gebeurd. Ook de uitlichting van de toren zal worden vervangen door energiezuinig ledverlichting.

De ringleiding in de kerk zorgt voor een betere ontvangst van het gesproken (W)woord bij mensen die een hoorapparaat hebben. Nu blijkt dat de ringleiding al enige tijd niet goed meer werkt. Er blijken breuken in de leiding te zitten. Deskundigen hebben aangegeven dat het herstellen van die breuken niet alleen veel geld zal kosten maar zelfs geen garantie dat die leiding dan het gewenste effect zal geven, en dat gelet op de steeds verdergaande ontwikkeling op het gebied van hoorapparaten, op termijn een dergelijke ringleiding geen functie meer heeft. Wij hebben vooralsnog besloten nu niet tot vervanging over te gaan.

Tijdens de Klusdag/opening winterwerk is in de Roeping de verlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting. Wij denken ook na over het verwarmen van de Roeping op een energiezuinige manier d.m.v. warmtepomp of hybride systeem. Aangezien dit een behoorlijke ingreep zal zijn denken we na hoe we dit geleidelijk kunnen laten verlopen. Overigens willen wij hier onze dank kenbaar maken dat binnen de gemeente diverse initiatieven bestaan die gelden opleveren juist ten behoeve van het verduurzamen van 'het kerkelijk erf'.

Bert Verhoek

WAT BEN JE?

Ben je een wortel, een ei of een koffieboon?

Tijdens de eerste VBWochtend in de blauwe tent heb ik deze vraag gesteld tijdens de dagopening. De vraag komt voort uit het gedeelte in Jakobus 1: 2 + 3 waar staat: *"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt"*

Achter zo'n vraag zit natuurlijk een verhaal, dat zal ik u nu vertellen: Een meisje vertelde haar moeder hoe moeilijk ze het leven vond en hoe ze niet meer wist hoe het verder moest. Ze had zich doodmoe gevochten en wilde alles opgeven. Zodra het ene probleem was opgelost, dook er weer iets anders op.

Een situatie die ons allen wel bekend voorkomt, denk ik.

De moeder nam haar mee naar de keuken. Ze vulde drie pannetjes met water en zette die op het fornuis. Na een tijdje kookte het water en deed ze wat wortels in het eerste pannetje, in het tweede deed ze een paar eieren en in het derde gemalen koffiebonen. Verder zei ze niets.

Ze liet alles twintig minuten koken. Daarna haalde ze de wortels en de eieren uit het water en goot de koffie in een beker. Ze draaide zich naar haar dochter en vroeg: "Vertel me nu wat je ziet?". "Wortels, eieren en koffie", antwoordde het meisje, "wat bedoelt u?". De moeder bracht haar wat dichterbij en vroeg om de wortels aan te raken. Ze deed het en merkte dat die zacht en slap waren geworden. Daarna vroeg de moeder of ze een ei wilde pellen. Het meisje haalde de schil eraf en merkte dat hij flink hard gekookt was. Uiteindelijk vroeg de moeder om van de koffie te proeven. Ze deed het met een glimlach en ze genoot van de rijke aroma.

Het meisje vroeg: "Wat heeft dit nu alles te betekenen moeder?" De moeder legde uit dat elk voorwerp in aanraking gekomen was met hetzelfde kookwater, maar toch hadden ze elk verschillend gereageerd. De wortels gingen er hard en sterk in, maar door het koken waren ze slap en zacht geworden. De eieren waren vanbinnen breekbaar en vloeibaar geweest, maar na het koken waren ze hard geworden vanbinnen. De koffiebonen hadden op een unieke manier gereageerd. Die waren ook gekookt, maar hadden zich niet door de hitte laten veranderen. Ze lieten een heerlijke geur en smaak van zich afkomen.

"Waar lijk jij op, als de tegenspoed aan je deur klopt?" vroeg de moeder. "Hoe reageer jij dan? Ben je zoals een wortel of zoals een ei of zoals die koffiebonen?" Zijn wij zoals die wortels, die er eerst zo sterk en stevig uitzien, maar door pijn en tegenspoed slap en krachteloos worden? Of zoals een ei, met een zacht en vormbaar hart, maar wat zo sterk veranderd zodra de problemen te groot worden? Wordt ons vloeibare hart door de pijn onbuigbaar en verhard? Aan de buitenkant, aan de schil is niets te merken, die blijft hetzelfde, maar binnenin worden we steeds harder?

Of zijn we zoals die koffie, die zelfs de kleur van het water verandert. Het water maakte de koffie niet harder of zachter. Voor de koffiebonen was het even pijnlijk om terecht te komen in het kokende water. Maar juist daar liet het zijn smaak en geur vrijkomen, die de hele omgeving tot zegen was geworden.

Wees zoals een koffieboon. Tegenspoed hoeft ons niet te verzwakken, maar behoort ons juist sterker te maken. Breng verandering in de situatie als het op zijn moeilijkst gaat. Wees geen gekookte wortel of ei, maar doe zoals die koffiebonen.

In het vervolg kijkt u nu misschien ook anders naar een kopje koffie ☺.

Adeline Stam

WHATSAPP-GROEP GEMEENTE

Praktisch elke (Bijbel)kring, commissie, vereniging, club etc. heeft een kleinere WhatsApp groep. Door middel van WhatsApp kan op een snelle manier worden gecommuniceerd aan meerdere mensen tegelijk.

WhatsApp wordt tegenwoordig door heel veel mensen gebruikt en is niet meer weg te denken als communicatiemiddel.

Tijdens een overleg tussen de EC en de CZWD kwam het onderwerp communicatie ter sprake en ook het bereiken van jongere gemeenteleden.

Er is toen geopperd een WhatsApp groep op te richten voor mensen die ingeschreven zijn als lid van onze gemeente met als doel belangrijke berichten op een snelle en eenvoudige manier te delen. Hierbij kan gedacht worden aan een geboorte, het overlijden van een gemeentelid op of na de zondag en waarbij de afscheidsdienst voor de volgende zondag plaatsvindt, een reminder voor een activiteit etc. De berichten zullen kort en bondig zijn, worden uiteraard met goedkeuring van betrokkenen gestuurd en zijn relevant voor meerdere mensen. Het zal buiten de beheerders van de groep niet mogelijk zijn om zelf berichten te plaatsen of om op berichten te reageren. Dit idee is vervolgens besproken binnen de Kerkenraad met de uitkomst dat dit opgezet gaat worden. De WhatsApp groep gaat de huidige manier van informeren niet vervangen, maar is aanvullend en zal worden gebruikt naast de bestaande manieren van informeren (afkondigingen, Kerkblad, Solitudo etc.).

Wilt u/jij ook deelnemen aan deze groep? Laat dit weten door een appje te sturen aan Janneke Hergreen (06-27146418), of stuur een mailtje met naam en mobiele telefoonnummer naar whatsapp@hervormdwilnis.nl.

U kunt ook onderstaande QR-code scannen om op een eenvoudige manier te worden toegevoegd aan de groep.



DE ECHTE PRIJS

Het najaar is weer gestart en voor je het weet staan de feestdagen weer voor de deur. In deze periode geven we ook vaak cadeaus aan elkaar. En natuurlijk niet te vergeten op verjaardagen. Nu zijn onze kinderen nog jong en koop ik regelmatig tweedehands cadeautjes, waarna ik ze goed schoonmaak en het inpak op een leuke manier. Want vaak zijn ze er toch binnen een aantal weken of maanden op uitgekeken. Ik maak ook (online) wensenlijstjes aan waarbij men online kan kijken wat de interesses zijn, zodat we zo min mogelijk cadeaus ontvangen die waarschijnlijk niet gebruikt worden. Ik heb er wel eens erbij geschreven dat het best tweedehands mag zijn, maar dat is voor velen toch niet iets wat ze willen. Toch een stukje schroom die we hebben denk ik. Maar ik denk dat we daar minder problemen mee zouden moeten hebben. Soms zijn dingen nog heel mooi en weinig gebruikt. Alleen de verpakking mist, maar verder kan het prima ermee door. Als je er iemand anders blij mee kan maken, dan heeft het weer een nieuwe bestemming. Zeker als ze nog jong zijn hebben ze dat toch niet zo door.

Zoals een aantal weten kom ik uit een groot gezin van 8 kinderen en ben ik de jongste van het stel. Daarmee wellicht ook wel degene die het meest verwend is... Maar van mijn broers en zussen kreeg ik zeker niet altijd een cadeau. Wat moet je elkaar ook geven? Als je ouder wordt krijg je vaak dure wensen, dus dat is dan lastiger. Ook van mijn ouders kreeg ik geen heuvels cadeaus. Sinterklaas liet vaak voor ons een gezamenlijk spel achter of iets dergelijks, of iets lekkers om te snoepen. Maar dat was het dan wel.

Tegenwoordig is het bij een verjaardag ook de gewoonte om uit te delen op het kinderdagverblijf. Niet alleen iets lekkers maar ook een cadeautje. Ik

heb inmiddels 10 bellenblazen in mijn kast staan. Misschien moeten we gewoon hier niet aan meedoen. Doorbreek de cirkel, want we hebben niet zo veel nodig. Probeer te ontspullen!

Wil je echt niet met lege handen aankomen? Dan zijn dit leuke tips die ik tegenkwam:

- Er bestaat herbruikbare inpakpapier. Dit scheelt weer in het afval! Of hergebruik een krant of een mooie lap stof. Het is toch binnen een paar seconde uitgepakt.
Voor ideeën kun je kijken op <https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/de-mooiste-zero-waste-alternatieven-voor-inpakpapier>
- Neem elkaar mee voor een uitje. Op deze manier heb je gelijk wat qualitytime met elkaar.
- Er is zelfs inpakpapier met bloemenzaden erin verwerkt. Bewaar het tot het seizoen er juist voor is en dan stop je het papier in de grond. Na verloop van tijd is het papier afgebroken en staat er een prachtig veld van bloemen.
- Zo zijn er ook leuke bloekaarten (van bijvoorbeeld Bloom Your Message) met zaden erin of potloden die je in de grond kan stoppen waar dan een plantje uit komt. Neem eens een kijkje levenzonderafval.nl of blabloom.nl.
- Een cadeaubon of geld. Dan kan de persoon dit zelf besteden aan een groter iets. Dit is altijd een goed idee! Let wel op dat je wel een algemene bon geeft die op veel plekken is in te zetten.

Veel plezier met deze nieuwe ideeën!

Jantine Meijers, CZWD

UMOJA - MATHARE

Vanuit Mathare ontvingen we van Joel en Magdaline een bedankbrief n.a.v. de collecte voor voedsel welke gehouden werd op 21 augustus. We delen deze brief graag met u en jullie:

*Groeten Wilnis familie, lieve broeders en zusters in de Heer!!!
We maken van deze gelegenheid gebruik om God te danken voor de geweldige relatie tussen de RGC Mother Church familie en de Wilnis Church familie door Zijn genade.*

We nemen onze relatie met u niet als vanzelfsprekend aan. We loven God die ons door het bloed van Jezus heeft verbonden ondanks dat we van verschillende achtergronden en ver van elkaar verwijderd zijn. Ons gebed is dat God ons blijft binden met koorden van liefde die niet verbroken kunnen worden.

De leiding van Moederkerk wil u hartelijk bedanken voor de fondsen die we via de Umoja taakgroep hebben ontvangen voor de aankoop van voedsel dat wordt uitgedeeld aan de behoeftige gemeenschap in de Mathare-sloppenwijk.

Het is ons gebed dat God u allen samen met uw families zal zegenen voor de grote liefde die u ons bent blijven betonen.

De Bijbel zegt in Spreuken 22:9: "Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen". Het is ons gebed dat Lukas 6:38 werkelijkheid zal worden voor de Wilnis familie, de leiding en de hele gemeente.

We kunnen niet wachten om de gezichten van mensen in de Mathare te zien als ze het voedsel ontvangen dat naar hen toe komt op een moment dat ze het hard nodig hebben. We danken God dat Hij het heeft laten gebeuren. Moge Zijn naam geprezen worden!!

We houden zoveel van jullie en we bidden voor jullie. Nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning welke precies op tijd kwam. GOD ZEGENT U IN OVERVLOED.

Joel en Magdaline

Namens de leiding van de RGC Moederkerk en de hele gemeente

Zoals we ook al via de afkondigingen hebben laten weten, hebben we u en jullie gevraagd om biddend te overwegen wat u kon delen van de gaven die u van de Heere God hebt ontvangen. De diaconie en de Umoja taakgroep zijn erg blij en verwonderd over uw royale betrokkenheid. Uit de gemeente is tot nog toe een bedrag van 10800 euro binnengekomen. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld met nog 4200 euro uit de onbestemde reserve van Umoja uit 2021. De opbrengst is dan ook 15000 euro en er is inmiddels 1.700.000 Keniaanse shilling overgemaakt. We hebben tijdens een zoommeeting dit bedrag aan Magdaline bekend gemaakt. De blijdschap was ongekend en de vreugde spatte van het scherm. De voorbereidingen voor en het uitdelen van voedsel zijn in volle gang. Er worden door de weken heen drie keer voedselpakketten uitgedeeld. Ook zal er in de kerk voedsel opgeslagen worden voor directe hulpvragen van mensen die bij de kerk aankloppen voor hulp.

Verder willen we nog wijzen op het Umoja jaarverslag van 2021. Dit is op de website geplaatst en voor iedereen te lezen.

De Umoja taakgroep, Mariska, Peter en Annet.

GEZOCHT....

Wie gaat één van mijn taken overnemen, zodat ik mij kan inzetten bij de zondagsschool?

Vakantie Bijbel week – verwerkingscommissie

- Knutselwerkjes bedenken met de commissie
- Voorbereiden (materialen aanschaffen/knippen evt. met hulp van gemeenteleden)
- Algemene VBW vergaderingen bijwonen
- In de week zelf aanwezig zijn om de werkjes klaar te leggen, uitleggen aan de kinderen en helpen waar nodig + na afloop alles opruimen.
- Voorbereiden en aanwezig zijn bij terugkommiddagen (voor en najaar op een zaterdagmiddag)

Evangelisatiecommissie

- Vergaderingen bijwonen en meedenken in de commissie

Liturgie kerstzangdienst:

- Contact onderhouden met organist/koren/predikant voor Bijbellesing, liederen, muziekinstrumenten enz. Ook iemand regelen voor streamen en collecteren.
- Programma tijdig aanleveren bij koster voor kopiëren voor in de dienst en de kerstbakjes.
- Affiches maken + berichten plaatsen en de wekelijkse bladen en diverse sites.

Elisabethbode:

- Verspreiding pakketten Elisabethbodes bij bezorgers (6x per jaar)
- Wijk Wilnis bezorgen Elisabethbodes – zo mogelijk een gesprek voeren (10 stuks)
- Wijk Mijdrecht
- Regelen Elisabethbodes voor Pasen en Kerst met brief + voor zingen op straat + met kerst voor de kerstbakjes/voedselbank.

Open Kerk (vrijdagochtend 10.00 uur – 12.00 uur)

- Elke maand een rooster maken
- Meedraaien met het rooster 1 of 2 keer per maand

Rommelmarkt (9.00 uur – 15.00 uur)

- Zorgen voor Evangelisatiemateriaal
- Dagdeel aanwezig zijn
- Na afloop materiaal opruimen

Monumentendag (10.00 uur – 16.00 uur)

- Zorgen voor Evangelisatiemateriaal
- Koffie/thee zetten en evt. tussendoor aanvullen
- Dagdeel aanwezig zijn of langer
- Na afloop alles weer opruimen

Lichtspoor

- Bezorgen Lichtspoor bij gemeenteleden (5 stuks)

Coördinator protestantse diensten Maria Oord

- Rooster maken predikanten, organisten en vrijwilligers
- 1x per kwartaal de mededelingen (wel/wee) vrijwilligers rondsturen gelijk met het rooster.
- Contact onderhouden met geestelijk verzorger en coördinator vrijwilligerswerk Maria Oord.
- Zorgen dat er nieuwe vrijwilligers ingewerkt worden en degenen die opzeggen, langsgaan met een kaartje en bloemetje. Ook bij ziekte e.d.
- Regelen bloemen in de dienst, ambtsdragers bij Heilig Avondmaal, brood, wijn enz.
- Elke 1^e zondag van de maand zaal van tevoren met een vrijwilliger klaarzetten en alles opruimen na de dienst. Tijd: 8.45 uur/9.00 uur – 12.30 uur.
- Iets lekkers regelen voor bij de koffie/thee als de vrijwilligers er zijn.
- Mutaties bewoners + lijst elke maand aanpassen.
- Aanwezig zijn als coördinator bij diverse activiteiten in Maria Oord.
- Regelen jaarlijks etentje vrijwilligers met een paar kerkvrijwilligers.

- Regelen collecteverdeling naar diverse doelen: regionaal, nationaal en internationaal + ook communiceren naar de vrijwilligers.
- Met een vrijwilliger elk jaar het zilver poetsen.
- Betalingen regelen voor de voorgangers en organisten.
- Extra voorbereidingen kerst/paasviering met koortje.

Iedereen heeft gaven/talenten van God ontvangen, niet om ze te begraven en er niets mee te doen. Dus ook dat ene belangrijke talent heeft God gegeven om in te zetten. En als u/jij niet weet wat dat talent is, misschien goed om aan iemand die u/jou goed kent, te vragen wat uw/jouw talent is. God heeft mij niet nodig om Zijn Koninkrijk uit te breiden, maar Hij wil ons wel gebruiken.

God vraagt mij niet om alles te doen, maar als ik dan op een taak in de gemeente 'nee' zeg, zegt u/jij dan 'ja'?

Marjan de Leeuw
 telefoon 0297-266758
 email:p.de.leeuw@casema.nl

FIGURELLA LA GUARDIA

“Honger is onrecht” was een jarenlange slogan van de hulporganisatie TearFund.

Als we o.a. lezen over de toonbroden, die David en zijn mannen namen en aten, denk ik dat het bijbels en dus waar is, dat honger niet zou mogen bestaan. Trouwens, hoe zouden wij hierover kunnen oordelen, zeker degenen (en dat zijn inmiddels verreweg de meesten van ons) die de oorlog niet meemaakten en ook niet de crisisjaren daaraan voorafgaand. Fiorello La Guardia vond ook dat honger niet mag bestaan, getuige het onderstaande verhaal.

Tijdens de jaren 1934 tot 1945, de ergste dagen van de grote malaise, was Fiorello La Guardia burgermeester van New York. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de inwoners was hij zeer geliefd. Op een bitterkoude avond in januari 1935, verscheen de burgemeester in een avondrechtszaak in de armste wijk van de stad. La Guardia gaf de rechter voor die avond vrijaf en nam zelf zijn plaats in. Na een paar minuten werd een in voden

geklede oude vrouw voorgeleid, onder beschuldiging van het stelen van brood. Ze vertelde La Guardia dat haar dochter ziek was en dat haar schoonzoon haar in de steek had gelaten, terwijl hun twee kleine kinderen van honger dreigden om te komen.

Maar de winkelier weigerde de beschuldiging in te trekken.

“Het is een slechte buurt, edelachtbare” zei de man.

“Ze moet gestraft worden om de andere mensen hier een les te leren”

La Guardia zuchtte. Hij wendde zich tot de vrouw met de woorden: “Ik moet u straffen.

De wet kent geen uitzonderingen: tien dollar of tien dagen in de gevangenis.”

Maar terwijl hij de veroordeling uitsprak, stak de burgemeester zijn hand al in zijn zak.

Hij haalde er een bankbiljet uit en zei: “Hier is de boete van tien dollar, die ik nu betaal; verder ga ik iedereen die hier in deze rechtszaal aanwezig is, een boete van vijftig cent opleggen, omdat ze wonen in een stad waar iemand brood moet stelen, zodat haar kleinkinderen te eten hebben. Meneer de deurwaarder, wilt u de boetes innen en aan de beklaagde geven.”

De volgende dag meldden de New Yorkse kranten dat er \$ 47,50 was overhandigd aan een verbijsterde oude dame, die een brood had gestolen om haar van honger omkomende kleinkinderen eten te kunnen geven. Vijftig cent van dat bedrag werd bijgedragen door de winkelier, die er een rood hoofd van kreeg. Zo'n negentig kleine criminelen, verkeers-overtreders en New Yorkse politiemannen betaalden elk hun vijftig cent, waarna zij voor dat voorrecht een staande ovatie gaven aan de burgemeester.

Bron : Brendan Manning

P.S. La Guardia Airport (LGA), één van de drie grote luchthavens van New York, is vernoemd naar deze burgemeester.

Nico Strubbe

MANNENVERENIGING NIEUWE STIJL

Heb je even 2 minuten om dit artikel te lezen, zeker als je een man tussen de 25 en 40 jaar bent? En als je ouder bent mag je uiteraard ook verder lezen ...

Regelmaat. Regelmaat is belangrijk in het leven. Regelmatig ademen, regelmatig eten, regelmatig rust nemen, maar ook: regelmaat aanhouden in het bestuderen van de Bijbel. Dat is ademhaling voor de ziel.

Komt het daar in jouw leven ook van, regelmaat in het bestuderen van het Woord van God? Wat is het goed om daar een vaste regelmaat in aan te brengen, liefst samen met anderen.

Of ben je 's avonds te druk? Is datgene waar je zo druk mee bent belangrijker dan Bijbelstudie?

Of ben je 's avonds te moe? Is datgene waar je zo moe van bent echt zo belangrijk dat de Bijbelstudie erbij inschiet?

Zo maar wat vragen om over na te denken ...

De mannenvereniging maakt graag een nieuw begin, een nieuwe start, met jonge mannen die zelf leiding, invulling gaan geven aan de toekomst van de vereniging. Om zo in groepsverband structuur aan te brengen in de ademhaling van de ziel.

Kom gerust een paar keer bij de bestaande mannenvereniging langs, en samen zoeken we hoe de nieuwe generatie de vereniging overneemt om de studie rond de Bijbel voort te zetten.

Zien we je snel? DV 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, telkens om 20.00 uur in De Roeping. Welkom!

Namens de oude vereniging, Aad van Strien (app 06-53.69.36.61, of avstrien@gmail.com)

ONELINERS

Thema: Jezus

Jezus bracht Gods liefde in onze geschiedenis, doordat hij niet terugloeg toen Hij geslagen werd. (*J. Wissink*)

Onze vrede hangt niet af van onze gevoelens of ervaringen, maar rust op het bloed van Jezus. (*I. Esser*)

De liefde van Jezus, die sterker is dan de dood, blijft voor altijd bestaan. Uiteindelijk is dit het enige waaraan een mens zich kan vastklampen (*B. Manning*)

Jezus heeft de d veranderd in een r : doodgaan werd doorgaan. (*E. Foppen*)

Het meest onverdraagzame van het nieuwe testament ligt in zijn radicale eenzijdigheid: er is maar één Naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden. (*A. van Ruler*)

Ik geloof niet in de bijbel, ik geloof in Jezus. (*M. Luther*)

Het leven van Jezus is een openbaring van de ellende van de wereld en van de barmhartigheid van God. (*O. Noordmans*)

Hoe dichter we bij Jezus komen, des te minder verschillen er onder ons zijn. (*A. Troost*)

Zie ik op mezelf, dan beef ik; zie ik op Jezus, dan leef ik. (*J. de Koeijer*)

Jezus is de Zichzelf wegschenkende Zoon van de Zichzelf wegschenkende Vader. (*H. Nouwen*)

Nico Strubbe

ZINGEN OP STRAAT

Al vele jaren staat er een groepje mensen met Kerst, Pasen en Pinksteren te zingen achter het winkelcentrum De Lindeboom. Dit wordt georganiseerd vanuit de christelijke gereformeerde kerk Het Kruispunt in Mijdrecht en de hervormde kerk te Wilnis. Op zaterdagmiddag, net voor of tijdens deze christelijke feestdagen, wordt er een uurtje gezongen vanaf 14.00 uur. Vooraf om 13.30 uur ontmoeten we elkaar in Het Kruispunt. We oefenen enkele liederen en vragen om een zegen. Dit alles heeft een interkerkelijk karakter en er doen ook mensen mee uit andere kerkelijke gemeenten. De afgelopen keer met Pasen was er een gelegenheidskoor met kinderen bij! We zongen vanaf een gezamenlijk liedblad en de kinderen zongen enkele kinderliederen. Dit keer was er naast de begeleiding met het keyboard ook nog een gitaar bij. Met de sierlijke handgebaren van Marten Nap wordt het geheel ook nog eens in goede muzikale banen geleid.

Dit alles dient natuurlijk het doel het winkelende publiek bekend te maken met het Evangelie! Er wordt door mensen die dat willen ook nog enkele traktaten uitgedeeld en wanneer daar een opening is, een gesprekje aangeknoopt. Na het zingen sluiten we af met wat te drinken in het Kruispunt. Wellicht is dit alles voor u bekend, maar anders even ter info! Uiteraard mag u dat ook zien als een uitnodiging om een keer mee te komen zingen. Meestal wordt het vooraf ook afgekondigd in de kerk.

Van harte welkom.

Kees Matze.

OUD PAPIER

Oud papier

Al jaren zijn wij elke derde zaterdag van de maand bezig met het ophalen van oud papier. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente en het recyclingbedrijf Remondis. De gemeente informeert de bewoners, Remondis regelt perswagens met chauffeurs en wij zorgen voor de beladers. De opbrengst is voor de kerk.

Dit ophalen doen wij samen met de muziekvereniging Viribus Unitis. Tot voor kort op gelijke basis. Elke organisatie twee wijken. De kerk 'Oude Dorp' en 'Veenzijde I'. Viribus 'Veenzijde II' en 'Veenzijde III & Maricken'. Een perswagen per wijk, dus vier perswagens totaal. Elke perswagen met twee beladers.

Eind vorig jaar heeft Remondis te kennen gegeven, dat zij vanaf 2022 geen vier perswagens meer ter beschikking konden stellen. Wel drie perswagens. Dit was een slechte boodschap, want hoe moesten we nu de drie perswagens over vier wijken 'verdelen'?

De oplossing diende zich snel aan. Viribus gaf te kennen, dat als gevolg van de corona-epidemie zij geen vier beladers, maar slechts twee beladers ter beschikking konden stellen, en stelden zij voor dat wij een wijk van hun zouden overnemen. Dus zouden wij met twee perswagens drie wijken moeten bedienen. We zouden dan of langer moeten werken (tot ongeveer 15 uur) of in twee ploegen. Wij vonden dit geen oplossing. We wilden het leuk blijven houden.

Wij hebben daarom aan de Gemeente en Remondis voorgesteld, om een deel van de wijk 'Oude Dorp' voor ons te laten vervallen. Dit betreft De Baan, Oudhuyzerweg en het gedeelte van de Burg. Padmosweg & Herenweg (met alle straten die daarbij behoren zoals de Veldzijdeweg en de woonarken) tussen de Pieter Joostenlaan en Mijdrecht. Daarvoor in de plaats krijgt de ploeg 'Oude Dorp' de wijk Veenzijde II erbij. En Remondis bedient genoemde straten voor eigen rekening op een andere dag. Alle partijen (Viribus, Gemeente en Remondis) vonden dit een goede oplossing. Alzo werd besloten.

Wij beseffen dat voor velen die wonen in de straten die nu niet meer door ons bediend worden, dit een slechte boodschap is. Daarom nog het volgende.

Zij die in de buurt van de Veldzijdeweg wonen, zouden hun papiercontainer op de derde zaterdag van de maand net over de ophaalbrug kunnen zetten. De ploeg die 'Veenzijde II' bedient komt daar ook (de perswagen keert daar; hij mag de brug niet over omdat hij te zwaar is) en elke blauwe klike die er staat wordt dan geleegd.

Verder heeft Remondis ons de mogelijkheid voorgelegd, om op eigen terrein (dat gemakkelijk voor iedereen toegankelijk is) een duizend liter container te laten plaatsen. Remondis leegt die dan wekelijks of maandelijks. Omdat deze container is gechipt, kan Remondis de opbrengst registreren, en toevoegen aan onze totaalopbrengst.

Verder memoreren wij nog de container die bij de kerk staat. Die is dagelijks toegankelijk voor het deponeren van oud papier.

Harry de Haan en Johann Grünbauer; coördinatoren.

MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 30, 2441 CP Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum 'Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, jarig op 19 oktober

Careyn Het Waterschapshuis, Knotwilgenlaan 2-4, 3471 JA Kamerik:

Mevr. R. Kroon-van Eijk, jarig op 10 september

Zorgvilla Sluysoort, Sluysoort 10, 3602 AS Maarssen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, jarig op 12 augustus.

En ook:

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni,
Mevr. Van Wieringenplein Mijdrecht.
- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Mevr. Van Wieringenplein Mijdrecht
- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november
Mevr. Van Wieringenplein Mijdrecht

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de diakenen.

KERKELIJKE STAND

Ledenaantal per 28 augustus 2022:

350 lidmaten

233 doopleden

303 pastorale eenheden.

Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten

Juni	€ 2.250,50
Juli	€ 1.386,92 via bank en app
Augustus	€ 1.466,50 via bank en app

Giften:

4 juli € 100,00

Opbrengst oud papier in de container:

Juni: 3.320 kilo oud papier = € 166,00
Juli: 2220 kilo oud papier = € 111,00

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:

Juni: 9.180 kilo oud papier = € 459,00
Juli: 4900 kilo oud papier = € 245,00

AGENDA 2022

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

2 november	Dankdag voor gewas en arbeid
6 november	Koffiedrinken na de dienst
12 november	Youth Alpha zondag
20 november	Laatste zondag kerkelijk jaar.
27 november	Vorbereiding Heilig Avondmaal
4 december	Bediening Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de dienst
25 december	Eerste Kerstdag
26 december	Tweede Kerstdag
31 december	Oudejaarsdag

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl

- *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Tel. 06 - 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

- *Diaconie en kerkauto:*

Dhr. Koos Bos, Tel. 0297 - 27 42 64, Email: koosb6394@gmail.com

- *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 - 11 38 70 69, Email:
Gert@veruszakelijkadvies.nl

- *Evangelisatieouderling*

Dhr. Siem Kranenburg, Tel. 0297 - 28 57 74, Email:
Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.
Email: aalesenanneke@gmail.com

- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.
Email: administratie@hervormdwilnis.nl

- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,
Email: edithstam@ziggo.nl

- *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34
Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com.

- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.
Email: Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 - 16 64 06 34,
Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com

Beheer gebouw "De Roeping":

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of
06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Internetsite:* www.hervormdwilnis.nl

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.
IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Wereldiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.
IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.

- Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW
IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.

- Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.
IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Stephan Vree Tel. 06 – 53 26 75 99	Peter Rietveld (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Corine van der Schaft
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03	Corstian Leefflang (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Theo Herngreen Tel. 06-11 59 68 95	Linda Matze (bezoekzuster) Nico Mur (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsmann
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timothee gras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Dirk Drost Tel. 06-51 44 83 80	Cristiaan Spek (bezoekbroeder) Peter de Leeuw (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Jos Seeleman Tel. 0297 – 27 35 84	Vacature (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

Evangelisatieouderling: Siem Kranenburg,
Tel. 0297 – 28 57 74, Email: Evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 1 2023) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 22 december 2022

Canada, 24 september 2022/AK