

Hemelvaartsdag
Voorzang op 14 mei 2026

Weerklank 191 vers 1, 2 en 3

1 Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.
Hij raakte los van plaats en tijd,
Zijn handen zegenend gespreid,
Zijn hoofd als vorst geheven.

2 Er kwam een wolk, vol hemels licht,
en Hij verdween uit het gezicht,
terwijl wij bleven staren.
Was dit dan echt de laatste keer,
de laatste blik op onze Heer
na drie bewogen jaren?

3 Het leek of Hij ons achterliet
als wezen, maar zo was het niet:
wij bleken Koningszonen.
Goed was het dat Hij afscheid nam.
Hij heeft zijn Geest gestuurd;
Hij kwam voor altijd in ons wonen

Weerklank Psalm 47 vers 3

3 God vaart voor het oog
met gejuich omhoog.
Blij bazuïngeluid
roept Zijn grootheid uit,
heel het wereldrond
zingt met hart en mond.
Psalmzingt Gode, zing!
Hoor zijn lof weerklinkt.
Volken, geef de Heer,
onze Koning, eer,
loof zijn majesteit,
wees in Hem verblijd.

Weerklank 304 vers 1 , 2 en 3

1.Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in kracht,
die de hemel en de aarde
door Zijn woord heeft voortgebracht;
die de mens als kroon der schepping
naar Zijn beeld geschapen heeft
en voortdurend door zijn almacht
alles draagt en aanzien geeft.

2.Ik geloof in Jezus Christus,
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon.
Die gestorven aan de zonde,
opstond ter rechtvaardiging;
die, ten hemel opgevaren,
alle macht en eer ontving.

3.Ik geloof de Heilige Geest,
die God als Gids gegeven heeft;
en één kerk die 't allen tijde
op de adem van Hem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven
dat in God geborgen is.

Psalm 72 vers 10

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van deze Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.