

## Nieuwsbrief classispredikant december 2024

### Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,  
[t.verhoeven@protestantsekerk.nl](mailto:t.verhoeven@protestantsekerk.nl)

telefoon: 06 - 31 99 14 70

### Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse  
[classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)

p.a. Dijkstraat 87  
 3904 DB Veenendaal

## INHOUD

- [OVERDENKING](#)
- [IMPRESSIE VAN HET WERK](#)
- [VEILIGE KERK – VERTROUWENSPERSONEN – AMBASSADEURS](#)
- [WET OP INFORMEEL ONDERWIJS](#)
- [BEROEPEN EN MEER](#)
- [AGENDA](#)

## OVERDENKING

*In het huis van mijn Vader zijn veel kamers* (...) Johannes 14: 2a

Jesus' woord staat in schril contrast met de constatering van Lucas dat er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg. In het huis van zijn Vader is plaats. Ik heb geleerd voor het huis in het evangelie van Johannes meer dan het gebouw huisgezin of huishouden te lezen. De tekst straalt daarmee warmte uit.

Jesus zal weggaan om voor de leerlingen een plaats in Gods gemeenschap voor te bereiden. En God is royaal. Er passen mensen van allerlei snit in. Dat horen we overal. En ik denk aan de overspelige vrouw die door Jesus niet veroordeeld wordt. Aan de vrouw aan de rand van de put. In de ontmoeting met Jesus verandert hun leven.

Jesus vraagt de leerlingen om in Hem te geloven. Vertrouw op God en op Mij, zegt hij. Die uitspraak is een heftige: in Jesus geloven zoals in God, dat is nieuw en ongehoord. In het Johannes evangelie gaat Jesus op weg naar Jeruzalem, waar hij gekruisigd zal worden. Daar zal Hij de kruisdood sterven, een smadelijke dood in de ogen van velen. Maar Johannes ziet het kruis als verheerlijking. Dat was en is maar moeilijk te geloven. Dat vraagt veel. Ook na Pasen.

Er zijn goede gronden om de tekst van Johannes te lezen op weg naar Pasen. Maar in deze tijd blijven we dicht bij de tijd van advent en Kerst. Kerst is een feest van licht en vrede. Maar met alles eromheen aan gezelligheid denk ik dat we weleens vergeten wat een vreemd feest dat is met een kind in een kribbe. Hoe weinig glorieus is dat. Zouden wij de weg daarheen vinden? Er is een oud kerstlied dat zingt van kribbe en kruis. Ook Kerst is geen onschuldig feest.

Thomas reageert: U zegt dat wij de weg kennen. Maar hoezo? Hoe zouden wij die weg kennen? Jesus legt het uit. Hijzelf is de weg, de waarheid en het leven. Hij is zelfs de enige weg: alleen door Hem kan je tot de Vader komen. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Jesus nodigt uit om met Hem op weg te gaan. Het is een weg die van de gebaande wegen afleidt, naar een stal, naar een kruis. Toch start daar een nieuw begin van allen die in Hem geloven.



## IMPRESSIE VAN HET WERK

Begin december was ik een weekend in de abdij van Chevetogne in België op uitnodiging van de nationale commissie voor oecumene van de rooms-katholieke kerk aldaar om een lezing te geven naar aanleiding van de vraag: waarom zich inzetten voor de oecumene 60 jaar na Vaticanum II. Het tweede Vaticaanse concilie kondigde een tijd van nieuwe oecumenische contacten tussen rooms-katholieken en andere kerkgenootschappen aan. Die contacten zijn niet voorbij. Vandaag de dag is er een mate van wederzijdse aanvaarding en zelfs samenwerking. Sinds een aantal jaar ben ik nu verbonden aan de Katholieke Vereniging voor Oecumene in Nederland en ook mijn voorganger vertegenwoordigde de Protestantse kerk daar. Toch zit het tij ons niet mee. De krimp van de kerk leidt ook tot terugtrekking op het eigen erf. In het FUGO-overleg (een oecumenisch contact tussen vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel) beperken we ons tot het wederzijds informeren van kerkelijk leven, terwijl nieuwe initiatieven niet genomen worden. De eigen kerk vraagt al genoeg. In mijn contacten met jongeren daarentegen merk ik dat een kerkgevoel ver weg lijkt. Ze kennen de verschillen niet meer. In gesprekken met belijdeniscatechisten merk ik lauwheid als het gaat om het geheel der kerk. Ze zijn lid van een gemeente, geraakt door een predikant maar zullen bij verhuizing niet per se in de PKN blijven. In mijn lezing constateer ik dat instituten hun waarde hebben verloren; onze maatschappij is een netwerksamenleving geworden. Als je iets wilt regelen, schrijf je niet de kerkenraad aan, of de predikant, maar zoek je in je netwerk mensen met eenzelfde belangstelling en organiseer je jouw activiteit. In bezoeken merk ik dat er wel samenwerking is als het gaat om diaconale activiteiten; en die samenwerking gaat zelfs over de grenzen van de kerk heen. En ik denk aan voedselbank, Schuldhulpmaatje. Er zijn nog wel contacten. De gebedsweek voor de eenheid in januari biedt daartoe natuurlijk een goede mogelijkheid. Verschillende gemeenten grijpen die ook aan. Op sommige plekken is er een bloeiend pastoresconvent waar predikanten uit verschillende kerken samenwerken. Er zijn mooie contacten met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Baarn te noemen. En ook elders zijn er contacten. Maar het grote elan van de zestiger jaren lijkt me verdwenen. Moeten we ons daarbij neerleggen? In Nederland is een platform Rome-Reformatie waar de ons bekende ds. Arjan Plaisier een van de voortrekkers is. Zij worden geleid door het woord van Jesus: opdat allen één zijn en streven naar verregaande samenwerking met de rooms-Katholieke Kerk. Zij zien de druk van de tijd als motor om te streven naar eenheid. In Chevetogne was veel herkenning: uiteindelijk belijden we één God.

## VEILIGE KERK – VERTROUWENSPERSONEN – AMBASSADEURS

Ik wil u dringend uitnodigen om op 28 januari 2025 naar de avond voor vertrouwenspersonen en ambassadeurs te komen in het Johannescentrum in Utrecht Overvecht, Moezeldreef 400. Kerkenraden worden verzorgd de uitnodiging door te geven.

Al een poosje roepen we op om vertrouwenspersonen en als te stellen. Er zijn ook klassicale vertrouwenspersonen als u er plaatselijk niet uitkomt, of als u het niet lukt zelf vertrouwenspersonen aan te stellen. Als u geen eigen vertrouwenspersoon aan kunt stellen, vragen wij om in ieder geval een ambassadeur aan te stellen om jaarlijks het onderwerp veilige kerk op de agenda te plaatsen. 28 Januari kunt u kennis maken met elkaar en tips en trucs uitwisselen. Verder spreekt ds. Erica Scheenstra over seksueel misbruik in de kerk. Wat gebeurt er met een klacht, wat kan je van het meldpunt verwachten? Wat moet je doen?

Tijd: 28 januari om 20.00 uur

Plaats: Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht

Voor: alle vertrouwenspersonen en ambassadeurs Veilige Kerk

Spreker: ds. Erica Scheenstra

Opgaven: [classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)

## WET OP INFORMEEL ONDERWIJS

De Staatssecretaris Funderend Onderwijs en Emancipatie is van plan om namens het kabinet de **wet Toezicht Informeel Onderwijs** in te voeren. Deze wet raakt de gehele maatschappij en daarmee ook de kerken en synagogen en zorgt daarom voor veel onrust

en onbegrip. Onderwerp van de consultatie is het voorstel voor een wet die toezicht regelt op informeel onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit gaat ook de kerken aan, denk aan clubs en catechisatie.

De inhoud van het wetsvoorstel vergroot de al bestaande zorgen over in menging van de overheid. Het wetsvoorstel zelf is te lezen op de [website](#) onder 'relevante documenten'.

Op de site van het CIO kan iedereen zijn reactie geven op een voorgenomen wet. We roepen u op om uw stem te laten horen. Een groot aantal burgers en anderen hebben dit al gedaan. Ga naar de [website](#)

## BEROEPEN EN MEER

Op 1 december heeft ds. R. Doesburg afscheid genomen van de protestantse gemeente Leusden. Hij ging met emeritaat.

Op 5 januari zal mw. ds. M. Gehrels afscheid nemen van de protestantse gemeente Tienhoven. Zij wordt predikant in Ter Aar.

Ds. M. Schut heeft een beroep aangenomen naar de Ontmoetingskerk in Maarssen.

Mw. ds. A. Liebich neemt op 12 januari afscheid van de Johanneskerk in Amersfoort. Zij gaat eerst drie maanden naar Oost – Jeruzalem om vrijwilligerswerk te doen voor EAPPI. Daarna zal ze ambulant inzetbaar zijn voor de kerk.

Vraag uit De Meern.

In onze kerk wordt een training aangeboden voor mensen die leiding zouden willen geven bij uitvaarten. In de gemeente De Meern zouden mensen graag aan die cursus mee willen doen. Maar er is onvoldoende belangstelling om een cursus te laten starten. Zouden er in andere gemeenten ook belangstellenden zijn om de cursus te volgen? Neemt u dan contact op met mw. ds. A. Six-Wienen. ([annemarie.six-wienen@solcon.nl](mailto:annemarie.six-wienen@solcon.nl)) Wellicht kan er dan toch een cursus starten.

Kampen

Uit Kampen wordt aandacht gevraagd voor het kerkasiel dat daar gedragen wordt door alle protestantse wijken. Er worden nog voorgangers gezocht voor de dienst die 24/7 doorgaat. Zie voor meer informatie de [website](#):

Teamcoaching

Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. In het veld bieden meerdere coaches en supervisors zich aan. Binnen de permanente educatie is hier geld voor beschikbaar.

Ruimzicht is een van de aanbieders. Er zijn er meer te vinden op de site van de PKN.

Teamcoaching is geschikt voor verschillende situaties: een nieuw team, voor een team dat zich beraadt op zijn ambitie en voor een team waar het niet soepel loopt. Teamcoaching is zinvol wanneer leden van het team de wens hebben om tot een (nog) betere samenwerking te komen.

( voor Ruimzicht: [website](#):

## AGENDA

13-01-2025 Digitale lunch met predikanten met bijzondere opdracht en in algemene dienst. Thema: Hoe houdt je contact met de kerk?

20-01-2025 BMCV

28-01-2025 Avond voor alle vertrouwenspersonen en ambassadeurs 'Veilige kerk'.

Waar: Utrecht, Johannescentrum

Aanvang: 20.00 uur



X



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@classisutrecht.nl](mailto:nieuwsbrief@classisutrecht.nl) toe aan uw adresboek.

