



Nieuwsbrief classispredikant februari 2025

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl
 telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
 p.a. Dijkstraat 87
 3904 DB Veenendaal

INHOUD

- [OVERDENKING](#)
- [IMPRESSIE VAN HET WERK](#)
- [VACATURE IN UW GEMEENTE?](#)
- [VAN DE RINGEN](#)
- [BEROEPEN EN MEER](#)

OVERDENKING

**Ontwaak uit uw slaap,
 Sta op uit de dood
 En Christus zal over u stralen. (Efeziërs 5: 14)**

We gaan op weg naar Pasen. 5 Maart is het Aswoensdag en afhankelijk van uw telling is de lijdensstijd begonnen of gaat die beginnen. Paulus brengt mij ertoe een collega toe te stemmen die zegt dat alles wat in de evangeliën van Jezus Christus gezegd wordt over ons gezegd wordt. Dat is een ferme uitspraak. Ik weet het. Ik ben altijd heel voorzichtig als het om de ethiek gaat. Want is dan aan de orde. Het lijden van onze Heer zal ik niet gauw met ethiek in verband brengen. En toch wil ik u vragen nieuw naar Paulus te kijken. Ik denk dat hij verder gaat dan wij.

Wat zegt hij? We zijn met Christus gestorven en begraven. Maar ook: wij staan met hem op. Als we de lijdensgeschiedenis bezien zonder ons rekenschap te geven van onze existentie dan gaat er iets mis. Het leven van Jezus gaat ons aan. We lopen het gevaar dat de lijdensstijd, het lijden van onze Heer, een mysteriespel wordt, als wij dat vergeten. Juist in deze tijd mogen we ons oproepen weten om te zijn als Hij. Wij worden door Hem uit dit leven geroepen om één met Hem te worden. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik de lijdensstijd nog nooit zo gezien als een oproep de ethiek te oefenen. Soms zijn er echter opeens zinnen die blijven haken als de oproep aan de Efeziërs om wakker te worden en op te staan. We hebben ons tot Hem te verhouden. En dan niet op de platte manier, alsof wij zijn offer na zouden moeten doen. Dat kunnen we niet. We worden geroepen, en worden door Hem vernieuwd. We geloven dat wij wakker geroepen worden, wij belijden dat wij met Hem sterven. En wij gehoorzamen Hem. Zijn offer was eenmalig. Maar het trekt ons mee. Ons leven krijgt een nieuwe wending. Zo geloven wij dat Hij het ons geopenbaard heeft. Dat betekenen Zijn kruis en opstanding. Zij zijn de kern van onze ethiek. Ze roepen ons weg uit dood en verderf en wijzen ons een nieuw bestaan in Christus' naam.



IMPRESSIE VAN HET WERK

Het gaat goed met de vertrouwenspersonen in onze classis. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een tweetal vertrouwenspersonen of maken gebruik van het aanbod van classicale vertrouwenspersonen. Het is ons voornemen eenmaal per jaar een avond voor alle vertrouwenspersonen en ambassadeurs te organiseren. Op de avond in januari mochten we 85 mensen verwelkomen. Wat is een ambassadeur, werd er gevraagd. Sommige gemeenten maken gebruik van een classicale vertrouwenspersoon. Zij kunnen echter de kerkenraad niet bij de les houden. Dat zou te veel vragen. Daarom vragen we een ambassadeur te benoemen die he thema 'veilige kerk' tenminste eenmaal per jaar op de agenda van de kerk zet. Voor vertrouwenspersonen en ambassadeurs hopen wij – als er een aanleiding is - een aparte nieuwsbrief te maken met daarin tips en tops. Naar aanleiding van onze avond heb ik ook contact gehad met het meldpunt SMPR in Utrecht, mede omdat op de avond in januari naar intervisie werd gevraagd. Wij overleggen of zoiets wellicht landelijk opgepakt kan worden.

Ook in januari was er een digitale lunchontmoeting voor predikanten en kerkelijk werkers met bijzondere opdracht. Zij zijn onze ogen in de maatschappij. Zij merken als eersten wat er speelt aan de rand van kerk en maatschappij. Het was de wens van de deelnemers om een volgende keer maar gewoon fysiek samen te komen. We spraken onder andere over begeleidingscommissies. We werden getipt dat ook de begeleidingscommissies wellicht begeleiding nodig hebben. In onze classis heeft de begeleidingscommissie in Zeist geprobeerd in gesprek te gaan met andere commissies. Dat is toen niet van de grond gekomen. Ik hoor dat begeleidingscommissies slapend zijn. De deelnemers van onze lunchontmoeting betreuren dat. Zij hebben de steun van de kerk hard nodig. Hoe staat het in onze classis? Wij zijn daar benieuwd naar. Laat het ons horen!

De ringen komen goed op stoom. Voor wie nog niet meedeed. Het gaat niet om een extra vergadering. Of misschien ook wel. Maar het is geen overbodige avond, een corvee. Het bepaalt ons bij het feit dat we samen kerkzijn. Ik merk dat gemeenten het gevaar lopen in zichzelf te keren. Er zijn noden en vragen genoeg. Een ringavond biedt de gelegenheid samen met anderen juist die noden en vragen te adresseren. Van harte aanbevolen!

Dinsdag 18 februari was er een avond voor kerkrentmeesters. Meer dan 60 mensen waren aanwezig en gingen in gesprek over zorgen, uitdagingen. Zo spraken we over regeldruk. Veel kerkrentmeesters storen zich aan de vele vragen die in FRIS, het boekhoudprogramma, gesteld worden. Er werd gesproken over vertrouwen en over de eis om een accountverklaring te overleggen als je een grote gemeente bent. Maar wat is groot? De aanwezige accountants meenden dat al onze gemeenten klein zijn. Bondjes werden op de avond gelegd. Over samenwerken werd gesproken. Samenwerken kan elkaars lasten verlichten. Sommige gemeenten kunnen de ambten goed vervullen, andere hebben meer moeite. Er komt een verslag van de avond en we zegden als BMCV toe dat we de kritiek zullen neerleggen waar die hoort. De avond eindigde met vraag waar je energie van krijgt. Daar waren de stemmen eensgezind: dankbaarheid is er dat je je werk mag doen om het Woord voortgang te doen vinden. Als u ook geïnteresseerd bent in een verslag van de avond: laat het weten.

VACATURE IN UW GEMEENTE?

Het mobiliteitsbureau van de dienstenorganisatie adviseert bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker.

Daarnaast biedt het mobiliteitspool de mogelijkheid om tijdelijk een ambulante predikant, interim predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente te laten werken.

Soms is het goed om na het vertrek van een dominee ook eerst maar eens te werken op eigen kracht. Soms is het nodig iemand in de vacaturetijd aan te stellen, vooral als er vragen zijn of als de vacaturetijd langer duurt. Als classispredikant denk ik graag met u mee.

Vragen aan de mobiliteitspool: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of 030-8801880.

VAN DE RINGEN

Ring Doorn

Van harte uitgenodigd voor de ringavond "**Samen tegen armoede**" die dit voorjaar vijf keer wordt georganiseerd in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. In classis Utrecht wordt deze avond samen met Ring Doorn georganiseerd op woensdagavond 26 maart in de Johanneskerk, Leersum. Het thema van de avond is "**Hoe herken je armoede?**" We zullen met elkaar spreken over wat armoede is en doet en hoe wij als kerken kunnen reageren. We kunnen van elkaar leren hoe wij met elkaar impactvol en vanuit onze roeping mogen reageren. Er is volop ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling.

Tijdens de plenaire start zal Marleen de Vries, manager Protestantse Diaconie Utrecht, een schets geven van wat armoede is, wat het doet met mensen die in armoede leven en wat wij vanuit de kerken kunnen betekenen voor deze groep mensen. We bespreken de nood, mogelijke vooroordelen, onze (feitelijke en gewenste) houding en wat de Bijbel ons kan leren hoe te reageren. Daarnaast kijken we naar de diaconale roeping: is die alleen voor de diaconie of voor de hele gemeente? We reflecteren op wat diaconaat uniek maakt en wat de kerk kan bieden wat gewone organisaties niet kunnen.

Daarna zijn er twee keuzeprogramma's:

- **Het signaleren en aankaarten van geldzorgen**

Hoe herken je geldzorgen? Wat zijn signalen waar je op kunt letten? We kijken naar diaconale zorg en aandacht bij levenskruispunten en de rol van diaconaat binnen het pastoraat.

- **Hoe organiseer je de armenzorg?**

In deze leersessie gaan we dieper in op hoe we als kerk kunnen reageren op armoede.

Wat kun je doen als kerk in zorg voor de armen? Hoe kom je erachter wie er in een moeilijke situatie zit? En wat kan je doen? Met wie werk je samen? Doe je alles zelf of kan je ook samenwerken? Wat zijn aandachtspunten en wat leren we van elkaar?

De avond is bedoeld voor diakenen en diaconaal werkers, maar ook predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en andere geïnteresseerden die zich inzetten voor het diaconaat en/of pastoraat. Nodig diegene uit in je gemeente die betrokken is op armoede en meld je aan.

De bijeenkomst te plaatsvinden op woensdag 27 maart 19:45 uur (inloop 19:15 uur) in de Johanneskerk te Leersum.

Aankmelden is verplicht.

[Klik hier om je voor de regioavond aan te melden.](#)

Ring Woerden

De PKN Ring Woerden, waartoe 27 kerkelijke gemeenten behoren, organiseert tweemaal per jaar een avond, waarbij onderlinge ontmoeting een van de doelen is.

In het voorjaar kiezen we doorgaans een specifieke doelgroep; in het najaar een ontmoeting voor alle gemeenteleden. Het afgelopen jaar was de ontmoeting in het voorjaar gericht op hen die betrokken zijn op het jeugdwerk; in het najaar was er een ontmoeting met ds. Kees van Ekris over het thema "Hoe 'werkt' de preek? Herontdekken van de kracht en de bedoeling van prediking"

Dit voorjaar staat er een Ring-ontmoeting gepland op donderdag 27 maart 2025, speciaal bedoeld voor kerkenraden.

Naast een inleiding van de classis predikant ds. Trinette Verhoeven over de ontwikkelingen in- en rondom de kerk, gaan we met elkaar aan het werk door creatief na te denken over de kerk van de (nabije) toekomst, met daarbij de onderliggende vraag: wat is mogelijk en nodig om gemeente te zijn in deze tijd?

De avond wordt mede verzorgd door dhr. Bram Schriever, voorzitter van ons classicale college voor de avontie.

Deze avond begint om 20.00 uur - inloop vanaf 19.30 uur - en wordt gehouden in de Brugkerk te Lopik, Lopikerweg Oost 57. Parkeren kan achter het kerkgebouw.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Opgeven graag voor 21 maart via woerdenring@gmail.com of telefonisch- 0348563345.

Een hartelijke groet van

ds. Jacco Overeem

ds. Helmert-Jan van Maanen

Wilma van Butselaar - Ring Woerden

Ring Utrecht

Graag nodigen we u als kerkenraad uit voor een ontmoeting binnen het kader van Ring Utrecht op maandagavond 17 maart. Een 'ring' is het verband van wat voorheen de classis was, en geeft zoals de kerkorde vermeld, gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek. Binnen classis Utrecht functioneren zes ringen. Als classis vinden wij het belangrijk om gemeenten samen te brengen en kansen en zorgen te bespreken via onderlinge ontmoeting en uitwisseling.

We nodigen u van harte uit om als Ring Utrecht voor de eerste keer bij elkaar te komen hiervoor.

Na een inleiding van ds. Trinette Verhoeven gaan we met elkaar in gesprek over wat ons inspireert, wat ons zorgen baart en wat we daarin mogelijk zijn. **We vragen van u als gemeente een vraag mee te brengen die voor u speelt en die u als kerkenraden bezighoudt met het oog op de toekomst van de gemeente.**

We hopen u te ontmoeten op maandagavond 17 maart in de Dorpskerk in Nieuwegein Noord, Nedereindsseweg 1-3. De avond begint om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.

I.v.m. de organisatie vragen we u om zich aan te melden voor uiterlijk 10 maart

bij b.schriever@protestantsekerk.nl met daarin vermeld van welke gemeente u bent en met hoeveel personen u komt. We hopen u te ontmoeten op 17 maart.

Ring Amersfoort

Avond over pastoraat: woensdag 2 april

Vanuit de Ring Amersfoort wordt twee keer per jaar een avond georganiseerd voor alle gemeenteleden. Op veler verzoek is het onderwerp dit keer 'pastoraat'.

Onder leiding van Margriet en Kees van der Kooi, gespecialiseerd in pastoraat en dogmatiek, willen we met elkaar zien waar je tegenaan loopt in het pastoraat.

Hoe ga je om met geloofsvragen? Welke rol speelt theologie in pastoraat en zielzorg?

We maken gebruik van het boek: Goed gereedschap is het halve werk van Margriet en Kees van der Kooi. U kunt het boek aanschaffen. Het zal er beslist voor zorgen dat u de avond met meer vrucht beleeft. Het hoeft niet. Ook zonder boek is de avond goed te volgen.

We hopen met deze avond een stukje toerusting te bieden in pastoraat maar er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Wanneer: woensdag 2 april om 20.00 uur

Waar: De Inham, Hamseweg 40 Hoogland (Amersfoort Noord)

Voor mensen die alvast meer willen lezen over dit onderwerp is het boek Goed gereedschap is het halve werk van Margriet en Kees van der Kooi te koop via diverse online kanalen (bijvoorbeeld:

[link 1](#) (Theologica)

[link 2](#) (Bruna)

[link 3](#) (Bol)

De Ring Amersfoort bestaat uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Lage Vuursche, Leusden, Soest.

De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden van deze kerkgemeenten, mensen die actief zijn in het pastoraat worden in het bijzonder uitgenodigd. Leuk om elkaar te ontmoeten en mogelijk van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

Prettig als u zich vooraf aanmeldt via petravanieperen@nieuwekerkamersfoort.nl. Maar bent u niet aangemeld, dan bent u alsnog van harte welkom!

BEROEPEN EN MEER

Op 9 maart neemt ds. G. Krol afscheid van de hervormde gemeente Baarn in verband met het bereiken van de emeritaatsleeftijd.

Ook op 9 maart gedenkt met dankbaarheid de Nieuwe Kerk haar 100-jarig bestaan.

Op 16 maart doet ds. J. Bogerd intrede in de hervormde gemeente van Renswoude. Op diezelfde dag wordt bevestigd en doet intrede proponent M. Kasbergen in de hervormde gemeente van Linschoten. En ook de Ontmoetingskerk in Maarssen begroet op die dag haar nieuwe predikant: ds. M. Schut.

16 Maart sluit de Lutherkapel in Zeist. Na 60 jaar presentie van lutheranen in Zeist stopt de lutherse kerk daar. Het is hun vurige wens dat andere christenen de dienst in de kapel overnemen.

23 Maart nemen afscheid in Baarn ds. W. Klouwen van de hervormde gemeente Pauluskerk en ds. M. Kool van de Paaskerk. Deze laatste wordt per 1 april stadsdominee in Amersfoort.

Er waren vroege gebeurtenissen in onze gemeenten. De protestantse gemeente Amersfoort bestond 15 jaar en vierde dat met een vrolijke en behartenswaardige middag.

Ds. H. Oechies vierde zijn 25jarig ambtsjubileum in de Centrumkerk in Bithoven.

Het gebouw van de Calvijnerkerk in Baarn bestond 100 jaar. Er werd met een dienst bij stil gestaan in dankbaarheid wat de voorgangers bijeenbrachten.



X



Website