



Nieuwsbrief classispredikant november 2024

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl

telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

p.a. Dijkstraat 87
 3904 DB Veenendaal

INHOUD

- [OVERDENKING](#)
- [IMPRESSIE VAN HET WERK](#)
- [UIT DE RINGEN](#)
- [BEZOEK AAN DE KERKENRADEN](#)
- [BEROEPEN EN MEER](#)
- [AGENDA](#)

OVERDENKING

'Een kind van zeven jaar weet, Gode zij dank, wat de kerk is, namelijk de heilige gelovigen en "de schaapjes die de stem van hun herder horen" (Joh. 10: 3) (...) De heiligheid van de kerk bestaat niet in koorhemden, kappen, lange rokken en andere ceremoniën, maar in het Woord van God en in recht geloof (...) De kerk is verborgen, de heiligen gaan schuil.' (Maarten Luther)

Wie zijn dan de heiligen die schuilgaan? Vergis je niet: het zijn niet de beste jongens en meisjes van de klas. Luther gelooft niet in heiligen: heiligen zijn jouw naasten, de mensen die in het evangelie naar Matteüs genoemd worden: de naakten, de hongerigen, de dorstigen, de armen: daar zul je je op moeten richten, daar zal je moeten helpen.

Betrokken op elkaar dat is voor Luther een sleutelbegrip. Voor Luther is de kerk in eerste instantie gemeente. Hij heeft het niet op het instituut. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij hard botste met het instituut van zijn tijd. Het past in zijn theologie die zeer betrokken is op het werk van Christus. Het gaat hem om de gemeenschap die op elkaar betrokken is in eendracht en liefde, zonder ruzie en splitsingen.

We gaan in de adventstijd een nieuw kerkelijk jaar beginnen. De adventstijd is bij uitstek de tijd om weg te doen wat niet goed is. In het verleden was ook de adventstijd een vastentijd. We bereiden op voor op het hoogheilig geboortefeest van Jezus Christus, de vrededorst. Hij gaat ons in eendracht en liefde voor.



IMPRESSIE VAN HET WERK

We werken aan een nieuw beleidsplan. Daarbij proberen we te onderscheiden wat speciaal door de classis gedaan kan worden. In een werkgemeenschap werd er gevraagd naar meer duidelijkheid rond AVG. In een dienst die via de livestream kon worden gevolgd, werden naam en adres van degene die de bloemen kreeg, genoemd. Het is duidelijk dat dit niet correct is. Maar er is ook een grijs gebied. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de PKN, infopagina AVG & Privacy. [Bezoek website.](#)

Overigens denken we ook na over digitalisering. In sommige gemeenten overweegt men de livestream af te sluiten en alleen als abonnement aan te bieden. Ik ben wel benieuwd hoe het in uw gemeente gaat. Hebt u de indruk dat mensen uit gemakzucht met een kop koffie naar de dienst zitten te kijken? Of heeft de livestream een goede functie? Ouderen die echt niet meer naar de kerk kunnen komen, maken er gebruik van. En wat is de missionaire functie? Levert het u ook nieuwe mensen op? Houdt u nog bij hoeveel mensen naar de livestream kijken? Corona heeft een en ander in versnelling gebracht. Het is tijd voor een grondige evaluatie.

UIT DE RINGEN

Met de ringen gaat het goed. We hadden een mooie bijeenkomst in Woerden met ds. Kees van Ekris over preken. Hoe hoor je? Wat is de rol van de predikant? Maar ook: wie ben jij als hoorder? Preken is een mooi proces maar kent ook vele uitdagingen. Ook in Breukelen was er een ringbijeenkomst. We deden een spel dat door ds. Eddy de Kruijff gemaakt is en dat vraagt om keuzes in tijden van krapte. Als je 100.00 euro te besteden hebt, waar gaat dan je geld naartoe? Een predikant? Of is dan parttime verstandig? Tenslotte was er ook een ringavond in Bunschoten-Spakenburg met ds. Wim Vermeulen over toekomstbestendig en hoopvol gemeente-zijn. Zijn bijdrage bracht levendige discussie teweeg. Twee andere avonden zijn gepland: in Zeist en in Woudenberg. Het is mooi te zien dat we samen kerk kunnen zijn. Soms is het de schaarste die ons tot samenwerken brengt, maar het mag ook de rijkdom zijn. De kerk zijn we immers samen. Voor de bijeenkomst in Woudenberg nodigen we kerkenraden uit de ring Doorn uit. U kunt zich nog opgeven voor 26 november. Het draait om hele basale vragen: wie zijn we en wat hebben we elkaar te geven.

Kerkrentmeesters

Tijdens de vierjaarlijkse bezoeken valt het mij steeds weer op dat kerkrentmeesters de meeste vragen hebben. Waarom gaat een dominee zoveel meer kosten? Waarom zijn er zoveel vragen voor de penningmeesters? Kan dat niet minder? Ik loop in FRIS aan tegen ... Met het oog op alle vragen willen we in januari of februari een avond voor kerkrentmeesters en penningmeesters van diaconieën organiseren waar uw vragen aan de orde komen. Om de avond goed voor te kunnen bereiden en de juiste mensen met antwoorden uit te kunnen nodigen hebben we uw vragen nodig. U hebt tot 15 december om uw vragen in te dienen. (classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)

BEZOEK AAN DE KERKENRADEN

Ik ga bijna elke week en soms twee keer per week op een regulier bezoek. Dat vindt elke 4 tot 5 jaar plaats. Ik merk dat daar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Mijn bezoek komt in de plaats van de vroegere visitatie. Visitatie komt nu alleen bij problemen op bezoek. Mijn bezoek is bedoeld om de situatie in de gemeente onder de loep te nemen. Wat gaat er goed, wat baart u zorgen, hoe kijkt u naar de toekomst. Het gesprek daarover neemt zo'n anderhalf uur in beslag. Het beste is om een extra kerkenraadsvergadering uit te schrijven. Ik maak jaarlijks een verslag van alle bezoeken dat naar de classis gaat, elke vier jaar gaat het verslag naar de synode. Overigens zijn het vaak mooie gesprekken, waarin het ook over het geloof gaat. Want hoe draagt het geloof u? Waar legt u als gemeente accenten?

BEROEPEN EN MEER

Op 24 november gaat ds. J. Offringa met emeritaat.

Op 8 december wordt proponent C. G. S. Visser in het ambt bevestigd. In diezelfde dienst zal hij ook intrede doen in de gemeente 's Graveland.

De zegen van God mag u allen vergezellen.

AGENDA

16-12-2024 BMCV

13-01-2025 Digitale lunch met predikanten met bijzondere opdracht en in algemene dienst.

Thema: Hoe houdt je contact met de kerk?

20-01-2025 BMCV

28-01-2025 Avond voor alle vertrouwenspersonen en ambassadeurs 'Veilige kerk'.

Waar: Utrecht, Johannescentrum

Aanvang: 20.00 uur



X



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@classisutrecht.nl toe aan uw adresboek.