



Nieuwsbrief classispredikant september 2024

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl
 telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
 p.a. Dijkstraat 87
 3904 DB Veenendaal

INHOUD

- [OVERDENKING](#)
- [IMPRESSIE VAN HET WERK](#)
- [UIT DE RINGEN](#)
- [INTERVISIE](#)
- [BEROEPEN EN MEER](#)
- [VOOR DIACONIE van STICHTING KINDERZORG-UTRECHT](#)
- [HOE ZIT DE KERK IN ELKAAR](#)

OVERDENKING

Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest. Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft Hij ze omdat u naar Hem luistert en op Hem vertrouwt? Galaten 3

Met deze tekst begon het beleidsrapport van de classis van 2020 - 2024. In gesprekken constateren we dat het velen niet op het netvlies staat dat wij voor deze tekst kozen. Wij leven van de Geest staat er in de aanhef van elke nieuwsbrief. Maar toch. Is het dan toch een stuk voor de la geworden?

Een lid van de classis zei: misschien hadden we het vaker moeten lezen.

De komst van Christus, de Zoon, resulteerde in de gave van de Geest, waardoor de gelovigen nu mede- zonen zijn, in de NBV vertaald met: kinderen van God. Het zou nog beter te zijn te spreken van erven. Paulus zegt als we nu zonen en dochters zijn, zijn we ook erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus.

Waarom is dat zo belangrijk? Er zit dynamiek in het geloof. Het leven gaat voort en wij gaan mee. Aan de dynamiek van de Geest willen wij ons overgeven. In gebed ontdekken we wat dat betekent. De landelijke kerk spreekt in haar beleidsvoornemens over de missio Dei, handelen van God in deze wereld. Ze leunt hiermee op de oecumenische theologie die het onderweg-zijn van de kerk benadrukt. Als zonen en dochters gaan we mee in de beweging van God. We vertrouwen niet op eigen kracht maar op die van Hem.



Wat betekent dat voor ons als gemeenten, als classis? Ik zie een aantal zaken:

1. We zijn een biddende gemeenschap;
2. We luisteren naar God;
3. Onderweg zijn we ons bewust dat we geen blijvend onderkomen in deze wereld hebben;
4. We zijn daarom niet bang voor kritiek. Ons geloof zit niet in stenen, maar hecht zich aan een levende relatie met God;
5. Daarom zijn we ook nieuwsgierig naar wie we tegenkomen. Het zou zomaar kunnen dat God daar al is.

IMPRESSIE VAN HET WERK

Misschien heeft u gezien dat er dit jaar vergaderingen geboden worden. Ze zijn van de hand van een aantal dominees uit onze classis: Peter Bakker, Gerrit van Dijk, Leo Oosterom, Martin Snaterse, Wim Vermeulen, Trinette Verhoeven. Als u op de volgende link klikt leest u de eerste. Elke maand komt er een nieuwe opening op de site van de PKN. [Vergaderopening - Krimpende kerk | Protestantse Kerk in Nederland](#). De openingen zijn geïnspireerd door de boeken van Andrew Root. Vorig jaar was er op de startdag voor werkers in de kerk aandacht voor Root en zijn werk. Een aantal collega's ging ermee verder. 12 Verschillende vragen van gemeenten vormen de basis. *Bij de reflecties op elke vraag in deze serie wordt gebruikgemaakt van het gedachtegoed van de Amerikaans-Lutherse theoloog Andrew Root. Roots grote verlangen is kerken te helpen om overeind te blijven in een seculiere cultuur. Hij doet dat door te prikkelen, uit te dagen, versprekt vooronderstelling tegen het licht te houden en hoop en nieuw perspectief te bieden, vaak verrassend en uit onverwachte hoek.* Misschien kan het u het komende jaar inspireren. En houd de publicaties van de PTHU in de gaten. Professor A. Root is enkele dagen in Nederland. Op 4 november spreekt hij over jeugd en jongeren in de kerk en op 5 november over de vragen die de krimp met zich meebrengen. [Aanmelden](#) Op 3 september hadden we een extra classicale vergadering om te praten over het beleid voor de komende nieuwe vijf jaar. Het werd een boeiende avond waar verschillende onderwerpen aan de orde kwamen: gemeenschap, samenwerken, geloofsgesprek, pioniersplekken, digitalisering, gebouwen, participatie van jongeren. Vier vragen hielden ons bezig: waar zien we kansen, welke lessen leren we, waar gaan we in investeren, welke evolutie in kerk en samenleving zien wij waar we op aan zouden moeten sluiten. Ik zou de avond tekortdoen als ik de suggestie zou wekken hier een impressie te kunnen geven. Naast de digitalisering zetten we de behoefte ouderwets analoog bezig te zijn. Als het gaat om jongeren spraken we naar elkaar uit dat we allemaal wel in ons eigen bubbel lijken te zitten. Kunnen wij voor verbinding zorgen, kloven dichten? Onze maatschappij lijdt onder kloven, onder polarisatie. We willen erover nadenken wat we daarin voor de maatschappij kunnen betekenen. Als het ging om gebouwen lag de casus voor van een Groninger kerk die verkocht was voor 10.000 euro, terwijl de projectontwikkelaar binnen een half jaar een half miljoen verdiende. Over gebouwen gaat u meer horen. Ds. W. J. de Hek pleitte ervoor dat elke gemeente een professional een check zou laten doen op mogelijkheden van gebruik van het gebouw. In de breed moderamen overwegen we of we een klein fondsje kunnen oprichten om gemeenten op weg te helpen om een professional in te huren. 9 Oktober praten we verder op de vergadering bent u allen van harte welkom om mee te praten. Daarna krijgt u een uitgebreider verslag. Tijdens de classicale vergadering op 9 oktober zullen we tevens kennismaken met de classicale vertrouwenspersonen. Voor vertrouwenspersonen van gemeenten en ambassadeurs van de veilige kerk wordt een avond gepland op 28 januari. Naast studie, intervisie is er volop gelegenheid kennis met elkaar te maken. Nadere informatie volgt nog maar schrijf de datum vast in de agenda.

Verder lijkt overal het seizoen los te barsten. Dat is goed en mooi. Maar leg de lat ook niet te hoog. Durf bij de corebusiness te blijven: het Woord mag klinken, de Geest mag waaien. Herinner de paus die 's nachts goed kon slapen omdat hij kon zeggen: het is Uw kerk, o Heer.

UIT DE RINGEN

Brukelen e.o.

Al eerder ontvingen de gemeenten in de ring Brukelen twee voor aankondigingen voor een ontmoeting van Ring op woensdagavond 16 oktober. Nu deze avond dichterbij komt nodigen we u van harte uit om met (een vertegenwoordiging van) uw kerkenraad aanwezig te zijn. Een Ring heeft als doel om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Dit doen we deze keer op een interactieve manier. Naast een inleiding van ds. Trinette Verhoeven gaan met elkaar aan het werk door creatief na te denken over de kerk van de (nabije) toekomst, met daarbij de onderliggende vraag; wat is mogelijk en nodig om gemeente te zijn?

De avond vindt plaats in de Pauluskerk in Brukelen, Straatweg 37. De inloop is vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20 uur. **Wilt u zich aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse (predikant@pauluskerkbrukelen.nl) met daarbij de vermelding met hoeveel mensen u komt en van welke gemeente u bent.**

We zien er naar uit om u te ontmoeten!

ds. Trinette Verhoeven, ds. Eddy de Kruijf, ds. Bram-Willem Aarnoutse en dhr. Bram Schriever.

Woerden e.o.

Gemeente zijn rondom het Woord

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we weer een ringavond te organiseren. Deze avond is bestemd voor alle kerkenraden en gemeenteleden uit de Protestantse Kerk die binnen de ring Woerdenvallen. Het doel van deze avond is de band tussen kerkelijke gemeentes in de regio te versterken door een moment van gezamenlijke ontmoeting en bezinning. Voor deze avond is als spreker uitgenodigd, dr. Kees van Ekris. Hij is momenteel 'theoloog des vaderlands' en o.a. bekend van de podcast 'Eerst dit', 'Moderne profeten' en (nieuw) 'Missionaire trends'. Daarnaast heeft hij een boek over de Eerste van de Jacobikerk in Utrecht. Zijn boek is namelijk veel meer dan een theorieboek hoe in deze tijd 'gemeente-zijn rond het Woord'. Zijn boek is namelijk veel meer dan een theorieboek hoe in deze tijd 'gemeente-zijn rond het Woord' te zijn. Het is ook een boek over wat het betekenis heeft van de adventkerk in de Adventkerk in Bunschoten – Spakenburg (Heemstedesingel 1). Opgave: Petrvanierperen@nieuwekerkamersfoort.nl. We ontmoeten u graag, ook als u zich niet vooraf heeft aangemeld. Deze avond is bedoeld voor alle wijkgemeenten van de Ring Amersfoort. Zowel kerkenraadsleden als gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.

Petra van Ieperen, Ds. Wouter Klouwen, Ds. Trinette Verhoeven

Wat: inleiding en gesprek over toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn

Wanneer: woensdag 13 november om 20.00 uur (vanaf 19.30 staat de koffie klaar)

Waar: Adventkerk, Heemstedesingel 1 Bunschoten-Spakenburg

Wie: inleiding van Ds. Wim Vermeulen, bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraadsleden van de Ring Amersfoort

Opgave: Petrvanierperen@nieuwekerkamersfoort.nl (niet verplicht)

INTERVISIE

Op 16 oktober is er weer een intervisie bijeenkomst voor kerkelijk werkers met de bedoeling om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Het doel van deze avond is de band tussen kerkelijke gemeentes in de regio te versterken door een moment van gezamenlijke ontmoeting en bezinning. Voor deze avond is als spreker uitgenodigd, dr. Kees van Ekris. Hij is momenteel 'theoloog des vaderlands' en o.a. bekend van de podcast 'Eerst dit', 'Moderne profeten' en (nieuw) 'Missionaire trends'. Daarnaast heeft hij een boek over de Eerste van de Jacobikerk in Utrecht. Zijn boek is namelijk veel meer dan een theorieboek hoe in deze tijd 'gemeente-zijn rond het Woord'. Zijn boek is namelijk veel meer dan een theorieboek hoe in deze tijd 'gemeente-zijn rond het Woord' te zijn. Het is ook een boek over wat het betekenis heeft van de adventkerk in de Adventkerk in Bunschoten – Spakenburg (Heemstedesingel 1). Opgave: Petrvanierperen@nieuwekerkamersfoort.nl. We ontmoeten u graag, ook als u zich niet vooraf heeft aangemeld. Deze avond is bedoeld voor alle wijkgemeenten van de Ring Amersfoort. Zowel kerkenraadsleden als gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.

Petra van Ieperen, Ds. Wouter Klouwen, Ds. Trinette Verhoeven

Wat: inleiding en gesprek over toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn

Wanneer: woensdag 13 november om 20.00 uur (vanaf 19.30 staat de koffie klaar)

Waar: Adventkerk, Heemstedesingel 1 Bunschoten-Spakenburg

Wie: inleiding van Ds. Wim Vermeulen, bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraadsleden van de Ring Amersfoort

Opgave: Petrvanierperen@nieuwekerkamersfoort.nl (niet verplicht)

BEROEPEN EN MEER

Op 28 september afscheid in Amersfoort ds. D. Van Loo. Zij zal op 13 oktober bevestigd worden in de Johanneskerk in Leersum.

Ds. R.J.F. Lock (uit Bodegraven) heeft een beroep naar de hervormde gemeente Harmelen te Harmelen. De bevestigingsdienst is op 6 oktober om 10.00 uur in de hervormde kerk te Harmelen. Deze zal geleid worden door de bijstand in het pastoraat, ds. N. de Boo uit Zeist. De intrededienst is om 14.30 uur

Ds. H. Russcher neemt op 6 oktober afscheid van de hervormde gemeente Veenendaal vanwege zijn vertrek naar de hervormde gemeente Hoewelaken, Stoutenburg en Achterveld. Afscheid in de Julianakerk om 14.30 uur.

VOOR DIACONIE van STICHTING KINDERZORG-UTRECHT

Stichting Kinderzorg-Utrecht wil kinderen en jongeren tot en met 22 jaar, die in de provincie Utrecht wonen en waarvan de ouders of verzorgers weinig inkomen hebben, financieel ondersteunen. De aanvragen voor het fonds kunnen alleen door intermediairs zoals diaconieën gedaan worden. Voorbeelden van aanvragen zijn: *een bijdrage voor de inrichting van een kinderkamer zoals een bed of kledingkast. Aanschaf van studieboeken of laptop voor een opleiding. Een bijdrage aan organisaties die vakanties organiseren voor kinderen die anders niet op vakantie gaan.* Wilt u als diaconie een aanvraag voor een kind of jongere bij Stichting Kinderzorg-Utrecht doen? Kijk op de [website](#) om het aanvraagformulier te downloaden.

HOE ZIT DE KERK IN ELKAAR

Dominee Peter Zaadstra heeft aan zijn jongeren in de gemeente uitleg gegeven over: Hoe zit de kerk in elkaar. Wees vrij om deze uitleg te gebruiken in uw gemeente.

[Link](#)



X



Website